

Gezegend

Als een gemeente in de liefde van de Geest bidt voor elkaar ... dan is het de Heer Jezus zelf die bidt voor zijn Lichaam. Vertrouw maar dat zulk gebed gezegend zal worden. Draag elkaar op jouw en uw hart!

Amen

Bidden voor elkaar

Waar

Bidden voor elkaar. Dat kun je thuis in je eentje doen. Of thuis in de kring van je gezin. Je kunt de namen van andere mensen en hun leven in stilte bij God brengen of ook hardop. Ook in de kring van de gemeente bidden we voor elkaar. In de kerkdienst of op andere plaatsen. Bidden voor elkaar is heel logisch. Leden van één Lichaam kunnen toch eigenlijk niet anders!?

Waarom en hoe

Bidden voor elkaar vraagt wel om fijngevoeligheid. Bidden voor een ander is een uiting van liefde voor die ander. Dat betekent dat ook de manier waarop we voor een ander bidden een uitdrukking moet zijn van liefde. Bidden voor een ander mag daarom nooit een soort vrome schandpaal zijn. Wilt u een voorbeeld? Stel je voor dat je aan tafel zit met een volwassen kind van je dat al een tijdje weinig heeft met geloof. Dan moet je dus niet via een hardop uitgesproken gebed je kind eens onder de neus wrijven dat het toch anders moet. Zo'n gebed is dan niet tot God! Jouw gebed is dan een breekijzer waarmee je een mens onder druk zet. Zo'n gebed zal zeer waarschijnlijk averechts werken!

In de gemeente

Ook in de gemeente willen we bidden voor elkaar. In opdracht van onze Heer. In fijngevoelige liefde. Zonder onderscheid te maken. Gods liefde is voor allen even diep! Hij maakt geen onderscheid. Bidden voor elkaar of anderen, dat kan gebeuren op

jeugdclubs en in kringen. Ook op de wekelijkse woensdagse gebedskring. Of in de kerkdiensten op zondag.

Je zou kunnen zeggen dat hoe groter de kring van betrokkenen is hoe meer de liefdevolle fijngevoeligheid van belang is. In een kleine kring – bij uitstek zijn de kringen plaatsnemen voor onderling gebed! – kunnen spontaan namen genoemd worden. Als iemand een naam vergeet, vult een ander gewoon aan. In een kring van honderden mensen is zoiets moeilijker. Dan is een andere orde nodig.

Geen onderscheid

Op de woensdagse gebedskring wordt op een geordende wijze gebeden voor allen die deel uitmaken van onze gemeente. Hoe? In stilte. Met behulp van briefjes waarop de namen van alle gemeenteleden staan. Ieder heeft een of meer van die briefjes gekregen. In de stilte brengt elke aanwezige de levens van wie op deze briefjes staan voor de Troon van God. God maakt immers geen onderscheid. Daarom wordt voor allen gebeden. Niemand wordt overgeslagen. Maar er wordt wel in stilte gebeden. Vanuit liefdevolle fijngevoeligheid. Bidden voor elkaar mag immers geen marktplein worden, waar de laatste nieuwtjes over anderen worden uitgewisseld!

Voorbede in de dienst

Ook in de kerkdiensten bidden we voor elkaar. In algemene bewoordingen. Maar soms ook met naam en bepaalde details. Ook dan komt het aan op liefdevolle fijngevoeligheid. Eigenlijk altijd is dat op verzoek of met instemming van de betrokkenen. We beseffen dat we niet voor iedereen met naam en toenaam kunnen bidden. Maar in speciale situaties van zorg, ziekte, angst of ook blijdschap dan noemen we

ook namen in het gebed. Dan pleiten we voor elkaar bij Gods Troon. Als u in zo'n situatie bent, dan kunt u ook vragen om voorbede voor uzelf of een van de uwen tijdens de dienst. Voorbede in de kerk is beschikbaar voor iedereen. Elke mens is even kostbaar voor God en moet dat ook zijn voor ons!

Bijzondere situaties

Altijd weer zullen er op onverwachte momenten onverwachte situaties opdoemen. Vanuit een wijze fijngevoeligheid en vanuit een liefde voor heel de gemeente moet er dan een vorm gevonden worden voor het bidden voor elkaar. Zo kan er in een acute noodsituatie misschien vanuit de gemeente om extra gemeenschappelijk gebed gevraagd worden. Een mogelijke vorm in zo'n situatie zou dan kunnen zijn dat vanuit de kerkenraad gevraagd wordt om een grote opkomst tijdens het gebedsuur op woensdag. Een andere vorm zou een 24-uurs gebed kunnen zijn. Een volhardend gebed van heel de gemeente. Gemeenteleden kunnen dan op vrijwillige basis 'intekenen' om een half uur thuis mee te bidden. Een soort gebedswacht dus rond gebedspunten die aangereikt worden vanuit het Pastoraal Team.

Belangrijk is wel dat elk verzoek tot speciaal gebed in de kring van de gemeente altijd goed uitgelegd wordt. Zodat niemand denken zal dat sommigen kostbaarder zijn dan anderen! Opnieuw: ons bidden is uitdrukking van Gods fijngevoelige liefde voor allen.