

Huiskamer viering
Pastor P. Mostert, Hendrik-Ido-Ambacht
Schriftlezing: Hebreëën 4: 14-16 (NBV)
Organist: Rogier Postma
Muziekteam: Nanouk

21 juni 2020
10 uur

Hervormd
Aalsmeer
Wijk Oost



Welkom en mededelingen

Opwekking 705 Toon mijn liefde

Aan de maaltijd wordt het stil,
als de Meester knielen wil,
en vol liefde als een knecht
elk apart de voeten wast
en zegt:

Dit is wat Ik wil dat jullie doen,
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel.
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn,
dit is wat de wereld ziet van Mij,
als je Mij gaat volgen.

Toon mijn liefde aan de ander,
dien de ander,
zo heb Ik ook jou liefgehad.
Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt,
dien de ander,
zo heb Ik ook jou liefgehad.

In de wereld wordt het stil,
als wij doen wat Jezus wil
en gaan dienen als een knecht,
zoals Hij ons heeft gezegd.
Hij zei:

Dit is wat Ik wil dat jullie doen,
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel.
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn,
dit is wat de wereld ziet van Mij,
als je Mij gaat volgen.

Toon mijn liefde aan de ander,
dien de ander,
zo heb Ik ook jou liefgehad.
Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt,
dien de ander,
zo heb Ik ook jou liefgehad.
Zo heb Ik ook jou liefgehad.
Zo heb Ik ook jou liefgehad.

Stil gebed, Votum, Groet

Hemelhoog 399: 2, 3 Heel de wereld moet het weten

2. Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is.
En zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
't Werk van God is niet te keren
omdat Hij er over waakt,
en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.

3. Prijst de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
't Is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer!

Wet van God

Hemelhoog 228: 1, 5 Heer, ik hoor van rijke zegen

1. Heer, ik hoor van rijke zegen,
die Gij uitstort keer op keer.
Laat ook van die milde regen
dropp'len vallen op mij neer.
Ook op mij, ook op mij,
dropp'len vallen ook op mij.

5. Liefde Gods, zo rein, zo krachtig,
bloed van Jezus, rijk en vrij,
Gods genade, sterk en machtig,
o, verheerlijk U in mij.
Ook in mij, ook in mij,
o, verheerlijk U in mij.

Gebed

Kindermoment 'Afstand en kom'

Kids opwekking 224 Nooit alleen

Je bent nooit, nooit, nooit alleen.
God is altijd om je heen.
Hij is voor je, Hij is achter je,
Hij is onder je, Hij is boven je.
Je bent nooit, nooit, nooit alleen.
God is altijd om je heen.

Hij ging met Israël dwars door de zee.
Hij ging als vader met ze mee.
Hij ging met Israël dwars door de zee.
Hij ging als vader met ze mee.

Je bent nooit, nooit, nooit alleen.
God is altijd om je heen.
Hij is voor je, Hij is achter je,
Hij is onder je, Hij is boven je.
Je bent nooit, nooit, nooit alleen.
God is altijd om je heen.

Hij ging met Israël door de woestijn.
Hij wilde altijd bij ze zijn.
Hij ging met Israël door de woestijn.
Hij wilde altijd bij ze zijn.

Je bent nooit, nooit, nooit alleen.
God is altijd om je heen.
Hij is voor je, Hij is achter je,
Hij is onder je, Hij is boven je.
Je bent nooit, nooit, nooit alleen.
God is altijd om je heen.

Ben je verdrietig of heb je pijn.
Dan wil Hij heel dicht bij je zijn.
Ben je verdrietig of heb je pijn.
Dan wil Hij heel dicht bij je zijn.

Je bent nooit, nooit, nooit alleen.
God is altijd om je heen.
Hij is voor je, Hij is achter je,
Hij is onder je, Hij is boven je.
Je bent nooit, nooit, nooit alleen.
God is altijd om je heen.

God is altijd om je heen.
God is altijd om je heen.

Hebreeën 4: 14-16 (NBV)

14 Nu wij een hooggeplaatste hogepriester hebben die de hemel is doorgedaan, Jezus, de Zoon van God, moeten we vasthouden aan het geloof dat we belijden. 15 Want de hogepriester die wij hebben is er een die met onze zwakheden kan meevoelen, juist omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld, met dit verschil dat hij niet vervallen is tot zonde. 16 Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de Genadige, waar we telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden.

Hemelhoog 220: 1, 3 Wij knielen voor uw zetel neer

1. Wij knielen voor uw zetel neer,
wij, Heer, en al uw leden,
en eren U als onze Heer
met liedren en gebeden.
Dat alle macht, hoe hoog, hoe groot,

voor U, o Godsgetuige,
o Eerstgeboren' uit de dood
zich diep eerbiedig buige!

3. U, die als Heer der heerlijkheid
verreest tot heil der volken,
verwachten wij in majesteit
eens weder op de wolken.
Hij komt, elks oog zal Hem dan zien,
ook die Hem heeft doorsteken!
Elk zal Hem juichend hulde biên
of om ontferming smeken.

Verkondiging

Hemelhoog 298 Genade, zo oneindig groot

1. Genade, zo oneindig groot.
Dat ik, die 't niet verdien
het leven vond, want ik was dood
en blind, maar nu kan 'k zien.
2. Genade die mij heeft geleerd
te vrezen voor het kwaad.
Maar ook - als ik mij tot Hem keer -
dat God mij nooit verlaat.
3. Want Jezus droeg mijn zondelast
en tranen aan het kruis.
Hij houdt mij door genade vast
en brengt mij veilig thuis.
4. Als ik daar in zijn heerlijkheid
mag stralen als de zon,
dan prijs ik Hem in eeuwigheid
dat ik genade vond.
dan prijs ik Hem in eeuwigheid
dat ik genade vond.

Dankgebed en voorbede

Collecte – Mededelingen

Hemelhoog 216: 1, 3 Kroon Hem met gouden kroon

1. Kroon Hem met gouden kroon,
het Lam op zijnen troon!
Hoor, hoe het hemels loflied al
verwint in heerlijk schoon.
Ontwaak, mijn ziel en zing
van Hem, die voor u stierf.
En prijs Hem in all' eeuwigheên,
die 't heil voor u verwierf.

3. Kroon Hem, de Vredevorst,
wiens macht eens heersen zal
van pool tot pool, van zee tot zee,
't klinke over berg en dal.
Als alles voor Hem buigt
en vrede heerst alom,
wordt d'aarde weer een paradijs.
Kom, Here Jezus, kom!

Zegen

LEV Morgen dans je weer

Prijs Hem, In je dag voor zorgen
In je angst voor morgen
Zing, zing dan je lied en prijs hem
Als de storm tekeergaat
Als je nergens licht meer ziet
Want God vergeet jou niet

Hij heelt je hart
Je huilt niet meer
Hij maakt je heel

En morgen dans je weer
Hij heelt je hart
Je huilt niet meer
Hij maakt je heel
En morgen dans je weer

Prijs Hem
Laat de hele wereld weten
Dat God ons niet is vergeten
Wij zingen samen

Prijs Hem
Want zijn liefde redt ons
Prijs hem
Want zijn Woord bevrijdt ons
Prijs hem
Wij zingen samen

Prijs hem
Onze God is machtig
Prijs hem
Wat Hij maakt is prachtig
Prijs Hem
Hij houdt alles overeind
Zijn liefde kent geen eind
Zijn liefde kent geen eind

Hij heelt je hart
Je huilt niet meer
Hij maakt je heel
En morgen dans je weer

Er komt geen einde aan zijn koninkrijk
Want Hij komt terug
En Hij zal Koning zijn

En Hij zal Koning zijn
En Hij zal Koning zijn
En Hij zal Koning zijn
En Hij zal Koning zijn

La la la la la...
La la la la la...
Wij zingen samen

Prijs Hem
Onze God is machtig
Prijs hem
Wat Hij maakt is prachtig

Prijs Hem
Hij houdt alles overeind
Zijn liefde kent geen eind
Zijn liefde kent geen eind

Volgende dienst:

28 juni 2020, Avondmaal viering: 10.00 uur: Ds. M.J. Zandbergen

Zie ook de kalender op hervormdaalsmeer.nl/categorie/wijk/oost/

Wilt u doorpraten of meer informatie over Oosterkerk,

Neem dan contact op met ds. Menno Zandbergen (06-12889809) of Simon Dijkstra (06-81238113)