

Huiskamer viering Avondmaal
Ds. M.J. Zandbergen
Thema: 'Kloven overbruggen'
Schriftlezing: Genesis 37: 18-20, 42: 6-8, 43: 24-34 (NBV)
Organist: Margreet Zandbergen
Muziekteam: Mirjam

28 juni 2020

10 uur

Hervormd
Aalsmeer
Wijk Oost



Welkom en mededelingen

Psalm 130: 3 Ik heb mijn hoop gevestigd

Ik heb mijn hoop gevestigd op
God de Heer die hoort.
Mijn hart, hoezeer onrustig
wacht zijn verlossend woord.
Nog meer dan in de nachten
wachters het morgenlicht,
blijf ik, o Heer, verwachten
uw lichtend aangezicht.

Stil gebed, Votum, Groet

In Memoriam

Hemelhoog 467: 1 Veilig in Jezus' armen

Veilig in Jezus' armen,
veilig aan Jezus' hart;
dáár in zijn teer erbarmen,
dáár rust mijn ziel van smart.
Hoor, 't is het lied der eng'len,
zingend van liefd' en vreê,
ruisend uit 's hemels zalen,
over de glazen zee.
Veilig in Jezus' armen,
veilig aan Jezus' hart;
dáár in zijn teer erbarmen,
dáár rust mijn ziel van smart.

Kindermoment

Hemelhoog 384 Meer en meer

Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus,
ik wil meer en meer gaan lijken op Hem.
Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus,
ik wil meer gaan lijken op Hem.

In alles wat ik ben en alles wat ik doe
wil ik zijn zoals Jezus dat wil
Dus ook op elk moment en niet zo af en toe
want dat maakt een heel groot verschil.

Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus,
ik wil meer en meer gaan lijken op Hem.
Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus,
ik wil meer gaan lijken op Hem.

Ik wil graag dat de mensen
Jezus in mij zien
omdat ik een getuige wil zijn.
Al ben ik nog wat jong,
nou en! En bovendien
is voor Jezus niemand te klein.

Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus,
ik wil meer en meer gaan lijken op Hem.
Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus,
ik wil meer gaan lijken op Hem.

Toch merk ik telkens weer
dat ik het zelf niet kan
daarom geeft God zijn Heilige Geest.
Hij helpt mij meer en meer
te leven naar Gods plan,
zonder Hem was ik nergens geweest.

Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus,
ik wil meer en meer gaan lijken op Hem.
Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus,
ik wil meer gaan lijken op Hem.
ik wil meer gaan lijken op Hem.
ik wil meer gaan lijken op Hem.

Instelling Heilig Avondmaal

Sela Samen eten wij

Wij nemen aan de tafel plaats
met ieder die gelooft.
U maakt dat wij één lichaam zijn
met Jezus als ons hoofd.

Hier deelt U ons vrijgevig uit;
het brood, de beker wijn.
U breekt en schenkt Uzelf aan ons,
wil onze maaltijd zijn.

Samen eten wij, samen delen wij.
Er is brood voor iedereen.
Proef de liefde, wij zijn welkom.
Hier aan tafel zijn wij één.

Wij willen zoals Jezus zijn,
veranderd naar Zijn beeld;
een lichaam dat ruimhartig geeft,
het goede leven deelt.

Samen eten wij, samen delen wij.
Er is brood voor iedereen.
Proef de liefde, wij zijn welkom.
Hier aan tafel zijn wij één. 3x

Gebed om verlichting met de Geest

Genesis 37: 18-20

18 Zijn broers zagen hem al van ver, en nog voordat hij hen had bereikt, hadden ze een plan beraamd om hem te doden. 19 'Kijk daar eens,' zeiden ze tegen elkaar, 'daar komt die meesterdromer aan. 20 Dit is onze kans! Laten we hem vermoorden en hem ergens in een put gooien. We zeggen gewoon dat hij door een roofdier is verslonden. Dan zullen we eens zien wat er van zijn dromen uitkomt.'

Genesis 42: 6-8

6 Jozef was de hoogste machthebber in het land en iedereen moest bij hem graan kopen. Toen zijn broers voor hem verschenen, bogen ze zich diep voor hem neer. 7 Zodra Jozef zijn broers zag herkende hij hen, maar hij deed alsof zij vreemden voor hem waren en vroeg op barse toon: 'Waar komen jullie vandaan?' Ze antwoordden dat ze uit Kanaän kwamen en voedsel wilden kopen. 8 Jozef herkende zijn broers wel, maar zij herkenden hem niet.

Genesis 43: 24-34

24 Daarna bracht hij de mannen in Jozefs paleis, gaf hun water zodat ze hun voeten konden wassen, en voer voor hun ezels. 25 De broers zorgden ervoor dat het geschenk klaarstond voordat Jozef 's middags kwam; er was hun namelijk verteld dat ze daar de maaltijd zouden gebruiken. 26 Toen Jozef thuiskwam, droegen ze het geschenk naar binnen, boden het hem aan en bogen zich voor hem neer. 27 Hij vroeg hun hoe ze het maakten en zei: 'Is alles goed met jullie oude vader, over wie jullie me hebben verteld? Leeft hij nog?' 28 Ze antwoordden: 'Jazeker, uw dienaar, onze vader, leeft nog en hij maakt het goed.' En weer bogen ze zich diep voor hem neer. 29 Toen zag hij zijn broer Benjamin staan, de zoon van zijn eigen moeder, en vroeg: 'Is dat jullie jongste broer, over wie jullie me hebben verteld?' En hij vervolgde: 'God zij je genadig, mijn zoon.' 30 Toen haastte hij zich weg, want bij het zien van zijn broer schoot zijn gemoed vol, hij voelde dat hij zijn tranen niet kon bedwingen. Hij ging een kamer binnen en daar huilde hij. 31 Daarna waste hij zijn gezicht, kwam de kamer weer uit, vermande zich en gaf opdracht de maaltijd op te dienen. 32 Men diende apart op voor hem, voor de broers en voor de Egyptenaren die bij hem aten. (Egyptenaren mogen niet samen met Hebreëen de maaltijd gebruiken; zoiets vinden de Egyptenaren afschuwelijk.) 33 De broers kregen ieder een plaats tegenover Jozef aangewezen, en daarbij kwamen ze precies in volgorde van geboorte te zitten, van de oudste tot de jongste. Vol verbazing keken ze elkaar aan. 34 Ze kregen van alle gerechten die bij Jozef op tafel stonden, maar Benjamin kreeg meer dan alle anderen, vijfmaal zoveel. Ze dronken samen met Jozef en raakten in een roes.

Gezang 48: 1, 6 O onze Vader, trouwe Heer

1. O onze Vader, trouwe Heer,
zie uit uw hemel op ons neer;
breng ons als broeders bij elkaar,
maak onze arme woorden waar,
laat wat wij spreken met de mond
opwellen uit des harten grond.

6. Vergeef o Vader onze schuld,
zodat weer blijdschap ons vervult;
gelijk wij van hun schuld ontslaan

al wie ons hebben kwaad gedaan.
Maak zo uw vrede openbaar.
U dienend dienen wij elkaar.

Verkondiging

Hemelhoog 181 Hij kwam bij ons heel gewoon

Hij kwam bij ons, heel gewoon,
de Zoon van God als mensenzoon.
Hij diende ons als een knecht
en heeft zijn leven afgelegd.

Zie onze God,
de Koning-knecht,
Hij heeft zijn leven afgelegd.
Zijn voorbeeld roept
om te dienen iedere dag,
gedragen door
zijn liefd' en kracht.

En in de tuin van de pijn
verkoos Hij als een lam te zijn,
verscheurd door angst en verdriet
maar toch zei Hij: 'Uw wil geschied'.

Zie onze God,
de Koning-knecht,
Hij heeft zijn leven afgelegd.
Zijn voorbeeld roept
om te dienen iedere dag,
gedragen door
zijn liefd' en kracht.

Zie je de wonden zo diep.
De hand die aard' en hemel schiep,
vergaf de hand die Hem sloeg.
De Man, die onze zonden droeg.

Zie onze God,
de Koning-knecht,

Hij heeft zijn leven afgelegd.
Zijn voorbeeld roept
om te dienen iedere dag,
gedragen door
zijn liefde en kracht.

Wij willen worden als Hij.
Elkanders lasten dragen wij.
Wie is er ned'rig en klein?
Die zal bij ons de grootste zijn.

Zie onze God,
de Koning-knecht,
Hij heeft zijn leven afgelegd.
Zijn voorbeeld roept
om te dienen iedere dag,
gedragen door
zijn liefde en kracht.

Formulier Heilig Avondmaal

Hemelhoog 399: 1, 2 Samen in de Naam van Jezus

1. Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot zijn eer.

2. Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is.
En zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
't Werk van God is niet te keren
omdat Hij er over waakt,
en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.

Gebed

Viering Heilig Avondmaal

Gezang 456: 2, 3 Stort, op onze bede

2. Stort, op onze bede,
In ons hart uw vrede,
En vervul ons met de kracht
Van uw Geest bij dag en nacht.

3. Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
Amen, God, uw naam ter eer_

Dankgebed en voorbede

Collecte – Mededelingen

Opwekking 602 Vrede van God, de vrede van God

1. Vrede van God, de vrede van God,
de vrede van God zij met jou.
Vrede van Hem, vrede van God,
de vrede van God zij met jou.

2. In Jezus' naam, in Jezus' naam.
in Jezus' naam geef ik jou:
vrede van Hem, vrede van God,
de vrede van God zij met jou.

3. Heilige Geest, de Heilige Geest,
de Heilige Geest zij met jou.
Vrede van Hem, vrede van God.
de vrede van God zij met jou.

Zegen

Volgende dienst:

5 juli 2020, Huiskamer viering: 10.00 uur: Ds. M.J. Zandbergen

Zie ook de kalender op hervormdaalsmeer.nl/categorie/wijk/oost/

Wilt u doorpraten of meer informatie over Oosterkerk,
Neem dan contact op met ds. Menno Zandbergen (06-12889809) of Simon Dijkstra
(06-81238113)