

Doopdienst
Ds. M.J. Zandbergen
Thema: 'Eureka!'
Schriftlezing: Lucas 15: 1-7 (NBV)
Doopbediening van Priscilla en Lucas
Organist: Johan v/d Zwaard
Muziekteam Latreia

12 juli 2020
10 uur

Hervormd
Aalsmeer
Wijk Oost



Welkom en mededelingen

Psalm 33: 1, 2 Komt nu met zang en roert de snaren

1. Komt nu met zang en roert de snaren,
gij volk, dat leeft van 's Heren recht.
Hijzelf heeft zijn getrouwe scharen
een lofzang in de mond gelegd.
Word' als nooit tevoren door wie Hem behoren
't feestlied ingezet!
Meldt de blijde mare bij de klank der snaren,
steekt de loftrompet.

2. Zingt al wie leeft van Gods genade,
want waarheid is al wat Hij zegt.
Op trouw gegrondvest zijn zijn daden,
op liefde rust zijn heilig recht.
Die zich openbaarde overal op aarde,
alles spreekt van Hem.
Heem'len hoog verheven, vol van blinkend leven
schiep Hij door zijn stem.

Stil gebed, Votum, Groet

Gezang 1: 1, 2 God heeft het eerste woord

1. God heeft het eerste woord.
Hij heeft in den beginne
het licht doen overwinnen,
Hij spreekt nog altijd voort.

2. God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,

zijn roep wordt nog gehoord.

Binnenbrengen van Priscilla en Lucas

Hemelhoog 512 In deze gemeente, Gods huisgezin

In deze gemeente, Gods huisgezin,
word je nu welkom geheten.
Een heel nieuw leven, een mooi begin
je mag je geborgen weten.

Wij zegenen jou in Jezus' naam
met liefde, gezondheid en kracht.
Wij zegenen jou in Jezus' naam
Hij is je Helper bij dag en nacht.

Tussen de mensen hier, groot en klein
mag jij je leven beginnen.
Wij willen jouw broers en zussen zijn
en veel van je houden - kom binnen.

Wij zegenen jou in Jezus' naam
met liefde, gezondheid en kracht.
Wij zegenen jou in Jezus' naam
Hij is je Helper bij dag en nacht.

En komt er vreugde, verdriet of pijn,
we willen er voor je zijn.

Met liefde, gezondheid en kracht.
Wij zegenen jou in Jezus' naam,
Hij is je Helper bij dag en nacht.

Gebed

Uitleg doop

Filmpje: 'De God van de vrede'

Doopvragen en –gelofte

Kindermoment

Hemelhoog 417 Weet je dat de Vader je kent?

Weet je dat de Vader je kent?
Weet je dat je van waarde bent?
Weet je dat je een parel bent -
een parel in Gods hand,
een parel in Gods hand? 2x

Doopbediening

Hemelhoog 49 Heer, U doorgrondt en kent mij

1. Heer, U doorgrondt en kent mij;
mijn zitten en mijn staan
en U kent mijn gedachten,
mijn liggen en mijn gaan.
De woorden van mijn mond, o Heer,
die zijn voor U bekend
en waar ik ook naar toe zou gaan,
ik weet dat U daar bent.

Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij en naast mij
en om mij heen.
Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij en naast mij
en om mij heen, elke dag.

2. Heer, U doorgrondt en kent mij,
want in de moederschoot
ben ik door U geweven;
U bent oneindig groot.
Ik dank U voor dit wonder, Heer,
dat U mijn leven kent
en wat er ook gebeuren zal,
dat U steeds bij mij bent.

Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij en naast mij
en om mij heen.

Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij en naast mij
en om mij heen, elke dag.

Druppel plaatsen

Kids opwekking 4 Is je deur nog op slot?

Is je deur nog op slot?
Is je deur nog op slot?
Van je krr, krr, krr,
doe 'm open voor God,
want de Heer wil bij je wonen
en dan ben je nooit alleen.

Je hart is net een huisje
waar het gezellig is,
maar 't is er nog zo donker,
er is iets wat ik mis.

Is je deur nog op slot?
Is je deur nog op slot?
Van je krr, krr, krr,
doe 'm open voor God,
want de Heer wil bij je wonen
en dan ben je nooit alleen.

Gebed

Lucas 15: 1-7

1 Alle tollenaars en zondaars kwamen hem opzoeken om naar hem te luisteren. 2 Maar zowel de Farizeeën als de schriftgeleerden zeiden morrend tegen elkaar: 'Die man ontvangt zondaars en eet met hen.' 3 Jezus vertelde hun toen deze gelijkenis: 4 'Als iemand van u honderd schapen heeft waarvan er één verloren is geraakt, laat hij dan niet de negenenegentig andere in de woestijn achter om naar het verdwaalde dier op zoek te gaan tot hij het gevonden heeft? 5 En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol vreugde op

zijn schouders 6 en gaat hij naar huis. Daar roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: "Deel in mijn vreugde, want ik heb het schaap gevonden dat verdwaald was."
7 Ik zeg u: zo zal er in de hemel meer vreugde zijn over één zondaar die tot inkeer komt dan over negenennegentig rechtvaardigen die geen inkeer nodig hebben.

Hemelhoog 428 Jezus is de goede Herder

Jezus is de goede Herder.
Jezus, Hij is overal.
Jezus is de goede Herder,
brengt mij veilig naar de stal.

Als je 's avonds niet kunt slapen
en je bang in 't donker bent,
denk dan eens aan al die schaapjes,
die de Heer bij name kent.

Jezus is de goede Herder.
Jezus, Hij is overal.
Jezus is de goede Herder,
brengt mij veilig naar de stal.

En wanneer je soms alleen bent
en je hart is vol verdriet,
denk dan aan de goede Herder,
Hij vergeet zijn schaapjes niet.

Jezus is de goede Herder.
Jezus, Hij is overal.
Jezus is de goede Herder,
brengt mij veilig naar de stal.

Preek

Hemelhoog 346 Ik wandel in het licht met Jezus

1 Ik wandel in het licht met Jezus.
Het donk're dal ligt achter mij
en 't weet mij in zijn trouw geborgen;
welk een liefdevolle vriend is Hij.

Ik wandel in het licht met Jezus,
en 'k luister naar zijn dierb're stem
en niets kan m'ooit van Jezus scheiden,
sinds ik wandel in het licht met Hem.

2 Ik wandel in het licht met Jezus,
geen duist're wolk bedekt de zon
en 'k kan niet anders, 'k moet Hem prijzen,
die de zonde in mij overwon.

Ik wandel in het licht met Jezus,
en 'k luister naar zijn dierb're stem
en niets kan m'ooit van Jezus scheiden,
sinds ik wandel in het licht met Hem.

3 Ik wandel in het licht met Jezus,
mijn ziel is Hem gans toegewijd.
Met Hem verrezen tot nieuw leven,
volg 'k mijn Heiland tot in eeuwigheid.

Ik wandel in het licht met Jezus,
en 'k luister naar zijn dierb're stem
en niets kan m'ooit van Jezus scheiden,
sinds ik wandel in het licht met Hem.

4 Ik wandel in het licht met Jezus,
o mocht ik zelf een lichtje zijn,
dat straalt temidden van de wereld,
die gebukt gaat onder zorg en pijn.

Ik wandel in het licht met Jezus,
en 'k luister naar zijn dierb're stem
en niets kan m'ooit van Jezus scheiden,
sinds ik wandel in het licht met Hem.

Dankgebed en voorbede

Collecte – Mededelingen

Gezang 444: 1, 2 Grote God, wij loven U

1. Grote God, wij loven U,
Heer, o sterkste aller sterken!
Heel de wereld buigt voor U
en bewondert Uwe werken.
Die Gij waart te allen tijd,
blijft Gij ook in eeuwigheid.

2. Alles wat U prijzen kan,
U, de Eeuwge, Ongeziene,
looft uw liefd' en zingt ervan.
Alle engelen, die U dienen,
roepen U nooit lovensmoe:
Heilig, heilig, heilig toe!

Zegen

Sela Thuis

Welkom thuis,
hier mag je zijn.
De Vader viert een feest.
Welkom thuis,
voor wie zoek was of op reis,
te lang is weggeweest.
Welkom thuis.

Met zijn zegenende handen op je schouders
geeft Hij jou zijn liefde en zijn tijd.
Met zijn eindeloze goedheid en vergeving
heet Hij je welkom.
Voel je thuis, je bent vrij.
Je bent vrij.

Welkom thuis,
hier mag je zijn.
De Vader viert een feest.
Welkom thuis,
voor wie zoek was of op reis,
te lang is weggeweest.
Welkom thuis.

Met zijn mantel om je heen geeft Hij bescherming.
Hij is trouw in zijn barmhartigheid.
Met zijn eindeloze goedheid en vergeving
heet Hij je welkom.
Voel je thuis, je bent vrij.
Je bent vrij.

Kom maar binnen.
Hij sluit je in zijn armen.
Je hoort hier, in zijn aanwezigheid.
Deel in de vreugde en open nu je handen.
Hij heeft een feest, een feest voor jou bereid.

Welkom thuis,
hier mag je zijn.
De Vader viert een feest.
Welkom thuis,
voor wie zoek was of op reis,
te lang is weggeweest.
Welkom thuis.

Volgende week:

19 juli 2020, Kerkdienst: 10.00 uur: Ds. G. Fredrikse, Harderwijk

Zie ook de kalender op hervormdaalsmeer.nl/categorie/wijk/oost/

Wilt u doorpraten of meer informatie over Oosterkerk,

Neem dan contact op met:

Ds. Menno Zandbergen, tel: 06-12889809 of voorganger@oosterkerk-aalsmeer.nl

of de scriba, Simon Dijkstra, tel: 06-81238113 of scriba@oosterkerk-aalsmeer.nl