

Kerkdienst

16 Augustus 2020

Ds. M.J. Zandbergen

10 uur

Serie over 'Eredienst'

Thema: 'Nader tot God'

Lezing: Psalm 95 (NBV)

Organist: Margreet Zandbergen

Muziekteam: Marijke en Gerard

**Hervormd
Aalsmeer
Wijk Oost**



Welkom en mededelingen

Psalm 150 Looft God, looft Hem overal

1. Looft God, looft Hem overal.
Looft de Koning van 't heelal
om zijn wonderbare macht,
om de heerlijkheid en kracht
van zijn naam en eeuwig wezen.
Looft de daden, groot en goed,
die Hij triomferend doet.
Hem zij eer, Hij zij geprezen.

2. Hef, bazuin, uw gouden stem,
harp en fluit, verheerlijkt Hem!
Cither, cimbél, tamboerijn,
laat uw maat de maatslag zijn
van Gods ongemeten wezen,
opdat zinge al wat leeft,
juiche al wat adem heeft
tot Gods eer. Hij zij geprezen.

Stil gebed, Votum, Groet

Hemelhoog 590 Heer, God, U loven wij

Heer, God, U loven wij.
Heer, U belijden wij.
Vader in eeuwigheid,
zingt 't gans heelal uw naam.
Aarde en hemel, Heer,
zingen uwe naam ter eer,
heel uw schepping door,
eeuwig met 't engelenkoor:
Heilig, heilig, heilig is onze God,
de Heer Ze-ebaoth.

Hemel en aarde
zijn van uw grootheid vol.
Hemel en aarde
zijn van uw grootheid vol.
Halleluja, halleluja,
halleluja, halleluja.
Amen.

Kindermoment

Hemelhoog 577 Hoor, de vogels zingen weer

1. Hoor, de vogels zingen weer.
Wat doe jij, wat doe jij?
Samen danken zij de Heer.
Wat doe jij?

Dank de Heer voor elke dag,
die je van Hem leven mag.
Vogels doen dat telkens weer,
wat doe jij?

2. Vogels maken zich niet druk,
wat doe jij, wat doe jij?
zingen zomaar van geluk:
Wat doe jij?

Dank de Heer voor elke dag,
die je van Hem leven mag.
Vogels doen dat telkens weer,
wat doe jij?

3. Vogels leven vrij en blij,
wat doe jij, wat doe jij?
God de Vader danken zij.
Wat doe jij?

Dank de Heer voor elke dag,
die je van Hem leven mag.
Vogels doen dat telkens weer,
wat doe jij?



Eerste deel van de dienst = naderen tot God. (intrede) (vandaag)

Tweede deel van de dienst = luisteren naar Gods Woord. (dienst van het Woord)

Derde deel van de dienst = dienst aan elkaar/wereld

Psalm 95: 1-5

1 Kom, laten wij jubelen voor de HEER, juichen voor onze rots, onze redding. 2 Laten wij hem naderen met een loflied, hem toejuichen met gezang. 3 De HEER is een machtige God, een machtige koning, boven alle goden verheven. 4 Hij houdt in zijn hand de diepten der aarde, de toppen van de bergen behoren hem toe, 5 van hem is de zee, door hem gemaakt, en ook het droge, door zijn handen gevormd.

Hemelhoog 607 Komt, laat ons zingen al te zaam

1. Komt, laat ons zingen al te zaam: God is goed!

Hemel en aarde, prijst zijn Naam! God is goed!

Laat ieder naad'ren tot zijn troon,

zingen met ons op blijde toon

in melodieën, rein en schoon: God is goed!

God is goed! God is goed!

In melodieën, rein en schoon: God is goed!

2. O, zeg het voort tot 't verste strand: God is goed!

Voor elk is plaats in 't vaderland, God is goed!

Van zonde maakt ons Christus vrij,

licht in de duist're nacht bracht Hij;

als zijn verlost en juichen wij: God is goed!

God is goed! God is goed!

Als zijn verlost en juichen wij: God is goed!

Psalm 95: 6-7

6 Ga binnen, laten wij buigen in aanbidding, knielen voor de HEER, onze maker. 7 Ja, hij is onze God en wij zijn het volk dat hij hoedt, de kudde door zijn hand geleid. Luister vandaag naar zijn stem:

Gezang 463: 1, 4, 5 O Heer die onze Vader zijt

1. O Heer die onze Vader zijt,
vergeef ons onze schuld.
Wijs ons de weg der zaligheid,
en laat ons hart, door U geleid,
met liefde zijn vervuld.

4. Leg Heer uw stille dauw van rust
op onze duisternis.
Neem van ons hart de vrees, de lust,
en maak ons innerlijk bewust
hoe schoon uw vrede is.

5. Dat ons geen drift en pijn verblindt,
geen hartstocht ons verwart.
Maak Gij ons rein en welgezind,
en spreek tot ons in vuur en wind,
o stille stem in 't hart.

Gebed

Opwekking 363 Kom laat ons buigen voor de Heer

Kom laat ons buigen voor de Heer.
Laat ons knielen en aanbidden
onze Schepper.

Kom laat ons buigen voor de Heer.
Laat ons knielen en aanbidden
onze Schepper.

Want Hij is onze God,
die ons leidt als een liefdevolle Herder.
En wij zijn de schapen van zijn hand,
ja, wij zijn de schapen van zijn hand.

Psalm 95: 7-9

7 Ja, hij is onze God en wij zijn het volk dat hij hoedt, de kudde door zijn hand geleid. Luister vandaag naar zijn stem: 8 'Wees niet koppig als bij Meriba, als die dag bij Massa, in de woestijn, 9 toen jullie voorouders mij op de proef stelden, mij tartten, al hadden ze mijn daden gezien.

Filmpje, toelichting op Hemelhoog 420

Hemelhoog 420 Heer, wijs mij uw weg

Heer, wijs mij uw weg
en leid mij als een kind
dat heel de levensweg
slechts in U richting vindt.
Als mij de moed ontbreekt
om door te gaan,
troost mij dan liefdevol
en moedig mij weer aan.

Heer, leer mij uw weg,
die zuiver is en goed.
Uw woord is onderweg
als een lamp voor mijn voet.
Als mij het zicht ontbreekt,
het donker is,
leid mij dan op uw weg,
de weg die eeuwig is.

Heer, leer mij uw wil
aanvaarden als een kind
dat blindelings en stil U
vertrouwt, vrede vindt.
Als mij de wil ontbreekt
uw weg te gaan,
spreek door uw Woord
en Geest mijn hart en leven aan.

Heer toon mij uw plan;
maak door uw Geest bekend

hoe ik U dienen kan
en waarheen U mij zendt.
Als ik de weg niet weet,
de hoop opgeef,
toon mij dat Christus heel
mijn weg gelopen heeft.

(Zie livestream)

Gezang 473: 1, 2, 9 Neem mijn leven, laat het, Heer

1. Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot uw lof en dienst bereid

2. Neem mijn handen, maak ze sterk
trouw en vaardig tot uw werk.
Maak dat ik mijn voeten zet
op de wegen van uw wet.

9. Neem en zegen alle vreugd,
al 't geluk dat mij verheugt.
Maak dat ik mij nimmer schaam
mens te wezen in uw naam.

Dankgebed en voorbede

Hemelhoog 336 Groot is uw trouw

1 Groot is uw trouw, o Heer,
mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde
die Gij steeds waart,
dat bewijst Gij ook nu.

Groot is uw trouw, o Heer,
groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij
weer betoond.

Al wat ik nodig had,
hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer,
aan mij betoond.

2 Gij geeft ons vrede,
vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
Kracht voor vandaag,
blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

Groot is uw trouw, o Heer,
groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij
weer betoond.
Al wat ik nodig had,
hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer,
aan mij betoond.

Zegen

Collecteren in de kerkzaal gebeurt voorlopig middels maandjes bij het verlaten van de kerk.

Uw bijdrage voor de collecte kunt u ook overmaken op de rekening van de kerkrentmeesters,
NL08 RABO 0300 1421 61, o.v.v. “vervanging video Oosterkerk”.

Volgende week:

23 augustus 2020, Doopdienst: 10.00 uur: Ds. M.J. Zandbergen
Doopbediening: Micha Rijkmans en Levi Maas

Zie ook de kalender op hervormdaalsmeer.nl/categorie/wijk/oost/

Wilt u doorpraten of meer informatie over Oosterkerk,

Neem dan contact op met:

Ds. Menno Zandbergen, tel: 06-12889809 of voorganger@oosterkerk-aalsmeer.nl
of de scriba, Simon Dijkstra, tel: 06-81238113 of scriba@oosterkerk-aalsmeer.nl