

Doopdienst

23 augustus 2020

Ds. M.J. Zandbergen

10 uur

Schriftlezing: Romeinen 6: 3-14 (NBV)

Doopbediening van Micha Rijkmans en Levi Maas

Organist: Theo Griekspoor

Muziekteam: Latreia

Hervormd
Aalsmeer
Wijk Oost



Welkom en mededelingen

Psalm 84: 1 Hoe lieflijk, hoe goed is mij, HEER

1. Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,
het huis waar Gij uw naam en eer
hebt laten wonen bij de mensen.
Hoe brand ik van verlangen om
te komen in uw heiligdom.
Wat zou mijn hart nog liever wensen
dan dat het juichend U ontmoet
die leven zijt en leven doet.

Stil gebed, Votum, Groet

In memoriam

Hemelhoog 326: 1 Daar ruist langs de wolken

Daar ruist langs de wolken
een lief'lijke Naam,
Die hemel en aarde verenigt tezaam
Geen naam is er zoeter en beter voor 't hart
Hij balsemt de wonden en heelt alle smart.
Kent gij, kent gij die Naam nog niet?
Die Naam draagt mijn Heiland,
mijn lust en mijn lied

Hemelhoog 582 Dit is de dag

Dit is de dag, dit is de dag,
die de Heer ons geeft,
die de Heer ons geeft.
Weest daarom blij, weest daarom blij
en zingt verheugd,
en zingt verheugd.
Dit is de dag die de Heer ons geeft.

Weest daarom blij en zingt verheugd.

Dit is de dag, dit is de dag,

die de Heer ons geeft.

2x

Kinderen worden binnengebracht

Gezang 333: 1, 2, 4 O Here God, - ons liefde verlangen

1. O Here God, ons liefst verlangen,
dit kind van ons, dit liefdepand,
wij hebben het van U ontvangen,
wij geven 't U uit uwe hand.

2. Als Gij het zelf niet vast blijft houden,
nu het in onze handen is,
dit kind voor 't licht bestemd, hoe zouden
wij 't hoeden voor de duisternis?

4. Geef dat het van ons leert te kijken
naar Hem die 't licht der wereld is
en altijd meer op Hem gaat lijken:
een lichtglans in de duisternis,

Gebed

Uitleg doop

Hemelhoog 503 God kent jou

God kent jou vanaf het begin.

Helemaal van buiten en van binnenin.

Hij kent al je vreugde en al je verdriet.

Want Hij ziet de dingen die een ander niet ziet.

En weet je wat zo mooi is;
bij Jezus voel je je vrij
om helemaal jezelf te zijn,
want Hij houdt van jou
(ja, Hij houdt van jou)
Ja, Hij houdt van jou en mij.

God kent jou vanaf het begin.
Helemaal van buiten en van binnenin.
Hij kent al je vreugde en al je verdriet.
Want Hij ziet de dingen die een ander niet ziet.

En weet je wat zo mooi is;
bij Jezus voel je je vrij
om helemaal jezelf te zijn,
want Hij houdt van jou
(ja, Hij houdt van jou)
Ja, Hij houdt van jou en mij.

God kent jou vanaf het begin.
Helemaal van buiten en van binnenin.
Hij kent al je vreugde en al je verdriet.
Want Hij ziet de dingen die een ander niet ziet.
Want Hij ziet de dingen die een ander niet ziet.
Want Hij ziet de dingen die een ander niet ziet.

Doopvragen en –gelofte

Kindermoment

Kids opwekking 311 De zegen van God (incl. filmpje)

De zegen van God wens ik jou toe,
weet dat Hij jou nooit verlaat.
De zegen van God blijft bij jou,
overal waar je gaat. 2x

Vrede voor jou en zijn hand op jouw leven.
Liefde en vreugde zal Hij aan je geven.

De zegen van God wens ik jou toe,
weet dat Hij jou nooit verlaat.
De zegen van God blijft bij jou,
overal waar je gaat. 1x

Vrede voor jou en zijn hand op jouw leven.
Liefde en vreugde zal Hij aan je geven. 2x

De zegen van God wens ik jou toe,
weet dat Hij jou nooit verlaat.
De zegen van God blijft bij jou,
overal waar je gaat. 1x

Doopbediening

Gezang 434: 1, 2, 3 Lof zij de Heer

1. Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere.
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.
Komt allen saam,
psalmzingt de heilige naam,
looft al wat ademt de Here.
2. Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;
heeft u in 't licht als op adelaarsvleuglen geheven.
Hij die u leidt,
zodat uw hart zich verblijdt,
Hij heeft zijn woord u gegeven.
3. Lof zij de Heer die uw lichaam zo schoon heeft geweven,
dagelijks heeft Hij u kracht en gezondheid gegeven.
Hij heeft u lief,
die tot zijn kind u verhief,
ja, Hij beschikt u ten leven.

Druppel plaatsen

Gebed

Romeinen 6: 3-14

3 Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood? 4 We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. 5 Als wij delen in zijn dood, zullen wij ook delen in zijn opstanding. 6 Immers, we weten dat ons oude bestaan met hem gekruisigd is omdat er een einde moest komen aan ons zondige leven: we mochten niet langer slaven van de zonde zijn. 7 Wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. 8 Wanneer wij met Christus zijn gestorven, geloven we dat we ook met hem zullen leven, 9 omdat we weten dat hij, die uit de dood is opgewekt, niet meer sterft. De dood heeft geen macht meer over hem. 10 Hij is gestorven om een einde te maken aan de zonde, voor eens en altijd; en nu hij leeft, leeft hij voor God. 11 Zo moet u ook uzelf zien: dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levend voor God. 12 Laat de zonde dus niet

heersen over uw sterfelijke bestaan, geef niet toe aan uw begeerten. 13 Stel uzelf niet langer in dienst van de zonde als een werktuig voor het onrecht, maar stel uzelf in dienst van God. Denk aan uzelf als levenden die uit de dood zijn opgewekt en stel uzelf in dienst van God als een werktuig voor de gerechtigheid. 14 De zonde mag niet langer over u heersen, want u staat niet onder de wet, maar leeft onder de genade.

Hemelhoog 585 Groot en machtig is Hij

Groot en machtig is Hij.

Groot en machtig is Hij:

bekleed met sterkte,

gehuld in luister.

Groot en machtig is Hij.

Groot en machtig is Hij.

Groot en machtig is Hij:

bekleed met sterkte,

gehuld in luister.

Groot en machtig is Hij.

Prijs met mij de naam van God,

vier het feest met mij,

want Hij heeft ons vrijgekocht:

wat een Heer is Hij!

Groot en machtig is Hij.

Groot en machtig is Hij:

bekleed met sterkte,

gehuld in luister.

Groot en machtig is,

groot en machtig is,

groot en machtig is Hij! (totaal 2x)

Preek

Hemelhoog 460 Ik zal er zijn

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.

Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.

Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.

Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.

O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.

Dankgebed en voorbede

Nieuwe Liedbundel 416: 1, 4 Ga met God, en Hij zal met je zijn

1. Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen,
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

4. Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn Naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Zegen

Opwekking 807 God van licht

In mijn twijfels, mijn verdriet,
in mijn falen ontbreekt U niet.
In uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee.
U bent de rust als het stormt op zee.

In mijn onrust neemt U mijn hand;
in mijn vragen houdt uw Woord stand.
In uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee.
U bent de rust als het stormt op zee.

God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker.
Ik vertrouw op U.
God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker
veilig naar de kust, waar U woont.
Waar U woont,
waar U woont,
waar U woont.

Storm en golven vrees ik niet.
In de morgen zing ik mijn lied.
In uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee.
U bent de rust als het stormt op zee.

God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker.
Ik vertrouw op U.
God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker
veilig naar de kust, waar U woont.
Waar U woont,
waar U woont,
waar U woont.

U schijnt feller
dan de sterren.
Heer, U leidt ons door de storm. 4x

God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker.
Ik vertrouw op U.
God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker
veilig naar de kust.

God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker.
Ik vertrouw op U.
God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker
veilig naar de kust, waar U woont.
Waar U woont,
waar U woont,
waar U woont.

Collecteren in de kerkzaal gebeurt voorlopig middels mandjes bij het verlaten van de kerk.

Uw bijdrage voor de collecte kunt u ook overmaken op de rekening van de kerkrentmeesters,
NL08 RABO 0300 1421 61, o.v.v. “vervanging video Oosterkerk”.

Volgende week:

30 augustus 2020, Kerkdienst: 10.00 uur: Ds. M.J. Zandbergen

Zie ook de kalender op hervormdaalsmeer.nl/categorie/wijk/oost/

Wilt u doorpraten of meer informatie over Oosterkerk,

Neem dan contact op met:

Ds. Menno Zandbergen, tel: 06-12889809 of voorganger@oosterkerk-aalsmeer.nl

of de scriba, Simon Dijkstra, tel: 06-81238113 of scriba@oosterkerk-aalsmeer.nl