

Kerkdienst

30 Augustus 2020

Ds. M.J. Zandbergen

10 uur

Serie over 'Eredienst'

Thema: 'Bid en werk'

Lezing: Lucas 10: 35-11:3 (NBV)

Organist: Rogier Postma

Muziekteam: Marijke en Gerard

Hervormd
Aalsmeer
Wijk Oost



Welkom en mededelingen

Psalm 122: 1 Hoe sprong mijn hart hoog op in mij

1. Hoe sprong mijn hart hoog op in mij,
toen men mij zeide: "Gord u aan
om naar des Heren huis te gaan!
Kom ga met ons en doe als wij!
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in,
u, Godsstad, mogen wij ontmoeten!
Jeruzalem, van ver aanschouwd,
wel saamgevoegd en welgebouwd,
o schone stede, die wij groeten.

Stil gebed, Votum, Groet

Gezang 21: 1 Alles wat adem heeft, love de Here

Alles wat adem heeft love de Here,
zinge de lof van Isrels God!
Zolang ik hier in het licht mag verkeren,
roem ik zijn liefd' en prijs mijn lot.
Die lijf en ziel geschapen heeft
worde geloofd door al wat leeft.
Halleluja! Halleluja!

Gebod

Gebod – Marcus 12: 29-31

29 Jezus antwoordde: 'Het voornaamste is: "Luister, Israë! De Heer, onze God, is de enige Heer; 30 heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht." 31 Het op een na belangrijkste is dit: "Heb uw naaste lief als uzelf." Er zijn geen geboden belangrijker dan deze.'



Eerste deel van de dienst = naderen tot God. (intrede) (*zie dienst 16-8-2020 **)
Tweede deel van de dienst = luisteren naar Gods Woord. (dienst van het Woord)
Derde deel van de dienst = dienst aan elkaar/wereld

Hemelhoog 685 Laat zo je licht maar schijnen

Laat zo je licht maar schijnen
Bij alles wat je doet
Zodat de mensen zeggen
God is goed

God is liefde, God is..
God is goed!

Laat zo je licht maar schijnen
Bij alles wat je doet
Zodat de mensen zeggen
God is goed

God is liefde, God is..
God is goed!

Kindermoment

Hemelhoog 371: 1, 2, 3 Bewaar je oog

1. Bewaar je oog, bewaar je oog
voor wat je ziet.
Bewaar je oog, bewaar je oog
voor wat je ziet.

Er is een Vriend die op je let
en die luistert naar 't gebed.
Bewaar je oog, bewaar je oog
voor wat je ziet.

2. Bewaar je oor, bewaar je oor
voor wat je hoort.

Bewaar je oor, bewaar je oor
voor wat je hoort.

Er is een Vriend die op je let
en die luistert naar 't gebed.

Bewaar je oor, bewaar je oor
voor wat je hoort.

3. Bewaar je tong, bewaar je tong
voor wat je zegt.

Bewaar je tong, bewaar je tong
voor wat je zegt.

Er is een Vriend die op je let
en die luistert naar 't gebed.

Bewaar je tong, bewaar je tong
voor wat je zegt.

Gebed

Lucas 10: 35-11: 3

35 De volgende morgen gaf hij twee denarie aan de eigenaar en zei: "Zorg voor hem, en als u meer kosten moet maken, zal ik u die op mijn terugreis vergoeden." 36 Wie van deze drie is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers?' 37 De wetgeleerde zei: 'De man die medelijden met hem heeft getoond.' Toen zei Jezus tegen hem: 'Doet u dan voortaan net zo.' 38 Toen ze verder trokken ging hij een dorp in, waar hij gastvrij werd ontvangen door een vrouw die Marta heette. 39 Haar zuster, Maria, ging aan de voeten van de Heer zitten en luisterde naar zijn woorden. 40 Maar Marta werd helemaal in beslag genomen door de zorg voor haar gasten. Ze ging naar Jezus toe en zei: 'Heer, kan het u niet schelen dat mijn zuster mij al het werk alleen laat doen? Zeg tegen haar dat ze mij moet helpen.' 41 De Heer zei tegen haar: 'Marta, Marta, je bent zo bezorgd en je maakt je veel te druk. 42 Er is maar één ding noodzakelijk. Maria heeft het beste deel gekozen, en dat zal haar niet worden ontnomen.' 11:1 Eens was Jezus aan het bidden, en toen hij zijn gebed beëindigd had, zei een van zijn leerlingen tegen hem: 'Heer, leer ons bidden, zoals ook Johannes het zijn leerlingen geleerd heeft.' 2 Hij zei tegen hen: 'Wanneer jullie bidden, zeg dan: "Vader, laat uw naam geheiligd worden en laat uw koninkrijk komen. 3 Geef ons dagelijks het brood dat wij nodig hebben.

Hemelhoog 626 Aan uw voeten, Heer

Aan uw voeten Heer,
is de hoogste plaats;
daarom kniel ik neer bij U.
Om bij U te zijn,
is de grootste eer;
daarom buig ik mij voor U.

Ja, ik verkies nu om bij U te zijn
en om naar U te luist'ren.
In plaats van altijd maar weer bezig te zijn,
kom ik nu tot U, o Heer.

Aan uw voeten Heer,
is de hoogste plaats;
daarom kniel ik neer bij U.
Om bij U te zijn,
is de grootste eer;
daarom buig ik mij voor U.

Mijn hart verlangt er naar om samen te zijn,
hier in een plaats van aanbidding.
In geest en waarheid samen één te zijn,
in aanbidding voor U.

Aan uw voeten Heer,
is de hoogste plaats;
daarom kniel ik neer bij U.
Om bij U te zijn,
is de grootste eer;
daarom buig ik mij voor U.

Zoals een vader die zijn kind omarmt,
ja, zo omarmt U ook mij.
U bent een Vader die vertroost en beschermt
en ik kom tot rust bij U.
en ik kom tot rust bij U.
en ik kom tot rust bij U.

Preek

Gezang 437 Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht!

1. Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht!

God, laat mij voor uw aangezicht,
geheel van U vervuld en rein,
naar lijf en ziel herboren zijn.

2. Schep, God, een nieuwe geest in mij,

een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt.

3. Wees Gij de zon van mijn bestaan,

dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig Licht,
van aangezicht tot aangezicht.

Filmpje, toelichting op Hemelhoog 464

Hemelhoog 464 Neem Heer mijn beide handen

Neem, Heer, mijn beide handen
en leid uw kind,

tot ik aan d'eeuw'ge stranden
de ruste vind!

Te zwaar valt m'elke schrede,
als 'k U verlaat.

O, neem mij met U mede,
daar waar Gij gaat!

O, doe genaad' ervaren

aan 't bevend hart,

en breng het tot bedaren
bij vreugd en smart!

Laat m'aan uw voeten rusten,

mij, hulp'loos kind,

vertrouwen en berusten,

voor d'uitkomst blind!

En blijft m'ook soms verborgen
uw grote macht,
Gij voert mij tot de morgen,
ook door de nacht.
Neem dan mijn beide handen
en leid uw kind,
tot ik aan d'eeuw'ge stranden
de ruste vind!

Dankgebed en voorbede

Hemelhoog 686 Leid mij, Heer, o machtige Heiland

Leid mij, Heer, o machtig Heiland
door dit leven aan uw hand.
Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig,
wees mijn Gids in 't barre land.
Gij mijn Sterkte, Gij mijn Leider,
vul mij met uw Geest steeds meer,
vul mij met uw Geest steeds meer.

Laat mij zijn een Godsgetuige,
sprekend van U meer en meer.
leid mij steeds door uwe liefde,
groeïend naar uw beeld, o Heer.
Brood des levens, Brood des hemels,
voed mij dat ik groei naar U,
voed mij dat ik groei naar U.

Laat door mij uw levend water
vloeien als een klare stroom.
O, Heer Jezus, 't wordt steeds later
dat uw Geest over allen koom'.
Machtig Heiland, mijn Verlosser,
kom, Heer Jezus, in uw kracht,
kom, Heer Jezus, in uw kracht.

Gij mijn Sterkte, Gij mijn Leider,
vul mij met uw Geest steeds meer,
vul mij met uw Geest steeds meer.

Brood des levens, Brood des hemels,
voed mij dat ik groei naar U,
voed mij dat ik groei naar U.

Machtig Heiland, mijn Verlosser,
kom, Heer Jezus in uw kracht,
kom, Heer Jezus in uw kracht.

Zegen

Collecteren in de kerkzaal gebeurt voorlopig middels mandjes bij het verlaten van de kerk.

Uw bijdrage voor de collecte kunt u ook overmaken op de rekening van de kerkrentmeesters,
NL08 RABO 0300 1421 61, o.v.v. “vervanging video Oosterkerk”.

Volgende week:

6 september 2020, Tentdienst: 10.00 uur: Ds. G.H. de Ruiter/

Ds. M.J. Zandbergen

(Deze dienst kunt u/jij via YouTube kanaal van de oosterkerk Aalsmeer beleven,
Info hierover zie kerkblad van 6 september of Nieuwsberichten oosterkerk Aalsmeer
of [hervormdaalsmeer.nl/categorie/wijk/oost/](https://www.hervormdaalsmeer.nl/categorie/wijk/oost/))

- * 1^e deel van serie, zie dienst van 16 augustus 2020
Kijk op YouTube kanaal van de oosterkerk Aalsmeer
<https://www.youtube.com/watch?v=IIYRji2WRt0>

Zie ook de kalender op [hervormdaalsmeer.nl/categorie/wijk/oost/](https://www.hervormdaalsmeer.nl/categorie/wijk/oost/)

Wilt u doorpraten of meer informatie over Oosterkerk,

Neem dan contact op met:

Ds. Menno Zandbergen, tel: 06-12889809 of voorganger@oosterkerk-aalsmeer.nl

of de scriba, Simon Dijkstra, tel: 06-81238113 of scriba@oosterkerk-aalsmeer.nl