

Kerkdienst  
Ds. M.J. Zandbergen  
Thema: "Leven in overvloed"  
Schriftlezing: Lucas 16: 1-14 (NBV)  
Organist: Peter Burger  
Muziekteam: Ok-Band

8 november 2020  
10 uur

Hervormd  
Aalsmeer  
Wijk Oost



## **Welkom en mededelingen**

### **Gezang 444 Grote God, wij loven U**

1. Grote God, wij loven U,  
Heer, o sterkste aller sterken!  
Heel de wereld buigt voor U  
en bewondert Uwe werken.  
Die Gij waart te allen tijd,  
blijft Gij ook in eeuwigheid.
2. Alles wat U prijzen kan,  
U, de Eeuwge, Ongeziene,  
looft uw liefd' en zingt ervan.  
Alle engelen, die U dienen,  
roepen U nooit lovensmoe:  
Heilig, heilig, heilig toe!
3. Heer, ontferm U over ons,  
open uwe Vaderarmen,  
stort uw zegen over ons,  
neem ons op in uw erbarmen.  
Eeuwig blijft uw trouw bestaan  
laat ons niet verloren gaan.

### **Stil gebed,**

### **Votum - Groet**

### **In Memoriam, Mw. S. Overbeek – van Strien**

### **Johannes de Heer 306: 1, 2 Opbergen en in dalen**

1. Op bergen en in dalen  
en overal is God!  
Waar wij ook immer dwalen

of toeven daar is God!  
Waar mijn gedachten zweven  
of stijgen daar is God!  
Omlaag en hoog verheven,  
ja, overal is God!

2. Zijn trouwe Vaderogen  
zien alles van nabij!  
Wie steunt op zijn vermogen,  
die dekt en Zegent Hij!  
Hij hoort de jonge raven,  
bekleedt met gras het dal,  
heeft voor elk schepsel gaven,  
ja, zorgt voor 't gans heelal!

## **Geloofsbelijdenis**

### **Gebed**

### **Kindermoment**

### **Hemelhoog 402 U maakt ons één**

U maakt ons één.  
U bracht ons tesamen,  
wij eren en aanbidden U. 2x

Wordt uw wil gedaan,  
dan bindt het ons saam,  
iedereen zal deel zijn van uw gezin. 2x

U maakt ons één.  
U bracht ons tesamen,  
wij eren en aanbidden U. 2x

Wordt uw wil gedaan,  
dan bindt het ons saam,  
iedereen zal deel zijn van uw gezin. 2x

### **Jaarthema "Leven in vertrouwen"**

## **Psalm 81: 8, 9 Ik ben HIJ DIE IS**

8. Ik ben HIJ DIE IS;  
God wil Ik u wezen.  
Uit de duisternis  
van de slavernij  
maakte Ik u vrij;  
hebt gij nog te vrezen?

9. Leef uit mijn verbond.  
Vraag van Mij vrijmoedig.  
Open wijd uw mond.  
Al wat u ontbreekt,  
al waar gij om smeekt  
geef Ik overvloedig.

## **Lucas 16: 1-14**

1 Hij richtte zich ook tot zijn leerlingen: 'Er was eens een rijke man die een rentmeester had en te horen kreeg dat de rentmeester zijn eigendommen verkwistte. 2 De rijke man riep de rentmeester bij zich en zei tegen hem: "Wat hoor ik over jou? Leg verantwoording af van je beheer, want je kunt niet langer rentmeester blijven." 3 Toen zei de rentmeester bij zichzelf: Wat moet ik doen nu mijn heer mij het beheer afneemt? Werken op het land kan ik niet, en voor bedelen schaam ik me. 4 Maar ik weet al wat ik moet doen om ervoor te zorgen dat de mensen, wanneer ik van mijn beheerderstaak ben ontheven, mij bij hen thuis ontvangen. 5 Een voor een riep hij de schuldenaars van zijn heer bij zich. De eerste vroeg hij: "Hoeveel bent u mijn heer schuldig?" 6 "Honderd vaten olijfolie," antwoordde de schuldenaar. De rentmeester zei tegen hem: "Hier is uw schuldbewijs, ga zitten en maak er gauw vijftig van." 7 Daarna vroeg hij aan de volgende schuldenaar: "En u, hoeveel bent u schuldig?" "Honderd balen graan," luidde het antwoord. De rentmeester zei: "Hier is uw schuldbewijs, maak er tachtig van." 8 En de heer prees de oneerlijke rentmeester omdat hij slim had gehandeld. De kinderen van deze wereld gaan immers slimmer met elkaar om dan de kinderen van het licht. 9 Ook ik zeg jullie: maak vrienden met behulp van de valse mammon, opdat jullie in de eeuwige tenten worden opgenomen wanneer de mammon er niet meer is. 10 Wie betrouwbaar is in het geringste, is ook betrouwbaar als het om veel gaat, en wie oneerlijk is in het geringste is ook oneerlijk als het om veel gaat. 11 Als jullie onbetrouwbaar blijken in de omgang met de valse mammon, wie zal jullie dan werkelijk belangrijke dingen toevertrouwen? 12 En als jullie onbetrouwbaar blijken met wat een ander toebehoort, wie zal jullie dan geven wat jullie zelf toekomt? 13 Geen enkele knecht kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de mammon.' 14 De Farizeeën, die geldzuchtig waren, hoorden dit alles aan en ze haalden honend hun neus voor hem op.

## **Gezang 473: 4, 5    Neem mijn zilver en mijn goud**

4. Neem mijn zilver en mijn goud,  
dat ik niets aan U onthoud.  
Maak mijn kracht en mijn verstand  
tot een werktuig in uw hand.

5. Neem mijn wil en maak hem vrij,  
dat hij U geheiligd zij.  
Maak mijn hart tot uwe troon,  
dat uw Heilige Geest er woon.

## **Verkondiging    “De economie van relaties geeft overvloedig”**

### **Hemelhoog 352    Dank U mijn vader voor al uw genade**

Dank U mijn Vader voor al uw genade,  
die U liefdevol geeft.  
Genade die heiligt, mijn hart heeft gereinigd,  
door Hem die in mij leeft.  
U heeft mij in liefde aanvaard,  
die mijn hart veranderd heeft.  
U heeft mij rechtvaardig verklaard,  
wat mij rust en vrede geeft.

Al wat ik ben,  
dank ik aan Hem:  
aan Jezus' liefde voor mij.  
Zolang ik besta,  
volg ik Hem na;  
krijgt Hij gestalte in mij.

Laat mij verder groeien,  
laat vruchten opbloeien van uw heilige Geest.  
Maak mij overvloedig, standvastig en moedig,  
geef mij wat nog ontbreekt.  
Heer, werk met genade in mij:  
dat mijn hart U niet bedroeft.

Heer, maak mij gehoorzaam en vrij:  
uw genade is mij genoeg.

Niets houdt mij tegen mij over te geven,  
aan U: Jezus alleen.

U leidt mij door diepten; met krachtige liefde draagt U,  
mij erdoorheen.

U heeft mij de liefde verklaard,  
die mijn hart veroverd heeft.

U bent mijn bewondering waard:

U bent alles waar ik voor leef!

## **Dankgebed en voorbede**

### **Hemelhoog 473    Gebed om zegen**

Zegen mij op de weg die ik moet gaan.

Zegen mij op de plek waar ik zal staan.

Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.

O God, zegen mij alle dagen lang!

Vader, maak mij tot een zegen;

ga mij niet voorbij.

Regen op mij met Uw Geest, Heer,

Jezus, kom tot mij

als de Bron van leven,

die ontspringt, diep in mij.

Breng een stroom van zegen,

waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.

Zegen ons waar we in geloof voor leven.

Zegen ons waar we hoop en liefde geven.

Zegen om de ander tot zegen te zijn.

O God, zegen ons tot in eeuwigheid!

Vader, maak ons tot een zegen;

hier in de woestijn.

Wachtend op Uw milde regen,

om zelf een bron te zijn.

Met een hart vol vrede,  
zijn wij zegenend nabij.  
Van Uw liefde delend,  
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

Vader, maak ons tot een zegen;  
hier in de woestijn.  
Wachtend op Uw milde regen,  
om zelf een bron te zijn.  
Met een hart vol vrede,  
zijn wij zegenend nabij.  
Van Uw liefde delend,  
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

Met een hart vol vrede,  
zijn wij zegenend nabij.  
Van Uw liefde delend,  
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

## **Zegen**

Collecteren in de kerkzaal gebeurt voorlopig middels mandjes bij het verlaten van de kerk.  
Uw bijdrage voor de collecte kunt u ook overmaken op de rekening van de  
Kerkrentemeester, Hervormde Gemeente Aalsmeer,  
NL08 RABO 0300 1421 61, o.v.v. "vervanging video Oosterkerk".

Volgende week:

15 November 2020, Kerkdienst: 10.00 uur: Ds. J. Haeck, Zeist

Zie ook de kalender op [hervormdaalsmeer.nl/categorie/wijk/oost/](http://hervormdaalsmeer.nl/categorie/wijk/oost/)

Wilt u doorpraten of meer informatie over Oosterkerk,

Neem dan contact op met:

Ds. Menno Zandbergen, tel: 06-12889809 of [voorganger@oosterkerk-aalsmeer.nl](mailto:voorganger@oosterkerk-aalsmeer.nl)

Of de Scriba, Simon Dijkstra, tel: 06-81238113 of [scriba@oosterkerk-aalsmeer.nl](mailto:scriba@oosterkerk-aalsmeer.nl)