

Zondagsbrief

10 januari 2021



dorpskerk

Heel hartelijk welkom in deze dienst.

Voorganger: Ds Gert de Ruiter

Organist: Cornelis Schaap

Muziekgroep olv René Spaargaren

Orgelspel

Johan de Heer 1

Ruis, o Godsstroom der genade
in gemeent' en huis en hart!
Laat in U gezond zich baden,
wat gebogen gaat door smart!
Stroom, o Heil'ge Geest, terneder
op het uitgedroogde land;
en de bloemen bloeien weder,
haast verwelkt door zonnebrand.

Laat het uit Gods hemel stromen
in de kerken overal!
Van Uw nederdaling dromen
moede harten zonder tal.
Nieuwe liefde, nieuwe zangen,
kracht, die zielen opwaarts tilt,
brengt Uw ruisen, die 't verlangen
als een heilig lied doortilt.

Komt, gij dorstigen, hier drinken
uit die milde heilfontein!
Laat uw ziel in 't stof niet zinken.
maar in haar gereinigd zijn.
Laat u door haar golven dragen
tot waar liefde nooit verkoelt,
waar de kust der aardse dagen
door Gods vreugde wordt omspoeld.

Aansteken paaskaars door ambtsdrager Mededelingen

Opwekking 244

Welzalig de man, die niet wandelt
In de raad der goddelozen.
Die niet staat op de weg der zondaars,
Noch zit in de kring der spotters,
Maar aan des Heren wet
Zijn welgevallen heeft.
En diens wet overpeinst
Bij dag en bij nacht.
Want hij is als een boom
Geplant aan waterstromen.
Die zijn vrucht geeft op tijd,
Welks loof niet verwelkt, alles gelukt.

Bemoediging & Groet

Gezang 434:1,2,4,5

1

Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere.
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.
Komt allen saam,
psalmzingt de heilige naam,
looft al wat ademt de Here.

2

Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;
heeft u in 't licht als op adelaarsvleug'len geheven.
Hij die u leidt,
zodat uw hart zich verblijdt,
Hij heeft zijn woord u gegeven.

4

Lof zij de Heer die uw huis en uw haard heeft gezegend,
lof zij de hemelse liefde die over ons regent.
Denk elke dag
aan wat zijn almacht vermag,
die u met liefde bejegent.

5

Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen,
christenen looft Hem met Abrahams kinderen samen.

Hart wees gerust,

Hij is uw licht en uw lust.

Alles wat ademt zegt: Amen.

Opwekking 174 / Opwekking 349

Juicht, want Jezus is Heer.

Kinderen Sions, verblijdt u ter ere van Hem,
die ons liefheeft.

Hij is verrezen en leeft;

Jezus de Koning,

die mensen het leven weer geeft.

Hij is verheerlijkt,

als Koning verheven, zo hoog,

'k zal Hem prijzen.

Hij is verheerlijkt,

voor eeuwig verheerlijkt

en ik verhoog zijn naam.

Hij is mijn God,

zijn waarheid houdt eeuwig stand.

hemel en aard'

verheugen zich in zijn naam.

Hij is verheerlijkt,

als Koning verheven, zo hoog.

Opwekking 181

Majesteit,

Groot is zijn majesteit.

Lof zij Jezus,

En glorie, hulde en eer.

Majesteit,

God, die de zijnen leidt.

Vanaf zijn troon vestigt de Zoon zijn heerschappij.

Dus verhoog

Maak eeuwig groot
De naam van Jezus
Volk van God
Kom en breng lof aan Jezus de Koning.
Majesteit
Groot is zijn majesteit.
Dwars door de dood werd hij verhoogd,
Jezus regeert.

Gebed

Filmpje

Lucas 6:43-46
Overdenking: Volharden op een doordeweekse dag

Gezang 252

1
Wat zijn de goede vruchten,
die groeien aan de Geest?
De liefde en de vreugde,
de vrede allermeeest,
geduld om te verdragen
en goedertierenheid,
geloof om veel te vragen,
te vragen honderd uit;

2
geloof om veel te geven,
te geven honderd in,
wij zullen leren leven
van de verwondering:
dit leven, deze aarde,
de adem in en uit,
het is van Gods genade
en zijn lankmoedigheid.

3
En wie zijn ziel niet prijsgeeft
maar vasthoudt tot het eind,
wie zijn bestaan niet kruisigt,

hoezeer hij levend schijnt,
hij gaat voorgoed verloren,
het leven dat hij koos
is tevergeefs geboren
en eindigt vruchteloos.

4

Maar wie zich door de hemel
laat helpen uit de droom,
die vindt de boom des levens,
de Messiaanse boom
en als hij zich laat enten
hier in dit aardse dal,
dan rijpt hij in de lente
tot hij vrucht dragen zal.

Voor- en dankbeden

Collecten

Opwekking 518

Heer, U doorgrondt en kent mij;
Mijn zitten en mijn staan
En U kent mijn gedachten,
Mijn liggen en mijn gaan.
De woorden van mijn mond, o Heer,
Die zijn voor U bekend
En waar ik ook naar toe zou gaan,
Ik weet dat U daar bent.

Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
En U bent voor mij
En naast mij
En om mij heen.
Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
En U bent voor mij
En naast mij
En om mij heen,

Elke dag.

Heer, U doorgrondt en kent mij,
Want in de moederschoot
Ben ik door U geweven;
U bent oneindig groot.
Ik dank U voor dit wonder, Heer,
Dat U mijn leven kent
En wat er ook gebeuren zal,
Dat U steeds bij mij bent.

Zegen

Orgelspel