

Zondagsbrief

24 januari 2021



dorpskerk

Heel hartelijk welkom in deze dienst.

Voorganger: Ds Gert de Ruiter

Organist: Hans van Noord

Muziekgroep olv Bertus Buijs

Orgelspel

Aansteken paaskaars door ambtsdrager

Mededelingen

Gezang 463

1

O Heer die onze Vader zijt,
vergeef ons onze schuld.
Wijs ons de weg der zaligheid,
en laat ons hart, door U geleid,
met liefde zijn vervuld.

2

Geef dat uw roepstem wordt
gehoord, als eenmaal bij de zee.
Geef dat ook wij uw nodend woord
vertrouwen, volgen ongestoord,
op weg gaan met U mee.

3

O vrede van Tiberias,
o heuvels in het rond,
waar Jezus in het zachte gras
de mensen liefhad en genas,
en in hun midden stond.

4

Leg Heer uw stille dauw van rust
op onze duisternis.
Neem van ons hart de vrees, de lust,
en maak ons innerlijk bewust
hoe schoon uw vrede is.

5

Dat ons geen drift en pijn verblindt,
geen hartstocht ons verwart.
Maak Gij ons rein en welgezind,
en spreek tot ons in vuur en wind,
o stille stem in 't hart.

Bemoediging & Groet

Opwekking 598

Machtige Heer, grote Verlosser,
iedere dag kneden Uw handen
mijn leven als klei.
Zo vormt U mij naar Uw plan.

U roept mij zacht in Uw nabijheid;
daar vind ik kracht,
Uw geest omgeeft mij.
Leer mij, o Heer,
hoe is steeds meer leef als U.

U riep mij om voor U te leven,
aan U alleen wil ik mij geven.
Trek mij o Heer,
dichter naar U toe.

Neem mij, kneed mij,
vorm mij, vul mij:
ik leg mijn leven in uw sterke hand.
Roep mij, zend mij,
leid mij, wandel naast mij:
ik leg mijn leven in uw sterke hand.

Opwekking 616

Houd me dicht bij U,
Laat me nooit meer gaan.
Voor U leg ik mijn leven neer,
Verlangend naar uw vriendschap, Heer.

U alleen begrijpt
Wat ik nodig heb,
Uw liefde die mij warmte geeft,
Als U mij in uw armen neemt.
Leid mij naar uw hart,
Breng mij terug naar U.

U bent mijn doel,
U bent mijn hartsverlangen.
U bent mijn doel,
Houd mij heel dicht bij U.

Gebed

Marcus 4 : 1-9

Overdenking: Volharden op een doordeweekse dag

Gezang 481

1

O grote God die liefde zijt,
o Vader van ons leven,
vervul ons hart, dat wij altijd
ons aan uw liefde geven.
Laat ons het zout der aarde zijn,
het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons uw woord bewaren,
uw waarheid openbaren.

2

Maak ons volbrengers van dat woord,
getuigen van uw vrede,
dan gaat wie aarzelt met ons voort,
wie afdwaalt met ons mede.
Laat ons getrouw de weg begaan
tot allen die ons verre staan
en laat ons zonder vrezen
de minste willen wezen.

3

Leer ons het goddelijk beleid
der liefde te beamen,
opdat wij niet door onze strijd
uw goede trouw beschamen.
Leg ons de woorden in de mond
die weer herstellen uw verbond.
Spreek zelf door onze daden
van vrede en genade.

4

Wij danken U, o liefde groot,
dat Christus is gekomen.
Wij hebben in zijn stervensnood
uw diepste woord vernomen.
Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht
en het wordt overal volbracht
waar liefde wordt gegeven,
wij uit uw liefde leven.

Voor- en dankbeden Collecten

Opwekking 44

Geprezen zij de Heer, die eeuwig leeft.
Die vol ontferming ieder troost
En alle schuld vergeeft.
Die heel het aards gebeuren vast in handen heeft.
Hem zij de glorie, want Hij die overwon,
Zal nooit verlaten wat Zijn hand begon.
Halleluja. Geprezen zij het Lam,
Dat de schuld der wereld op zich nam.

Verdreven is de schaduw van de nacht.
En wie Hem wil aanvaarden wordt eens veilig thuis gebracht.
Voor Hem geldt ook dit wonder: alles is volbracht.
Hem zij de glorie, want Hij die overwon,
Zal nooit verlaten wat Zijn hand begon.
Halleluja. Geprezen zij het Lam,
Dat de schuld der wereld op zich nam.

Hij doet ons dankbaar schouwen in het licht,
Dat uitstraalt van het kruis, dat eens voor ons werd opgericht.
En voor ons oog verrijst een heerlijk vergezicht.
Hem zij de glorie, Want Hij die overwon,
Zal nooit verlaten wat Zijn hand begon.
Halleluja. Geprezen zij het Lam,
Dat de schuld der wereld op zich nam.



Zegen

Opwekking 602

Vrede van God, de vrede van God,

De vrede van God zij met jou.

Vrede van hem, vrede van God,

De vrede van God zij met jou.

In Jezus' naam, in Jezus' naam,

In Jezus' naam geef ik jou:

Vrede van hem, vrede van God,

De vrede van God zij met jou.

Heilige geest, de heilige geest,

De Heilige geest zij met jou.

Vrede van hem, vrede van God,

De vrede van God zij met jou.

Orgelspel

Collecte 24 januari voor missionaire activiteiten.

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?

Op allerlei manieren zoeken gemeenten naar mogelijkheden om van betekenis te zijn voor de mensen in hun dorp of stad en verbonden te zijn met hun omgeving. Juist in deze Corona periode, waarin velen zich eenzaam voelen. Bijvoorbeeld met een inloophuis waar iedereen welkom is, of met een moestuin voor de hele buurt. Of zoals in Beilen met een oecumenisch mobiel kerkje, waar mensen een kaarsje kunnen aansteken of een gebedskaart kunnen invullen. Het kleine kerkje, waar ruimte is voor één persoon, nodigt uit tot verstillig.

Met uw bijdrage aan de collecte ondersteunt de Protestantse Kerk missionaire activiteiten in het hele land.

Maak uw bijdrage over op het bankrekeningnummer van de ZWO Hervormde Gemeente Aalsmeer NL 73 RABO 0380 1440 69 o.v.v. Missionair Werk januari, of u kunt de QR-code gebruiken, die hierbij is afgedrukt.

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!