

# Zondagsbrief

21 februari 2021



dorpskerk

Heel hartelijk welkom in deze dienst.

Voorganger: Ds Gert de Ruiter

Organist: Joshua Prins van Maasdam

Muziekgroep olv René Spaargaren

---

## Orgelspel

### Aansteken paaskaars door ambtsdrager Mededelingen

#### Psalm 133

1

Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is 't dat zonen  
van 't zelfde huis als broeders samenwonen.

Een liefdeband houdt hen tezaam.

De zegen van Gods hoog verheven naam  
daalt op hen neer vol zoete tederheid,  
als olie die den priester wijdt.

2

Als olie die Aarons baard en kleren  
met geur doordringt, zo is de gunst des Heren  
voor wie eendrachtig samen zijn.

Als dauw is het, die ligt zo mild en rein  
op Hermons top en daalt op Sion neer.  
't Wordt al een tuin voor God den Heer.

3

Jeruzalem! Hier geeft de Heer zijn zegen,  
hier woont Hij zelf, hier wordt zijn heil verkregen  
en leven tot in eeuwigheid.

## Stilgebed, votum

### 40 dagen project

## **Opwekking 627**

Jezus, licht in de duisternis,  
Jezus, Vaders getuigenis,  
Jezus, liefde die eeuwig is,  
Ik prijs U.

Jezus, weg die ik volgen moet,  
Jezus, waarheid volmaakt en goed,  
Jezus, leven in overvloed,  
Ik prijs U.

Waar zou ik gaan zonder U,  
Waarom bestaan zonder U?  
Jezus, mijn hoop en mijn kracht,  
U bent mijn Heer, U bent mijn Heer.

Jezus, totdat ik bij U ben,  
Jezus en U volkomen ken.  
Jezus, geef ik mijn hart en stem  
En prijs U.

## **Gebed**

### **Gezang 463:2,3,4**

2

Geef dat uw roepstem wordt gehoord,  
als eenmaal bij de zee.  
Geef dat ook wij uw nodend woord  
vertrouwen, volgen ongestoord,  
op weg gaan met U mee.

3

O vrede van Tiberias,  
o heuvels in het rond,  
waar Jezus in het zachte gras  
de mensen liefhad en genas,  
en in hun midden stond.

4

Leg Heer uw stille dauw van rust  
op onze duisternis.  
Neem van ons hart de vrees, de lust,  
en maak ons innerlijk bewust  
hoe schoon uw vrede is.

### **Gezang 473:1,2,4,10**

1

Neem mijn leven, laat het, Heer,  
toegewijd zijn aan uw eer.  
Maak mijn uren en mijn tijd  
tot uw lof en dienst bereid.

2

Neem mijn handen, maak ze sterk,  
trouw en vaardig tot uw werk.  
Maak dat ik mijn voeten zet  
op de wegen van uw wet.

4

Neem mijn zilver en mijn goud,  
dat ik niets aan U onthoud.  
Maak mijn kracht en mijn verstand  
tot een werktuig in uw hand.

10

Neem ook mijne liefde, Heer,  
'k leg voor U haar schatten neer.  
Neem mijzelf en voor altijd  
ben ik aan U toegewijd.

Opwekking 462 + opwekking 461 refrein  
refrein

Aan uw voeten Heer, is de hoogste plaats  
Daarom kniel ik neer bij U  
Om bij U te zijn is de grootste eer,  
Daarom buig ik mij voor U.

1

Ja ik verkies nu om bij U te zijn,  
En om naar U te luisteren.

In plaats van altijd maar weer bezig te zijn,  
Kom ik nu tot U, o Heer.

2

Mijn hart verlangt ernaar om samen te zijn,  
Hier in een plaats van aanbidding,  
In Geest en waarheid samen één te zijn,  
In aanbidding voor U.

3

Zoals een vader die zijn kind omarmt,  
Ja zo omarmt U ook mij.  
U bent een Vader die vertroost en beschermt.  
En ik kom tot rust bij U.

Juich voor de Heer heel de aarde wees blij  
Zing voor de Koning en Zijn heerschappij  
Bergen aanbidden de zee juicht mee  
Bij het horen van Uw Naam.

**Schriftlezing: Johannes 12 : 1-8**

**Overdenking**

**Toepassing: Hoe kunnen we dit deze week in praktijk brengen**

**Gebeden, Johan de Heer 156 : 1**

Dankt, dankt nu allen God,  
Met blijde feestgezangen!  
Van Hem is 't heuglijk lot,  
Het heil, dat wij ontvangen.  
Hij ziet in Christus ons  
Altijd genadig aan,  
En heeft ons dag aan dag  
Met goedheid overlaân.

**inzameling**

## Opwekking 550

Liefdevol trekt U mij dicht aan uw hart  
als wij samen zijn.

Door uw bloed wast U mij witter dan sneeuw  
en nu ben ik vrij.

Refrein:

U behoort ik toe; Heer, ik heb U lief  
en boven alles volg ik U.

Vreugde van mijn hart, kostbaarder dan goud,  
ik leef voor U, want U houdt van mij.

Neem mijn hart, maak het een deel van Uzelf,  
laat ons samen zijn.

Angst verdwijnt, als ik uw liefde ervaar;  
door U ben ik vrij.

(Refrein)

Jezus, vreugde van mijn hart. )

(Vreugde van mijn hart.) )

Jezus, vreugde van mijn hart. ) 2x

(Vreugde van mijn hart.) )

(Refrein)

## Zegen: Nieuwe Liedboek 416: 1 en 3

Ga met God en Hij zal met je zijn,  
jou nabij op al je wegen  
met zijn raad en troost en zegen.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:  
in zijn liefde je bewaren,  
in de dood je leven sparen.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.

## Orgelspel