

# Zondagsbrief

28 februari 2021



dorpskerk

Heel hartelijk welkom in deze dienst.

Voorganger: Prop. Arie de Wit

Ouderling van dienst: Ezra Overbeek

Organist: Rogier Postma

Muziekgroep olv René Spaargaren

---

## Orgelspel

### Gezang 182: 1, 2 en 6

1

Jezus, leven van ons leven,  
Jezus, dood van onze dood,  
Gij hebt U voor ons gegeven,  
Gij neemt op U angst en nood,  
Gij moet sterven aan uw lijden  
om ons leven te bevrijden.  
Duizend, duizendmaal, o Heer,  
zij U daarvoor dank en eer.

2

Gij die alles hebt gedragen  
al de haat en al de hoon,  
die beschimpt wordt en geslagen,  
Gij rechtvaardig, Gij Gods Zoon,  
als de minste mens gebonden,  
aangeklaagd om onze zonde.  
Duizend, duizendmaal, o Heer,  
zij U daarvoor dank en eer.

6

Dank zij U, o Heer des levens,  
die de dood zijt doorgestaan,  
die Uzelf ons hebt gegeven  
ons in alles bijgestaan,  
dank voor wat Gij hebt geleden,  
in uw kruis is onze vrede.  
Voor uw angst en diepe pijn  
wil ik eeuwig dankbaar zijn.

**Aansteken paaskaars door ambtsdrager**  
**Mededelingen**

## **Psalm 62: 1, 2 en 3**

1

Mijn ziel is stil tot God mijn Heer,  
van Hem verwacht ik altijd weer  
mijn heil, -op Hem toch kan ik bouwen.  
Ik wankel niet, want Hij staat vast;  
mijn toevlucht, als het water wast,  
mijn rots, mijn enige vertrouwen.

2

Hoe lang belaagt gij en hoe lang  
bedreigt ge mij met ondergang,  
die tot mijn onheil hebt besloten?  
Wat stormt gij aan met ruw geweld?  
Gij zelf zijt als een muur die helt  
en haast aan stukken is gestoten.

3

Mijn haters sloten zich aaneen  
met velen tegen mij alleen, -  
hoe zou mijn val hun hart verheugen!  
Zij zijn vol valsheid en verraad,  
zij spreken heil, maar denken haat,  
hun lust en leven is de leugen.

## **Stilgebed, votum**

### **40 dagen project**

#### **Opwekking 561**

Hier aan uw voeten Heer,  
kwetsbaar en klein,  
leert U mij nederig  
als U te zijn.  
Heer van gerechtigheid,  
U was bereid  
eerst Zelf die weg te gaan  
van ned'righeid.

Refrein:

U bent een vriend van de zwakken,  
de armen geeft U brood.

U wast de voeten van zondaars,  
omarmt hen in hun nood.

Ik wil als U zijn, Heer Jezus,  
bewogen Man van smart;  
maak mij zachtmoedig als U Heer  
en nederig van hart.

Hier aan uw voeten Heer,  
kwetsbaar en klein,  
leert U mij nederig  
als U te zijn.  
Heer van gerechtigheid,  
U was bereid  
eerst Zelf die weg te gaan  
van ned'righeid.

(Refrein 2x)

Maak mij zachtmoedig als U Heer  
en nederig van hart.

**Gebed**

**Opwekking 464**

Wees stil voor het aangezicht van God,  
Want heilig is de Heer.

Aanbid Hem met eerbied en ontzag

En kniel nu voor Hem neer;

Die zelf geen zonde kent

En ons genade schenkt.

Wees stil voor het aangezicht van God,  
Want heilig is de Heer.

Wees stil, want de heerlijkheid van God  
Omgeeft ons in dit uur.  
Wij staan nu op heilige grond,

Waar Hij verschijnt met vuur;  
Een eeuwigdurend licht  
Straalt van zijn aangezicht.  
Wees stil, want de heerlijkheid van God  
Omgeeft ons in dit uur.

Wees stil, want de kracht van onze God  
Daalt neer op dit moment.  
De kracht van de God die vergeeft  
En ons genezing brengt;  
Niets is onmogelijk  
Voor wie gelooft in Hem.  
Wees stil, want de kracht van onze God  
Daalt neer op dit moment.

### **Psalm 65: 1 en 2**

1  
De stilte zingt U toe, o Here,  
in uw verheven oord.  
Wij zullen ons naar Sion keren  
waar Gij ons bidden hoort.  
Daar zal men, Heer, tot u zich  
wenden,  
tot U komt al wat leeft,  
tot U, o redder uit ellende,  
die alle schuld vergeeft.

2  
Zalig wie door U uitverkoren  
mag wonen in uw hof,  
hoezeer hij door zijn schuld  
verloren  
terneerlag in het stof.  
Wij worden door U begenadigd  
die heilig zijn en goed.  
Gij die ons in uw huis verzadigt  
met alle overvloed.

### **Opwekking 785**

Ik bouw op Jezus, anders niet;                    )  
het is zijn bloed dat redding biedt.            )  
Wie op Hem hoopt, wordt niet beschaamd;    ) 2x  
ik steun alleen op Jezus' naam.                )

Refrein:

Heer, U bent ons fundament.  
Zwak wordt sterk, door al uw werk.  
In de storm blijft U Heer; hoogste Heer!

Ook als de nacht mijn zicht vervaagt,  
toont Hij zijn liefde die mij draagt.  
Al woeden stormen om mij heen,  
mijn anker rust in Hem alleen.  
Mijn anker rust in Hem alleen!

(Refrein 2x)

Wanneer Hij komt met luid geschal,  
weet ik dat Hij mij kennen zal.  
Bekleed met zijn gerechtigheid  
ben ik van Hem in eeuwigheid!

**Schriftlezing: Psalm 62 en Lucas 13: 31-34**  
**Overdenking**

**Hemelhoog 533**

Geef ons uw vrede in deze stilte.  
Breng onze onrust tot rust.

Geef ons uw vreugde in deze stilte.  
Breng onze onrust tot rust.

Geef ons uw zegen in deze stilte.  
Breng onze onrust tot rust.

**Gebeden,  
inzameling**

**Slotlied Evangelische liedbundel 242**

Zo vriendelijk en veilig als het licht,  
zo als een mantel om mij heen geslagen,  
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht.  
Ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen,  
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.  
Wil mij behoeden en op handen dragen.

Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd  
waakt over mij en over al mijn gangen?  
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid  
om, als ik val, mij telkens op te vangen?  
Ik leef niet echt als Gij niet met mij zijt.  
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.

Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,  
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.  
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,  
wil alle liefde aan uw kind besteden.  
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft.  
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

### **Zegen: Gezang 304**

God is getrouw, zijn plannen falen niet,  
Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen.  
Die 't heden kent, de toekomst overziet,  
laat van zijn woorden geen ter aarde vallen;  
en 't werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant,  
volvoert zijn hand.

### **Orgelspel**