

Kerkdienst

Ds. M.J. Zandbergen

Jaarthema: Leven in vertrouwen

Thema: "Waarom?"

Schriftlezing: Jesaja 50: 1-11, Marcus 14: 61-65 (NBV)

Muziekteam: Team Nanouk

21 Maart 2021

10 uur

**Hervormd
Aalsmeer
Wijk Oost**



Welkom en mededelingen

Psalm 62: 1, 2 Mijn ziel is stil to God min Heer

1. Mijn ziel is stil tot God mijn Heer,
van Hem verwacht ik altijd weer
mijn heil, -op Hem toch kan ik bouwen.
Ik wankel niet, want Hij staat vast;
mijn toevlucht, als het water wast,
mijn rots, mijn enige vertrouwen.

2. Hoe lang belaagt gij en hoe lang
bedreigt ge mij met ondergang,
die tot mijn onheil hebt besloten?
Wat stormt gij aan met ruw geweld?
Gij zelf zijt als een muur die helt
en haast aan stukken is gestoten.

Stil gebed Votum Groet

Psalm 1

1 Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen, die de weg van zondaars niet betreedt, bij spotters niet aan tafel zit, 2 maar vreugde vindt in de wet van de HEER en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht. 3 Hij zal zijn als een boom, geplant aan stromend water. Op tijd draagt hij vrucht, zijn bladeren verdorren niet. Alles wat hij doet komt tot bloei. 4 Zo niet de wettelozen! Zij zijn als kaf dat verwaait in de wind. 5 Wettelozen houden niet stand waar recht heerst, zondaars niet in de kring van de rechtvaardigen. 6 De HEER beschermt de weg van de rechtvaardigen, de weg van de wettelozen loopt dood.

Gebed

Hemelhoog 494 Uw Woord is een lamp voor mijn voet

Uw Woord is een lamp voor mijn voet
en een licht op mijn pad.

Uw Woord is een lamp voor mijn voet
en een licht op mijn pad.

Uw Woord is een lamp, uw Woord is een licht.

Uw Woord is een lamp voor mijn voet
en een licht op mijn pad.

Kindermoment “Jezus houdt van de leerlingen”

“Leven in vertrouwen”

Opwekking Kids 213: 2, 4 Ik neem even de tijd

2. Ik neem even de tijd
om naar U te luist'ren
en stil te zijn voor U.
Ik neem even de tijd
om uw stem te horen,
Heer, ik luister nu.

Spreek Heer, ik luister,
uw dienstknecht hoort.
Spreek Heer, ik luister,
ik luister naar uw Woord.

4. Ik neem even de tijd
om uw Woord te lezen
dat U gegeven heeft.
Ik neem even de tijd
zodat U kunt spreken
door uw Woord dat leven geeft.

Spreek Heer, ik luister,
uw dienstknecht hoort.
Spreek Heer, ik luister,
ik luister naar uw Woord.

Gebed

Jesaja 50: 1-11

1 Dit zegt de HEER: Waar is de scheidingsbrief waarmee ik jullie moeder heb weggestuurd? Of waar is de schuldeiser aan wie ik jullie heb verkocht? Nee, vanwege jullie zonden zijn jullie verkocht, vanwege je wandaden is je moeder weggestuurd. 2 Waarom was er niemand toen ik kwam? Waarom antwoordde niemand toen ik riep? Zou mijn arm te kort zijn om te bevrijden? Ontbreekt het mij aan kracht om te redden? Alleen al door te dreigen laat ik de zee droogvallen en vorm ik rivieren om tot woestijn, waarin de vis stinkt door gebrek aan water en van dorst sterft. 3 Ik kan de hemel in duisternis hullen en hem bekleden met een rouwgewaad. 4 God, de HEER, gaf mij een vaardige tong, waarmee ik de moedeloze kan opbeuren. Elke ochtend wekt hij mijn oor, zodat het toegerust is om aandachtig te horen. 5 God, de HEER, heeft mijn oren geopend en ik heb geen verzet geboden, ik ben niet teruggedeinsd. 6 Ik heb mijn rug blootgesteld aan mijn folteraars, wie mij de baard uittrokken, bood ik mijn wangen aan. Ik heb mijn gezicht niet verborgen toen ze mij beschimpten en bespuwden. 7 God, de HEER, zal mij helpen, daarom word ik niet gekwetst en is mijn gezicht zo onbewogen als een rots, want ik weet dat ik niet beschaamd zal staan. 8 Hij die mij recht verschaft is nabij. Wie durft tegen mij een geding aan te spannen? Laten we samen voor het gerecht verschijnen. Wie is mijn tegenstander in deze zaak? Laat hij mij tegemoet treden. 9 God, de HEER, zal mij helpen - wie zal mij dan veroordelen? Mijn belagers vallen uiteen als een kledingstuk, als een gewaad dat ten prooi is aan de motten. 10 Wie van jullie heeft ontzag voor de HEER? Wie luistert naar de stem van zijn dienaar? Hij die door de duisternis gaat en geen licht meer ziet, en die dan vertrouwt op de naam van de HEER en vertrouwen stelt in zijn God. 11 Maar jullie allen ontsteken vuur en wapenen je met brandpijlen. Ga door de gloed van dat vuur, brand je aan je eigen pijlen! Ik ben het die jullie dit laat overkomen, in vreselijke pijn zul je bezwijken.

Marcus 14: 61-65

61 Maar hij bleef zwijgen en antwoordde niet. Toen vroeg de hogepriester hem: 'Bent u de messias, de Zoon van de Gezegende?' 62 Jezus zei: 'Dat ben ik, en u zult de Mensenzoon aan de rechterhand van de Machtige zien zitten en hem zien komen op de wolken van de hemel.' 63 De hogepriester scheurde zijn kleren en zei: 'Waarvoor hebben we nog getuigen nodig?' 64 U hebt de

godslastering gehoord; wat is uw oordeel?' Allen oordeelden dat hij schuldig was en de doodstraf verdiende. 65 Toen begonnen sommigen hem te bespuwen; ze blinddoekten hem en sloegen hem in het gezicht en zeiden tegen hem: 'Profeteer nu maar!', en ook de dienaren onthaalden hem op vuistslagen.

Hemelhoog 667 Weest stil voor het aangezicht van God

Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.

Aanbid Hem met eerbied en ontzag
en kniel nu voor Hem neer;
die zelf geen zonde kent
en ons genade schenkt.

Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.

Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.

Wij staan nu op heilige grond,
waar Hij verschijnt met vuur;
een eeuwigdurend licht
straalt van zijn aangezicht.

Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.

Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment.

De kracht van de God die vergeeft
en ons genezing brengt;
niets is onmogelijk
voor wie gelooft in Hem.

Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment.

Verkondiging “Waarom?”

Hemelhoog 420 Heer wijs mij uw weg

Heer, wijs mij uw weg
en leid mij als een kind
dat heel de levensweg
slechts in U richting vindt.
Als mij de moed ontbreekt
om door te gaan,
troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan.

Heer, leer mij uw weg,
die zuiver is en goed.
Uw woord is onderweg
als een lamp voor mijn voet.
Als mij het zicht ontbreekt,
het donker is,
leid mij dan op uw weg, de weg die eeuwig is.

Heer, leer mij uw wil
aanvaarden als een kind
dat blindelings en stil
U vertrouwt, vrede vindt.
Als mij de wil ontbreekt
uw weg te gaan,
spreek door uw Woord en
Geest mijn hart en leven aan.

Heer toon mij uw plan;
maak door uw Geest bekend
hoe ik U dienen kan
en waarheen U mij zendt.
Als ik de weg niet weet,
de hoop opgeef,
toon mij dat Christus heel
mijn weg gelopen heeft.

Dankgebed en voorbede

Op Toonhoogte 150: 1, 3 Heer, U bent mij leven

1. Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta
Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt
U woord is het pad de weg waarop ik ga
Zolang U mijn adem geeft, zolang als ik besta
Ik zal niet meer vrezén, want U bent bij mij
Heer, ik bid U, blijf mij nabij

3. Vader van het leven, ik geloof in U
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U
Kom hier in ons midden, Geest van liefde en kracht
U die via duizend wegen ons hier samen bracht
En op duizend wegen, zendt U ons weer uit
Om het zaad te zijn van Gods rijk

Zegen

Opwekking 548 Hart van aanbidding

De muziek vervaagt,
langzaam wordt het stil,
dan kom ik bij U
met mijn grootste wens
iets te geven Heer
waar U blij mee bent.

Ik geef U meer dan een lied,
want een lied op zichzelf
is niet waar U naar verlangt.
U kijkt veel dieper in mij,
door de buitenkant heen,
doorgrondt het diepst van mijn hart.

Ik wil terug naar het hart van aanbidding
en dan gaat het om U,
om U alleen, Jezus.
Ik heb zo'n spijt van
hoe ik er mee omging,
want het gaat toch om U,

om U alleen, Jezus.

Onvolprezen Heer,
U bent zo veel meer
dan ik zeggen kan.
Maar al ben ik zwak,
alles wat ik heb,
leg ik voor U neer.

Ik geef U meer dan een lied,
want een lied op zichzelf
is niet waar U naar verlangt.
U kijkt veel dieper in mij,
door de buitenkant heen,
doorgrondt het diepst van mijn hart.

Ik wil terug naar het hart van aanbidding
en dan gaat het om U,
om U alleen, Jezus.
Ik heb zo'n spijt van
hoe ik er mee omging,
want het gaat toch om U,
om U alleen, Jezus.

Digitale Koffiedrinken

Gezellig 'digitaal' koffiedrinken in het 'wonder.me portaal' van de Oosterkerk.
Wilt u komende zondag ook meedoen? Klik dan op [deze link](#)
(of ga naar deze website -> <https://samenkomen.hervormdaalsmeer.nl>)
Er is een kort introductie- en instructie filmpje gemaakt. Klik op [DEZE LINK](#) om
dit filmpje te bekijken.

Collecte voor deze week

De collectes voor deze zondag zijn:

Voor Kerk en Beheer, U kunt uw collecte overmaken op rekeningnummer
NL08 RABO 0300 1421 61 t.n.v. Kerkv. Hervormde Gemeente Aalsmeer
o.v.v. Kerk en Beheer
of gebruik de naast staande QR code. →



Of voor Diaconaal werk in eigen wijk, U kunt uw collecte overmaken op rekeningnummer NL95 RABO 0300 1205 16 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Aalsmeer o.v.v. Diaconaal werk in eigen werk of gebruik de naast staande QR code. →



Volgende dienst:

Vanmiddag om 16:30, Kids Praise. Jij en Uw ben van harte welkom, via de livestream, deze samenkomst mee te beleven. Zie [Oosterkerk Aalsmeer - YouTube](#) of www.oosterkerk.tv

28 Maart 2021, Kerkdienst : 10 uur: Ds. S. Zijlstra, Haarlem

De diensten zijn te volgen via de livestream van Hervormd gemeente wijk oost, [Oosterkerk Aalsmeer - YouTube](#) of www.oosterkerk.tv

Op zondagen ook te zien op het tv-kanaal van radio Aalsmeer (Caiway kanaal 12/KPN kanaal 1389)

Zie ook de kalender op hervormdaalsmeer.nl/categorie/wijk/oost/

Wilt u doorpraten of meer informatie over Oosterkerk,

Neem dan contact op met:

Ds. Menno Zandbergen, tel: 06-12889809 of voorganger@oosterkerk-aalsmeer.nl

Of de Scriba, Simon Dijkstra, tel: 06-81238113 of scriba@oosterkerk-aalsmeer.nl