

Zondagsbrief

7 maart 2021



dorpskerk

Heel hartelijk welkom in deze dienst.

Voorganger: Ds. Gert de Ruiter

Ouderling van dienst: Ben Sparnaaij

Organist: Rogier Postma

Muziekgroep olv Ilona Harting

Orgelspel

Aansteken paaskaars door ambtsdrager

Mededelingen

Opwekking 369

Door Uw genade, Vader,

Mogen wij hier binnengaan.

Niet door rechtvaardige daden,

Maar door het bloed van het Lam.

U roept ons in Uw nabijheid

En dankzij Uw Zoon.

Dankzij het bloed dat ons vrijpleit,

Komen wij voor Uw troon.

Nooit konden wij zonder zonde

Voor u staan.

Maar in Uw Zoon zijn wij schoon.

Door het bloed van het Lam.

Door Uw genade, Vader,

Mogen wij het binnengaan.

Niet door rechtvaardige daden,

Maar door het bloed van het Lam.

Stilgebed, votum

40 dagen project

Aanstellen Hester Faas in het Pastorale Team

Toekomst van Hoop (Sela)

In de nacht van strijd en zorgen
kijken wij naar U omhoog,
biddend om een nieuwe morgen,
om een toekomst vol van hoop.

Ook al zijn er duizend vragen,
al begrijpen wij U niet,
U blijft ons met liefde dragen,
U die alles overziet.

U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.

U heeft ons geluk voor ogen.
Jezus heeft het ons gebracht.
Mens, als wij, voor ons gebroken
in de allerzwartste nacht.

U bent God, de Allerhoogste,
God van onbegrensde macht.
Wij geloven en wij hopen
op het einde van de nacht.

Gebed

Schriftlezing: Johannes 14 : 1 – 14

Opwekking 399

Vader God, ik vraag me af,
Hoe ik ooit heb geleefd
Zonder te weten dat uw vaderhart
Al zolang om mij geeft.

Maar nu ben ik uw kind,
Nu mag ik wonen in uw huisgezin

En ik zal nooit meer eenzaam zijn,
Want, Vader, U bent altijd bij mij.
Heer, ik wil U prijzen.
Heer, ik wil U prijzen.
Heer, ik wil U prijzen.
Zolang ik leef.

Gezang 457

1
Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig,
vroeg in de morgen word' U ons lied gewijd.
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,
Drievuldig God, die een in wezen zijt.

2
Heilig, heilig, heilig! Heiligen aanbidden,
werpen aan de glazen zee hun gouden kronen neer.
Eeuwig zij U ere, waar Gij troont te midden
al uwe eng'len, onvolprezen Heer.

3
Heilig, heilig, heilig! Gij gehuld in duister,
geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt.
Gij alleen zijt heilig, enig in uw luister,
een en al vuur en liefde en majesteit.

4
Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig
hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid.
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,
Drievuldig God, die een in wezen zijt.

Overdenking

Gezang 463: 1 en 2

1
O Heer die onze Vader zijt,
vergeef ons onze schuld.
Wijs ons de weg der zaligheid,

en laat ons hart, door U geleid,
met liefde zijn vervuld.

2

Geef dat uw roepstem wordt gehoord,
als eenmaal bij de zee.

Geef dat ook wij uw nodend woord
vertrouwen, volgen ongestoord,
op weg gaan met U mee.

Gebeden, Aansluitend Opwekking 7

Heer, God, U loven wij.

Heer, U belijden wij.

Vader in eeuwigheid,

Zingt 't gans heelal uw naam.

Aarde en hemel, Heer,

Zingen uwe naam ter eer,

Heel uw schepping door,

Eeuwig met 't engelenkoor:

Heilig, heilig, heilig is onze God,

De Heer Ze-ebaath.

Hemel en aarde)

Zijn van uw grootheid vol.)2x

Halleluja. Amen.

inzameling

Opwekking 687

Heer, wijs mij uw weg

en leid mij als een kind

dat heel de levensweg

slechts in U richting vindt.

Als mij de moed ontbreekt

om door te gaan,

troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan.

Heer, leer mij uw weg,

die zuiver is en goed.

Uw woord is onderweg

als een lamp voor mijn voet.
Als mij het zicht ontbreekt,
het donker is,
leid mij dan op uw weg, de weg die eeuwig is.

Heer, leer mij uw wil
aanvaarden als een kind
dat blindelings en stil
U vertrouwt, vrede vindt.
Als mij de wil ontbreekt
uw weg te gaan,
spreek door uw Woord en
Geest mijn hart en leven aan.

Heer toon mij uw plan;
maak door uw Geest bekend
hoe ik U dienen kan
en waarheen U mij zendt.
Als ik de weg niet weet,
de hoop opgeef,
toon mij dat Christus heel
mijn weg gelopen heeft.

Zegen: Johan de Heer 5 : 3

Al de weg leidt mij mijn Heiland,
door al 't aardse stormgebruis,
en volkomen vreugde wacht mij
in het zalig Vaderhuis.
Als 'k mijn kroon, die Hij zal geven,
aan Zijn voeten nederleg,
zal mijn lied voor eeuwig wezen:
"Jezus leidde m' al de weg."

Orgelspel