

# Zondagsbrief

11 april 2021



dorpskerk

Heel hartelijk welkom in deze dienst.

Voorganger: Dhr Rob Hondsmark

Ouderling van dienst: Ben Sparnaaij

Organist: Joshua Prins van Maasdam

Muziekgroep olv René Spaargaren

---

## Orgelspel

### Gezang 221

1

Wees gegroet, gij eersteling der dagen,  
morgen der verrijzenis,  
bij wiens licht de macht der hel verslagen  
en de dood vernietigd is!

Here Jezus, trooster aller smarten,  
zon der wereld, schijn in onze harten,  
deel ons zelf de voorsmaak mee  
van der zaal'gen sabbathsvree!

2

Op uw woord, o Leven van ons leven,  
werpen wij het doodskleed af!  
Door de kracht uws Geestes uitgedreven,  
treden we uit ons zondengraf.  
Leer ons daag'lijks, leer ons duizendwerven,  
in uw kruisdood meegekruisigd sterven,  
en herboren opgestaan,  
achter U ten hemel gaan!

3

In uw hoede zijn wij wel geborgen,  
en schoon eerlang 't oog ons breek',  
open gaat het op de grote morgen  
na deez' aardse lijdensweek.  
Welk een dag der ruste zal dat wezen,  
als we onsterf'lijk, uit de dood verrezen,  
knielen voor uw dankaltaar!  
Amen, Jezus, maak het waar!

## Welkom en mededelingen

### Opwekking 640

Ik hef mijn ogen op naar de bergen,  
waar komt mijn hulp vandaan?  
Ik hef mijn ogen op naar U, Heer,  
die mij bij zal staan.

Refrein:

Mijn hulp is van U, Heer,  
die alles heeft gemaakt.  
U zult voorkomen dat ik wankel of val.  
U bent mijn beschermer  
die over mij waakt,  
die niet sluimeren of slapen zal.  
Wat kan mij gebeuren  
door zon of door maan?  
U bent mijn schaduw,  
U bent er altijd.  
Bewaart heel mijn leven,  
mijn komen en gaan,  
U beschermt mij tot in eeuwigheid.  
Mijn hulp is van U, Heer!

## Bemoediging, groet en gebed

### Psalm 139: 1, 2, 8 en 14

1  
Heer, die mij ziet zoals ik ben,  
dieper dan ik mijzelf ooit ken,  
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,  
Gij volgt mij waar ik zit of sta.  
Wat mij ten diepste houdt bewogen,  
't ligt alles open voor uw ogen.

2

Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:  
wie weet mijn wegen zoals Gij?  
Gij kent mijn leven woord voor woord,  
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.  
Ja overal, op al mijn wegen  
en altijd weer komt Gij mij tegen.

8

Ik loof U die mijn schepper zijt,  
die met uw liefde mij geleidt,  
Gij hebt mijn oerbegin aanschouwd,  
in 't diepst der aarde opgebouwd.  
Niets blijft er voor uw oog verborgen.  
Ja, Gij omringt mij met uw zorgen.

14

Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt  
toch open voor uw aangezicht.  
Toets mij of niet een weg in mij  
mij schaadt en leidt aan U voorbij.  
O God, houd mij geheel omgeven,  
en leid mij op den weg ten leven.

### **Opwekking 355 en 356**

U die mij geschapen hebt.  
U wil ik aanbidden als mijn God.  
In voor of tegenspoed,  
uw liefde doet mij zingen.  
U die mij geschapen hebt,  
U wil 'k danken hoe ik mij ook voel.  
En U gehoorzaam zijn.  
Heer, U bent mijn doel.

Heer, ik wil U prijzen,  
'k hef mijn handen op tot U, Heer.  
U bent alles voor mij,  
en ik verhoog uw heil'ge naam, o Heer.  
Heer, ik wil U prijzen,  
'k hef mijn handen op tot U, Heer.  
U bent alles voor mij,

en ik verhoog uw heil'ge naam.  
Ik verhoog uw heil'ge naam.  
Ik verhoog uw heil'ge naam, o Heer

U die mij geschapen hebt.  
U wil ik aanbidden als mijn God.  
In voor of tegenspoed,  
uw liefde doet mij zingen.  
U die mij geschapen hebt,  
U wil 'k danken hoe ik mij ook voel.  
En U gehoorzaam zijn.  
Heer, U bent mijn doel.

## **Gebed**

**Lezing Efeze 2 : 4 - 10**

**Gezang 21 : 1, 5 en 7**

1  
Alles wat adem heeft love de Here,  
zinge de lof van Isrels God!  
Zolang ik hier in het licht mag verkeren,  
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot.  
Die lijf en ziel geschapen heeft  
worde geloofd door al wat leeft.  
Halleluja! Halleluja!

5  
O gij verdrukten, die onrecht moet lijden,  
Hij die u recht verschaft is hier!  
Hong'rige, Hij wil u spijsz bereiden,  
dorstig, zie de heilsrivier!  
Zijt gij geboeid, Hij maakt u vrij;  
God schenkt genade velerlei.  
Halleluja! Halleluja!

7

Roemt dan, gij mensen, en lofzingt tezamen  
Hem die zo grote dingen doet.  
Alles wat adem heeft roepe nu amen,  
zinge nu blijde: God is goed!  
Love dan ieder die Hem vreest  
Vader en Zoon en Heil'ge Geest!  
Halleluja! Halleluja!

**Overdenking:**

*Want Zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.*

**Opwekking 214**

Ik wandel in het licht met Jezus,  
het donk're dal ligt achter mij,  
en 'k weet mij in zijn trouw geborgen,  
welk een liefdevolle vriend is Hij.

Refrein:

Ik wandel in het licht met Jezus,  
en 'k luister naar zijn dierb're stem,  
en niets kan mij van Jezus scheiden  
sinds ik wandel in het licht met Hem.

Ik wandel in het licht met Jezus,  
geen duist're wolk bedekt de zon,  
en 'k kan niet anders 'k moet Hem prijzen,  
die de zonde in mij overwon.

(Refrein)

Ik wandel in het licht met Jezus,  
mijn ziel is Hem gans toegewijd,  
met Hem verrezen tot nieuw leven,  
volg 'k mijn Heiland tot in eeuwigheid.

(Refrein)

Ik wandel in het licht met Jezus,  
o, mocht ik zelf een lichtje zijn,  
dat straalt te midden van de wereld,  
die gebukt gaat onder zorg en pijn.

(Refrein)

## **Gebeden**

### **Collecte**

#### **Gezang 473 : 1, 2, 3, 4 en 10**

1

Neem mijn leven, laat het, Heer,  
toegewijd zijn aan uw eer.  
Maak mijn uren en mijn tijd  
tot uw lof en dienst bereid.

2

Neem mijn handen, maak ze sterk,  
trouw en vaardig tot uw werk.  
Maak dat ik mijn voeten zet  
op de wegen van uw wet.

3

Neem mijn stem, opdat mijn lied  
U, mijn Koning, hulde biedt.  
Maak, o Heer, mijn lippen rein,  
dat zij uw getuigen zijn.

4

Neem mijn zilver en mijn goud,  
dat ik niets aan U onthoud.  
Maak mijn kracht en mijn verstand  
tot een werktuig in uw hand.

10

Neem ook mijne liefde, Heer,  
'k leg voor U haar schatten neer.  
Neem mijzelf en voor altijd  
ben ik aan U toegewijd.

## **Zegen**