



Zondagsbrief

17 oktober 2021

Voorganger: Dhr Theo Maarsen

Ouderling van dienst: René Spaargaren

Organist: Joshua Prins van Maasdam

Muziekgroep: Marianne van de Velde, Heidi Wegman, Kathelijne en René Spaargaren

Orgelspel

Voor de dienst:

Opwekking 654

Dank U voor deze nieuwe dag

Die ik van U ontvangen mag,

Heer wat een zegen,

Elke dag opnieuw.

U geeft uw liefde telkens weer

En uw genade keer op keer,

Iedere morgen, elke dag opnieuw.

U geeft mij vrede

Die de wereld niet geeft,

U geeft mij blijdschap

Door uw Heilige Geest.

Ja, de blijdschap die U mij geeft,

Is meer dan de vreugde

Die de wereld heeft.

Als de zon schijnt

En in de donkere nacht;

De vreugde van U is mijn kracht,

De vreugde van U is mijn kracht.

Opwekking 767

Hoe mooi en hoe heerlijk

Als wij als familie

Als broers en als zussen

Om elkaar geven

En open en eerlijk

Met elkaar omgaan

De vrede bewaren

En eensgezind leven

En het mooiste geschenk

Wordt ons gegeven

De zegen van God

Een eindeloos leven

Begroeting en welkom

Aanvangslied: Psalm. 139 : 1, 2

1
Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor uw ogen.

2
Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:
wie weet mijn wegen zoals Gij?
Gij kent mijn leven woord voor woord,
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.
Ja overal, op al mijn wegen
en altijd weer komt Gij mij tegen.

Stil gebed

Votum en groet

Lofliederen:

Opwekking 542

God van trouw,
U verandert nooit,
Eeuwige, U mijn Vredevorst.
Aller Heer, ik vertrouw op U.

Heer, ik roep tot U,
Opnieuw en opnieuw.
Heer, ik roep tot U,
Opnieuw en opnieuw.

U bent mijn rots wanneer ik wankel,
U richt mij op wanneer ik val.
Dwars door de storm
Bent U Heer, het anker;
Ik stel mijn hoop alleen op U.

Opwekking 595

Licht van de wereld
U scheen in mijn duisternis;
nu mag ik zien wie U bent.
Liefde die maakt dat ik U wil kennen, Heer.
Bij U wil zijn, elk moment

Refrein:

Voor U wil ik mij buigen U wil ik aanbidden.
U wil ik erkennen als mijn Heer.
Want U alleen bent waardig, heilig en rechtvaardig.
U bent zo geweldig goed voor mij

Hemelse Heer, U die hoog en verheven bent
Koning vol glorie en macht,
bent als een kind naar de wereld gekomen.
Legde Uw heerlijkheid af. [Refrein]

En nooit besef ik hoe U leed
de pijn die al mijn zonden deed. [3x] [Refrein]

Gezang 457 : 1 – 4

1
Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig,
vroeg in de morgen word' U ons lied gewijd.
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,
Drievuldig God, die een in wezen zijt.

2
Heilig, heilig, heilig! Heiligen aanbidden,
werpen aan de glazen zee hun gouden kronen neer.
Eeuwig zij U ere, waar Gij troont te midden
al uwe eng'len, onvolprezen Heer.

3
Heilig, heilig, heilig! Gij gehuld in duister,
geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt.
Gij alleen zijt heilig, enig in uw luister,
een en al vuur en liefde en majesteit.

4
Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig
hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid.
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,
Drievuldig God, die een in wezen zijt.

Lied van Verootmoediging , vernieuwing:

Gezang 463 : 1, 2, 4, 5

1
O Heer die onze Vader zijt,
vergeef ons onze schuld.
Wijs ons de weg der zaligheid,
en laat ons hart, door U geleid,
met liefde zijn vervuld.

2

Geef dat uw roepstem wordt gehoord,
als eenmaal bij de zee.

Geef dat ook wij uw nodend woord
vertrouwen, volgen ongestoord,
op weg gaan met U mee.

4

Leg Heer uw stille dauw van rust
op onze duisternis.

Neem van ons hart de vrees, de lust,
en maak ons innerlijk bewust
hoe schoon uw vrede is.

5

Dat ons geen drift en pijn verblindt,
geen hartstocht ons verwart.
Maak Gij ons rein en welgezind,
en spreek tot ons in vuur en wind,
o stille stem in 't hart.

Gebed om de opening van Gods woord

Kindermoment

Lezingen: Gal. 5 : 22 – 26
1 Joh. 4 : 18 – 20

Gezang 1: 1 - 4

1

God heeft het eerste woord.
Hij heeft in den beginne
het licht doen overwinnen,
Hij spreekt nog altijd voort.

3

God heeft het laatste woord.
Wat Hij van oudsher zeide,
wordt aan het eind der tijden
in heel zijn rijk gehoord.

2

God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,
zijn roep wordt nog gehoord.

4

God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin.

Verkondiging

Gezang. 473 : 1, 2, 9, 10

1
Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot uw lof en dienst bereid.

9
Neem en zegen alle vreugd,
al 't geluk dat mij verheugt.
Maak dat ik mij nimmer schaam
mens te wezen in uw naam.

2
Neem mijn handen, maak ze sterk,
trouw en vaardig tot uw werk.
Maak dat ik mijn voeten zet
op de wegen van uw wet.

10
Neem ook mijne liefde, Heer,
'k leg voor U haar schatten neer.
Neem mijzelf en voor altijd
ben ik aan U toegewijd.

Dankgebed, Voorbede, afsluiten met Onze Vader

Gezang 252 : 1-4

1
Wat zijn de goede vruchten,
die groeien aan de Geest?
De liefde en de vreugde,
de vrede allermeeest,
geduld om te verdragen
en goedertierenheid,
geloof om veel te vragen,
te vragen honderd uit;

3
En wie zijn ziel niet prijsgeeft
maar vasthoudt tot het eind,
wie zijn bestaan niet kruisigt,
hoezeer hij levend schijnt,
hij gaat voorgoed verloren,
het leven dat hij koos
is tevergeefs geboren
en eindigt vruchteloos.

2
geloof om veel te geven,
te geven honderd in,
wij zullen leren leven
van de verwondering:
dit leven, deze aarde,
de adem in en uit,
het is van Gods genade
en zijn lankmoedigheid.

4
Maar wie zich door de hemel
laat helpen uit de droom,
die vindt de boom des levens,
de Messiaanse boom
en als hij zich laat enten
hier in dit aardse dal,
dan rijpt hij in de lente
tot hij vruchtdragen zal.

Zegenbede

Voor de collecte(s) kunt u onderstaande QR codes gebruiken



Voor de diaconie



Voor de Kerkvoogdij

Serie studieavonden

Op maandag 18 oktober zal Ds. Kees van Velzen een aantal studieavonden verzorgen in gebouw Irene. Dit is vervolg op de avonden van 4 en 11 oktober. Onderwerp van deze lezingen zal zijn: De betekenis van de uittocht uit Egypte, toen en nu. Het beloven een aantal zeer interessante avonden te worden. Deze avonden worden georganiseerd in samenwerking tussen Christenen voor Israël en Stichting B.E.G.R.A. Iedereen is welkom. U kunt zich aanmelden via de website van Christen voor Israël: <https://www.christenenvoorisrael.nl/activiteiten/> Aanvang 20:00 uur.

Goed nieuws. Drie nieuwe vrijwilligers.

We ontvingen drie nieuwe aanmeldingen na onze oproep. Geweldig goed nieuws.

Zo mooi om te zien dat onze groep vrijwilligers uitbreidt met nieuwe leuke vrijwilligers die gaan meehelpen het goede nieuws in Aalsmeer en omstreken te verspreiden. We verkopen jaarlijks vele Bijbels, dagboeken en andere christelijke boeken. Maar ook steeds meer kaarten met mooie teksten die mensen helpen. Ook helpen we mensen elkaar te ontmoeten door de betekenisvolle cadeaus. Vind je het leuk om mensen te helpen in de winkel op dinsdag, vrijdag of zaterdag van 10-13 of 13-16 uur? Je kunt reageren via vrijwilligersichtusshop@gmail.com t.a.v. Pia of Ria. Bellen kan ook tijdens onze openingstijden 0297 363 353.

Goed
nieuws