

Kerkdienst

5 Juni 2022

Ds. M.J. Zandbergen

10 uur

Schriftlezing: Lucas 9:51-55, Handelingen 2: 1-12 (NBV)

Thema: "De Geest doorbreekt grenzen"

Organist: Maarten Noordam

Dwarsfluit: Moniek Eigenhuis

Piano: Margreet Zandbergen



Hervormd Aalsmeer
Wijk Oost

Welkom en mededelingen

Gezang 477: 1 Geest van hierboven, leer ons geloven

1. Geest van hierboven,
leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse Vrede,
deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen
van grote dingen,
als wij ontvangen
al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven
zal Hij ons geven,
als wij herboren
Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!

Stil gebed, Votum, Groet

Gezang 477: 2 Wat kan ons schaden

2. Wat kan ons schaden,
wat van U scheiden,
Liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade,
wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege
voor ons verkregen,
Gij zult op aarde



de macht aanvaarden
en onze koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here,
doet triomferen
die naar U heten
en in U weten,
dat wij Gods zonen zijn. Halleluja!

Gebed

Hemelhoog 383 Maak mij rein voor U

Maak mij rein voor U
als gelouterd goud,
en zuiver zilver.
Laat mij zijn voor U
als gelouterd goud;
puur goud.

Dwars door het vuur
maakt U mij rein en puur.
Ik strek mij uit, Jezus,
naar meer van uw Geest
en uw heiligheid.
Ja, ik besluit, Jezus,
een dienstknecht te zijn
van U, mijn Meester,
steeds tot uw wil bereid.

Maak mij rein voor U.
Was mijn leven schoon,
vergeef mijn zonden.
Laat mij zijn voor U,
zuiver als uw Zoon;
heilig mij..

Kindermoment



Handelingen 2:1-21

De heilige Geest komt



Timotheüsbandel 43 In vuur en vlam

Ied're dag, ieder uur sta ik in vuur en vlam
voor het Lam van God.

Maak mij echt, maak mij puur, zet mij in vuur en vlam
voor het Lam van God.

Ik wil danken, ik wil zingen, ik wil dansen, ik wil springen
en aan iedereen vertellen dat Hij leeft!

Ik wil knielen, ik wil buigen, ik wil jubelen en juichen
en getuigen van de liefde die Hij geeft.

Gebed

Lucas 9: 51-55

51 Toen de tijd naderde dat Jezus van de aarde zou worden weggenomen, ging hij vastberaden op weg naar Jeruzalem. 52 Hij stuurde boden voor zich uit. In een Samaritaans dorp, waar ze kwamen om zijn komst voor te bereiden, 53 wilden de dorpingen hem niet ontvangen, omdat Jeruzalem het doel van zijn reis was. 54 Toen de leerlingen Jakobus en Johannes merkten dat Jezus niet welkom was, vroegen ze: 'Heer, wilt u dat wij vuur uit de hemel afroepen dat hen zal verteren?' 55 Maar hij draaide zich naar hen om en wees hen streng terecht.

Hemelhoog 420: 2, 3, 4 Heer, leer mij uw weg

2 Heer, leer mij uw weg,
die zuiver is en goed.

Uw woord is onderweg
als een lamp voor mijn voet.

Als mij het zicht ontbreekt,
het donker is,

leid mij dan op uw weg, de weg die eeuwig is.

3 Heer, leer mij uw wil
aanvaarden als een kind
dat blindelings en stil

U vertrouwt, vrede vindt.

Als mij de wil ontbreekt
uw weg te gaan,

spreek door uw Woord en



Geest mijn hart en leven aan.

4 Heer toon mij uw plan;
maak door uw Geest bekend
hoe ik U dienen kan
en waarheen U mij zendt.
Als ik de weg niet weet,
de hoop opgeef,
toon mij dat Christus heel
mijn weg gelopen heeft

Handelingen 2: 1-12

1 Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar.
2 Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. 3 Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, 4 en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. 5 In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. 6 Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring omdat ieder de apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen taal hoorde spreken. 7 Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: 'Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken? 8 Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? 9 Parten, Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia, 10 Frygië en Pamfylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, en ook Joden uit Rome die zich hier gevestigd hebben, 11 Joden en proselieten, mensen uit Kreta en Arabië – wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden.' 12 Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht vroegen ze aan elkaar: 'Wat heeft dit toch te betekenen?'

Gezang 249: 1, 2 Wij leven van de wind

1. Wij leven van de wind
die aanrukt uit den hoge
en heel het huis vervult
waar knieën zijn gebogen,
die doordringt in het hart,
in de verborgen hof,
en uitbreekt in een lied
en opstijgt God ten lof.



2. Wij delen in het vuur
dat neerstrijkt op de hoofden,
de vonk die overspringt
op allen die geloven.
Vuurvogel van de vloed,
duif boven de Jordaan,
versterk in ons de gloed,
wakker het feestvuur aan.

Verkondiging “De Geest doorbreekt grenzen”

Hemelhoog 679: 1, 2 Heer, uw licht en uw liefde schijnen

1 Heer, uw licht en uw liefde schijnen
waar U bent zal de nacht verdwijnen.
Jezus, Licht van de wereld,
vernieuw ons.
Levend Woord, ja uw waarheid
bevrijdt ons.
Schijn in mij, schijn door mij.

Kom, Jezus kom,
vul dit land met uw heerlijkheid.
Kom Heil'ge Geest, stort op ons uw vuur.
Zend uw rivier,
laat uw heil
heel de aard' vervullen.
Spreek, Heer, uw woord:
dat het licht overwint.

2 Heer, 'k wil komen in uw nabijheid.
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid.
Door het bloed mag ik U toebehoren.
Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen.
Schijn in mij, schijn door mij.

Kom, Jezus kom,
vul dit land met uw heerlijkheid.
Kom heil'ge Geest, stort op ons uw vuur.
Zend uw rivier,



laat uw heil
heel de aard' vervullen.
Spreek, Heer, uw woord:
dat het licht overwint.

Dankgebed en voorbede

Hemelhoog 399: 2, 3 Heel de wereld moet het weten

2. Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is.
En zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
't Werk van God is niet te keren
omdat Hij er over waakt,
en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.

3. Prijst de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
't Is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer!

Zegen

Na afloop,
Elkaar gezamenlijk ontmoeten, onder genot van; koffie, thee en
limonade, in 't Anker

Collecte

De collectes voor deze zondag zijn bestemd voor Kerk en Beheer en de diaconiecollecte is bestemd voor diaconaal werk in eigen wijk.
U kunt uw collecte overmaken op rekeningnummer NL08 RABO 0300 1421 61 t.n.v. Kerkv. Hervormde Gemeente Aalsmeer o.v.v. Kerk en Beheer en/of op de bankrekening van de diaconie NL95 RABO 0300 1205 16 o.v.v. collecte of onderstaande QR codes gebruiken. De



QR codes kunt u scannen met uw telefoon. (NB: Ze werken niet via de QR scanner in de app van de ING of ABNAMRO bank.)



QR code Diaconie



QR code Kerkrentmeester

Volgende dienst

Zondag 12 juni 2022 , Kerkdienst: 10:00 uur: Ds. M.J. Zandbergen

De diensten zijn te volgen via de livestream van Hervormd gemeente wijk oost,
[Oosterkerk Aalsmeer - YouTube](#) of www.oosterkerk.tv

Op zondagen ook te zien op het tv-kanaal van radio Aalsmeer
(Caiway kanaal 12/KPN kanaal 1389)

Zie ook de kalender op hervormdaalsmeer.nl/categorie/wijk/oost/

Wilt u doorpraten of meer informatie over Oosterkerk,

Neem dan contact op met:

Ds. Menno Zandbergen, tel: 06-12889809 of voorganger@oosterkerk-aalsmeer.nl

Scriba, Simon Dijkstra, tel: 06-81238113 of scriba@oosterkerk-aalsmeer.nl

