

Zondagsbrief

11 september 2022



dorpskerk

Voorganger: ds Menno Zandbergen
Ouderling van dienst: Ben Sparnaaij
Organist: Rogier Postma
Muziekgroep o.l.v. René Spaargaren

Thema: "Kun je wel of niet meedoen?"

In Openbaring staan 7 brieven aan 7 gemeenten. De gemeente van Pergamum wordt bepaald bij die belangrijke vraag of je als christen wel of niet kunt meedoen aan bepaalde zaken waar je omgeving je toe verleidt of uitnodigt.

Opwekking 797 Breng ons samen

U roept ons samen als kerk van de Heer,
verbonden met U en elkaar.

Wij brengen U lof, geven U alle eer:
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.

Jezus is gastheer en nodigt ons uit:
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis!

Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest
die alles gelooft en verdraagt.

Streef naar de gaven die God aan ons geeft:
veelkleurig, verschillend en dienstbaar.

Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.

Refrein:

Breng ons samen, één in uw naam. Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest; verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

U roept ons samen voor Woord en gebed,
als deel van uw kerk wereldwijd.

Wij bidden om vrede, verzoening en recht;
gebruiken met vreugde de maaltijd.

Wij breken het brood en verstaan het geheim,
om samen uw kerk en van Christus te zijn.

(Refrein)

Wij belijden één geloof en één Heer;)
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer)
Heer, geef vrede die ons samenbindt) 2x
Vader, maak ons één!) (Refrein)

Welkom, mededelingen

Psalm 146:1 Zing, mijn ziel, voor God uw HERE

Zing, mijn ziel, voor God uw Here,
zing die u het leven geeft.
Zing, mijn ziel, uw God ter ere,
zing voor Hem zo lang gij leeft.
Ziel, gij zijt geboren tot
zingen voor den Heer uw God.

Stil gebed – votum – groet,

Inleiding op deze dienst en de viering van het Heilig Avondmaal.

Opwekking 462 Aan Uw voeten Heer

Refrein:

Aan uw voeten Heer,
is de hoogste plaats;
daarom kniel ik neer bij U.
Om bij U te zijn,
is de grootste eer;
daarom buig ik mij voor U.

Ja, ik verkies nu om bij U te zijn
en om naar U te luist'ren.
In plaats van altijd
maar weer bezig te zijn,
kom ik nu tot U, o Heer.

(Refrein)

Mijn hart verlangt er naar om samen te zijn,
hier in een plaats van aanbidding.
In geest en waarheid samen één te zijn,
in aanbidding voor U.

(Refrein)

Zoals een vader die zijn kind omarmt,
ja, zo omarmt U ook mij.
U bent een Vader die vertroost en beschermt
en ik kom tot rust bij U.

Gebed om verlichting met de Geest Kindermoment

Schriftlezing Openbaring 2:12-17

Gezang 304:2 De Heer regeert! Zijn koninkrijk staat vast

De Heer regeert! Zijn koninkrijk staat vast,
zijn heerschappij omvat de loop der tijden;
een sterke hand, die nooit heeft misgetast,
blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden;
de adem zijner lippen overmant
de tegenstand.

Verkondiging

Opwekking 621 U bent mijn anker

U bent mijn anker,
mijn licht en mijn bevrijder.
U bent mijn vesting,
dus vrees ik geen kwaad.
Want al keert de vijand zich tegen mij,
in uw schuilplaats mag ik toch veilig zijn.
Als ik roep, dan bent U nabij;
U tilt mij hoog op een rots,
ik zing en juich voor U.

Refrein:

Eén ding wil ik vragen, Heer,
met heel mijn hart,
dat ik in uw huis mag zijn
iedere dag
en rustend aan uw Vaderhart
uw liefde bewonderen mag.

Leer mij uw weg, Heer
en effen al mijn paden.
Laat mij niet los,
Heer, mijn hoop is op U.
'k Wil uw goedheid zien
op mijn levenspad
en uw leiding zoeken bij elke stap.
Als mijn hart zegt: 'Ga naar Hem toe',
dan wacht ik op U
bij alles wat ik doe.

Vorbereiding Viering Heilig Avondmaal Gebed

Gezang 51:1,2,3 Lieve Heer, Gij zegt 'kom' en ik kom, -

1

Lieve Heer, Gij zegt kom en ik kom,
want mijn leven is onder de macht gesteld
van de Heer die mijn dagen en nachten telt
en de Heer zegt kom en ik kom.

2

O mijn God, Gij zegt ga en ik ga,
Gij zegt ga en ik ga, laat mij niet alleen,
wees het woord in mijn vlees en de geest om mij heen,
wees de adem waaruit ik ontsta.

3

Want o Heer, ik zeg kom en Gij komt,
ik zeg kom en Gij komt en uw bloed wordt wijn
en uw lichaam brood voor wie hongerig zijn
en uw naam wordt een lied in mijn mond.

Delen van het brood Delen van de wijn

*na de tafel Bijbeltekst uit Psalm 18:29-30
U bent het die mijn lamp doet schijnen,
U, HEER, mijn God, verlicht mijn duisternis,
met U storm ik af op een legerbende,
met mijn God spring ik over de hoogste muur.*

Psalm 111:3,6 Aan wie Hem vrezen gaf Hij spijs,

3
Aan wie Hem vrezen gaf Hij spijs,
zijn kind'ren geeft Hij nimmer prijs,
steeds blijft Hij zijn verbond
gedenken.
Hoe Hij zijn volk zijn kracht betoont!
Het land waarin de afgod troont,
wilde Hij aan de zijnen schenken.

6
Van alle wijsheid het begin
is; vrees den Heer met ziel en zin,
aanbid zijn wil met vrees en beven.
Dit is het helderste verstand.
Loof Hem, zijn lof houdt eeuwig
stand.
Wie Hem verhoogt zal met Hem
leven.

Dankgebed en voorbede

Collecte

Opwekking 580

Jezus, Hij kwam om ons leven te geven,
daarom verliet Hij zijn vaderlijk huis.
Hij gaf aan mij het eeuwige leven
door te sterven aan het kruis.

Ik zie nu zijn tranen en zie nu zijn wonden.
Ik zie nu het bloed dat Hij gaf voor mij.
Dat bloed wast mij schoon en bevrijdt van zonde.
Prijs de Heer; nu ben ik vrij!

Refrein 1:

Ik ben zo dankbaar, Heer
voor wat U heeft gedaan.
En heel mijn hart aanbidt
uw heil'ge naam.
En Heer, ik hou van U,
want U hield eerst van mij.
Uw liefde tilt mij op
en maakt mij vrij.

Uit liefde droeg Jezus de straf van mijn zonden.
Hij droeg die straf zelfs tot diep in de dood.
Nu houdt de dood mij niet langer gebonden,
ook al was mijn zonde groot.

Want Hij is niet lang in het graf gebleven.
De dood kon onmoog'lijk Gods liefde verslaan.
Nu troont Hij als Koning en Heer van het leven.
Heel de schepping roept zijn naam.

Zegen

U kunt onderstaande QR codes gebruiken voor de diverse collectes in en na de dienst.



Diaconie



Kerkvoogdij

Wilt u contact of napraten naar aanleiding van de dienst dan kunt u de ouderling van dienst bij de uitgang aanspreken. Ook is er onder het kruis links naast het orgel altijd iemand van het pastorale team aanwezig voor een persoonlijk gesprek.

Avondmaalscollecte

In de Dorpskerk wordt het avondmaal gehouden op 11 sept as. De collecte in deze dienst is bestemd voor Paulien Naber. De diaconie steunt Paulien al jaren in haar levensonderhoud met een bedrag van €600 per maand, zodat zij haar werk als zendinge kan doen. Misschien is het niet bekend, maar de zendingbusjes in de kerk zijn ook (gedeeltelijk) bestemd voor dit doel. Helaas is hiervan de opbrengst erg laag en het potje waaruit de diaconie deze steun haalt, moet nodig aangevuld. We hopen met deze collecte een mooi bedrag bij elkaar te krijgen. De diaconie verdubbeld deze collecte tot een maximaal bedrag van €2500,00.

Paulien was een paar weken in Aalsmeer en zij heeft in de kerkdienst (Dorp) van 28 augustus vertelt over haar "nieuwe werk" in Mexico. Zij is nu directrice bij de organisatie Kaleo International, welke begin januari een gebouw realiseerde voor vluchtelingen. Dit vluchtelingencentrum in de stad Reynosa, vangt vluchtelingen op vanuit Haïti en Midden-Amerika. Paulien geeft leiding aan alle praktische zaken van het Centrum, maar biedt met haar team de mensen een luisterend oor, verzorgt kerkdiensten en biedt hulp op allerlei manieren. Gods liefde tonen is haar vaste overtuiging. Binnenkort zal er een flyer verspreid worden met meer informatie over

Pauliens werk. Ook kunt u een interview met haar bekijken op aalsmeervandaag.nl- wat we kunnen doen-doen we met liefde.



Wilt u helpen Paulien te ondersteunen in haar werk, dan kan dat via de collecte-zak of een bedrag overmaken naar het bankreknr van de diaconie NL95 RABO 0300 1205 16 o.v.v. Paulien Naber, of de hierbij afgedrukte QR- code gebruiken. De diaconie hoopt Paulien ook in dit mooie werk voor de Mexicaanse vluchtelingen zo goed mogelijk bij te staan, maar vraagt vooral om uw gebed en Gods zegen!

Gemeenteavond 15 september.

Op maandag 22 augustus hebben we als kerkenraad een gesprek gehad met de CCBB van de PKN om te bepalen voor hoeveel procent wij een nieuwe voorganger mogen beroepen. Naar verwachting zullen wij daar na 22 september uitsluitsel van krijgen.

Voor de vakantie heeft de kerkenraad een eerste start gemaakt met het profiel voor de nieuwe voorganger. Op donderdag 15 september willen daarvoor ook informatie ophalen uit de gemeenten. Voor de duidelijkheid: Wij presenteren op deze avond nog geen profiel. We willen van de gemeenteleden graag weten wat zij belangrijk vinden in een nieuwe voorganger. Ter voorbereiding van deze avond ontvangt u vandaag een boekje met punten om over na te denken.

Geloofsopvoedingsavond in de Dorpskerk

Op dinsdagavond 20 september om 19:30 uur wordt er een geloofsopvoedingsavond gehouden in Irene voor (groot)ouders met kinderen in de leeftijd van 8 – 20 jaar. Een belangrijke bouwsteen van de godsdienstige opvoeding is het geloofsgesprek. Maar op welke leeftijd begin je ermee? Wanneer voer je zulke gesprekken? En: hoe pak je het aan? Uit de kinderbijbel voorlezen is voor veel gezinnen goed te doen. Maar over het geloof praten vinden we vaak lastiger. Hoe ga je om met vragen en vooral als ze kritischer worden. Of de andere kant op, hoe ga je om als er nooit vragen komen of als er geloofstwijfels ontstaan. Ook mogen we van elkaar leren door met elkaar in gesprek te gaan.

Jonge Gezinnendag 8 oktober

Wil jij bouwen aan je gezin en zorgen voor een stevig fundament? Kom dan naar de Jonge Gezinnendag die op zaterdag 8 oktober in de LEG wordt gehouden.

Een dag voor ouders/verzorgers en jonge kinderen (0-8 jaar) samen! Van 10.00 uur tot 15.30 uur is er een interactief programma. Ook zonder kinderen ben je van harte welkom!

Het thema Op de groei is helemaal gericht op de geloofsopvoeding van je kind. Groei is belangrijk. De Jeugd Gezondheidszorg volgt de ontwikkeling van je kind en daar kun je terecht voor advies over opgroeien en opvoeden. Geloofsopvoeding is voor jouw kind ook van wezenlijk belang en jij bent de aangewezen persoon om deze verantwoordelijke taak ter hand te nemen. Met de themadag 'Op de groei' worden 'zaaigoed en tools' aangereikt om Gods principes in het leven van je kind te planten en te begieten.

Stichting Generatio en stichting Maak ze sterk organiseert deze dag in de LEG. De toegang is gratis, zo bieden we iedereen de mogelijkheid de Jonge Gezinnendag te bezoeken. Er worden nog vrijwilligers voor de catering en begeleiding van de kinderen tijdens het ochtendprogramma gezocht. Mocht je meer informatie willen dan kunt u contact opnemen met Maaike Heil (jeugdouderlingaalsmeerdorp@gmail.com)

Sleutels tot de Bijbel

Ds. Gert de Ruiter was gestart met leerzame avonden over de Bijbel aan de hand van het boek van David Pawson (Sleutels tot de Bijbel). Er zijn 6 avonden geweest waarin het hele Oude Testament (ook wel Eerste Testament genoemd) is behandeld. Daar deden mensen vanuit wijk Dorp en Oost mee.

Hoe zou het zijn als we komend seizoen ook het Nieuwe Testament doornemen aan de hand van datzelfde boek? Ook als je nog niet eerder hebt meegedaan, ben je van harte welkom. Het maakt niet uit bij welke wijkgemeente je lid bent. Graag hoor ik wie daar interesse in heeft. Laat het weten via m.zandbergen@casema.nl of whatsapp 06 12 889 809.