

NIEUWSBRIEF

PAULIEN NABER

September 2022

Vraag Mij en Ik zal volken geven tot uw erfdeel,

De einden der aarde tot uw bezit

Psalm 2:8

Lieve mensen,

“Amar es servir” (liefde is dienen) stond er jaren geleden op mijn World Servants shirtje. En wat heeft de wereld die liefde nodig. We leven in een snel veranderende wereld, waarin de nood steeds dichterbij ons komt. En wat mogen en kunnen we dan doen, maar gewoon degene die voor ons staat liefhebben en dienen waar we kunnen.

En niet alleen de wereld veranderd, ook in mijn eigen leven heb ik de afgelopen tijd vele veranderingen mogen zien. Na 22 jaar in het kindertehuis “Pilar de Esperanza” te hebben gewoond en gewerkt, had ik 3 jaar geleden het gevoel dat het tijd was voor een verandering. Voor een lange tijd dacht ik dat die verandering naar Honduras zou zijn, een mooi land, waar mijn hart lag en ik vele mogelijkheden zag om het evangelie te verkondigen. God sloot echter deze deur in Januari van dit jaar. En toen was de vraag: wat nu? Waar mag ik naar toe?

God had mij al duidelijk gemaakt dat Hij iets nieuws geboren zou laten worden en dat deed Hij in de vorm van een vluchtelingen centrum bij de christelijke organisatie Kaleo. Zij begonnen met de bouw van het centrum in Reynosa, Mexico, in Januari, het ging snel, het team stond klaar, maar er was nog niemand die leiding zou geven. God maakte mij in Maart duidelijk dat het nieuwe wat Hij zou doen in mijn leven het werken en wonen op het migranten centrum zou zijn. In April kwam daar de vraag bij of ik de directeur wilde zijn en ik wist dat dit van God was, dus was het antwoord



“ja”. Ik wist dat deze taak te groot voor mij zou zijn, maar ik weet dat het God’s werk is, dat Hij getrouw is en zal voorzien in alles.



Op 20 April 2022 is het centrum officieel geopend en een week later zat het vol met 160 vluchtelingen, families en alleen staande moeders met kinderen voornamelijk uit Haiti, maar ook een aantal vanuit Midden-Amerika.

Ik merkte dat ik veel ervaring, die ik had opgedaan in jarenlang werken in een kindertehuis, ook hier weer heel goed kon gebruiken. Maar ook dat het hele onderwerp vluchtelingen heel nieuw voor me was en er nog heel veel te leren valt.

Het is mooi om naast de mensen te gaan zitten en gewoon maar hun verhaal aan te horen, dingen die er onderweg gebeurd zijn, trauma’s die ze hebben opgelopen, maar ook te zien dat de trouwe hand van God ze steeds weer beschermd. Kinderen die onderweg geboren zijn,

papieren die zijn kwijt geraakt, bezorgde familie leden in het land van herkomst ... zoveel verhalen.

Een echtpaar die hun ongebooren baby’tje na een zwangerschap van 6 maanden verloren en daar heel verdrietig over waren.

Een jongen die zijn moeder al op vroege leeftijd had verloren en maar had besloten om naar Amerika toe te gaan. Soms mocht ik als een moeder voor hem zijn.

Of die man waarvan zijn vrouw bij een auto ongeluk onderweg stierf, terwijl hij met verwondingen 2 weken in het ziekenhuis lag en zijn zontje door een vriend werd meegenomen naar een kamp, waarna hij toch maar besloot om met zijn zontje verder te reizen ... moedig.

Of die vrouw die met haar hele familie bij ons kwam er naar verlangend om in Amerika geld te kunnen verdienen om haar moeder in Haiti te kunnen helpen met de 30 straat kinderen die zij in haar huis had opgenomen.

Die dominee die moest vluchten met zijn gezin uit Honduras omdat hij bedreigd werd door de bendes.

Zoveel verhalen ... en dan toon ik maar gewoon God’s liefde aan de persoon die naast me zit en zijn verhaal even kwijt moet.

Maar ook zoveel bemoediging die we ze vanuit het woord van God in de dagelijkse diensten en gesprekken kunnen en mogen meegeven, op weg naar een nieuwe toekomst voor hen. En Vader gaat mee, mee in de toekomst.

Vier maanden zijn we nu al bezig en we hebben al vele mensen mogen helpen en ik heb m’n plekje gevonden in de nieuwe organisatie. Vier maanden van hard werken, maar ook veel vooruitgang zien. En die vooruitgang hopen we te blijven zien, want er is nog veel werk te doen. Het project zit nog in de eerste fase, dat houdt in dat er 5 grote slaapzalen zijn, douches en wc’s, een keuken en een eetzaal. De volgende bouwfase zijn de



apartementen voor het team, vergader en kantoor ruimtes, waar ook ruimte zal zijn voor artsen om mensen te zien. Daarna volgen 20 appartementen voor vluchtelingen families en tot slot een groot multifunctioneel kerkgebouw. Plannen genoeg, de financieën ontbreken nog.

Ik wil jullie dan ook vragen met ons en met mij mee te bidden voor:

- Financieën voor de voortgang van de bouw
- Wijsheid voor mij voor het leiding geven aan het geheel
- Voor het team, dat we steeds weer in eenheid om de mensen heen mogen staan
- Voor de vluchtelingen, voor genezing in hun harten en open deuren om Amerika in te kunnen
- Voor alle kinderen
- Voor alle zieken
- Voor de stad Reynosa waar op dit moment zo'n 6 tot 7 duizend vluchtelingen zijn

Vanuit een zonnig Nederland, waar ik nog even mag zijn, wens ik jullie allemaal God's zegen toe. Bedankt voor al jullie interesse in mijn werk en mijn leven in Mexico en vooral ook bedankt voor alle ondersteuning in welke vorm dan ook.

Liefs Paulien Naber

Mocht je mij en mijn werk nog niet ondersteunen en dat wel graag willen doen dan kan dat via:

Zendingscommissie Hervormde Gemeente
NL73 RABO 0380 1440 69 Ovv Paulien
Naber

Je zou kunnen denken aan elke maand een klein bedrag overmaken bijvoorbeeld €10 of €20 of een eenmalige gift overmaken.



Ook hoor ik graag van jullie, of als jullie vragen hebben schroom dan niet. Hier is mijn informatie

Watsapp: +52 899 228 3881 of paulien.naber@hotmail.com