

NIEUWSBRIEF PAULIEN NABER

December 2022

**Een kind is ons geboren, een zoon is
Ons gegeven; de heerschappij rust op zijn
Schouders. Deze namen zal hij dragen:
Wonderbare raadsman, Goddelijke held,
Eeuwige vader, Vredevorst**

Lieve mensen,

Wow, het is een ongelooflijk jaar geweest. Een jaar met heel veel veranderingen, maar ook een jaar waarin ik de hand van God steeds weer heb mogen zien. God beloofde mij toen ik aan het avontuur op het migranten centrum begon dat Hij mij zou beschermen en dat Hij zou voorzien. En zeker dat laatste heeft Hij zovele keren gedaan.

Met de Kerst hadden we een grote kerst maaltijd geplanned, maar er was geen geld om het te realizeren. In vertrouwen op God begonnen we echter te plannen, en zagen hoe Hij voorzag. Eerst kwamen er rugzakjes en kleine kadootjes binnen. Toen kreeg ik een gift om meer speelgoed te kunnen kopen, vervolgens kwam de eerste kleine gift binnen voor het eten. Daarna belde iemand ons op met de vraag hoe hij kon helpen, en voorzag ons van alles voor de maaltijd!





Kerst avond was bijzonder. Samen met 170 migranten vanuit Haiti zaten we in de versierde eetzaal, met de tafels mooi gedekt. Buiten was het -2 met een gevoelswaarde van -7, maar binnen was er vreugde, werd er gezongen, deelden we het Kerst evangelie en konden we genieten van een maaltijd waarin iedereen z'n steentje had bijgedragen. Daarna was er voor elk kind een rugzak met een kleurboek, een speeltje, een knuffelbeest en een zachte fleece deken. Het was een feest, een feest waarin we familie mochten zijn en samen de geboorte van Jezus mochten vieren. Een bijzondere tijd.

De migranten crisis blijft groot hier in de stad. Duizenden mensen slapen dagelijks op straat, soms in tentjes, soms onder een zeiltje. De centra zitten vol, heel vol. Iedereen doet wat hij of zij kan, maar het lijkt nooit genoeg. En toch, het mooie is dat we diegene die voor ons staat de liefde van God mogen tonen, gewoon maar liefhebben, een luisterend oor zijn, vertrouwen opbouwen en weer loslaten als ze vertrekken. Het is een bijzondere wereld, met soms scheinende verhalen.

Vanaf 20 April dit jaar, de dag dat we de deuren van het migranten centrum openen hebben we meer dan 2000 migranten ontvangen, hebben we ze te eten kunnen geven, een plek om te slapen en het Woord van God, wat hoop heeft gebracht voor velen. Harten zijn gerestaureerd, mensen hebben hun eigenwaarde terug gekregen, door niet een migrant te zijn, maar te mogen weten dat ze een kind van God zijn.



Elke morgen om 7 uur hebben we een tijd van gebed. Velen die hun oproep ontvangen om naar Amerika toe te mogen, bedanken ons voor het werk, voor de plek waar ze mochten zijn, maar vooral ook voor die bijzondere plek van gebed, waarin velen God hebben weergevonden.

Zoals Daniel, die met zijn gezinnetje van 3 voor een maand bij ons was, en op het laatste getuigde hoe hij als jongen knul Haiti had verlaten. Heel zijn familie was christen, maar hem interesseerde het niet zo. Hij vertrok naar Chile, begon te werken, stichtte z'n gezinnetje en vergat God. Na een jaar van reizen door 10 verschillende landen kwam hij bij ons. En hij vertelde me hoe hij hier God had gevonden en dat niet meer wilde loslaten. Een paar dagen geleden schreef hij me dat hij een diep verlangen had om in Amerika naar de kerk te gaan. Een leven wat verandert is. Dat maakt het werk hier de moeite waard.



situaties moet overwinnen

- Het proces van elke vluchteling die Amerika in mocht.
- Dat God elk hart zal aanraken en zal genezen.

Ik hoop dat jullie allemaal een hele goede en gezegende Kerst hebben gehad en wil jullie voor het volgend jaar alle zegen van God toewensen, in goede gezondheid en met een frisse visie.

Bedankt dat jullie geïnteresseerd zijn in het werk hier. Mocht je willen geven dan vind je hieronder alle informatie en schroom vooral niet om contact met me op te nemen als je vragen hebt.

Liefs,

Paulien Naber

Mocht je mij en mijn werk nog niet ondersteunen en dat wel graag willen doen dan kan dat via:

Zendingscommissie Hervormde Gemeente

NL73 RABO 0380 1440 69 Ovv Paulien Naber

Je zou kunnen denken aan elke maand een klein bedrag overmaken bijvoorbeeld €10 of €20 of een eenmalige gift overmaken.

Ook hoor ik graag van jullie, of als jullie vragen hebben schroom dan niet. Hier is mijn informatie

Watsapp: +52 899 228 3881 of paulien.naber@hotmail.com

Wil je ons helpen bidden voor:

- Zendelingen die ons team op het migranten centrum willen komen versterken
- Financien om te beginnen met de tweede fase van ons bouwproject, zodat we meer vluchtelingen kunnen opnemen en ik mijn eigen appartementje kan hebben.
- Elke vluchteling die onderweg is en vaak hele moeilijke