

Kerkdienst Zangdienst

Ds. M.J. Zandbergen

Thema: "Hoop"

Schriftlezing: Psalm 121: 1-5, Roemeien 8:11, 14-23,
31-39, 1 Korintiërs 15:1-7, 55-57 (NBV)

Organist: Margreet Zandbergen

Muziek team: Mariëlle 's Trio

16 April

10:00 uur



Hervormd
Aalsmeer
Wijk Oost

Alle liederen tijdens de dienst, komen van de Band Sela

Welkom en mededelingen

Breng ons samen één in uw naam (Hemelhoog 391)

U roept ons samen als kerk van de Heer,
verbonden met U en elkaar.

Wij brengen U lof, geven U alle eer:
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.

Jezus is Gastheer en nodigt ons uit:
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis!

Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest
die alles gelooft en verdraagt.

Streef naar de gaven die God aan ons geeft:
veelkleurig, verschillend en dienstbaar.

Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.

Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

U roept ons samen voor Woord en gebed,
als deel van uw kerk wereldwijd.
Wij bidden om vrede, verzoening en recht;
gebruiken met vreugde de maaltijd.
Wij breken het brood en verstaan het geheim,
om samen uw kerk en van Christus te zijn.



Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

Wij belijden één geloof en één Heer;
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.
Heer, geef vrede die ons samenbindt.
Vader, maak ons één!

2x

Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

Stil gebed

Votum en Groet (Hemelhoog 495)

Votum

Onze hulp en onze verwachting
is van God, onze Heer.
Hij die alles maakte,
laat niet los wat Hij begon.

Groet

Genade en vrede
van God, de Vader;
door Jezus, zijn Zoon, Immanuël.
Hij woont met zijn Geest in ons.

Votum

Onze hulp en onze verwachting
is van God, onze Heer.
Hij die alles maakte,
laat niet los wat Hij begon.

Groet

Genade en vrede
van God, de Vader;
door Jezus, zijn Zoon, Immanuël.



Hij woont met zijn Geest in ons.
Halleluja, halleluja, amen!

Psalm 121 1-4

¹ Een pelgrimslied. Ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar komt mijn hulp?
² Mijn hulp komt van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft. ³ Hij zal je voet niet laten wankelen, hij zal niet sluimeren, je wachter. ⁴ Nee, hij sluimert niet, hij slaapt niet, de wachter van Israël.

Mijn toevlucht (Hemelhoog 25)

De Heer is je schild en bevrijder,
de redder die niet van je wijkt.
Onder zijn vleugels ben je veilig.
Zijn wieken beschermen.
Zijn trouw is een veilig schild.

In Gods nabijheid is geen angst meer
voor de plaag van de dag.
Jou zal niets overkomen;
open je ogen
en zie dat het kwaad vergaat.

Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste woont
en overnacht in zijn schaduw,
zegt tegen de Heer:
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God! Ik vertrouw op U.
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God! Ik vertrouw op U.

Als je mag wonen bij de Hoogste
ben je veilig voor het kwaad.
Engelen zullen je dragen.
Je zult je niet stoten,
maar vertrappt de tegenstand.

Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste woont
en overnacht in zijn schaduw,
zegt tegen de Heer:
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God! Ik vertrouw op U.
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God! Ik vertrouw op U.



Ik vertrouw op U

Kindermoment

God stuurt vlees en brood

Exodus 16



De Israëlieten reizen door de woestijn, en dan zorgt God voor brood en vlees.

Gebed

Heer, wijs mij U weg (Hemelhoog 420)

Heer, wijs mij uw weg
en leid mij als een kind
dat heel de levensweg
slechts in U richting vindt.
Als mij de moed ontbreekt
om door te gaan,
troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan.

Heer, leer mij uw weg,
die zuiver is en goed.
Uw woord is onderweg
als een lamp voor mijn voet.
Als mij het zicht ontbreekt,
het donker is,
leid mij dan op uw weg, de weg die eeuwig is.

Heer, leer mij uw wil
aanvaarden als een kind
dat blindelings en stil
U vertrouwt, vrede vindt.
Als mij de wil ontbreekt
uw weg te gaan,
spreek door uw Woord en
Geest mijn hart en leven aan.



Heer toon mij uw plan;
maak door uw Geest bekend
hoe ik U dienen kan
en waarheen U mij zendt.
Als ik de weg niet weet,
de hoop opgeef,
toon mij dat Christus heel
mijn weg gelopen heeft.

Toelichting

Jezus alleen (Hemelhoog 347)

Jezus alleen, ik bouw op Hem
Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht.
Door stormen heen hoor ik zijn stem,
dwars door het duister van de nacht.
Zijn woord van liefde dat mij sust
verdrijft mijn angst; nu vind ik rust!
Mijn vaste grond, mijn fundament;
dankzij zijn liefde leef ik nu.

Jezus alleen werd mens als wij;
klein als een kind, in kwetsbaarheid.
Oneindig veel hield Hij van mij,
leed om mijn ongerechtigheid.
En door zijn offer werd ik vrij,
Hij droeg mijn straf, Hij stierf voor mij,
ontnam de dood zijn heerschappij;
dankzij zijn sterven leef ik nu.

Daar in het graf, in dood gehuld,
leek al zijn macht tenietgedaan.
Maar, o die dag, dat werd vervuld:
Jezus, de Heer is opgestaan!
Sinds Hij verrees in heerlijkheid
ben ik van vloek en schuld bevrijd.
Ik leef in Hem en Hij in mij;
dankzij zijn bloed ben ik nu vrij.



Geen levensangst, geen stervensnood;
dat is de kracht, waar ik in sta.
Van eerste stap tot aan de dood
leidt Hij de weg waarop ik ga.
Geen duivels plan of aards bestaan
kan mij ooit roven uit zijn hand.
Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam;
in die verwachting houd ik stand.

In Hem alleen, in Hem alleen!

Opgestaan

Toen Hij alles had volbracht
stierf Gods Zoon; de dag werd nacht.
De onschuldige droeg schuld.
Onze hoop in dood gehuld.

Maar de dood hield hem niet vast;
Hij kwam levend uit het graf.
Christus heeft het laatste woord;
het wordt overal gehoord:

Hij is opgestaan, Hij is opgestaan.
De dood is dood, een nieuwe dag breekt aan.
Hij is opgestaan, Hij is opgestaan.
Hij leeft, mijn Jezus leeft.

Halleluja, Hij verrees,
die de macht van zonde breekt.
Zeg het voort: de liefde wint!
Heel de kerk van Christus zingt:

Hij is opgestaan, Hij is opgestaan.
De dood is dood, een nieuwe dag breekt aan.
Hij is opgestaan, Hij is opgestaan.
Hij leeft, mijn Jezus leeft.

Door zijn leven, leven wij.
Er is hoop, de weg is vrij.
Niets staat tussen God en ons,



omdat Jezus overwon!

Hij is opgestaan, Hij is opgestaan.

De dood is dood, een nieuwe dag breekt aan.

Hij is opgestaan, Hij is opgestaan.

Hij leeft, mijn Jezus leeft. 2x

1 Korintiërs 15:1-7

¹ Broeders en zusters, ik herinner u aan het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u ook hebt aangenomen, dat uw fundament is ² en uw redding, als u tenminste vasthoudt aan de boodschap die ik u verkondigd heb. Anders bent u tevergeefs tot geloof gekomen. ³ Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen: dat Christus voor onze zonden is gestorven, zoals in de Schriften staat, ⁴ dat hij is begraven en op de derde dag is opgewekt, zoals in de Schriften staat, ⁵ en dat hij is verschenen aan Kefas en vervolgens aan de twaalf leerlingen. ⁶ Daarna is hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders en zusters tegelijk, van wie er enkelen gestorven zijn, maar de meesten nu nog leven. ⁷ Vervolgens is hij aan Jakobus verschenen en daarna aan alle apostelen.

1 Korinthe 15:55-57

⁵⁵ Dood, waar is je overwinning? Dood, waar is je angel? ⁵⁶ De angel van de dood is de zonde, en de zonde ontleent haar macht aan de wet. ⁵⁷ Maar laten we God danken, die ons door Jezus Christus, onze Heer, de overwinning geeft.

Een toekomst vol van hoop

In de nacht van strijd en zorgen
kijken wij naar U omhoog,
biddend om een nieuwe morgen,
om een toekomst vol van hoop.

Ook al zijn er duizend vragen,
al begrijpen wij U niet,
U blijft ons met liefde dragen,
U die alles overziet.

U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.



U heeft ons geluk voor ogen.
Jezus heeft het ons gebracht.
Mens, als wij, voor ons gebroken
in de allerzwartste nacht.

U bent God, de Allerhoogste,
God van onbegrensde macht.
Wij geloven en wij hopen
op het einde van de nacht.

U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen. 2x

Romeinen 8:18-23

¹⁸ Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. ¹⁹ De schepping ziet er reikhalzend naar uit dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn. ²⁰ Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid, niet uit eigen wil, maar door hem die haar daaraan heeft onderworpen. Maar ze heeft hoop gekregen, ²¹ omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt. ²² Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt. ²³ En dat niet alleen, ook wijzelf, die als voorschot de Geest hebben ontvangen, ook wij zuchten in onszelf in afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn, de verlossing van ons sterfelijk bestaan.

Psalm 121:5-8

⁵ De HEER is je wachter, de HEER is de schaduw aan je rechterhand: ⁶ overdag kan de zon je niet steken, bij nacht de maan je niet schaden. ⁷ De HEER behoedt je voor alle kwaad, hij waakt over je leven, ⁸ de HEER houdt de wacht over je gaan en je komen van nu tot in eeuwigheid.

Ik zal er zijn (Hemelhoog 460)

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgен aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.



Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.

O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.

Romeinen 8:31-39

³¹ Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? ³² Zal hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met hem niet alles schenken? ³³ Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? God zelf spreekt hen vrij. ³⁴ Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit, pleit voor ons. ³⁵ Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard? ³⁶ Er staat geschreven: 'Om u worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht.' ³⁷ Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij hem die ons heeft liefgehad. ³⁸ Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, ³⁹ hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus,



onze Heer.

Gezegend is de Vader (Hemelhoog 332)

Gezegend is de Vader,
die ons gezegend heeft.
Ons liefdevol gekozen
en deel aan Christus geeft.
Met Hem zijn wij gestorven,
begraven in zijn dood,
om opgewekt te leven;
te leven van de hoop!

Geworteld zijn in Christus,
die ons zijn vruchten geeft,
van hoop, geloof en liefde;
de vruchten van de Geest.
Vergevende de ander,
Verdragende elkaar,
gekleed in medeleven;
zo dienen wij elkaar!

Geprezen is de Vader,
die ons verzekerd heeft.
van liefde en genade;
een leven door de Geest.
Wat kan ons van Hem scheiden?
Geen leven en geen dood.
Wij roepen: Abba Vader;
uw goedheid is zo groot!

Wat kan ons van Hem scheiden?
Geen leven en geen dood.
Wij roepen: Abba Vader;
uw goedheid is zo groot!

Romeinen 8:11

¹¹ Want als de Geest van hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt in u woont, zal hij die Christus heeft opgewekt ook u die sterfelijk bent, levend maken door zijn Geest, die in u leeft.



Romeinen 8:14-18

¹⁴ Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. ¹⁵ U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om hem te kunnen aanroepen met 'Abba, Vader'. ¹⁶ De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. ¹⁷ En nu we zijn kinderen zijn, zijn we ook zijn erfgenamen, erfgenamen van God. Samen met Christus zijn wij erfgenamen: wij moeten delen in zijn lijden om met hem te kunnen delen in Gods luister. ¹⁸ Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard.

Wacht op de Heer (Hemelhoog 14)

Wacht op de Heer,
zijn dag is nabij.
Wacht op de Heer,
houd moed. Hij komt! 4x

Dankgebed en voorbede

Vorbedelied (tijdens de Dankgebed en voorbede)

Heer, doe meer dan wij kunnen bidden.
Heer, doe meer dan wij kunnen denken.
Laat uw kracht zien.
Laat uw liefde merken.

Collecte (meer info, zie einde liturgie)

Gebed om zegen (Hemelhoog 473)

Zegen mij op de weg die ik moet gaan.
Zegen mij op de plek waar ik zal staan.
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.
O God, zegen mij alle dagen lang!

Vader, maak mij tot een zegen;
ga mij niet voorbij.
Regen op mij met uw Geest, Heer,
Jezus, kom tot mij
als de Bron van leven,
die ontspringt, diep in mij.
Breng een stroom van zegen,



waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.

Zegen ons waar we in geloof voor leven.
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.
Zegen om de ander tot zegen te zijn.
O God, zegen ons tot in eeuwigheid!

Vader, maak ons tot een zegen;
hier in de woestijn.
Wachtend op uw milde regen,
om zelf een bron te zijn.
Met een hart vol vrede,
zijn wij zegenend nabij.
Van uw liefde delend,
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

Met een hart vol vrede,
zijn wij zegenend nabij.
Van uw liefde delend,
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

Zegen

Collectes

Er zijn 2 collectes van deze week:

bestemd voor 'Kerkrentmeesters & Diaconie'
bestemd voor 'Jeugd in eigen wijk'

U kunt uw collecte voor in de dienst van 'Kerkrentmeesters & Diaconie', overmaken op rekeningnummer **NL08 RABO 0300 1421 61** t.n.v. Kerkv. Hervormde Gemeente Aalsmeer o.v.v. 'Kerkrentmeesters & Diaconie' of QR code Kerkrentmeesters →



De uitgangscollecte is voor 'Jeugd in eigen wijk'
Hiermee kunnen we allerlei zaken bekostigen om het Jeugdwerk in onze wijk te realiseren.. U kunt uw bijdrage overmaken op de bankrekening van de Kerkrentmeesters **NL08 RABO 0300 1421 61** t.n.v. Kerkv. Hervormd Aalsmeer, o.v.v. 'Jeugd in eigen wijk' of QR code Kerkrentmeesters



Volgende week

Zondag 23 April 2023, kerkdienst, 10 uur, Dr. J. Ronday, Hilversum

De diensten zijn te volgen via de livestream van Hervormd gemeente wijk oost,

[Oosterkerk Aalsmeer](#) of www.oosterkerk.tv

Op zondagen ook te zien op het tv-kanaal van radio Aalsmeer

(Caiway kanaal 12/KPN kanaal 1389)

Meer info via Hervormdaalsmeer.nl of QR code , hiernaast →



Zie ook de kalender op hervormdaalsmeer.nl/categorie/wijk/oost/

Wilt u doorpraten of meer informatie over Oosterkerk,

Neem dan contact op met:

Ds. Menno Zandbergen, tel: 06-12889809 of voorganger@oosterkerk-aalsmeer.nl

Scriba, Simon Dijkstra, tel: 06-81238113 of scriba@oosterkerk-aalsmeer.nl

