

Kerkdienst
Ds. R. A. Houtman, Epe
Schriftlezing: Johannes 21:15-23 (NBV)
Organist: Rob van Dijk
Muziekteam: Mirjam

30 April
10:00 uur



Hervormd
Aalsmeer
Wijk Oost

Welkom en mededelingen

Hemelhoog 442: 1, 2 Zo vriendelijke en veilig als het licht

1. Zo vriendelijk en veilig als het licht
zoals een mantel om mij heen geslagen
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht
ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen,
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
Wil mij behoeden en op handen dragen.

2. Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd
waakt over mij en over al mijn gangen.
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid
om, als ik val, mij telkens op te vangen.
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.

Bemoediging en groet

Hemelhoog 442: 3 Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft

3. Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw mens besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft.
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

Woord van Leven Johannes 17:20-26

²⁰ Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun verkondiging in mij geloven. ²¹ Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden. ²² Ik heb hen laten delen in de grootheid die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals wij: ²³ ik in hen en u in mij. Dan zullen zij volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen dat u mij hebt gezonden, en dat u hen liefhad zoals u mij liefhad.



²⁴ Vader, u hebt hen aan mij geschonken, laat hen dan zijn waar ik ben. Dan zullen zij de grootheid zien die u mij gegeven hebt omdat u mij al liefhad voordat de wereld gegrondvest werd. ²⁵ Rechtvaardige Vader, de wereld kent u niet, maar ik ken u, en zij weten dat u mij hebt gezonden. ²⁶ Ik heb hun uw naam bekendgemaakt en dat zal ik blijven doen, zodat de liefde waarmee u mij liefhad in hen zal zijn en ik in hen.'

Opwekking 402 Vader, Zoon en Geest

Vader, Zoon en Geest, ik prijs U
met heel mijn wezen, Heer.
Voor uw troon geknield, bewijs ik
U hulde en eer.

Vader, Zoon en Geest, ik eer U;
U bent volkomen één.
Al mijn liefde en aanbidding
is voor U alleen.

U, die één in wezen zijt,
is ons leven toegewijd.
In uw liefde zijn wij één;
aanbidden wij U alleen.

Vader, Zoon en Geest, voor eeuwig
bent U volkomen rein.
Heilig God, laat heel mijn leven
tot eer van U zijn.

Vader, Zoon en Geest, ik dank U;
buig mij vol eerbied neer.
Hoog verheven God, ontvang nu
mijn liefde en eer.

U, die één in wezen zijt,
is ons leven toegewijd.
In uw liefde zijn wij één;
aanbidden wij U alleen.

U, die één in wezen zijt,
is ons leven toegewijd.



In uw liefde zijn wij één;
aanbidden wij U alleen.
aanbidden wij U alleen.

Gebed om de opening van het woord

Kindermoment



Gods regels zijn goed

Psalm 19:8-15

Gods woorden en wetten zijn goed

Kinderopwekking 63 Houd je aan de regels

Hou je aan de regels,
anders maak je brokken.
Hou je aan de regels,
en kijk goed uit je doppen.
Hou je aan de regels,
anders gaat het fout.
Hou je aan de regels,
dat geldt voor jong en oud.

De vader van m'n vriendje
heeft een hele stoere bak.
Met spoilers, brede bandjes,
automaat en kanteldak.
Hij reed laatst veel te hard
en heeft de bocht toen niet gezien.
Nu zit 'ie met een schade
van een "mielletje" of tien.

Hou je aan de regels,
anders maak je brokken.
Hou je aan de regels,
en kijk goed uit je doppen.
Hou je aan de regels,
anders gaat het fout.
Hou je aan de regels,
dat geldt voor jong en oud.



Gisteren na schooltijd
ging ik even naar de stad.
En heb toen bij de speelgoedzaak
een barbiepop gejat.
Ik werd helaas betrapt
en kreeg meteen proces verbaal.
En stond toen met een rooie kop,
vreselijk voor paal.

Hou je aan de regels,
anders maak je brokken.
Hou je aan de regels,
en kijk goed uit je doppen.
Hou je aan de regels,
anders gaat het fout.
Hou je aan de regels,
dat geldt voor jong en oud.

Fikkie stoken vind ik echt
het mooiste wat er is.
Maar de laatste keer
toen ging het wel een beetje mis.
Het leek eerst zo onschuldig
met alleen die oude krant.
Maar nu is het schuurtje
tot de grond toe afgebrand.

Hou je aan de regels,
anders maak je brokken.
Hou je aan de regels,
en kijk goed uit je doppen.
Hou je aan de regels,
anders gaat het fout.
Hou je aan de regels,
dat geldt voor jong en oud.

De bijbel is het boek
van onze God
die eeuwig leeft.
En daarin kun je lezen



dat ook Hij ons regels geeft.
Als wij daaraan gehoorzaam zijn
en doen wat Hij ons zegt.
Dan komen we uiteindelijk
toch nog goed terecht.

Hou je aan de regels,
anders maak je brokken.
Hou je aan de regels,
en kijk goed uit je doppen.
Hou je aan de regels,
anders gaat het fout.
Hou je aan de regels,
dat geldt voor jong en oud.

Johannes 21:15-23

¹⁵ Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan: 'Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief, meer dan de anderen hier?' Petrus antwoordde: 'Ja, Heer, u weet dat ik van u houd.' Hij zei: 'Weid mijn lammeren.' ¹⁶ Nog eens vroeg hij: 'Simon, zoon van Johannes, heb je me lief?' Hij antwoordde: 'Ja, Heer, u weet dat ik van u houd.' Jezus zei: 'Hoed mijn schapen,' ¹⁷ en voor de derde maal vroeg hij hem: 'Simon, zoon van Johannes, houd je van me?' Petrus werd verdrietig omdat hij voor de derde keer vroeg of hij van hem hield. Hij zei: 'Heer, u weet alles, u weet toch dat ik van u houd.' Jezus zei: 'Weid mijn schapen.' ¹⁸ Waarachtig, ik verzeker je: toen je jong was deed je zelf je gordel om en ging je waarheen je wilde, maar wanneer je oud wordt zal een ander je handen grijpen, je je gordel ondoen en je brengen waar je niet naartoe wilt.' ¹⁹ Met deze woorden duidde hij aan hoe Petrus zou sterven tot eer van God. Daarna zei hij: 'Volg mij.' ²⁰ Toen Petrus zich omdraaide zag hij dat de leerling van wie Jezus hield hen volgde - de leerling die zich tijdens de maaltijd naar Jezus toegebogen had om te vragen wie het was die hem zou verraden. ²¹ Toen Petrus hem zag vroeg hij Jezus: 'En wat gebeurt er met hem, Heer?' ²² Maar Jezus antwoordde: 'Het is niet jouw zaak of hij in leven blijft totdat ik kom. Maar jij moet mij volgen.' ²³ Op grond van deze uitspraak hebben sommige broeders en zusters gedacht dat deze leerling niet zou sterven, maar Jezus had niet gezegd: 'Hij zal niet sterven,' maar: 'Het is niet jouw zaak of hij in leven blijft totdat ik kom.'

Nieuwe Liedboek 834 Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht

1. Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht!
God, laat mij voor uw aangezicht,



geheel van U vervuld en rein,
naar lijf en ziel herboren zijn.

2. Schep, God, een nieuwe geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt.

3. Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig Licht,
van aangezicht tot aangezicht.

Overdenking

Opwekking 582 Jezus, alles geef ik U

Jezus, alles geef ik U,
wat ik ben en heb
en wat ik ooit zal zijn. 2x

Al mijn hoop,
mijn plannen en mijn tijd
leg ik in uw hand,
vertrouw ze aan U toe. 2x

Door uw wil te doen,
leer ik om vrij te zijn.
Door uw wil te doen,
leer ik om vrij te zijn.

Jezus, alles geef ik U,
wat ik ben en heb
en wat ik ooit zal zijn.

Door uw wil te doen,
leer ik om vrij te zijn.
Door uw wil te doen,
leer ik om vrij te zijn.

Dankgebed en voorbeden



Collecte

(meer info, zie einde liturgie)

Nieuwe Liedboek 756: 4, 5, 6

Zal ooit een dag bestaan

4. Zal ooit een dag bestaan
dat oorlog, haat en nijd
voorgoed zijn weggedaan,
in deze werelddtijd?

5. Dat alle tyrannie
eens zal geleden zijn?
O sabbat Gods! En zie,
dan zal het vrede zijn!

6. Wij bidden, Heer, sta op
en kom in heerlijkheid!
Op U staat onze hoop
die onze Herder zijt!

Zegen

Gezang 441: 1, 6

Wilhelmus van Nassouwe

1. Wilhelmus van Nassouwe
ben ik van duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een prinse van Oranje
ben ik vrij onverveerd,
den koning van Hispanje
heb ik altijd geeerd.

6. Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God, mijn Heer!
Op U zo wil ik bouwen,
verlaat mij nimmermeer!
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar te aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.

Collectes



Er zijn 2 collectes van deze week:

bestemd voor 'Kerkrentmeesters & Diaconie'

bestemd voor 'Kerk en Beheer'

U kunt uw collecte voor in de dienst van 'Kerkrentmeesters & Diaconie', overmaken op rekeningnummer **NL08 RABO 0300 1421 61** t.n.v. Kerkv. Hervormde Gemeente Aalsmeer o.v.v. 'Kerkrentmeesters & Diaconie' of QR code Kerkrentmeesters →



De uitgangscollecte is voor 'Kerk en Beheer'

Hiermee kunnen we allerlei zaken bekostigen wat tot de kerkdienst en samenkomsten behoort. Maar ook het onderhouden van alle gebouwen, dat tot de gemeente behoort.. U kunt uw bijdrage overmaken op de bankrekening van de Kerkrentmeesters **NL08 RABO 0300 1421 61** t.n.v. Kerkv. Hervormd Aalsmeer, o.v.v. 'Jeugd in eigen wijk' of QR code Kerkrentmeesters

Volgende week

Zondag 7 Mei 2023, kerkdienst, 10 uur, Ds. M.J. Zandbergen, Doopdienst

De diensten zijn te volgen via de livestream van Hervormd gemeente wijk oost,

[Oosterkerk Aalsmeer](https://www.oosterkerk.tv) of www.oosterkerk.tv

Op zondagen ook te zien op het tv-kanaal van radio Aalsmeer (Caiway kanaal 12/KPN kanaal 1389)

Meer info via Hervormdaalsmeer.nl of QR code , hiernaast →



Zie ook de kalender op hervormdaalsmeer.nl/categorie/wijk/oost/

Wilt u doorpraten of meer informatie over Oosterkerk,

Neem dan contact op met:

Ds. Menno Zandbergen, tel: 06-12889809 of voorganger@oosterkerk-aalsmeer.nl

Scriba, Simon Dijkstra, tel: 06-81238113 of scriba@oosterkerk-aalsmeer.nl

