

Kerkdienst
Ds. M.J. Zandbergen
Thema: "De Geest bouwt de gemeente"
Schriftlezing: Handelingen 2:36-47 (NBV)
Organist: Rogier Postma
Muziekteam: Oosterkerk Band

14 mei 2023
10:00 uur



Welkom en mededelingen

Gezang 320: 1, 2, 3 Zingt een nieuw lied voor God de Here

1. Zingt een nieuw lied voor God de Here
en weest van harte zeer verblijd.
God wil alhier met ons verkeren,
hier wordt een huis voor Hem bereid.
Hij heeft de hand
en het verstand
gezegend voor het werk,
de bouw van Christus' kerk.

2. Kinderen van éénzelfde Vader,
komt nu tesaam van zuid en noord.
Van oost en west treden wij nader
tot dit welaangename oord.
Kracht van de jeugd,
breng nu verheugd
de stenen bij elkaar.
God helpt u wonderbaar.

3. God wil aan ons telkens weer tonen
dat Hij genadig is en trouw.
Dat Hij met ons samen wil wonen,
geeft ons de moed voor dit gebouw.
Maar niet met steen
en hout alleen
is 't grote werk gedaan.
't Zal om onszelve gaan.

Stil gebed, votum en groet

Hemelhoog 479

Heer, U bent mijn leven



Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta
Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt
U woord is het pad de weg waarop ik ga
Zolang U mijn adem geeft, zolang als ik besta
Ik zou niet meer vrezen, want U bent bij mij
Heer, ik bid U, blijf mij nabij

'k geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd
eeuwige Zoon van God, die mens werd zoals wij
U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons
en met God de Vader en verenigt met uw volk
Tot de dag gekomen is van uw wederkomst
dan brengt U ons thuis in Gods rijk

Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart
En niets in dit leven zal ons scheiden Heer
Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd
En in uw vergeving leef ik nu

Vader van het leven, ik geloof in U
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U
Kom hier in ons midden, Geest van liefde en kracht
U die via duizend wegen ons hier samen bracht
En op duizend wegen, zendt U ons weer uit
Om het zaad te zijn van Godsrijk

Gebed

Geloofsbelijdenis

Gezang 255

Ere zijn aan God, de Vader

1. Ere zij aan God, de Vader,
ere zij aan God, de Zoon,
eer de Heilige Geest, de Trooster,
de Drie-eenge in zijn troon.
Halleluja, halleluja,
de Drie-eenge in zijn troon!

2. Ere zij aan Hem, wiens liefde



ons van alle smet bevrijdt,
eer zij Hem die ons gekroond heeft,
koningen in heerlijkheid.
Halleluja, halleluja,
ere zij het Lam gewijd.

3. Ere zij de Heer der engelen,
ere zij de Heer der kerk,
ere aan de Heer der volken;
aard' en hemel looft uw werk!
Halleluja, halleluja,
looft de Koning, heel zijn kerk!

4. Halleluja, lof, aanbidding
brengen engelen U ter eer,
heerlijkheid en kracht en machten
legt uw schepping voor U neer.
Halleluja, halleluja,
lof zij U, der heren Heer!.

Kindermoment



Het Gouden beeld Exodus 32:1-14

De Israëlieten maken een gouden beeld van een stier en vereren dat. Daar wordt Mozes woedend om.

Kinderopwekking 276 Juich, doe mee allemaal

Juich, doe mee allemaal.
Jubel, geef je helemaal.
Juich, voor God de Heer.
Juich, doe mee allemaal.
Jubel, geef je helemaal.
Juich, voor God de Heer,
en geef Hem alle eer.

1 Hij maakte ons, wij horen bij Hem,
de Herder die ons leidt.
De Heer is goed, zijn liefde en trouw



duren voor altijd.

Juich, doe mee allemaal.
Jubel, geef je helemaal.
Juich, voor God de Heer.
Juich, doe mee allemaal.
Jubel, geef je helemaal.
Juich, voor God de Heer,
en geef Hem alle eer.

2 Zeg het hardop, de Here is God.

Ja, ik hoor bij Hem.

Waar je ook bent, looft God, prijst zijn naam.

Eer Hem met je stem.

Juich, doe mee allemaal.
Jubel, geef je helemaal.
Juich, voor God de Heer.
Juich, doe mee allemaal.
Jubel, geef je helemaal.
Juich, voor God de Heer,
en geef Hem alle eer.

2x

Gebed

Handelingen 2:36-47

³⁶ Laat het hele volk van Israël er daarom zeker van zijn dat Jezus, die u gekruisigd hebt, door God tot Heer en messias is aangesteld.' ³⁷ Toen ze dit hoorden, waren ze diep getroffen en vroegen aan Petrus en de andere apostelen: 'Wat moeten we doen, broeders?' ³⁸ Petrus antwoordde: 'Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige Geest u geschonken worden, ³⁹ want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen en voor allen die ver weg zijn en die de Heer, onze God, tot zich zal roepen.' ⁴⁰ Ook op nog andere wijze legde hij getuigenis af, waarbij hij een dringend beroep op zijn toehoorders deed met de woorden: 'Laat u redden uit dit verdorven mensengeslacht!' ⁴¹ Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen; op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer drieduizend. ⁴² Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed. ⁴³ De vele



tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, vervulden iedereen met ontzag.⁴⁴ Allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk.⁴⁵ Ze verkochten al hun bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden.⁴⁶ Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde.⁴⁷ Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden.

Nieuwe Liedboek 675 Geest van hierboven

1. Geest van hierboven,
leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse Vrede,
deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen
van grote dingen,
als wij ontvangen
al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven
zal Hij ons geven,
als wij herboren
Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!

2. Wat kan ons schaden,
wat van U scheiden,
Liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade,
wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege
voor ons verkregen,
Gij zult op aarde
de macht aanvaarden
en onze koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here,
doet triomferen



die naar U heten
en in U weten,
dat wij Gods Kinderen zijn. Halleluja!

Verkondiging “De Geest bouwt de gemeente”

Hemelhoog 391 Breng ons samen

1 U roept ons samen als kerk van de Heer,
verbonden met U en elkaar.

Wij brengen U lof, geven U alle eer:
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit:
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis!

2 Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest
die alles gelooft en verdraagt.

Streef naar de gaven die God aan ons geeft:
veelkleurig, verschillend en dienstbaar.
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.

3 Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

4 U roept ons samen voor Woord en gebed,
als deel van uw kerk wereldwijd.
Wij bidden om vrede, verzoening en recht;
gebruiken met vreugde de maaltijd.
Wij breken het brood en verstaan het geheim,
om samen uw kerk en van Christus te zijn.

5 Wij belijden één geloof en één Heer;
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.
Heer, geef vrede die ons samenbindt.
Vader, maak ons één!

Zegening vertrouwens persoon

Hemelhoog 420 Heer, wij mij uw weg



Heer, wijs mij uw weg
en leid mij als een kind
dat heel de levensweg
slechts in U richting vindt.
Als mij de moed ontbreekt
om door te gaan,
troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan.

Heer, leer mij uw weg,
die zuiver is en goed.
Uw woord is onderweg
als een lamp voor mijn voet.
Als mij het zicht ontbreekt,
het donker is,
leid mij dan op uw weg, de weg die eeuwig is.

Heer, leer mij uw wil
aanvaarden als een kind
dat blindelings en stil
U vertrouwt, vrede vindt.
Als mij de wil ontbreekt
uw weg te gaan,
spreek door uw Woord en
Geest mijn hart en leven aan.

Heer toon mij uw plan;
maak door uw Geest bekend
hoe ik U dienen kan
en waarheen U mij zendt.
Als ik de weg niet weet,
de hoop opgeef,
toon mij dat Christus heel
mijn weg gelopen heeft

Dankgebed, voorbeden, stil gebed

Collecte

(Meer informatie, zie einde liturgie)

Opwekking 766

De Wind steekt op

(tijdens de collecte)

Als de hemel openbreekt,
het huis vervult met vrede,



zal de adem van uw Geest
ons met zijn kracht bekleden.
Wek ons tot leven en wakker ons aan:
zet ons in vuur en in vlam.
Breng een herleving en moedig ons aan:
Heer, maak ons helemaal nieuw!

De wind steekt op, de wind steekt op;
waar zij waait leeft uw kerk weer op.
Het vuur laait op, het vuur laait op:
een vuur van liefde voor God!

Als U heilig vuur ontsteekt,
als antwoord op ons bidden,
is de kracht die ons ontbreekt
aanwezig in ons midden.
Wek ons tot leven en wakker ons aan:
zet ons in vuur en in vlam.
Breng een herleving en moedig ons aan:
Heer, maak ons helemaal nieuw!

De wind steekt op, de wind steekt op;
waar zij waait leeft uw kerk weer op.
Het vuur laait op, het vuur laait op:
een vuur van liefde voor God!

Wek ons tot leven en wakker ons aan:
zet ons in vuur en in vlam.
Breng een herleving en moedig ons aan:
Heer, maak ons helemaal nieuw!
De wind steekt op, de wind steekt op;
waar zij waait leeft uw kerk weer op.
Het vuur laait op, het vuur laait op.

De wind steekt op, de wind steekt op;
waar zij waait leeft uw kerk weer op.
Het vuur laait op, het vuur laait op:
een vuur van liefde voor God!

Psalm 119: 1, 3, 5 **Welzalgig wie de recht wegen gaan**



1. Welzalig wie de rechte wegen gaan,
wie in de regels van Gods wijsheid treden.
Zalig wie zijn getuigenis verstaan,
van ganser harte zoeken naar zijn vrede.
Geen onrecht en geen dwaling lokt hen aan.
De weg der zondaars wordt door hen gemedan.

3. U dank ik, Heer, in opgetogenheid.
Mijn hart verheugt zich over uw bevelen,
U wil ik, die de allerhoogste zijt,
in alles volgen, niets voor U verhelan.
Verlaat mij niet, ik ben U toegewijd,
verlaat mij niet, laat in uw gunst mij delen.

5. Diep in mijn hart berg ik uw heilig woord,
opdat geen zonde daar kan binnendringen.
Geprezen zijt Gij, Heer, aan ieder oord.
Leid mij in 't licht van uw verordeningen.
Dan zal ik zo dat iedereen het hoort
het hoge recht van uw verbond bezingen.

Zegen

Collectes

Er zijn 2 collectes van deze week:

bestemd voor 'Kerkrentmeesters & Diaconie
bestemd voor 'Open doors'

U kunt uw collecte voor in de dienst van 'Kerkrentmeesters &
Diaconie', overmaken op rekeningnummer **NL08 RABO 0300 1421 61**
t.n.v. Kerkv. Hervormde Gemeente Aalsmeer o.v.v. 'Kerkrentmeesters
& Diaconie of QR code Kerkrentmeesters →



De uitgangscollecte is voor 'Open Doors'

Deze organisatie steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt. Open Doors brengt Bijbels en christelijke lectuur naar landen die daarvoor gesloten zijn. Daarnaast wordt er training gegeven en praktische hulp verleend, zoals traumazorg en noodhulp.

Vandaag de dag worden er wereldwijd miljoenen christenen vervolgd en verdrukt. Deze gebeurtenissen kunnen soms ver van ons af staan, omdat we ons er maar moeilijk iets bij kunnen voorstellen. Wij mogen én kunnen ons geloof immers in alle vrijheid belijden. Maar dit is voor velen niet mogelijk. Op de mooie website van Open Doors is er veel te lezen



over waar en hoe de hulp wordt gegeven. Er zijn veel mogelijkheden en verhalen te vinden op deze site om je te inspireren de getroffen slachtoffers te helpen en er voor te bidden. Meer info, zie Website van de Open Doors, www.opendoors.nl, lees verhaal van Ayuba
U kunt uw bijdrage overmaken op de bankrekening van de Diaconie Hervormde Gemeente NL 95 RABO 0300 1205 16 o.v.v. Open Doors of QR-code van Open Doors



Volgende week

Donderdag 18 mei 2023, kerkdienst, 10 uur, Ds. M.J. Zandbergen, Hemelvaartdienst
Zondag 21 Mei 2023, kerkdienst, 10 uur, Ds. J. Haeck, Zeist

De diensten zijn te volgen via de livestream van Hervormd gemeente wijk oost, [Oosterkerk Aalsmeer - YouTube](https://www.youtube.com/channel/UC...) of www.oosterkerk.tv
Op zondagen ook te zien op het tv-kanaal van radio Aalsmeer (Caiway kanaal 12/KPN kanaal 1389)

Zie ook de kalender op

hervormdaalsmeer.nl/categorie/wijk/oost/

Wilt u doorpraten of meer informatie over Oosterkerk,

Neem dan contact op met:

Ds. Menno Zandbergen, tel: 06-12889809 of voorganger@oosterkerk-aalsmeer.nl

Scriba, Simon Dijkstra, tel: 06-81238113 of scriba@oosterkerk-aalsmeer.nl

