

Zondagsbrief

4 juni 2023



dorpskerk

Voorganger: Prop. A. Scheer
Ouderling van dienst: Maaïke Heil
Organist: Joshua Prins van Maasdam
Muziekgroep

Orgelspel

Gezang 255

1
Ere zij aan God, de Vader,
ere zij aan God, de Zoon,
eer de Heil'ge Geest, de Trooster,
de Drieëen'ge in zijn troon.
Halleluja, halleluja,
de Drieëen'ge in zijn troon!

3
Ere zij de Heer der eng'len,
ere zij de Heer der kerk,
ere aan de Heer der volken;
aard' en hemel looft uw werk!
Halleluja, halleluja,
looft de Koning, heel zijn kerk!

2
Ere zij aan Hem, wiens liefde
ons van alle smet bevrijdt,
eer zij Hem die ons gekroond heeft,
koningen in heerlijkheid.
Halleluja, halleluja,
ere zij het Lam gewijd.

4
Halleluja, lof, aanbidding
brengen eng'len U ter eer,
heerlijkheid en kracht en machten
legt uw schepping voor U neer.
Halleluja, halleluja,
lof zij U, der heren Heer!

Gezang 257

Halleluja, eeuwig dank en ere,
lof, aanbidding, wijsheid, kracht,
word' op aard' en in de hemel, Here,
voor uw liefd' U toegebracht!
Vader, sla ons steeds in liefde gade;
Zoon des Vaders, schenk ons uw genade;
uw gemeenschap, Geest van God,
amen, zij ons eeuwig lot!

Welkom en mededelingen

Aanvangslied: Psalm 87 : 1, 3 en 4

1

Op Sions berg sticht God zijn heil'ge stede.
Zij heeft zijn hart, Hij houdt er open hof.
O Godsstad, vrolijk zingen wij uw lof;
door uwe poort zal ieder binnentreden.

3

God zal hen zelf bevestigen en schragen
en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft,
hen tellen, als in Israël ingelijfd,
en doen de naam van Sions kind'ren dragen.

4

Zij zullen saam, de groten met de kleinen,
dansend de harpen en cymbalen slaan,
en onder fluitspel in het ronde gaan,
zingend: "In U zijn al onze fonteinen".

Stil gebed

Votum en Groet

Opwekking 464: Wees stil voor het Aangezicht van God

1

Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer.
Aanbid Hem met eerbied en ontzag en kniel nu voor Hem neer;
die zelf geen zonde kent en ons genade schenkt.
Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer.

2

Wees stil, want de heerlijkheid van God omgeeft ons in dit uur.
Wij staan nu op heilige grond, waar Hij verschijnt met vuur;
een eeuwigdurend licht straalt van zijn aangezicht.
Wees stil, want de heerlijkheid van God omgeeft ons in dit uur.

3

Wees stil, want de kracht van onze God daalt neer op dit moment.
De kracht van de God die vergeeft en ons genezing brengt;
niets is onmogelijk voor wie gelooft in Hem.
Wees stil, want de kracht van onze God daalt neer op dit moment.

Samenvatting van de Wet

Gezang 449: 1, 3 en 4 (Liedboek 1973)

1

God enkel licht,
wiens aangezicht
zo blinkend is van luister,
ziet ons onrein,
ziet hoe wij zijn
vervallen aan het duister.

4

Ja, amen, ja,
op Golgotha
stierf Hij voor onze zonde.
Zijn schuld'loos bloed
maakt alles goed
en reinigt ons van zonde.

3

Heer, waar dan heen?
Tot U alleen!
Gij zult ons niet verstoten.
Uw eigen Zoon
heeft tot uw troon
de weg ons weer ontsloten.

Opwekking 557 Laat Uw glorie zien (lied ingebracht door Marianne van de Velde)

Laat uw glorie zien
aan heel de wereld om ons heen;
als wij samen U aanbidden
dan maakt U ons één.
Laat uw glorie zien,
laat alle blijdschap die U brengt
een getuigenis van hoop zijn
voor wie U niet kent.

Laat uw glorie zien
dat heel de wereld horen mag
het lied van Jezus en het kruis
waar Hij ons redding bracht.
Laat uw glorie zien
aan wie gebroken is en moe
dat zij horen hoe U liefdevol
hun namen roept.

Refrein:

Als wij samen U aanbidden
en vol eerbied voor U staan,
daalt Uw Geest neer in ons
midden;
raak ons allen aan.
Als wij Jezus' naam belijden
als de enige die redt;
toon uw majesteit en glorie,
dat is ons gebed.

(Refrein)

Laat uw glorie zien
aan heel de wereld om ons heen;
als wij samen U aanbidden
dan maakt U ons één.

Laat uw glorie zien,
laat alle blijdschap die U brengt
een getuigenis van hoop zijn
voor wie U niet kent.

(Refrein)

Laat uw glorie zien 4x

Wij aanbidden U 4x

Kids Opwekking 201 Lees maar in de Bijbel

God heeft ons zijn Zoon gegeven,
lees maar in de Bijbel.

Hij belooft ons eeuwig leven,
lees maar in de Bijbel.

Jezus heeft nu alle macht,
lees maar in de Bijbel.

Door het offer dat Hij bracht,
lees maar in de Bijbel.

Refrein:

Alles wat we nodig hebben
om voor God te leven,
dat staat in zijn Woord
geschreven,
lees maar in de Bijbel.

Heeft God altijd al bestaan?

Lees maar in de Bijbel.

Kan ik ook zijn stem verstaan?

Lees maar in de Bijbel.

Is het waar wat Jezus zei?

Lees maar in de Bijbel.

Houdt Hij echt zoveel van mij?

Lees maar in de Bijbel.

Refrein.

Kindermoment

Gebed om de opening van het Woord en verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezingen: Handelingen 8 : 1 - 3 en 26 - 40 (HSV)

Tekst: Handelingen 8 : 39c 'want hij vervolgde zijn weg met blijdschap'

Thema: 'Gaan wij onze weg met blijdschap?'

Psalm 23: 1 en 3 (Liedboek 1973)

1

Ik wil van God als van mijn Herder spreken.
Onder zijn hoede zal mij niets ontbreken.
Groen is het land waarin Hij mij doet komen,
fris is de bron die hij voor mij doet stromen.
Hij sterkt mijn ziel en wijst mij rechte wegen,
opdat ik Hem zal prijzen om zijn zegen.

3

Gij zalft mijn hoofd met d' olie van uw vrede,
Gij vult mijn kelk met gelukzaligheden.
Ja, zaligheid en liefde en welbehagen
zullen mij volgen al mijn levensdagen.
Ik zal het welkom horen van mijn koning
en jaar aan jaar verblijven in zijn woning.

Verkondiging

Opwekking 770 Hoe wonderlijk mooi is Uw eeuwige Naam

1

Hoe wonderlijk mooi
is uw eeuwige naam.
Verborg en aanwezig
deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U,
wat een kostbaar geheim.
Uw naam is 'Ik Ben' en
'Ik zal er zijn'.

2

Een boog in de wolken
als teken van trouw,
staat boven mijn leven,
zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde,
maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig,
U die mij ziet.

Refrein:

'Ik ben die Ik ben'
is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig
deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend,
ontroerend dichtbij;
Uw naam is 'Ik Ben' en 'Ik zal er zijn'.

3

De toekomst is zeker,
ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven,
als ik U ontmoet,
dan droogt U mijn tranen,
U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus,
laat mij niet gaan.

4

O Naam aller namen,
aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden
van Jezus, mijn Heer:
geen dood en geen leven,
geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen,
dicht bij U zijn.

(Refrein)

Uw naam is 'Ik Ben' en 'Ik zal er zijn'

Dankgebed/Voorbeden/Stil gebed/Onze Vader Orgelspel en Collecten

Opwekking 733 Tienduizend redenen

De zon komt op, maakt de morgen wakker;
mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen,
laat mij nog zingen als de avond valt.

Refrein 1:

Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel,
prijs nu zijn heilige naam.
Met meer passie dan ooit;
o mijn ziel,
verheerlijk zijn heilige naam.

Heer vol geduld toont U ons uw liefde.
Uw naam is groot en uw hart is zacht.
Van al uw goedheid wil ik blijven zingen;
tienduizend redenen tot dankbaarheid.

(Refrein 1)

En op die dag, als mijn kracht vermindert,
mijn adem stukt en mijn einde komt,
zal toch mijn ziel uw loflied blijven zingen;
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.

(Refrein 1)

Refrein 2:

Loof de Heer, o mijn ziel.

O mijn ziel,

prijst nu zijn heilige naam.

Met meer passie dan ooit;

o mijn ziel,

verheerlijk zijn heilige naam.

Verheerlijk zijn heilige naam.

Verheerlijk zijn heilige naam.

Wegzending

Zegen met gezongen 'amen'

Orgelspel

Collecte bij de uitgang is bestemd voor: Kerk en beheer

U kunt onderstaande QR codes gebruiken voor de diverse collectes in en na de dienst.



Diaconie



Kerkvoogdij



Spaaractie KND

Wilt u contact of napraten naar aanleiding van de dienst, dan kunt u de ouderling van dienst bij de uitgang aanspreken.

Thema Bijbelstudieavonden

Maandag 5 Juni is alweer de laatste Bijbelstudie voor de zomer.

Jacques Brunt zal ons dan voorgaan.

Voor meer informatie over Jacques, vind u op zijn site:

<https://www.jacquesbrunt.nl/>

Of u kunt ook andere studies van hem vinden op zijn YouTube kanaal:

<https://www.youtube.com/@JacquesBruntBijbelonderwijs>

Deze avond is weer in gebouw Irene in de Kanaalstraat en start om 20:00 uur, voor die tijd kunt u gezellig koffie of thee drinken.

Tevens nodigen wij u alvast voor de volgende reeks Bijbelstudies op 25 september, 30 oktober, en 27 november.

Brengt u ook een lied in?

Marianne van de Velde Heeft voor vandaag een het lied Opwekking 557 ingebracht. Door dit lied voelt ze zich klein en gerustgesteld door zijn aanwezigheid.

U kunt ook een persoonlijk lied inbrengen voor uzelf of voor iemand anders. Deze liederen worden op een lijst geplaatst waaruit de zangleiders voor elke zondagochtendienst een lied kunnen kiezen. Bij de aankondiging van het lied zal verteld worden door wie het is aangevraagd en – indien van toepassing – waarom diegene dit lied gekozen heeft. Hierom zult u de komende weken op de zondagsbrief een klein strookje vinden. Deze kunt u invullen en bij de uitgang aan de ouderling van dienst geven. Deze briefjes vinden dan zelf hun weg naar de zangleiders. Doet u mee?

Naam: _____

Mijn Lied: _____

Korte motivatie
