



Kerkdienst
Ds. M.J. Zandbergen
Schriftlezing: Luas 15:17-20, 1 Kon 8:6-7, 9-11, Psalm 42:2-3, 12, 23:4, 6 (NBV)
Muziekteam: Band BlesSing

14 April 2024
10:00 uur



Hervormd
Aalsmeer
Wijk Oost

Welkom en mededelingen

Hemelhoog 617: 1, 2

Tienduizend redenen

1 De zon komt op, maakt de morgen wakker
mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt
en wat mij mag overkomen,
laat mij nog zingen als de avond valt.

Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit.
O mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.

2 Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde.
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen
tienduizend redenen tot dankbaarheid.

Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit.
O mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.

Verheerlijk zijn heilige naam.
Verheerlijk zijn heilige naam.

Stil gebed, Votum Groet

Opwekking 764

Zegenkroon

U zult altijd voor ons strijden
U hebt steeds uw trouw getoond
Deze waarheid is mijn blijdschap
Heer, U draagt de zegekroon
U, mijn helper en beschermer
U, mijn redder en mijn vriend
Uw genade is mijn adem en mijn lied



Waar uw grootheid wordt bezongen
Wil ik knielen voor uw troon
Waar U bent, verstilt de onrust
Want U draagt de zegekroon
Vul dit huis nu met uw glorie
Vul ons hart met heilig vuur
Uw genade is mijn adem en mijn lied

Halleluja!
Jezus overwon Jezus overwon
Halleluja! Prijs Hem
Die de wereld overwon

U zult altijd voor ons pleiten
U zocht door tot U ons vond
En geen macht kan U bestrijden
Want U draagt de zegekroon
U bent Jezus, de Messias
Die de wereld redding biedt
Uw genade is mijn adem en mijn lied

Halleluja!
Jezus overwon Jezus overwon
Halleluja! Prijs Hem
Die de wereld overwon

Elke muur wordt neergehaald
Ieder bolwerk afgebroken
U draagt de zegekroon
U overwon, U overwon! 2x

Aan het kruis leek U verslagen
Maar U hebt de dood onttroond
Zelfs het graf kon U niet houden
Want U draagt de zegekroon
U draagt de zegekroon
Halleluja!

Halleluja!
Jezus overwon Jezus overwon
Halleluja! Prijs Hem
Die de wereld overwon

Opwekking 832

Jezus overwinnaar

Waar U verschijnt, wordt alles nieuw.
Want U bevrijdt en geeft leven.



Elke storm verstilt door de klank van Uw stem.
Alles buigt voor Koning Jezus.

U bent de held die voor ons strijdt.
U baant de weg van overwinning.
Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer.
Naam boven alle namen, Hoogste Heer.

Voor eeuwig is Uw heerschappij.
Uw troon staat onwankelbaar.
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam.
Jezus, Overwinnaar!

De duisternis licht op door U.
De duivel is door U verslagen.
Dood waar is je macht, waar is je prikkel gebleven?
Jezus leeft en ik zal leven!

De schepping knielt in diepst ontzag.
De hemel juicht voor onze Koning.
En de machten van de hel weten Wie er regeert:
Naam boven alle namen, Hoogste Heer.

Voor eeuwig is Uw heerschappij.
Uw troon staat onwankelbaar.
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam.
Jezus, Overwinnaar! 2x

Kindermoment



1 Samuel 9:15-10:24

Samuel maakt Saul koning en stelt Saul voor aan het volk

MakeSomeNoiseKids

Alles is nieuw

De nacht is voorbij
Het licht schijnt over de horizon
Ik voel me zo vrij en ik weet wel hoe dat komt, want

Who oh U bent opgestaan. Opgestaan
Alles is nieuw Alles is nieuw



U bent mijn Vriend
U gaf Uw leven op voor mij
Zo onverdiend
Ik dank U dat U stierf voor mij

Who oh U bent opgestaan. Opgestaan
Alles is nieuw Alles is nieuw

Een nieuw begin, een nieuwe kans
Dank U, Jezus, alles is volbracht
U bent opgestaan
Een nieuwe weg, een nieuwe start
Dank U, Jezus, voor het lege graf
U bent opgestaan

We vieren feest want Jezus leeft!
We vieren feest want Jezus leeft!
We vieren feest want Jezus leeft!

Alles in kleur
Alsof ik zonder een filter kijk
U geeft mij hoop
Nooit meer hoef ik bang te zijn, want
Uw licht komt op
De duisternis voorgoed voorbij
Het is zo speciaal
Wat Uw liefde deed voor mij

Who oh U bent opgestaan Opgestaan
Alles is nieuw Alles is nieuw

Een nieuw begin, een nieuwe kans
Dank U, Jezus, alles is volbracht
U bent opgestaan
Een nieuwe weg, een nieuwe start
Dank U, Jezus, voor het lege graf
U bent opgestaan

We vieren feest want Jezus leeft!
We vieren feest want Jezus leeft!
We vieren feest want Jezus leeft!

Opwekking 801

Het leven in mij

Mijn hart gelooft, mijn mond belijdt
dat Jezus leeft, en leeft in mij.
Ik houd mij vast aan Hem



met alles wat ik ben,
mijn hoop is in zijn naam alleen. 2x

Immanuel, God dichtbij.
Hij is het leven, het vuur in mij.
Immanuel, God dichtbij.
Hij is het leven in mij.

Mijn hart gelooft, mijn mond belijdt:
waar ik ook ben, daar is Hij bij.
God toont zijn koninkrijk.
Ik draag zijn heerlijkheid
door zijn aanwezigheid in mij.

Immanuel Immanuel, God dichtbij.
Hij is het leven,
Immanuel, God dichtbij.
Hij is het leven, het vuur in mij.
Immanuel, God dichtbij.
Hij is het leven in mij

God is achter en voor mij, omgeeft mij altijd.
Hij is boven en onder, zelfs binnenin mij. 2x

Immanuel, God dichtbij.
Hij is het leven,
Immanuel, God dichtbij.
Hij is het leven, het vuur in mij.
Immanuel, God dichtbij.
Hij is het leven in mij

Gebed

Opwekking 820

Feest van genade

Oh zo lief had God de wereld dat Hij zijn zoon gaf
En die in Hem gelooft
Gaaf niet verloren, ontvangt het leven
Dat nooit meer ophoudt

Hij gaf zijn Zoon aan ons uit liefde
Om ons te redden, te redden van onszelf
Dus kijk, de deur staat voor ons open
God roept ons binnen

Het is een feest van genade
Het is een feest God roept ons naar huis



Het is een feest van de Vader
Dus kom naar huis
Kom naar huis Kom naar huis

Stop met wat je doet
God de Vader roept
Hij ziet naar je uit
Dus kom naar huis, kom naar huis, kom naar huis
Kom naar huis, kom naar huis
Kom naar huis

Het is een feest van genade
Het is een feest God roept ons naar huis
Het is een feest van de Vader
Kom naar huis Kom naar huis
Kom naar huis 2x

Kom naar huis Kom naar huis
Kom naar huis

Lucas 15:17-20

?

¹⁷Toen kwam hij tot zichzelf en dacht: De dagloners van mijn vader hebben eten in overvloed, en ik kom hier om van de honger. ¹⁸Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen: "Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u, ¹⁹ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden; behandel mij als een van uw dagloners." ²⁰Hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader. Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem.

Hemelhoog 23: 1, 2

Wat hou ik van Uw huis

Wat hou ik van uw huis,
HEER van de hemelse legers.
Ik kan zo sterk verlangen naar
de binnenpleinen van de HEER.
Diep in mijn lijf is zo'n heimwee,
zo'n blijvende schreeuw om de levende God.

Een vogel is er thuis,
HEER van de hemelse legers.
Een zwaluw voedt haar jongen op
bij u onder de pannen, God.
Wonen bij u is een zegen,
zo'n blijvende kans om te zingen voor u.

Wat hou ik van uw huis.



Opwekking 815

Vult dit huis met Uw glorie

Vul dit huis met Uw glorie.
Vul dit huis met Uw glorie.
Vul dit huis met Uw aanwezigheid.

Want alles is door U en alles is tot U,
openbaar aan Uw heerlijkheid.

Vul dit huis met Uw glorie.
Vul dit huis met Uw glorie.
Vul dit huis met Uw aanwezigheid.

Want alles is door U en alles is tot U,
openbaar aan Uw heerlijkheid.

Heilig, heilig, heilig is de Heer.
Jezus is Koning, breng hulde geef Hem eer.

1 Koningen 8:6-7, 9-11

?

⁶ De priesters brachten de ark van het verbond met de HEER naar zijn nieuwe plaats in de achterste zaal van de tempel, het allerheiligste, en zetten hem neer onder de vleugels van de cherubs, ⁷ zodat de gespreide vleugels van de cherubs zich beschermend over de ark en zijn draagbomen uitstrekten.

⁹ De ark bevat niets anders dan de twee stenen platen die Mozes er op de Horeb in heeft gelegd, de platen waarop is vastgelegd wat de HEER voor de Israëlieten heeft bepaald tijdens hun tocht uit Egypte. ¹⁰ Zodra de priesters uit het heiligdom naar buiten kwamen, vulde een wolk de tempel van de HEER. ¹¹ De priesters konden hun dienst niet meer verrichten, want de majesteit van de HEER vulde de hele tempel.

Opwekking 879

Hart vol lof

U verwelkomt ons
In Uw heiligdom,
Uw liefde trekt ons dichterbij
U bent onze god
Wij Uw eigendom
Volledig aan U toegewijd

Met een hart vol lof
Gaan wij door de poort
We komen voor Uw troon met luid gejuich
Doe Uw wil in ons
Allerhoogste God
Vol verwachting zien wij naar U uit



Uw trouw houdt ons bijeen
Door generaties heen
Wij zijn het levende bewijs
De hoop voor iedereen
Ligt in Uw naam alleen
U was er en zult er altijd zijn

Met een hart vol lof
Gaan wij door de poort
We komen voor Uw troon met luid gejuich
Doe Uw wil in ons
Allerhoogste God
Vol verwachting zien wij naar U uit

We staan niet langer aan de zijlijn
We rennen naar U toe
We rennen naar U toe
Uw hart verlangt om dichtbij ons te zijn
U komt ons tegemoet
U komt ons tegemoet 2x

Met een hart vol lof
Gaan wij door de poort
We komen voor Uw troon met luid gejuich
Doe Uw wil in ons
Allerhoogste God
Vol verwachting zien wij naar U uit.

Psalm 42: 2-3, 12

² Zoals een hinde smacht naar stromend water, zo smacht mijn ziel naar U, o God. ³ Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God, wanneer mag ik nader komen en voor God verschijnen?

¹² Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij. Vestig je hoop op God, eens zal ik Hem weer loven, mijn God, die mij ziet en redt.

Opwekking 849

Goedheid van God

Ik hou van U.
Uw genade blijft me dragen;
dag aan dag, in de palm van uw hand.
Van de morgen tot de avond,
als ik weer slapen ga,
zing ik steeds van de goedheid van God.

Al heel mijn leven bent U trouw, Heer.



Al heel mijn leven bent U goed, zo goed!
Zolang U adem aan mij geeft, Heer,
zing ik steeds van de goedheid van God.

Uw zachte stem
leidde mij door al mijn dalen.
U was dichtbij, in mijn donkerste nacht.
Heer, ik ken U als een Vader.
Ik ken U als een vriend.
Ik leef met U, in de goedheid van God.

Al heel mijn leven bent U trouw, Heer.
Al heel mijn leven bent U goed, zo goed!
Zolang U adem aan mij geeft, Heer,
zing ik steeds van de goedheid van God.

Uw goedheid is altijd bij mij,
is dag en nacht bij mij.
Uw goedheid is altijd bij mij,
is dag en nacht bij mij.
Heel mijn hart en ziel
leg ik voor U neer.
Ik geef U alles, Heer!
Uw goedheid is altijd bij mij,
is dag en nacht bij mij.

Al heel mijn leven bent U trouw, Heer.
Al heel mijn leven bent U goed, zo goed!
Zolang U adem aan mij geeft, Heer,
zing ik steeds van de goedheid van God.

Ja, ik zing van de goedheid van God

Psalm 23:4, 6

⁴ Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want U bent bij mij, uw stok en uw staf, zij geven mij moed.

⁶ Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven, ik verblijf in het huis van de HEER tot in lengte van dagen.

Opwekking 807

God van Licht

In mijn twijfels, mijn verdriet,
in mijn falen ontbreekt U niet.
In uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee.
U bent de rust als het stormt op zee.



In mijn onrust neemt U mijn hand;
in mijn vragen houdt uw Woord stand.
In uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee.
U bent de rust als het stormt op zee.

God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker.
Ik vertrouw op U.
God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker
veilig naar de kust,
waar U woont, waar U woont,
waar U woont, waar U woont.

Storm en golven vrees ik niet.
In de morgen zing ik mijn lied.
In uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee.
U bent de rust als het stormt op zee.

God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker.
Ik vertrouw op U.
God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker
veilig naar de kust,
waar U woont, waar U woont,
waar U woont, waar U woont.

U schijnt feller dan de sterren.
Heer, U leidt ons door de storm... (4x)

God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker.
Ik vertrouw op U.
God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker
veilig naar de kust,
waar U woont, waar U woont,
waar U woont, waar U woont.



Dankgebed en voorbede

Collecte

(Meer informatie, zie einde liturgie)

Elevation Worship

Praise (tijdens de collecte)

I'll praise in the valley
Praise on the mountain
I'll praise when I'm sure
Praise when I'm doubting
I'll praise when outnumbered
Praise when surrounded

Ik prijs u in de diepte
Ik prijs u op de bergtop
Ik prijs u als ik het zeker weet
Ik prijs u als ik twijfel
Ik prijs u als ik alleen ben
Ik prijs u als ik ben omgeven

'Cause praise is the water
My enemies drown in

Want aanbidding is het water
Waar mijn vijanden in verdrinken

As long as I'm breathing
I've got a reason to
Praise the Lord, Oh, my soul
Praise the Lord, Oh, my soul

Zolang ik kan ademen
Heb ik een reden om u te aanbidden
Prijs de Heer, oh mijn ziel
Prijs de Heer, oh mijn ziel

I'll praise when I feel it
And I'll praise when I don't
I'll praise 'cause I know
You're still in control

Ik prijs u als ik mij goed voel
Ik prijs u als dat niet zo is
Ik prijs u omdat ik weet:
U heeft nog steeds de controle

Because my praise is a weapon
It's more than a sound
Oh, my praise is the shout that brings
Jericho down

Mijn aanbidding is een wapen
Het is meer dan alleen geluid
Mijn aanbidding is de schreeuw die Jericho
laat instorten

As long as I'm breathing
I've got a reason to

Zolang ik kan ademen
Heb ik een reden om u te aanbidden

Praise the Lord, Oh, my soul
Praise the Lord, Oh, my soul

Prijs de Heer, oh mijn ziel
Prijs de Heer, oh mijn ziel

I won't be quiet, my God is alive
So how could I keep it inside?
Praise the Lord, Oh, my soul

Ik zal niet stil zijn want mijn God leeft
Hoe kan ik dit voor mijzelf houden?
Prijs de Heer, Oh mijn ziel

I'll praise 'cause You're sovereign, praise
'cause You reign
Praise 'cause You rose and defeated the
grave

Ik prijs omdat U soeverein bent, prijs omdat
U regeert
Prijs omdat U opstond en de dood verslagen
heeft



I'll praise 'cause You're faithful, Praise
'cause You're true
Praise 'cause there's nobody greater than
You,

I'll praise 'cause You're sovereign, praise
'cause You reign
Praise 'cause You rose and defeated the
grave
I'll praise 'cause You're faithful, Praise
'cause You're true

Praise 'cause there's nobody greater than
You,

Praise the Lord, Oh, my soul
Praise the Lord, Oh, my soul

I won't be quiet, my God is alive
So how could I keep it inside?
Praise the Lord, Oh, my soul

Trinity

Ik wens jou een dak boven je hoofd
Dat je huis een thuis mag zijn, je tafel vol met brood
Dat je rustig slapen kunt, de hele nacht
Dat de liefde van je leven op je wacht

Ik wens jou genoeg om door te gaan
Dat je rijkdom vindt, door ook van weinig te bestaan
Ik wens jou volle dagen toe en vrije tijd
Met kind'ren om je heen tot aan het eind

Een muur voor de wind
Een vuur voor de kou
Een jas voor de regen
En een vriend dichtbij jou
Een muur voor de wind
Een vuur voor de kou
Een jas voor de regen
En een vriend dichtbij jou

Ik wens jou vrede toe om wie je bent
Dat je lacht en huilt met al de mensen die je kent

Prijs omdat U trouw bent, prijs want U bent
waar
Prijs want er is niemand groter dan U

Prijs omdat U trouw bent, prijs want U bent
waar
Prijs want er is niemand groter dan U
Ik prijs omdat U soeverein bent, prijs omdat
U regeert

Prijs omdat U opstond en de dood verslagen
heeft

Prijs de Heer, oh mijn ziel
Prijs de Heer, oh mijn ziel

Ik zal niet stil zijn want mijn God leeft
Hoe kan ik dit voor mijzelf houden?
Prijs de Heer, Oh mijn ziel

Ik wens jou



Dat de liefde aan je hart vervulling geeft
In elk van de seizoenen dat je leeft

Een muur voor de wind
Een vuur voor de kou
Een jas voor de regen
En een vriend dichtbij jou
Een muur voor de wind
Een vuur voor kou
Een jas voor de regen
En een vriend dichtbij jou

Ik bescherm je voor de wind en vind voor jou een schuilplaats
In de nacht maak ik een vuur, want dan word jij niet bang
In het donker loop ik naast je als een trouwe engel
Ik ben hier, wij gaan samen, heel je leven lang

Zegen

Collectes

Er zijn deze week, 2 collectes:

In de dienst bestemd voor 'Kerkrentmeesters & Diaconie'
Bij de uitgang bestemd voor 'Kerk en Beheer'

U kunt uw collecte voor in de dienst van 'Kerkrentmeesters & Diaconie', overmaken op rekeningnummer **NL08 RABO 0300 1421 61** t.n.v. Kerkv. Hervormde Gemeente Aalsmeer o.v.v. 'Kerkrentmeesters & Diaconie' of QR code Kerkrentmeesters



De uitgangscollecte is voor 'Kerk en Beheer'

Hiermee kunnen we allerlei zaken bekostigen wat tot de kerkdienst en samenkomsten behoort. Maar ook het onderhouden van alle gebouwen, dat tot de gemeente behoort. U kunt uw bijdrage overmaken op de bankrekening van de Kerkrentmeesters NL08 RABO 0300 1421 61 t.n.v. Kerkv. Hervormd Aalsmeer, o.v.v. 'Kerk en Beheer' of QR-code uitgaanscollecte

Volgende dienst

Zondag 21 April 2024, Kerkdienst, 10 uur, Ds. P.J. Verhagen, Hardewijk



De diensten zijn te volgen via de livestream van de Hervormde gemeente wijk Oost,

[Oosterkerk Aalsmeer - YouTube](#) of www.oosterkerk.tv

Op zondagen ook te zien op het tv-kanaal van radio Aalsmeer (Caiway kanaal 12/KPN kanaal 1389)



Zie ook de kalender op hervormdaalsmeer.nl/categorie/wijk/oost/

Wilt u doorpraten of meer informatie over de Oosterkerk, neem dan contact op met:

Ds. Menno Zandbergen, tel: 06-12889809 of voorganger@oosterkerk-aalsmeer.nl

Kerkraad, Bert Rijkmans, tel: 06-12991003 of bertrijkmans@xs4all.nl

