



**Kerkdienst**

**Ds. R.A. Houtman, Vaassen**

**Thema: "Geloven = je toevertrouwen aan wat God belooft".**

**Schriftlezing: Genesis 11: 10-32, 12:1-9 (NBV)**

**Organist: Tae Young Kim**

**Muziekteam: Gelegenheidsband**

**18 Augustus 2024**

**10:00 uur**



**Hervormd  
Aalsmeer  
Wijk Oost**

## **Welkom en mededelingen**

### **Gezang 454: 1, 3**

1. Wat zou ik zonder U geweest zijn,  
hoe zou ik zonder U bestaan?  
Ik zou ten prooi aan angst en vrees zijn  
en eenzaam door de wereld gaan.  
Mijn liefde tastte in den blinde.  
Een afgrond lag in het verschiet.  
En waar zou ik een trooster vinden  
die werk'lijk wist van mijn verdriet?

3. Maar Christus gaf mij taal en teken  
en ik ben zeker van zijn stem.  
De nacht is voor het licht geweken,  
het grond'loos lot krijgt zin door Hem.  
Nu word ik mens, herkrijg mijn vrijheid  
bij water, woord en brood en wijn,  
omdat ik weet van zijn nabijheid  
waar twee of drie vergaderd zijn.

## **Bemoediging & Groet**

### **Nieuwe Liedboek 103c: 1, 2, 3**

1. Loof de Koning, heel mijn wezen,  
gij bestaat in zijn geduld,  
want uw leven is genezen  
en vergeven is uw schuld.  
Loof de Koning, loof de Koning,  
tot gij Hem ontmoeten zult.

2. Looft Hem als uw vaadren deden,  
eigent u zijn liefde toe,  
want Hij bergt u in zijn vrede,  
zegenend wordt Hij niet moe.  
Looft uw Vader, looft uw Vader,  
tot uw laatste adem toe.

### **Wat zou ik zonder U geweest zijn**

### **Loof de Koning, heel mijn wezen**



3. Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons,  
Hij kent onze broze kracht.  
Hij bewaart ons, Hij ontzet ons  
van de boze en zijn macht.  
Looft uw Heiland, looft uw Heiland,  
die het licht is in de nacht.

### **Woord van Leven:**

### **Kolossenzen 3:12-17**

<sup>12</sup> Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en hij u liefheeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. <sup>13</sup> Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. <sup>14</sup> En bovenal, kleeft u in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt. <sup>15</sup> Laat in uw hart de vrede van Christus heersen, want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar. <sup>16</sup> Laat Christus' woorden in al hun rijkdom in u wonen; onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid, zing met heel uw hart psalmen en hymnen voor God en liederen die de Geest u vol genade ingeeft. <sup>17</sup> Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God, de Vader, dankt door hem.

### **Nieuwe liedboek 653: 5, 6, 7**

### **Gij zijt de wijnstok van het leven**

5. Gij zijt de wijnstok van het leven,  
in duizend ranken uitgebreid,  
het leven, ons in U gegeven,  
draagt goede vruchten op zijn tijd.  
Laat ons uw ranken zijn voorgoed,  
doorstroom ons met uw harteblod.

6. Gij zijt tot herder ons gegeven,  
wij zijn de schapen die Gij weidt;  
waar Gij ons leidt is 't goed te leven,  
Heer, die ons voorgaat door de tijd.  
Wie bij U blijft en naar U ziet,  
verdwaalt in deze wereld niet.

7. O Christus, ons van God gegeven,  
Gij tot in alle eeuwigheid  
de weg, de waarheid en het leven,  
Gij zijt de zin van alle tijd.  
Vervul van dit geheimenis  
uw kerk die in de wereld is.

### **Gebed om de opening van het Woord**

### **Kindermoment**





## Een voorbeeld over vergeven

### Mattheüs 18: 21-35

een voorbeeld waarin Jezus uitlegt wat vergeven is en hoe je dat moet doen.

## Nieuwe Liedboek 805

## Abraham

Abraham, Abraham, verlaat je land, verlaat je stam!  
Abraham, Abraham, verlaat je land, verlaat je stam!

Abraham, je moet gaan wonen  
in het land dat Ik zal tonen.  
Tel de sterren in de nacht,  
zo groot wordt jouw nageslacht.

Abraham, Abraham, verlaat je land, verlaat je stam!  
Abraham, Abraham, verlaat je land, verlaat je stam!

Ik zal jou Mijn zegen geven,  
je geleiden allerwegen,  
en de volkeren tezaam  
vinden zegen in jouw naam.

Abraham, Abraham, verlaat zijn land, verlaat zijn stam!  
Abraham, Abraham, verlaat zijn land, verlaat zijn stam!

Met een woord gaat hij het wagen.  
Zonder verder iets te vragen  
staat hij op en gaat op reis,  
langs de weg die God hem wijst.

Abraham, Abraham, verlaat zijn land, verlaat zijn stam!  
Abraham, Abraham, verlaat zijn land, verlaat zijn stam!

## Genesis 11:10-32

<sup>10</sup> Dit zijn de nakomelingen van Sem. Toen Sem 100 jaar oud was, verwekte hij Arpachsad, twee jaar na de zondvloed. <sup>11</sup> Na de geboorte van Arpachsad leefde Sem nog 500 jaar. Hij verwekte zonen en dochters. <sup>12</sup> Toen Arpachsad 35 jaar was, verwekte hij Selach. <sup>13</sup> Na de geboorte van Selach leefde Arpachsad nog 403 jaar. Hij verwekte zonen en dochters. <sup>14</sup> Toen Selach 30 jaar was, verwekte hij Eber. <sup>15</sup> Na de geboorte van Eber leefde Selach nog 403 jaar. Hij verwekte zonen en dochters. <sup>16</sup> Toen Eber 34 jaar was, verwekte hij Peleg. <sup>17</sup> Na de geboorte van Peleg leefde Eber nog 430 jaar. Hij verwekte zonen en dochters. <sup>18</sup> Toen Peleg 30 jaar was, verwekte hij Reü. <sup>19</sup> Na de geboorte van Reü leefde Peleg nog 209 jaar. Hij



verwekte zonen en dochters.<sup>20</sup> Toen Reü 32 jaar was, verwekte hij Serug.<sup>21</sup> Na de geboorte van Serug leefde Reü nog 207 jaar. Hij verwekte zonen en dochters.<sup>22</sup> Toen Serug 30 jaar was, verwekte hij Nachor.<sup>23</sup> Na de geboorte van Nachor leefde Serug nog 200 jaar. Hij verwekte zonen en dochters.<sup>24</sup> Toen Nachor 29 jaar was, verwekte hij Terach.<sup>25</sup> Na de geboorte van Terach leefde Nachor nog 119 jaar. Hij verwekte zonen en dochters.<sup>26</sup> Toen Terach 70 jaar was, verwekte hij Abram, Nachor en Haran.<sup>27</sup> Dit is de geschiedenis van Terach en zijn nakomelingen. Terach verwekte Abram, Nachor en Haran. Haran verwekte Lot;<sup>28</sup> hij stierf nog tijdens het leven van zijn vader Terach, in Ur, een stad van de Chaldeeën, in zijn geboorteland.<sup>29</sup> Abram en Nachor trouwden allebei. Abrams vrouw heette Sarai, Nachors vrouw heette Milka; zij was een dochter van Haran, die naast Milka nog een dochter had, Jiska.<sup>30</sup> Sarai was onvruchtbaar, zij kreeg geen kinderen.<sup>31</sup> Terach verliet Ur, de stad van de Chaldeeën, en nam zijn zoon Abram met zich mee, evenals zijn kleinzoon Lot, de zoon van Haran, en zijn schoondochter Sarai, Abrams vrouw. Samen gingen ze op weg naar Kanaän. Maar toen ze in Charan waren aangekomen, bleven ze daar wonen.<sup>32</sup> Terach leefde tweehonderdvijf jaar. Hij stierf in Charan.

## Gezang 103: 1

## De heiligen, ons voorgegaan

1. De heiligen, ons voorgegaan,  
hebben hier niets verworven,  
maar zijn aan 't einde van hun baan  
als vreemdeling gestorven.  
Maar zij geloofden dat Gods hand  
die hen tot daar geleid had  
in 't beter, hemels vaderland  
een stad voor hen bereid had.  
Geprezen zij zijn naam!  
Hij deed hen veilig gaan!  
Komt, zingen wij tesaam  
met alle heiligen!

## Genesis 12:1-9

<sup>1</sup> De HEER zei tegen Abram: 'Trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten, en ga naar het land dat ik je zal wijzen. <sup>2</sup> Ik zal je tot een groot volk maken, ik zal je zegenen, ik zal je aanzien geven, een bron van zegen zul je zijn. <sup>3</sup> Ik zal zegenen wie jou zegenen, wie jou bespot, zal ik vervloeken. Alle volken op aarde zullen wensen gezegend te worden als jij.' <sup>4-5</sup> Abram ging uit Charan weg, zoals de HEER hem had opgedragen. Hij was toen vijfenzeventig jaar. Hij nam zijn vrouw Sarai mee en Lot, de zoon van zijn broer, en ook alle bezittingen die ze hadden verworven en de slaven en slavinnen die ze in Charan hadden verkregen. Zo gingen ze op weg naar Kanaän. Toen ze daar waren aangekomen, <sup>6</sup> trok Abram het land door tot aan de eik van More, bij Sichem. In die tijd werd het land bewoond door de Kanaänieten. <sup>7</sup> Maar de HEER verscheen aan Abram en zei: 'Ik zal dit land aan jouw nakomelingen geven.' Toen bouwde Abram op die plaats een altaar voor de HEER, die aan hem verschenen was. <sup>8</sup> Daarvandaan trok hij naar het bergland dat oostelijk van Betel ligt, en ergens ten oosten van Betel en ten westen van Ai sloeg hij zijn tent op. Hij bouwde er een



altaar voor de HEER en riep er zijn naam aan.<sup>9</sup> Steeds verder reisde Abram, in de richting van de Negev.

## **Gezang 103: 2**

## **Zij trokken uit als Abraham**

2. Zij trokken uit als Abraham,  
door God de Heer geroepen  
zonder te weten waar hij kwam,  
om 't land van God te zoeken.  
Zij zijn gestorven in zijn naam  
en hebben niets geweten  
dan dat Hij had gezegd: Ik schaam  
mij niet uw God te heten.  
Geprezen zij zijn naam!  
Hij deed hen veilig gaan!  
Komt, zingen wij tesaam  
met alle heiligen!

## **Overdenking**

**“Geloven = je toevertrouwen aan wat  
God belooft”**

## **Opwekking 798**

## **Hou vol**

Wij zijn het volk van God,  
wij zijn als vreemdelingen hier met elkaar.  
Een leven lang te gast,  
er ligt een hemels vaderland voor ons klaar.

Houd vol, houd vol,  
Hij laat niet los.

Het is een zegetocht  
van heiligen en twijfelaars bij elkaar.  
Maar kijk, wij lopen nog,  
wij lopen wat God heeft beloofd achterna.

Houd vol, houd vol,  
Hij laat niet los.

God is voor ons, God is naast ons,  
God is altijd om ons heen.  
Laat maar komen wat hierna komt,  
want Hij laat ons nooit alleen.

En nu wij zijn omringd  
door zoveel helden die ons voor zijn gegaan,  
nu geven wij niet op.  
Het zijn de schouders waarop wij mogen staan.



Houd vol, houd vol,  
Hij laat niet los.

God is voor ons, God is naast ons,  
God is altijd om ons heen.  
Laat maar komen wat hierna komt,  
want Hij laat ons nooit alleen. 2x

Hij laat ons nooit alleen.

## **Dankgebed en voorbede**

### **Collecte**

(Meer informatie, zie einde liturgie)

### **Sela**

**Een toekomst vol van hoop**  
(tijdens de collecte)

In de nacht van strijd en zorgen  
kijken wij naar U omhoog,  
biddend om een nieuwe morgen,  
om een toekomst vol van hoop.

Ook al zijn er duizend vragen  
al begrijpen wij U niet,  
U blijft ons met liefde dragen,  
U die alles overziet.

U geeft een toekomst vol van hoop;  
dat heeft U aan ons beloofd.  
Niemand anders, U alleen,  
leidt ons door dit leven heen.

U heeft ons geluk voor ogen.  
Jezus heeft het ons gebracht.  
Mens, als wij, voor ons gebroken  
in de allerzwartste nacht.

U bent God, de Allerhoogste,  
God van onbegrensde macht.  
Wij geloven en wij hopen  
op het einde van de nacht.

U geeft een toekomst vol van hoop;  
dat heeft U aan ons beloofd.  
Niemand anders, U alleen,  
leidt ons door dit leven heen.

3x



## Gezang 409: 1, 2

## Laat ons de Heer lofzingen

1 Laat ons de Heer lofzingen,  
juicht, al wie bij Hem hoort!  
Hij zal met trouw omringen  
wie steunen op zijn woord.  
Al moet ge hier ook dragen  
veel duisternis en dood,  
gij hoeft niet te versagen,  
Hij redt uit alle nood.

2 God heeft u uitverkoren  
en uw geloof gebouwd,  
Hij heeft een eed gezworen  
aan elk die Hem vertrouwt:  
dat Hij hen zal omgeven  
met sterkte als een wal,  
dat Hij wie met Hem leven  
de zege schenken zal. Alleen door U, alleen door U,  
alleen door uw dood, uw liefde zo groot.  
Oh, de schuld is afbetaald,  
we kunnen eeuwig leven;  
nu is er weer hoop,  
alleen door U.

## Zegen

## Collectes

Er zijn deze week, 2 collectes:

In de dienst bestemd voor 'Kerkrentmeesters & Diaconie'  
Bij de uitgang bestemd voor 'Kerk en Beheer'

U kunt uw collecte voor in de dienst van 'Kerkrentmeesters & Diaconie', overmaken op rekeningnummer **NL08 RABO 0300 1421 61** t.n.v. Kerkv. Hervormde Gemeente Aalsmeer o.v.v.  
'Kerkrentmeesters & Diaconie of QR code Kerkrentmeesters

De uitgangscollecte is voor 'Kerk en Beheer'





De uitgangscollecte is voor 'Kerk en Beheer'  
Hiermee kunnen we allerlei zaken bekostigen wat tot de kerkdienst en  
samenkomsten behoort. Maar ook het onderhouden van alle  
gebouwen, dat tot de gemeente behoort. U kunt uw bijdrage  
overmaken op de bankrekening van de Kerkrentmeesters NL08 RABO  
0300 1421 61 t.n.v. Kerkv. Hervormd Aalsmeer, o.v.v. 'Kerk en Beheer'  
of QR-code uitgaanscollecte

Volgende dienst

Zondag 25 Augustus 2024, Kerkdienst, 10 uur, Ds. M.J. Zandbergen

De diensten zijn te volgen via de livestream van de Hervormde  
gemeente wijk Oost,

[Oosterkerk Aalsmeer - YouTube](#) of [www.oosterkerk.tv](http://www.oosterkerk.tv)

Op zondagen ook te zien op het tv-kanaal van radio Aalsmeer  
(Caiway kanaal 12/KPN kanaal 1389)

Zie ook de kalender op [hervormdaalsmeer.nl/categorie/wijk/oost/](http://hervormdaalsmeer.nl/categorie/wijk/oost/)

Wilt u doorpraten of meer informatie over de Oosterkerk,  
neem dan contact op met:

Kerkraad, Bert Rijkmans, tel: 06-12991003 of [bertrijkmans@xs4all.nl](mailto:bertrijkmans@xs4all.nl)

