



**Heilig Avondmaal**

**Ds. M.J. Zandbergen**

**Thema: "Wie is de zondebok?"**

**Schriftlezing: Handelingen 11:27-12:5 (NBV)**

**Organist: Jan Teeuw**

**Muziekteam: Band BlesSing**

**1 September 2024**

**10:00 uur**



**Hervormd  
Aalsmeer  
Wijk Oost**

## **Welkom en mededelingen**

### **Psalm 107:1, 2, 3, 4**

### **Gods goedheid houdt ons staande**

1. Gods goedheid houdt ons staande zolang de wereld staat!

Houdt dan de lofzang gaande voor God die leven laat.

Al wie, door Hem bevrijd uit ongestreken streken,  
naar huis werd heengeleid, zal van zijn liefde spreken.

2. Al wie verbijsterd zwierven ver buiten heg en steg  
en haast van honger stierven, neervallend langs de weg,  
geen thuis, geen toevluchtsoord was hun nabijgekomen,  
had Hij hen niet gehoord en bij de hand genomen.

3. Zij moeten God aanbidden, rondom zijn altaar staan,  
omdat Hij in hun midden zijn wonder heeft gedaan;  
maaltijd en lavenis meer dan zij durfden dromen;  
de last van hun gemis heeft Hij hun afgenomen.

4. Laat ons nu voor den Here zijn goedertierenheid  
toezingen en vereren de God die ons bevrijdt.  
Want wie zijn hulp verlangt, Hem aanroept in gebeden,  
verlost Hij uit de angst en leidt Hij tot den vrede.

## **Stil gebed, Votum & Groet**

### **In Memoriam**

### **Gezang 14: 1, 4**

### **De Heer is mijn herder**

1. De Heer is mijn Herder!

'k Heb al wat mij lust;

Hij zal mij geleiden

naar grazige weiden.

Hij voert mij al zachtkens

aan waatren der rust.

4. De Heer is mijn Herder!

In 't hart der woestijn

verkwikken en laven



zijn hemelse gaven;  
Hij wil mij versterken

## Opwekking 849

## Goedheid van God

Ik hou van U.  
Uw genade blijft me dragen;  
dag aan dag, in de palm van uw hand.  
Van de morgen tot de avond,  
als ik weer slapen ga,  
zing ik steeds van de goedheid van God.

Al heel mijn leven bent U trouw, Heer.  
Al heel mijn leven bent U goed, zo goed!  
Zolang U adem aan mij geeft, Heer,  
zing ik steeds van de goedheid van God.

Uw zachte stem  
leidde mij door al mijn dalen.  
U was dichtbij, in mijn donkerste nacht.  
Heer, ik ken U als een Vader.  
Ik ken U als een vriend.  
Ik leef met U, in de goedheid van God.

Al heel mijn leven bent U trouw, Heer.  
Al heel mijn leven bent U goed, zo goed!  
Zolang U adem aan mij geeft, Heer,  
zing ik steeds van de goedheid van God.

Uw goedheid is altijd bij mij,  
is dag en nacht bij mij.  
Uw goedheid is altijd bij mij,  
is dag en nacht bij mij.  
Heel mijn hart en ziel  
leg ik voor U neer.  
Ik geef U alles, Heer!  
Uw goedheid is altijd bij mij,  
is dag en nacht bij mij. 2x

Al heel mijn leven bent U trouw, Heer.  
Al heel mijn leven bent U goed, zo goed!  
Zolang U adem aan mij geeft, Heer,  
zing ik steeds van de goedheid van God. 2x

Ja, ik zing van de goedheid van God.

## Kindermoment





## Elia en de weduwe uit Sarefat

### 1 Koningen 17:1-16

**Elia komt tijdens een hongersnood bij een weduwe en zorgt dat zij en haar gezin genoeg te eten hebben.**

## Kinderopwekking 128

## Zoek eerst het koninkrijk van God

Zoek eerst het koninkrijk van God,  
zoek eerst naar zijn gerechtigheid.  
Zoek eerst het koninkrijk van God,  
zoek eerst naar zijn gerechtigheid.

En God geeft alles, alles  
wat je nodig hebt om te leven.  
God geeft alles, alles,  
genoeg om weg te geven.  
Alles, alles  
wat je nodig hebt om te leven.  
God geeft alles, alles,  
genoeg om weg te geven

## Gebed

### Handelingen 11:27-12:5

<sup>11.27</sup> In diezelfde tijd kwamen er vanuit Jeruzalem profeten naar Antiochië. <sup>28</sup> Een van hen, die Agabus heette, voorspelde door de Geest dat de wereld door een grote hongersnood zou worden getroffen, iets dat tijdens de regering van Claudius inderdaad gebeurd is. <sup>29</sup> De leerlingen besloten dat de broeders en zusters in Judea ondersteund moesten worden. Ze droegen elk naar vermogen bij <sup>30</sup> en lieten hun gift door Barnabas en Saulus naar de oudsten brengen.

<sup>12.1</sup> Omstreeks die tijd nam koning Herodes enkele leden van de gemeente gevangen en mishandelde hen. <sup>2</sup> Jakobus, de broer van Johannes, liet hij met het zwaard ter dood brengen. <sup>3</sup> Toen hij zag dat de Joden hier gunstig op reageerden, liet hij ook Petrus aanhouden – dat was tijdens het feest van het Ongedesemde brood. <sup>4</sup> Na de arrestatie sloot hij hem op in de gevangenis, waar hij hem door vier groepen soldaten van steeds vier man liet bewaken, met de bedoeling hem na het pesachfeest ten overstaan van het volk te berechten. <sup>5</sup> Terwijl Petrus onder zware bewaking zat opgesloten, bleef de gemeente vol vuur voor hem bidden tot God.

## Psalm 72: 4

## Hij zal de redder zijn der armen

4. Hij zal de redder zijn der armen,  
hij hoort hun hulpgeschrei.  
Hij is met koninklijk erbarmen  
hun eenzaamheid nabij.



Hij helpt, met hun bestaan bewogen,  
die zijn in vrees verward.  
Hun bloed is kostbaar in zijn ogen.  
Hij draagt hen in zijn hart.

## Overdenking

“Wie is de zondebok?”

## Sela

**Agnus Dei ‘Lam van God’** *(luisterlied)*

Lam van God, Lam van God.  
dat de zonde der wereld draagt.  
Heer, ontferm, Heer, ontferm U over ons  
Heer, ontferm U over ons.

2x

Lam van God, Lam van God.  
dat de zonde der wereld draagt.  
Heer geeft Vrede, Heer geeft Vrede overal  
Heer, geef vrede overal.

## Onderwijzing Viering Heilig Avondmaal

### Gebed

#### Gezang 187: 1, 2

**Daar gaat een Lam en draagt de schuld**

1. Daar gaat een lam en draagt de schuld  
der wereld met zich mede;  
het boet in eindeloos geduld  
voor al wat wij misdeden.  
Daar gaat het en het wordt zo moe,  
stil gaat het naar de slachtbank toe,  
't vindt nergens meer een weide.  
Smaad neemt het op zich, hoon en spot,  
wonden en doodsangst zijn zijn lot  
en zegt: dit wil ik lijden.

2. Ik zal daarvoor mijn leven lang  
U danken, dit gedenken:  
de liefde, die 'k van U ontvang,  
U, Jezus, wedschenken.  
Gij zijt het licht, Heer, van mijn hart;  
wanneer het in de dood verstart,  
dan zijt Gij nog mijn leven.  
Niets heb ik van mijzelve meer,  
zie, alles wat ik ben, o Heer,  
zij in uw hand gegeven.

## Viering Heilig Avondmaal



## 1<sup>e</sup> Tafel

### Gezang 358: 5

### Nu ik mijn hand strek naar 't gebroken brood

5. Nu ik mijn hand strek naar 't gebroken brood  
en neem de beker, die Gij zelf mij boodt,  
hoe komt Gij met uw goedheid mij nabij;  
berg me in uw liefde, Heer, en zegen mij.

## 2<sup>e</sup> Tafel

### Gezang 358: 6

### U wil ik danken, grote Levensvorst

6. U wil ik danken, grote Levensvorst;  
Gij hebt gestild mijn honger en mijn dorst.  
Uw kracht, uw leven daalde in mij neer;  
in uw gemeenschap wil ik blijven, Heer.

### Dankgebed en voorbede,

### Collecte

(Meer informatie, zie einde liturgie)

### Sela

**Aan uw tafel** (tijdens de collecte)

U nodigt mij aan tafel, om dicht bij U te zijn;  
te proeven van het leven, dat U deelt door brood en wijn.  
U leidt mij in de stilte, ik volg U met ontzag:  
een plaats van rust waar ik U ontmoeten mag.

U ziet mijn hart en leven, de onrust die verwacht;  
mijn onbesproken vragen, die er leven in mijn hart.  
U kent al mijn gedachten, verbergen kan niet meer:  
in vertrouwen leg ik alles voor U neer.

De beker in uw handen, neem ik vol liefde aan,  
uit handen die verwond zijn, waarin de tekens staan.  
Geen woorden meer van oordeel, genade onverdiend,  
die aan tafel wordt geproefd en wordt gezien.

U deelt met mij de maaltijd, reikt mij verzoening aan.  
Uw liefde is nog groter dan de schuld die is voldaan.  
U toont mij uw genade, die werkzaam is in mij:  
door de kracht van uw genade ben ik vrij!

door de kracht van uw genade ben ik vrij!

3x

### Gezang 481: 3, 4

### Leer ons het goddelijke beleid

3. Leer ons het goddelijk beleid  
der liefde te beamen,



opdat wij niet door onze strijd  
uw goede trouw beschamen.  
Leg ons de woorden in de mond  
die weer herstellen uw verbond.  
Spreek zelf door onze daden  
van vrede en genade.

4. Wij danken U, o liefde groot,  
dat Christus is gekomen.  
Wij hebben in zijn stervensnood  
uw diepste woord vernomen.  
Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht  
en het wordt overal volbracht  
waar liefde wordt gegeven,  
wij uit uw liefde leven.

## Zegen

## Collectes

Er zijn deze week, 2 collectes:

In de dienst bestemd voor 'Kerkrentmeesters & Diaconie'  
Bij de uitgang bestemd voor 'Avondmaalscollecte voor Paulien Naber'

De collecte tijdens de dienst:

U kunt uw collecte voor in de dienst van 'Kerkrentmeesters & Diaconie', overmaken op rekeningnummer NL08 RABO 0300 1421 61 t.n.v. Kerkv. Hervormde Gemeente Aalsmeer o.v.v.  
'Kerkrentmeesters & Diaconie of QR code Kerkrentmeesters



De uitgangscollecte is voor 'Avondmaalscollecte voor Paulien Naber'

De uitgangscollecte van de avondmaalsviering, is bestemd voor Paulien Naber, waarbij we maandelijks, een bedrag verzorgen voor Paulien Naber.

Paulien werkt aan de grens van Mexico in een centrum voor vluchtelingen. Daar worden mensen opgevangen, vooral uit Haïti, die in afwachting zijn op toestemming om Amerika in te mogen. In deze tijd van afwachten biedt het centrum een veilige plek voor families en zwangere vrouwen. Daarnaast wordt het evangelie met hen gedeeld, krijgen kinderen les, is er medische zorg en er is de mogelijkheid op Engelse les en Bijbelstudies te volgen.

Het centrum heeft een familie sfeer, met gebed en de liefde van God als centraal punt.



Om Paulien in staat te stellen dit werk te blijven doen, steunt de diaconie haar met een maandelijkse bijdrage van € 600 per maand.

Wilt jij/u helpen om deze maandelijkse bijdrage, zodat Paulien haar liefdevolle werk kan blijven doen, geef dan tijdens de avondmaalscollecte of maak een bedrag over naar het bankrekening van de Diaconie Hervormde Gemeente Aalsmeer NL 95 RABO 0300 1205 16 o.v.v. Heilig Avondmaalscollecte Paulien Naber, of de toegevoegde QR code.

Volgende diensten

Zondag 8 September 2024, Tentdienst, 10 uur, Feesttent, Praamplein, Aalsmeer-centrum

Zondag 15 September 2024, Kerkdienst, 10 uur, Ds. P.J. Verhagen, Harderwijk

De diensten zijn te volgen via de livestream van de Hervormde gemeente wijk Oost,

[Oosterkerk Aalsmeer - YouTube](#) of [www.oosterkerk.tv](http://www.oosterkerk.tv)

Op zondagen ook te zien op het tv-kanaal van radio Aalsmeer (Caiway kanaal 12/KPN kanaal 1389)

Zie ook de kalender op [hervormdaalsmeer.nl/categorie/wijk/oost/](http://hervormdaalsmeer.nl/categorie/wijk/oost/)

Wilt u doorpraten of meer informatie over de Oosterkerk, neem dan contact op met:

Ds. Menno Zandbergen, tel: 06-12889809 of [voorganger@oosterkerk-aalsmeer.nl](mailto:voorganger@oosterkerk-aalsmeer.nl)

Kerkraad, Bert Rijkmans, tel: 06-12991003 of [bertrijkmans@xs4all.nl](mailto:bertrijkmans@xs4all.nl)

