

Zondagsbrief

21 juli 2024

Voorganger: Ernie Wesselius
Ouderling van dienst: Arjan van der Vliet
Organist: Cornelis Schaap
Muziekgroep



Opwekking 670

Op Hem rust mijn geloof
en hierin vind ik hoop,
dat Jezus Christus opstond uit de
dood!

Geen vreugde overtreft
het kennen van mijn Heer
en aardse rijkdom heeft geen
waarde meer.

Verbonden als uw volk,
verenigd in uw naam;
één hoop, één Heer,
één roeping om te gaan.
Aanbiddend in uw huis,
zien wij uw heerlijkheid
en raakt uw Heil'ge Geest ons
allen aan.

En worden wij beproefd,
help ons om in ons land
te strijden voor gerechtigheid en
eer.
Geen angst weerhoudt ons meer,
als wij de wedloop gaan;
ons leven is gekruisigd met de
Heer!

Refrein 1:

Bevrijd uit het duister
mogen wij thuis zijn
in Gods familie, wonen bij Hem.
Als uw erfgenamen
bindt U ons samen,
ons leven geven wij tot eer van U.

Refrein 2:

Laten we opstaan
vol van Gods liefde,
laat ons op weg gaan
naar mensen in nood.
Vertel Jezus' boodschap
aan heel de wereld,
dat ieder wordt gered die Hem
gelooft.

Refrein 3:

Uw rijk verbreidt zich
in heel de wereld;
wie kan bestrijden
dit machtige vuur?
Wij blijven belijden in moeilijke
tijden:
'Geen helse macht voorkomt;
God bouwt zijn Kerk!'

En op die grote dag daalt neer,
bij God vandaan,
de heil'ge stad, het nieuw' Jeruzalem.
Een menigte knielt neer,
aanbiddend voor Gods troon,
één volk gevormd uit elke stam en taal.

Wat een bevrijding, machtige tijding:)
de Leeuw van Juda)
haalt zijn stralende bruid!)
Wat een vervulling) 2x
voor heel de schepping)
van al wat is beloofd door Jezus' komst!)

Opwekking 548

De muziek vervaagt,
langzaam wordt het stil,
dan kom ik bij U
met mijn grootste wens
iets te geven Heer
waar U blij mee bent.

Ik geef U meer dan een lied,
want een lied op zichzelf
is niet waar U naar verlangt.
U kijkt veel dieper in mij,
door de buitenkant heen,
doorgront het diepst van mijn
hart.

Refrein:

Ik wil terug naar het hart van aanbidding
en dan gaat het om U,
om U alleen, Jezus.
Ik heb zo'n spijt van hoe ik er mee om ging,
want het gaat toch om U,
om U alleen, Jezus.

Onvolprezen Heer,
U bent zoveel meer
dan ik zeggen kan.
Maar al ben ik zwak,
alles wat ik heb
leg ik voor U neer.

Ik geef U meer dan een lied,
want een lied op zichzelf
is niet waar U naar verlangt.
U kijkt veel dieper in mij,
door de buitenkant heen,
doorgront het diepst van mijn
hart.

Welkom en mededelingen

Gezang 255 : 1,2,3,4 Ere zij aan God de Vader

1
Ere zij aan God, de Vader,
ere zij aan God, de Zoon,
eer de Heil'ge Geest, de Trooster,
de Drieëen'ge in zijn troon.
Halleluja, halleluja,
de Drieëen'ge in zijn troon!

2
Ere zij aan Hem, wiens liefde
ons van alle smet bevrijdt,
eer zij Hem die ons gekroond heeft,
koningen in heerlijkheid.
Halleluja, halleluja,
ere zij het Lam gewijd.

3
Ere zij de Heer der eng'len,
ere zij de Heer der kerk,
ere aan de Heer der volken;
aard' en hemel looft uw werk!
Halleluja, halleluja,
looft de Koning, heel zijn kerk!

4
Halleluja, lof, aanbedding
brengen eng'len U ter eer,
heerlijkheid en kracht en machten
legt uw schepping voor U neer.
Halleluja, halleluja,
lof zij U, der heren Heer!

Stil gebed-Votum en groet.

Psalm 95: 1, 4 OB

1 Komt, laat ons samen Isr'els Heer,
de rotssteen van ons heil, met eer,
met Godgewijde zang ontmoeten!
Laat ons Zijn gunstrijk aangezicht
met een verheven lofgedicht
en blijde psalmen juichend groeten!

4 Want Hij is onze God, en wij
zijn 't volk van Zijne heerschappij,
de schapen, die Zijn hand wil weiden.
Zo gij Zijn stem dan heden hoort,
gelooft Zijn heil- en troostrijk woord;
verhardt u niet, maar laat u leiden.

Aanvangstekst: Hebreëen 11 : 6 NBG51

Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken.

Opwekking 347 Ik geloof in God de Vader

Ik geloof in God de Vader,
Schepper, die de schepping draagt.
In zijn Zoon, in Christus Jezus
die, geboren uit een maagd,
aan het kruis de wereld redde,
onze zonden op zich nam.
Opgestaan en opgevaren
troont Hij aan Gods rechterhand.

Refrein 1:

Jezus, Hij is Heer, Hij is Heer.
Jezus, Hij is Heer, Hij is Heer.
Jezus, Hij is Heer, Hij is Heer.
Jezus, Hij is Heer, Hij is Heer.
Naam aller namen, naam aller
namen.

Ik geloof in God de Trooster,
gaven van de Heil'ge Geest,
die Gods Woord aan ons bevestigt:
gaat en predikt en geneest.
Als Hij komt met macht en luister
zal de mensheid voor Hem staan.
Dan zal elke knie zich buigen,
elke tong belijdt zijn naam:

Refrein 2:

Jezus, U bent Heer, U bent Heer.
Jezus, U bent Heer, U bent Heer.
Jezus, U bent Heer, U bent Heer.
Jezus, U bent Heer, U bent Heer.
Naam aller namen, naam aller
namen.
Naam aller namen.

Opwekking 369 Door Uw genade Vader

Refrein:

Door uw genade, Vader,
mogen wij hier binnengaan.
Niet door rechtvaardige daden,
maar door het bloed van het Lam.
U roept ons in uw nabijheid
en dankzij uw Zoon;
dankzij het bloed dat ons vrijpleit,
komen wij voor uw troon.
Komen wij voor uw troon.

Nooit konden wij zonder zonde
voor U staan.

Maar in uw Zoon zijn wij schoon
door het bloed van het Lam.

Nooit konden wij zonder zonde
voor U staan.

Maar in uw Zoon zijn wij schoon
door het bloed van het Lam.

Opwekking 125. Heer ik kom tot U

1

Heer, ik kom tot U,
hoor naar mijn gebed.
Vergeef mijn zonden nu,
en reinig mijn hart.

2

Met uw liefde, Heer,
kom mij tegemoet,
nu ik mij tot U keer,
en maak alles goed.

3

Zie mij voor U staan,
zondig en onrein.
O, Jezus raak mij aan,
van U wil ik zijn.

4

Jezus op uw Woord,
vestig ik mijn hoop.
U leeft en U verhoort
mijn bede tot U.

Openingsgebed

Gezang 481 : 1,2,4 LvdK O, grote God die liefde zijt

1

O grote God die liefde zijt,
o Vader van ons leven,
vervul ons hart, dat wij altijd
ons aan uw liefde geven.
Laat ons het zout der aarde zijn,
het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons uw woord bewaren,
uw waarheid openbaren.

2

Maak ons volbrengers van dat woord,
getuigen van uw vrede,
dan gaat wie aarzelt met ons voort,
wie afdwaalt met ons mede.
Laat ons getrouw de weg begaan
tot allen die ons verre staan
en laat ons zonder vrezen
de minste willen wezen.

4

Wij danken U, o liefde groot,
dat Christus is gekomen.
Wij hebben in zijn stervensnood
uw diepste woord vernomen.
Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht
en het wordt overal volbracht
waar liefde wordt gegeven,
wij uit uw liefde leven.

Kindermoment

Gebed om de opening van God's Woord

Schriftlezing Psalm 23. NBG51.

Verkondiging: De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets!

Opwekking 121 De Here is mijn herder.

De Here is mijn herder,
mij ontbreekt niets;
Hij doet mij nederliggen
in grazige weiden;
Hij voert mij aan rustige waat'ren;
Hij verkwikt mijn ziel.
Hij leidt mij in rechte sporen
om zijns naams wil.

Zelfs al ga ik door een dal
van diepe duisternis,
ik vrees geen kwaad,
want Gij zijt bij mij;
uw stok en uw staf, die vertroosten mij.
Gij richt voor mij een dis aan
voor d' ogen van wie mij benauwen.

Gij zalft mijn hoofd met olie,
mijn beker vloeit over.
Ja, heil en goedertierenheid
zullen mij volgen,
al de dagen van mijn leven;
ik zal in het huis des Heren verblijven
tot in lengte van dagen.

De Here is mijn herder.

Collecte + Johannes de Heer 6o : 'k ben een koninklijk kind

1
'k Ben een koninklijk kind,
door de Vader bemind,
en 'k zal wonen in 's Konings paleis.
In die stad nooit aanschouwd,
met straten van goud:
glorievol als een schoon paradijs.

Refrein:
'k Ben een koninklijk kind
door de Vader bemind,
en Zijn oog rust zo teder op mij!
Als de daag'raad straks gloort,
de bazuin wordt gehoord,
roept Hij mij om te staan aan Zijn zij!



2

'k Ben een koninklijk kind,
niet slechts dienstknecht of vrind,
'k ben gekocht met het bloed van
mijn Heer!
En dat bloed geeft mij recht,
meer te zijn dan een knecht,
'k ben Gods kind, dat verblijdt mij zo
zeer.

Refrein:

'k Ben een koninklijk kind
door de Vader bemind,
en Zijn oog rust zo teder op mij!
Als de daag'raad straks gloort,
de bazuin wordt gehoord,
roept Hij mij om te staan aan Zijn zij!

3

'k Ben een koninklijk kind,
dat zijn vreugd daar in vindt,
God te loven met juub'lende stem!
Tot ik sta voor de poort,
van het hemelse oord,
waar ik zijn zal voor eeuwig met
Hem!

Refrein:

'k Ben een koninklijk kind
door de Vader bemind,
en Zijn oog rust zo teder op mij!
Als de daag'raad straks gloort,
de bazuin wordt gehoord,
roept Hij mij om te staan aan Zijn zij!

Dankgebed en voorbede/Onze Vader.

Psalms 150 : 1,2. Looft God looft Hem overal

1

Looft God, looft Hem overal.
Looft de Koning van 't heelal
om zijn wonderbare macht,
om de heerlijkheid en kracht
van zijn naam en eeuwig wezen.
Looft de daden, groot en goed,
die Hij triomferend doet.
Hem zij eer, Hij zij geprezen.

2

Hef, bazuin, uw gouden stem,
harp en fluit, verheerlijkt Hem!
Cither, cimbels, tamboerijn,
laat uw maat de maatslag zijn
van Gods ongemeten wezen,
opdat zinge al wat leeft,
juiche al wat adem heeft
tot Gods eer. Hij zij geprezen.

Zegenbede met gezongen amen.

Collecte bij de uitgang is bestemd voor:

Evangelisatie in eigen wijk



Wilt u contact of napraten naar aanleiding van de dienst, dan kunt u de ouderling van dienst bij de uitgang aanspreken.

Spaarproject Kindernevendienst

Bij de kindernevendienst sparen we momenteel voor de Stichting Heart for Children.



Diaconale zomerpakketten

Nu de zomervakantie bijna begint brengt de diaconie weer zomerpakketten bij mensen die moeite hebben om financieel rond te komen. Zo'n pakket met boodschappen is een leuke start van de vakantietijd en bedoeld als een extraatje. Deze pakketten zijn bestemd voor mensen in Aalsmeer. Ze kunnen lid zijn van onze gemeente, maar zijn ook voor niet-leden.

De diaconie geeft vaak hulp in het buitenland, maar hoopt op deze manier ook hulp te geven dichtbij. Kent u een gezin dat zo'n pakket nodig zouden hebben, geef dit dan door aan iemand van de diaconie. De mensen die een pakket ontvangen zijn zo dankbaar!

Afsluiting van het seizoen.

Wat een mooie afsluiting van het seizoen mochten we afgelopen weekend hebben als gemeente. Geraakt door de preek van zondag wil ik u graag vertellen wat er zaterdag gebeurde tijdens de vossenjacht en speurtocht. Om Jonathan wat ruimte voor beweging te geven had ik aangegeven wel vos te willen zijn samen met hem. Ik had het echt op mijn hart om bloemen uit te delen. Alleen vond ik dat wat spannend maar met een raar hoofddekseel op en Jonathan naast me durfde ik dit aan. Zoals Theo verwoordde.. we mochten echt met zijn tweeën op pad gaan. De ontvankelijkheid van Jonathan, het matige weer en dan een prachtige bloem die we uit mochten delen, zorgde voor prachtige reacties. Ik was echt verrast wat de eenvoudige boodschap 'een mooie dag gewenst op deze druilerige dag' voor een reacties gaf. Binnen 15 minuten stopten we maar met uitdelen: we gingen veel te snel door onze bloemen heen.

Aan het einde van de middag hadden Jonathan een droog plekje gevonden onder het afdak van de Kruidvat. Mijn nagenoeg laatste bloem gaf ik aan een mevrouw die vertelde van angsten en verdriet. Zoekend naar iets 'hogers' was ze verrast en noemde ze het echt geen toeval dat ze een roos mocht

ontvangen. Ik wenste haar de Zegen van God toe waarop ze in tranen stond. We hebben haar een mooie uitnodiging voor onze diensten kunnen geven met een luisterend oor en een kop koffie na afloop. Laten we bidden dat ze deze uitnodiging niet alleen in woorden maar ook in daden mag aannemen en we haar op Jezus mogen wijzen.

Gezanten van God, met je eigen kwaliteiten, zo mochten we zondag horen. Ik werd er echt verrassend bij bepaald. Ook dat een ander, zelfs een kind je net dat zetje mag geven om op pad te gaan. En top natuurlijk dat er mooie kaartjes gemaakt en bloemen geregeld worden!

Een fijne (vakantie)tijd gewenst, Ga met God en Hij zal met je zijn!
Jonathan en Marije