

Zondagsbrief

11 augustus 2024

Voorganger: Dik Vollmuller
Ouderling van dienst: René Spaargaren
Organist: Johan van der Zwaard
Muziekgroep



Voor de dienst

Johan de Heer 306 vers 1-2-3 Op bergen en in dalen

1

Op bergen en in dalen
en overal is God!

Waar wij ook immer dwalen
of toeven daar is God!

Waar mijn gedachten zweven
of stijgen daar is God!

Omlaag en hoog verheven,
ja, overal is God!

3

Roem, Christen, aan mijn linker
en rechterzijd' is God!

Waar 'k machtbos nederzinke
of bitter lijd', is God!

Waar trouwe vriendenhanden
niet redden, daar is God!

In dood en doodse banden,
ja, overal is God!

2

Zijn trouwe Vaderogen
zien alles van nabij!

Wie steunt op zijn vermogen,
die dekt en Zegent Hij!

Hij hoort de jonge raven,
bekleedt met gras het dal,
heeft voor elk schepsel gaven,
ja, zorgt voor gans 't heela!

Opwekking 797

U roept ons samen als kerk van de Heer,
verbonden met U en elkaar.

Wij brengen U lof, geven U alle eer:
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.

Jezus is gastheer en nodigt ons uit:
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis!

Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest
die alles gelooft en verdraagt.
Streef naar de gaven die God aan ons geeft:
veelkleurig, verschillend en dienstbaar.
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.

Refrein:

Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

U roept ons samen voor Woord en gebed,
als deel van uw kerk wereldwijd.
Wij bidden om vrede, verzoening en recht;
gebruiken met vreugde de maaltijd.
Wij breken het brood en verstaan het geheim,
om samen uw kerk en van Christus te zijn. (Refrein)

Wij belijden één geloof en één Heer;)
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.)
Heer, geef vrede die ons samenbindt.) 2x
Vader, maak ons één!) (Refrein)

Welkom en Mededelingen

Aanvangslied Opwekking 167 vers 1, 2 en 3 Samen in naam van Jezus

1
Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot zijn eer.

2
Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is.
En zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
't Werk van God is niet te keren
omdat Hij er over waakt,
en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.

3

Prijst de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
't Is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer!

Welkom en groet

**Wij gedenken *Jenneke Elizabeth Adriana Noordhoek-Meijer*
Johan de Heer 256 vers 1 en 4 Tel uw zegeningen**

1

Als op's levens zee de stormwind om u loeit.
Als ge tevergeefs uw arme hart vermoeit.
Tel uw zegeningen tel ze één voor één
En ge zegt verwonderd: Hij liet nooit alleen.

Refrein:

Tel uw zegeningen. Tel ze één voor één.
Tel ze alle en vergeet er geen.
Tel ze alle noem ze één voor één,
En ge ziet Gods liefde dan door alles heen.

4

Zo in alle moeiten, zorgen zonder tal,
Wees toch nooit ontmoedigd, God is overal,
Tel uw zegeningen, Eng'len luist'ren toe,
Troost en hulp schenkt Hij u,
volg dan blij te moe.

Refrein:

Tel uw zegeningen. Tel ze één voor één.
Tel ze alle en vergeet er geen.
Tel ze alle noem ze één voor één,
En ge ziet Gods liefde dan door alles heen.

Inleidende woorden

Gezang 255 vers 1,2,3 en 4 Ere zij aan God de Vader

1
Ere zij aan God, de Vader,
ere zij aan God, de Zoon,
eer de Heil'ge Geest, de Trooster,
de Drieëen'ge in zijn troon.
Halleluja, halleluja,
de Drieëen'ge in zijn troon!

3
Ere zij de Heer der eng'len,
ere zij de Heer der kerk,
ere aan de Heer der volken;
aard' en hemel looft uw werk!
Halleluja, halleluja,
looft de Koning, heel zijn kerk!

2
Ere zij aan Hem, wiens liefde
ons van alle smet bevrijdt,
eer zij Hem die ons gekroond heeft,
koningen in heerlijkheid.
Halleluja, halleluja,
ere zij het Lam gewijd.

4
Halleluja, lof, aanbidding
brengen eng'len U ter eer,
heerlijkheid en kracht en machten
legt uw schepping voor U neer.
Halleluja, halleluja,
lof zij U, der heren Heer!

Opwekking 68o

Iedereen zoekt naar liefde,
trouw die nooit teleurstelt;
geef uw genade Heer.
Iedereen zoekt vergeving,
de goedheid van een redder;
de hoop van de volken.

Refrein:
Mijn Redder, bergen moeten wijken
voor zijn geweldige kracht,
zijn geweldige kracht.
Als redder, grote overwinnaar
stond Jezus op uit het graf,
Hij stond op uit het graf.

Neem mij zoals ik ben, Heer,
met al mijn angst en falen;
vul mijn hart opnieuw.
Ik geef mij aan U over
met alles wat ik geloof, Heer,
wil ik U volgen.

(Refrein)

Laat uw licht aan heel de wereld zien,
wij zingen tot de eer van de verrezen Heer.
Jezus, laat uw licht aan heel de wereld zien,
wij zingen tot de eer van de verrezen Heer.

(Refrein)

Hemelhoog 101 Als je bidt zal Hij je geven

Refrein:

Als je bidt zal Hij je geven.

Als je klopt aan de deur zal Hij open doen.

Als je zoekt dan zul je 't vinden.

Halleluja.

Halleluja, halleluja, halleluja.

Als je de Vader vraagt om 'n brood,
geeft Hij je zeker nooit een steen.

Al je gebeden klein of groot,

heus, Hij vergeet er niet één. (Refrein)

Als je mijn Vader iets wil vragen,
vraag in mijn Naam, Ik zal het doen.

Ik ben met je alle dagen,

Ik ben dezelfde als toen. (Refrein)

Kinderen gaan naar de nevendienst

Gebed van verootmoediging

Genade verkondiging

Staande het lied van Geloofsbelijdenis

op de melodie : Wat de toekomst brenge moge

1)

Ik geloof in God de Vader

Die de bron van vreugde is,

Louter goedheid en genade,

Licht in onze duisternis.

Hij, de Koning van de kosmos,

Het gesternte zingt zijn eer

Heeft uit liefde mij geschapen

En tot liefde keer ik weer.

2)

Ik geloof in Jezus Christus

Die voor ons ter wereld kwam.

Zoon van God en Zoon des mensen

Goede Herder, Offerlam.

Door te lijden en te sterven

groot is het geheimenis

schenkt Hij mij het eeuwig leven,

Dat uit God en tot God is.

3)

Ik geloof dat mijn Verlosser
Door de dood is heengegaan
En op Pasen, God zij glorie
Uit het graf is opgestaan
Door het brood, dit is mijn lichaam
Door de wijn, dit is mijn bloed
Geeft de Vredevorst mij vrede
Maakt Hij alle dingen goed.

Opwekking 464 vers 1,2 en 3 Wees stil voor het aangezicht van God ..

1
Wees stil voor het aangezicht van
God,
want heilig is de Heer.
Aanbid Hem met eerbied en ontzag
en kniel nu voor Hem neer;
die zelf geen zonde kent
en ons genade schenkt.
Wees stil voor het aangezicht van
God,
want heilig is de Heer.

2
Wees stil, want de heerlijkheid van
God
omgeeft ons in dit uur.
Wij staan nu op heilige grond,
waar Hij verschijnt met vuur;
een eeuwigdurend licht
straalt van zijn aangezicht.
Wees stil, want de heerlijkheid van
God
omgeeft ons in dit uur.

3
Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment.
De kracht van de God die vergeeft
en ons genezing brengt;
niets is onmogelijk
voor wie gelooft in Hem.
Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment.

Gebed om de verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezing Psalm 62 vers 1 t/m 9 uit de NBV door Annelies Kreeft

Johan de Heer 150 vers 1,2 en 3 Welk een vriend is onze Jezus

1
Welk een vriend is onze Jezus,
Die in onze plaats wil staan!
Welk een voorrecht, dat ik door Hem,
Altijd vrij tot God mag gaan.
Dikwijls derven wij veel vrede,
dikwijls drukt ons zonde neêr,
juist omdat wij 't al niet brengen,
in 't gebed tot onze Heer.

3
Zijn wij zwak, belast, beladen,
en ter neêr gedrukt door zorg,
dierb're Heiland! onze toevlucht!
Gij zijt onze hulp en borg,
als soms vrienden ons verlaten,
gaan wij biddend tot de Heer;
in Zijn armen zijn wij veilig,
Hij verlaat ons nimmermeer.

Verkondiging

Johan de Heer 657 vers 1, 2, 3 en 4

1
Ik wil zingen van mijn Heiland,
Van Zijn liefde wondergroot,
Die Zich zelve gaf aan 't kruishout
En mij redde van den dood.

2
'k Wil het wonder gaan verhalen,
Hoe Hij op Zich nam mijn straf;
Hoe in liefde en genade
Hij 't rantsoen gewillig gaf.

4
Ik wil zingen van mijn Heiland,
Hoe Hij smarten leed en pijn,
Om mij 't leven weer te geven,
Eeuwig eens bij Hem te zijn.

2
Leidt de weg soms door verzoeking,
dat ons hart in 't strijduur beeft,
gaan wij dan met al ons strijden,
tot Hem, die verlossing geeft.
Kan een vriend ooit trouwer wezen
dan Hij, die ons lijden draagt?
Jezus biedt ons aan genezing;
Hij alleen is 't, die ons schraagt.

refrein:

Zing, o zing van mijn Verlosser,
Met Zijn bloed kocht Hij ook mij:
Aan het kruis schonk Hij genade,
Droeg mijn schuld en ik was vrij.

3
'k Wil mijn dierb'ren Heiland prijzen,
Spreken van Zijn groote kracht.
Hij kan overwinning geven
Over zond' en Satans macht.

Dank en Voorbede, het Onze Vader Collecte



Slotlied staande NLB 416 vers 1, 2, 3

1
Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

2
Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

3
Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Zegengroet

Aansluitend NLB 416 vers 4

Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Collecte bij de uitgang is bestemd voor:

Kerk en beheer



*Wilt u contact of napraten naar aanleiding van de dienst, dan kunt u de
ouderling van dienst bij de uitgang aanspreken.*

Deze week gaan wij het breiwerk voor Albanië wegbrengen naar het
transportbedrijf dat alles voor Fred en Wilma meeneemt.
Heeft u nog breiwerk klaarliggen wilt u het dan brengen of, als dat een
probleem is, bellen dan kom ik het halen.
Fijn dat er weer zoveel mensen warmer de winter doorkomen met uw hulp!
Rietje Hulbos 06 15651496