

# Zondagsbrief

28 juli 2024 10.00 uur

Voorganger : Ds Edjan Westerman  
Ouderling van dienst: : Arjan van der Vliet  
Organist : Johan van der Zwaard  
Muziekgroep



## Zingen voor de dienst: Psalm 121: 1, 2

1 Ik sla mijn ogen op en zie  
de hoge bergen aan,  
waar komt mijn hulp vandaan?  
Mijn hulp is van mijn Here, die  
dit alles heeft geschapen.  
Mijn herder zal niet slapen.

2 Uw wank'le voeten zet Hij vast,  
als gij geen uitkomst ziet:  
uw wachter sluimert niet!  
Zijn oog wordt door geen slaap verrast,  
Hij wil, als steeds voor dezen,  
Israël wachter wezen.

## Opwekking 733 Tienduizend redenen

1. De zon komt op,  
maakt de morgen wakker;  
mijn dag begint met een lied voor U.  
Heer, wat er ook gebeurt  
en wat mij mag overkomen,  
laat mij nog zingen als de avond valt.

Refrein: Loof de Heer, o mijn ziel.  
O mijn ziel,  
prijs nu zijn heilige Naam.  
Met meer passie dan ooit;  
o mijn ziel, verheerlijk zijn  
heilige Naam.

2. Heer, vol geduld  
toont U ons Uw liefde.  
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.  
Van al Uw goedheid  
wil ik blijven zingen;  
tienduizend redenen tot dankbaarheid.

3. En op die dag,  
als mijn kracht vermindert,  
mijn adem stekt en mijn einde komt,  
zal toch mijn ziel  
Uw loflied blijven zingen;  
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.

Refrein:

Refrein:

## Welkom en afkondigingen

## **Zingen Psalm: 92: 1, 2 en 7**

1 Waarlijk, dit is rechtvaardig  
dat men den Here prijst,  
dat men Hem eer bewijst:  
zijn naam is eerbied waardig.  
Wij loven in de morgen  
uw goedertierenheid,  
ook als de nacht zich spreidt  
houdt ons uw hand geborgen.

7 Zoals de cederbomen  
hoog op de Libanon,  
staan bij de levensbron  
de nederige vromen.  
Die in Gods huis geplant zijn,  
zij bloeien in Gods licht  
als palmen opgericht.  
Hun lot zal in zijn hand zijn.

## **Stil gebed**

### **Woord van afhankelijkheid - Groet**

### **Wij gedenken Edwin Verdoner**

## **Zingen: Evang. Liedbundel 413**

1 Lichtstad met uw paarlen poorten,  
wond're stad, zo hoog gebouwd,  
nimmer heeft men op deze aarde,  
ooit uw heerlijkheid aanschouwd.

Refrein: Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,  
luist'ren naar zijn liefdesstem,  
daar geen rouw meer en geen tranen  
in het nieuw Jeruzalem.

2 Gezegend zal Hij wezen  
die ons bij name riep,  
die zelf de adem schiep  
waarmee Hij wordt geprezen;  
laat alom musiceren,  
met stem en instrument,  
maak wijd en zijd bekend  
de grote naam des Heren.

2 Heilig oord vol licht en glorie,  
waar de boom des levens bloeit  
en de stroom van levend water  
door de gouden Godsstad vloeit:

## Leven voor de Heiligheid van de HERE God

**Gebed waarin we ons toewijden en vragen om Gods genade en kracht**

**Zingen: Psalm 103:1,3**

1 Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren,  
laat al wat binnen in mij is Hem eren,  
vergeet niet hoe zijn liefde u heeft geleid,  
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven,  
die u geneest, die uit het graf uw leven  
verlost en kroont met goedertierenheid.

3 Hij is een God van liefde en genade,  
barmhartigheid en goedheid zijn de daden  
van Hem die niet voor altijd met ons twist,  
die ons niet doet naar alles wat wij deden,  
ons niet naar onze ongerechtigheden  
vergelt, maar onze schuld heeft uitgewist.

**De weg die de HEER wijst: Mattheüs 22:36-40 (NBV21)**

**Zingen: Opwekking 638**

Wie is als Hij?  
de Leeuw maar ook het Lam,  
gezet op de troon.  
Bergen buigen neer,  
de zee verheft haar stem  
voor de allerhoogste Heer.

Prijs Adonai,  
wanneer de zon opkomt  
totdat zij onder gaat.  
Prijs Adonai,  
alle naties van de aard',  
alle heiligen; aanbid Hem.

**Zingen: Opwekking 539**

Kom, nu is de tijd: aanbid Hem.  
Kom, nu is de tijd: ontmoet jouw God.  
Kom, zoals je bent, aanbid Hem.  
Kom, zoals je bent en geef je hart.  
Kom.

Eens zal elke tong  
U belijden als Heer,  
buigt zich elke knie voor U neer.  
Toch heeft U het beste  
aan hem beloofd  
die nu in U gelooft.

## Kindermoment

### Gods Woorden ... ons geopenbaard

#### Gebed om de Heilige Geest

Schriftlezing gelezen door Sjoerd den Braber:

Psalm 11 en Mattheus 5:1-16 (NBG-1951)

Zingen: (LvK) Gezang 477:1

1. Geest van hierboven, leer ons geloven,  
hopen, liefhebben door uw kracht!

Hemelse Vrede, deel U nu mede  
aan een wereld die U verwacht!

Wij mogen zingen van grote dingen,  
als wij ontvangen al ons verlangen,  
met Christus opgestaan. Halleluja!

Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven,  
als wij herboren Hem toebehoren,  
die ons is voorgegaan. Halleluja!

Preektekst: Spreuken 29:18 (NBG-1951)

*Indien openbaring ontbreekt, verwildert het volk,  
maar heil hem die de wet bewaart.*

Zingen: Opwekking 598 – Machtige Heer, grote Verlosser

Machtige Heer, grote Verlosser,  
iedere dag kneden uw handen  
mijn leven als klei.

Zo vormt U mij naar uw plan.

U roept mij zacht in uw nabijheid;  
daar vind ik kracht,  
uw Geest omgeeft mij.

Leer mij, o Heer,  
hoe ik steeds meer leef als U.

U riep mij om voor U te leven,  
aan U alleen wil ik mij geven.  
Trek mij, o Heer, dichterbij U toe.

Refrein: Neem mij, kneed mij,  
vorm mij, vul mij:  
ik leg mijn leven in uw sterke hand.  
Roep mij, zend mij,  
leid mij, wandel naast mij:  
ik leg mijn leven in uw sterke hand.

## Gebeden en inzameling gaven

Lofprijzing, dank

Voorbede – ook voor het volk Israël

Inzameling van de gaven

Gezegend onderweg

Zingen: (LvK) Gezang 114 :1,3

1 Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen,  
een nieuwe aarde ontstond  
om het geheim des levens te beseffen,  
niet meer in zee gegrond.

Ik zag een stad verblindend naderkomen,  
een middelpunt van feest,  
Jeruzalem, zoals het in Gods dromen  
van ouds moet zijn geweest.

3 De Koning die zijn troon heeft in den hoge,  
houdt bij de mensen hof  
en alle tranen zal Hij van hun ogen  
afwissen tot zijn lof.

Er zal geen rouw, er zal geen dood meer wezen,  
nergens verdriet meer zijn,  
de eerste dingen werden uitgewezen,  
voorbij ging alle pijn.

**Zegen**



*Wilt u contact of napraten naar aanleiding van de dienst, dan kunt u de  
ouderling van dienst bij de uitgang aanspreken.*

## **Spaarproject Kindernevendienst**

Bij de kindernevendienst sparen we momenteel voor de Stichting Heart for Children.



## **Uitgangscollecte bestemd voor HGJB en JOP**

De rijkdom van het Woord is bedoeld om uit te delen en door te geven. Maar hoe doe je dat? Jaarlijks maakt de HGJB een compleet programma voor het Vakantie Bijbel Werk (VBW), dat aansluit bij de leefwereld van kinderen. Zo helpen we gemeenten om kinderen (en hun ouders) van binnen en buiten de gemeente laagdrempelig in aanraking te brengen met het Evangelie. Er worden steeds weer aansprekende materialen en activiteiten ontwikkeld, die aansluiten op de leefwereld van jongeren, met als doel hen te leren leven met God. Jaarlijks bereikt het materiaal duizenden kinderen in heel Nederland. Ondersteunt u dit belangrijke werk met een gift? U kunt uw gift in de collectezak doen of u maakt een bedrag over naar het bankreknr van de Diaconie Hervormde Gemeente Aalsmeer NL 95 RABO 0300 1205 16 o.v.v. HGJB/ JOP of gebruik de QR code. Hartelijk dank, uw diaconie.

