



**Banddienst**

**Ds. M.J. Zandbergen**

**Thema: "Gezegend op weg"**

**Uitzending: Nanouk van Weerdenburg**

**Schriftlezing: Handelingen 11:19-30, 13:1-5,  
14:24-28 (NBV)**

**Muziekteam: Band BlesSing**

**29 September 2024**

**10:00 uur**



**Hervormd  
Aalsmeer  
Wijk Oost**

## **Taizé**

## **Bless the Lord, my Soul**

Bless the Lord, my soul, and bless God's  
holy name.

Bless the Lord, my soul, who leads me into  
life.

Prijs de Heer mijn ziel, en prijs zijn heil'ge  
naam.

Prijs de Heer mijn ziel, die mij het leven  
geeft.

## **Taizé**

## **Alleluia**

Alleluia, alleluia, alleluia

## **Welkom en mededelingen**

### **Opwekking 784**

### **Laat alles in dit huis zijn**

Wij zijn gekomen om U te aanbidden, Jezus.  
De woorden van ons hart gaan uit naar U.  
Wij proclameren U als Overwinnaar,  
houden vast aan de beloften van uw Woord.

Alles wat adem heeft, juich voor onze Heer.  
Elke hand strekt zich uit naar de hemel, tot uw eer.  
U heeft de hoogste plaats en U hebt alle macht.  
Laat alles in dit huis zijn tot uw eer.

Wij zijn gekomen om U te aanbidden, Jezus.  
De woorden van ons hart gaan uit naar U.  
Wij proclameren U als Overwinnaar,  
houden vast aan de beloften van uw Woord.

Alles wat adem heeft, juich voor onze Heer.  
Elke hand strekt zich uit naar de hemel, tot uw eer.  
U heeft de hoogste plaats en U hebt alle macht.  
Laat alles in dit huis zijn tot uw eer.

Halleluja, U bent Koning, Halleluja, Majesteit.  
Halleluja, dankzij U ben ik bevrijd. 2x

Alles wat adem heeft, juich voor onze Heer.



Elke hand strekt zich uit naar de hemel, tot uw eer.  
U heeft de hoogste plaats en U hebt alle macht.  
Laat alles in dit huis zijn tot uw eer. 2x

Laat alles in dit huis zijn tot uw eer.

## **Stil gebed, Votum & Groet**

### **Opwekking 554**

### **Mijn verlosser leeft**

Ik weet: Hij heeft mij gered,  
mij in de vrijheid gezet;  
ik geloof, ik geloof.  
Hij droeg mijn pijn en mijn schuld,  
heeft mij met liefde vervuld;  
ik geloof, ik geloof.

'k Hef een banier op,  
mijn Heer stond op uit het graf.  
Mijn verlosser leeft, mijn verlosser leeft,  
mijn verlosser leeft, mijn verlosser leeft.

Ik weet: Hij heeft mij gered,  
mij in de vrijheid gezet;  
ik geloof, ik geloof.  
Hij droeg mijn pijn en mijn schuld,  
heeft mij met liefde vervuld;  
ik geloof, ik geloof.

'k Hef een banier op,  
mijn Heer stond op uit het graf.  
Mijn verlosser leeft, mijn verlosser leeft,  
mijn verlosser leeft, mijn verlosser leeft.

U draagt mijn lasten en richt mij op,  
om dansend op de berg te zien hoe U weer komen zal.

Mijn verlosser leeft, mijn verlosser leeft,  
mijn verlosser leeft, mijn verlosser leeft.  
Mijn verlosser leeft, mijn verlosser leeft,  
mijn verlosser leeft, mijn verlosser leeft.

## **Gebed**

## **Kindermoment**





## Jezus loopt over het water

**Mattheüs 14:22-33**

**Opnieuw een verhaal dat laat zien dat Jezus de macht heeft over het water, maar nu met een andere reactie van de leerlingen dan in het verhaal van vorige week.**

### Hemelhoog 691

### Vertel het aan de mensen

Vertel het aan de mensen wie liefde heeft - Jezus!

Vertel het aan de mensen wie vrede geeft - Jezus!

Vertel het aan de mensen dat Jezus leeft

Vertel het aan de mensen

Want iedereen moet weten wie liefde heeft - Jezus!

Want iedereen moet weten wie vrede geeft - Jezus!

Want iedereen moet weten dat Jezus leeft

Iedereen moet weten

2X

Vertel het aan de mensen

### Handelingen 11:19-30, 13:1-5, 14:24-28

<sup>11.19</sup> De leerlingen die verdreven waren als gevolg van de onderdrukking die na de dood van Stefanus was begonnen, trokken naar Fenicië, Cyprus en Antiochië, maar verkondigden Gods boodschap uitsluitend aan de Joden. <sup>20</sup> Enkele Cyprioten en Cyreneeërs onder hen, die naar Antiochië waren gereisd, maakten daar echter ook de Griekse bevolking bekend met het evangelie van de Heer Jezus. <sup>21</sup> De Heer steunde hen bij deze taak, zodat veel mensen overgingen tot het geloof in de Heer. <sup>22</sup> Het nieuws over hun optreden bereikte de gemeente in Jeruzalem, waar men besloot Barnabas naar Antiochië te zenden. <sup>23</sup> Toen hij daar was aangekomen en zag wat God in zijn goedgunstigheid had bewerkt, verheugde hij zich en spoorde hij iedereen aan om standvastig te zijn en trouw te blijven aan de Heer. <sup>24</sup> Hij was een voortreffelijk en diepgelovig man, die vervuld was van de heilige Geest. Een groot aantal mensen werd voor de Heer gewonnen. <sup>25</sup> Hierna vertrok Barnabas naar Tarsus om Saulus te zoeken, <sup>26</sup> en toen hij hem gevonden had, nam hij hem mee naar Antiochië. Een heel jaar lang kwamen ze met de gemeente daar bijeen en gaven ze onderricht aan tal van mensen. Het was in Antiochië dat de leerlingen voor het eerst christenen werden genoemd. <sup>27</sup> In diezelfde tijd kwamen er vanuit Jeruzalem profeten naar Antiochië. <sup>28</sup> Een van hen, die Agabus heette, voorspelde door de Geest dat de wereld door een grote hongersnood zou worden getroffen, iets dat tijdens de regering van Claudius inderdaad gebeurd is. <sup>29</sup> De leerlingen besloten dat de broeders en zusters in Judea ondersteund moesten worden. Ze droegen elk naar vermogen bij <sup>30</sup> en lieten hun gift door Barnabas en Saulus naar de oudsten brengen.

<sup>13.1</sup> Er waren in de gemeente van Antiochië profeten en leraren, onder wie Barnabas, Simeon die Niger werd genoemd, Lucius de Cyreneeër, Manaën, een jeugdvriend van de tetrarch Herodes, en Saulus. <sup>2</sup> Op een dag, toen ze aan het vasten waren en een gebedsdienst



hielden voor de Heer, zei de heilige Geest tegen hen: 'Stel mij Barnabas en Saulus ter beschikking voor de taak die ik hun heb toebedeeld.' <sup>3</sup> Nadat ze gevestigd en gebeden hadden, legden ze hun de handen op en lieten hen vertrekken. <sup>4</sup> Zo werden Barnabas en Saulus uitgezonden door de heilige Geest. Ze gingen eerst naar Seleucië en van daar per schip naar Cyprus, <sup>5</sup> waar ze aankwamen in Salamis. Daar verkondigden ze Gods boodschap in de synagogen van de Joden. Johannes was met hen meegegaan om hen te helpen.

<sup>14.24</sup> Na hun reis door Pisidië kwamen ze in Pamfylië, <sup>25</sup> waar ze in Perge Gods boodschap verkondigden. Vervolgens reisden ze verder naar Attalia. <sup>26</sup> Van daar gingen ze per schip naar Antiochië, de stad waar ze aan Gods genade waren toevertrouwd toen hun de taak was opgelegd die ze nu hadden volbracht. <sup>27</sup> Daar aangekomen riepen ze de gemeente bijeen en brachten verslag uit van alles wat God door hen tot stand had gebracht. Ze vertelden hoe hij voor de heidenen de deur naar het geloof had geopend. <sup>28</sup> Ze bleven nog geruime tijd bij de leerlingen.

## Opwekking 684

## Adembenemend

Uw majesteit is onaantastbaar, niemand is aan U gelijk.  
Onvolprezen, zonder weerga, koning van het hemelrijk.  
Oorverdovend als de donder, helder als een bliksemschicht.  
Oogverblindend is de luister van uw heilig aangezicht.  
Toch bent U niet onbereikbaar; door uw Geest woont U in mij.  
U bent alomtegenwoordig: overal altijd nabij.

U bent adembenemend, eindeloos mooi,  
overstijgt wat een mens  
ooit heeft gezien, gehoord, bedacht.  
U bent meer dan bijzonder, buitengewoon.  
Niets is vergelijkbaar met uw majesteit en pracht.

Uw werken zijn verbazingwekkend, schoonheid die de schepping vult.  
Onuitspreek'lijk is de grootsheid waarmee U zich heeft omhuld.  
Ondoorgrond'lijk zijn uw wegen, onvoorstelbaar is uw macht.  
Uw gedachten zijn ongrijpbaar, ontzagwekkend is uw kracht.  
Toch bent U niet onbereikbaar; door uw Geest woont U in mij.  
U bent alomtegenwoordig: overal altijd nabij.

U bent adembenemend, eindeloos mooi,  
overstijgt wat een mens  
ooit heeft gezien, gehoord, bedacht.  
U bent meer dan bijzonder, buitengewoon.  
Niets is vergelijkbaar met uw majesteit en pracht.

Uw wijsheid is onovertroffen en uw woord zal nooit vergaan.  
Uw rechtvaardigheid onwrikbaar, eeuwig blijft uw trouw bestaan.  
Onweerstaanbaar is uw liefde, uw genade ongekend.  
Here, U bent onbeschrijflijk, want U bent wie U bent.



U bent adembenemend, eindeloos mooi,  
overstijgt wat een mens  
ooit heeft gezien, gehoord, bedacht. 2X

U bent meer dan bijzonder, buitengewoon.  
Niets is vergelijkbaar met uw majesteit en pracht.

## **Overdenking**

## **“Gezegend op weg”**

### **Opwekking 710**

### **Gebed om zegen**

Zegen mij op de weg die ik moet gaan.  
Zegen mij op de plek waar ik zal staan.  
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.  
O God, zegen mij alle dagen lang!

Vader, maak mij tot een zegen; ga mij niet voorbij.  
Regen op mij met Uw Geest, Heer,  
Jezus, kom tot mij als de Bron van leven,  
die ontspringt, diep in mij.  
Breng een stroom van zegen,  
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.

Zegen ons waar we in geloof voor leven.  
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.  
Zegen om de ander tot zegen te zijn.  
O God, zegen ons tot in eeuwigheid!

Vader, maak ons tot een zegen; hier in de woestijn.  
Wachtend op Uw milde regen, om zelf een bron te zijn.  
Met een hart vol vrede, zijn wij zegenend nabij.  
Van Uw liefde delend, waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 2X

Met een hart vol vrede, zijn wij zegenend nabij.  
Van Uw liefde delend, waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

## **Interview Nanouk**

### **Sela**

### **Mag ik jou tot zegen zijn**

Mag ik jou tot zegen zijn, naast je lopen op de reis?  
Samen achter Jezus aan, gaan waar Hij ons wijst.  
Laat ons delen in zijn liefde, voor elkaar de minste zijn.  
Met elkaar het leven vieren, uitzien naar het koninkrijk.

Mag ik jou tot zegen zijn, jou aanvaarden zoals Hij?  
Zoeken naar verbondenheid, dwars door alle strijd.



Laat ons wijze woorden spreken, zwijgen als dat nodig is.  
Met elkaar een voorbeeld geven, leven als getuigenis.

Laten wij tot zegen zijn voor de mensen om ons heen.  
Vol van liefde zoals Hij, open en gastvrij.  
Laat ons delen, laat ons geven, geven wat de ander mist.  
Elke stap is vol van leven, omdat Jezus bij ons is.

## Zegening en zending

### Eline

### De zegen

De Heer zegent, beschermt jou  
zijn nabijheid geeft Hij. Genadig is Hij.  
De Heer richt zijn oog op jou.  
En geeft vrede.

Amen, amen, amen.  
Amen, amen, amen.

De Heer zegent, beschermt jou  
zijn nabijheid geeft Hij. Genadig is Hij.  
De Heer richt zijn oog op jou.  
En geeft vrede.

Amen, amen, amen.  
Amen, amen, amen.

Laat zijn goedheid op jou stralen,  
meer dan duizend generaties,  
jouw familie en jouw kind'ren,  
en hun kind'ren en hun kind'ren.

Zijn nabijheid, gaat voor jou uit  
en komt na jou en is naast jou,  
en rondom jou binnenin jou,  
Hij is met jou, Hij is met jou.

In de ochtend, in de avond,  
in jouw komen, in jouw weggaan,  
in jouw huilen, in jouw lachen,  
Hij is voor jou, Hij is voor jou.

2X

Amen, amen, amen.  
Amen, amen, amen.

2X

## Dankgebed en voorbede,



## Collecte

(Meer informatie, zie einde liturgie)

## Lev

## God en Reisgenoot (tijdens de collecte)

Wij zijn met U onderweg,  
onze dagen, onzelevens.  
U gaat altijd met ons mee,  
onze wegen, kilometers.  
Nee, U laat ons nooit alleen.

Wij leven met de zekerheid,  
dat U voor altijd bij ons blijft.  
U bent de bestemming  
en U bent de reis

*Wij zijn met U onderweg,  
wij zijn met U onderweg.*

Als een wolk die, voor ons uitgaat,  
bent U zichtbaar overdag.  
In ons slapen, blijft U waken,  
als een vuur in onze nacht

Wij leven met de zekerheid,  
dat U voor altijd bij ons blijft.  
U bent de bestemming  
en U bent de reis

U bent God en reisgenoot.  
U blijft trouw hoe het ook loopt.  
Van begin tot aan het eind, U bent erbij,  
U bent God en reisgenoot,  
U blijft trouw hoe het ook loopt.  
Van begin tot aan het eind, U bent erbij.

*Wij zijn met U onderweg  
Wij zijn met U onderweg*

U bent de bestemming,  
U bent de bestemming  
En U bent de reis,  
U bent God en reisgenoot.  
U blijft trouw hoe het ook loopt.  
Van begin tot aan het eind, U bent erbij,  
U bent God en reisgenoot.  
U blijft trouw hoe het ook loopt.  
Van begin tot aan het eind, U bent erbij.



*Wij zijn met U onderweg.*

## **Nieuwe Liedboek 416**

## **Ga met God en Hij zal met je zijn**

Ga met God en Hij zal met je zijn,  
jou nabij op al je wegen,  
met zijn raad en troost en zegen.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn  
bij gevaar, in bange tijden,  
over jou zijn vleugels spreiden.  
Ga met God en Hij zal met je zijn

Ga met God en Hij zal met je zijn:  
in zijn liefde je bewaren,  
in de dood je leven sparen.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn,  
tot wij weer elkaar ontmoeten,  
in zijn Naam elkaar begroeten.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.

## **Zegen**

## **Collectes**

Er zijn deze week, 2 collectes:

In de dienst bestemd voor 'Kerkrentmeesters & Diaconie'  
Bij de uitgang bestemd voor 'ZWO collecte, Danique Piet'

De collecte tijdens de dienst:

U kunt uw collecte voor in de dienst van 'Kerkrentmeesters & Diaconie', overmaken op rekeningnummer NL08 RABO 0300 1421 61 t.n.v. Kerkv. Hervormde Gemeente Aalsmeer o.v.v.  
'Kerkrentmeesters & Diaconie of QR code Kerkrentmeesters



De uitgangscollecte is voor 'ZWO collecte, Danique Piet'

Danique werkt met de wereldwijde zendingsorganisatie Youth With A Mission (YWAM) in Herrnhut, Duitsland. Deze organisatie heeft het motto: God kennen en Hem bekendmaken. Danique leeft met en voor God en zij beleeft daardoor iedere dag als een avontuur. Als zendeling in Duitsland is zij bij van alles betrokken, zoals lokale kerkactiviteiten, tours door het land, praktische hulp op de basis in Herrnhut. Maar ook zendingsreizen naar andere





landen. Op dit moment leidt ze een Discipelschap Training School (DTS) genaamd "Harvest". Deze school focust zich op het toerusten en bekrachtigen van jonge mensen om de zending in te gaan en 'de oogst binnen te halen' zoals dat in Mattheus 9: 37-38 geschreven staat. In de eerste fase van deze 6 maanden durende school leer je God beter kennen, door middel van lessen van verschillende sprekers, één op één gesprekken en het wonen in een leefgemeenschap. In het tweede gedeelte gaan ze op zendingsreis om God bekend te maken. Danique's focus ligt op het Midden-Oosten waar vele moslims op zoek zijn naar Jezus. Haar passie is dat de studenten geraakt zullen worden om de zending in te gaan en de moslimwereld te bereiken met het evangelie. De diaconie steunt Danique in haar werk door een vaste maandelijkse bijdrage. Wil jij/ u helpen om deze bijdrage te kunnen blijven geven.

Uw bijdrage kan u overmaken op de Het rekeningnummer van de ZWO-commissie van de Hervormde Gemeente NL 73 RABO 0380 1440 69 o.v.v. Danique Piet of de ZWO QR code



Volgende dienst

Zondag 6 Oktober 2024, Kerkdienst, 10 uur, Ds. J.S. Bruwer, Kudelstaart, Israëlzondag

De diensten zijn te volgen via de livestream van de Hervormde gemeente wijk Oost,

[Oosterkerk Aalsmeer - YouTube](#) of [www.oosterkerk.tv](http://www.oosterkerk.tv)

Op zondagen ook te zien op het tv-kanaal van radio Aalsmeer (Caiway kanaal 12/KPN kanaal 1389)

Zie ook de kalender op <http://hervormdaalsmeer.nl> of QR-code hiernaast

Wilt u doorpraten of meer informatie over de Oosterkerk, neem dan contact op met:

Ds. Menno Zandbergen, tel: 06-12889809 of [voorganger@oosterkerk-aalsmeer.nl](mailto:voorganger@oosterkerk-aalsmeer.nl)

Kerkraad, Bert Rijkmans, tel: 06-12991003 of [bertrijkmans@xs4all.nl](mailto:bertrijkmans@xs4all.nl)

