

Zondagsbrief Avondmaal

1 september 2024

Voorganger: Ds Gerrit Fredrikze
Ouderling van dienst: Edwin Koster
Organist: Joshua Prins van Maasdam
Schriftlezing: Ernie Wesselius



Lied voor de dienst Hemelhoog 522

Dit is een huis om de Heer te ontmoeten,
plaats van gebed, van muziek tot zijn eer,
smeeklied en lofzang en taal van ontferming,
woorden gewijd aan de trouw van de Heer.

Dit is een schutse, hier mag ik vertoeven;
voel ik mij eenzaam of droevig gestemd,
blakend van geestdrift of stil van ontroering,
Hij is de Heer die mij door en door kent.

Dit is Gods woning, hier vind ik zijn tafel,
hier komt Hij tot ons in brood en in wijn,
hier vieren wij zijn genade en goedheid,
mogen wij blij voor zijn aangezicht zijn.

Enmaal, o God, bent U alles in allen,
wist U de tranen van ieders gezicht,
eenmaal, o God, aan het eind van de tijden,
neemt U ons op in de stad van het licht.

Welkom en mededelingen

Intochtslied: Psalm 34: 4 en 9

4

Komt nader, ziet en proeft,
opdat men smake naar waardij
des Heren goedheid. Zalig hij
die veilig bij Hem toeft.
Die thuis hoort in Gods kring,

dient met ontzag zijn hoog bewind.
Zelfs waar de leeuw geen voedsel
vindt
wacht u verzadiging.

9

De Heer verlost en spaart
het leven van wie Hem bemint.
Al wie bij God zijn toevlucht vindt
wordt schuldeloos verklaard.

Stil gebed

Bemoediging en groet

Aanvangstekst: Johannes 6 vers 48 'Ik ben het brood dat leven geeft'

Zingen: Gezang 470

1

Wat vlied' of bezwijk', getrouw is mij God,
Hij blijft aan mijn zij in 't wisselend lot;
moog 't hart soms ook beven in 't heetst van de strijd,
zijn liefd' en ontferming vertroosten altijd.

2

Verleid door het kwaad dat steeds mij belaagt,
gevallen in schuld, door wroeging geplaagd,
vertrouw ik slechts Hem, die mij leidt door zijn Geest,
mijn zonden vergeeft en mijn smarten geneest.

3

Als God mij vertroost, is 't kruis niet te zwaar,
dan ken ik geen vrees in 't bangste gevaar,
dan win ik al strijdend vertrouwen en kracht
en zing ik mijn psalmen in duistere nacht.

4

Ik roem in mijn God, ik juich in zijn trouw,
de rots mijner ziel, waar 'k eeuwig op bouw.
Ik zal Hem nog prijzen in 't uur van mijn dood,
dan rijst nog mijn loflied: zijn goedheid is groot

Woorden van leven Efeziërs 6, 10 - 20 (NBV21)

Zingen: Gezang 298

1

Wij staan ten laatsten kamp gereed,
een strijd van dood en leven!
Houdt daarin moedig stand en weet:
God zal u nooit begeven.

De oude wereld komt ten val,
zij stort in puin, maar Christus zal
het nieuwe rijk doen rijzen.

2

Bazuingeschal verkondigt blij:
't wordt overal vernomen
reeds komt de Heiland naderbij,
zijn rijk zal weldra komen!
Blijft tot het laatste toe bijeen,
tezamen sterk en met Hem een:
zo zult gij overwinnen.

Gebed om de opening van het Woord kinderen naar de nevendienst

Schriftlezing 2 Koningen 4, 42 - 44 (NBV21)

Schriftlezing Marcus 8, 1 - 21 (NBV21)

Zingen: Gezang 349

1

O Vader, trek het lot U aan
van allen die door U bestaan.
Gij die geen stenen geeft voor brood,
wees met uw kinderen in nood;
en stil, God die rechtvaardig zijt,
de honger naar gerechtigheid.

2

O Vader, trek het leed U aan
van allen die met ons bestaan.
Gij hebt gezegd: geef gij hun brood,
doe ons hun broeders zijn in nood,
opdat zij weten, wie Gij zijt:
de God van hun gerechtigheid.

Verkondiging 'Het zijn de kleine dingen die het doen'

Zingen: Lied 534: 3 (Liedboek 2013)

Hij die de armen voedsel gaf,
met overdaad hen kwam verwarmen,
is zelf het brood dat honger stilt:
ons levensbrood, de Zoon van God.

Voorbeden

Inzameling van de gaven;



Zingen: Hemelhoog 513; De tafel wordt intussen gereed gemaakt

1

Eet het brood met Mij,
drink de wijn met Mij,
tussen de vleugels
van de cherubim.
Deel het maal met Mij,
eet het brood met Mij,
drink de wijn met Mij,
tussen de vleugels
van de cherubim.
Deel het maal met Mij.

2

Wij aanbidden U,
wij aanbidden U.
Tussen de vleugels
van de cherubim
aanbidden wij U.
Wij aanbidden U,
wij aanbidden U.
Tussen de vleugels
van de cherubim,
aanbidden wij U.

3

Ik ontmoet je daar,
Ik ontmoet je daar.
Tussen de vleugels
van de cherubim,
daar ontmoet Ik jou.
Ik ontmoet je daar,
Ik ontmoet je daar.
Tussen de vleugels
van de cherubim,
daar ontmoet Ik jou.

DE MAALTIJD VAN DE HEER

Tafelgebed

Inleidingswoorden

... U met heel ons hart de lofzang toe te zingen: Gezang 457: 1

Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig,
vroeg in de morgen word' U ons lied gewijd.
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,
Drievuldig God, die een in wezen zijt.

Vervolg tafelgebed

....door Jezus Christus onze Heer, die ons heeft leren bidden:
Onze Vader

Zingen: Hemelhoog 579: 2

Lam van God, in eeuwigheid te prijzen,
die voor 's werelds zonden boet,
uw gekruisigd vlees is waarlijk spijs,
waarlijk drank uw heilig bloed.
Uit een duister, vrees'lijk boven mate
riep Gij tot Hem die U had verlaten,
maar uw stem brak door de nacht:
'Vader, wereld, 't is volbracht.'

GEMEENSCHAP VAN BROOD EN WIJN

Nodiging

Instellingswoorden

Tafel 1

zingen: Gezang 473: 1

Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot uw lof en dienst bereid.

Tafel 2

zingen: Gezang 473: 3

Neem mijn stem, opdat mijn lied
U, mijn Koning, hulde biedt.
Maak, o Heer, mijn lippen rein,
dat zij uw getuigen zijn.

Tafel 3

zingen: Gezang 473: 5

Neem mijn wil en maak hem vrij,
dat hij U geheiligd zij.
Maak mijn hart tot uwe troon,
dat uw Heil'ge Geest er woon'.

Gebed na de Maaltijd

Zingen: Gezang 473: 10

Neem ook mijne liefde, Heer,
'k leg voor U haar schatten neer.
Neem mijzelf en voor altijd
ben ik aan U toegewijd.

Zegen met gezongen Amen

Collecte bij de uitgang is bestemd voor:

Avondmaalscollecte



Wilt u contact of napraten naar aanleiding van de dienst, dan kunt u de ouderling van dienst bij de uitgang aanspreken.

Avondmaalcollecte voor Paulien Naber

De collecte op 1 september a.s. is bestemd voor de maandelijkse bijdrage voor Paulien.

Paulien werkt aan de grens van Mexico in een centrum voor vluchtelingen. Daar worden mensen opgevangen, vooral uit Haïti, die in afwachting zijn op toestemming om Amerika in te mogen. In deze tijd van afwachten biedt het centrum een veilige plek voor families en zwangere vrouwen. Daarnaast wordt het evangelie met hen gedeeld, krijgen kinderen les, is er medische zorg en er is de mogelijkheid op Engelse les en Bijbelstudies te volgen. Het centrum heeft een familie sfeer, met gebed en de liefde van God als centraal punt.

Om Paulien in staat te stellen dit werk te blijven doen, steunt de diaconie haar met een maandelijkse bijdrage van € 600 per maand.

Wilt u helpen om deze maandelijkse bijdrage te blijven geven, zodat Paulien haar liefdevolle werk kan blijven doen, geef dan in de avondmaalcollecte of maak een bedrag over naar het bankreknr van de Diaconie Hervormde Gemeente NL 95 RABO 0300 1205 16 o.v.v. avondmaalcollecte. Of gebruik de hierbij afgedrukte QR code. Hartelijk dank namens de diaconie



Buurtkastje

In de weken van de zomervakantie hebben we steeds "vulling" in de krat op de zondagmorgen mogen ontvangen. Ook merken we dat er doordeweeks van alles in het kastje wordt gezet. Heel veel dank voor dit alles! Fijn om zo met elkaar hulp te bieden aan mensen die het financieel niet zo goed hebben. Er worden ook af en toe giften gegeven en daar zijn we ook heel blij mee, want daar doen we boodschappen van en zo hebben we dan weer een voorraad. Iedere dag gaat er iemand van ons team bij het kastje kijken en bijvullen. We hopen dat de gemeente ons blijft helpen met boodschappen

meenemen op zondag of door giften te schenken. U kunt een gift in een envelop in de krat stoppen of een bedrag overmaken naar de bankrekening van de diaconie met de vermelding dat het voor het buurtkastje is. Hartelijk dank namens het buurtkastjesteam (Cora, Corina, Els, Ernie, Hilda, Rietje en Margriet)