

Zondagsbrief

6 oktober 2024

Voorganger: ds Edjan Westerman
Ouderling van dienst: René Spaargaren
Schriftlezing: Sjoerd den Braber
Organist: Joshua Prins van Maasdam



Thema: Israël op het Hart ...

Voor de dienst:

Zingen: Opwekking 66g – Heer van de eeuwigheid ...

Heer van de eeuwigheid
laat ons uw glorie zien.

Heer over hemel en aard,
God van Israël.

Kom in uw wijsheid en macht,
vol van uw glorie en kracht.

Hoor naar de roep van ons hart,
toon uw heerlijkheid.

En ieder zal U zien
die komt in majesteit.

Refrein 1:

Adonai, Adonai,
dan buigt elke knie
voor de hoogste Heer.

Adonai, Adonai,
dan juicht elke tong:
U alleen bent Heer!
Adonai.

Zie Jeruzalem wacht,
heft haar lofzang omhoog,
alle poorten zien uit
naar de dag dat U komt.

En hoor hoe Sion zingt:
gezegend Hij die komt.

(Refrein 1)

U bent Heer over al wat leeft,)
U bent Heer over al wat leeft...) 4x

En hoor hoe Sion zingt:
gezegend Hij die komt.

Refrein 2:

Adonai, Adonai,
dan buigt elke knie
voor de hoogste Heer.

Adonai, Adonai,

dan juicht elke tong:

U alleen bent Heer!

Adonai. Adonai.

Adonai. Adonai.

Zingen: Opwekking 269 – Baruch haSjem Adonai

Baruch haShem Adonai,

Baruch haShem Adonai.

Gezegend zij de naam van de Heer.

Baruch haShem Adonai.

Begin

Welkom en afkondigingen

Zingen: Psalm 103:1,2 – Zegen, mijn ziel, de grote Naam des HEREN ...

1

Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren,
laat al wat binnen in mij is Hem eren,
vergeet niet hoe zijn liefde u heeft geleid,
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven,
die u geneest, die uit het graf uw leven
verlost en kroont met goedertierenheid.

2

Loof Hem, die zo met gaven u verzadigt,
dat uw bestaan, met glorie begenadigd,
gelijk een arend nieuw bevreugeld wordt.
Het volk in druk heeft van Hem recht verkregen,
Hij heeft aan Mozes eens getoond zijn wegen,
op Israel zijn zegen uitgestort.

Stil gebed

Woord van afhankelijkheid – Groet

Wij eren de HEER en belijden ons geloof ... 'naar de Schriften'

Inleiding: geloofswaarden van lang geleden ... maar weten we over Wie het gaat?

Lezing: Psalm 78:3-4, Hebrëën 13:15, Markus 12:29-31 (NBG51)

Zingen: Psalm 78:2

Laat ons wat onze vaders vertelden
doorgeven en aan onze kinderen melden.

't Getuigenis aan Israël geschonken,
het heil dat van de hemel heeft geklonken,
het is een licht dat ons ten leven leidt, -
ons en alwie door ons wordt ingewijd.

Gebed van verootmoediging en toewijding

Genade van de HERE, God van Abraham, Izaak en Jakob: Micha 7:18-20 en
Hosea 2:16-17 (NBV21)

Lofprijzing en dank

Zingen: Opwekking 266 – Heer U leidde mij in de wildernis ...

Heer, U leidde mij in de wildernis,)
in het dal van Achor,) 2x
en opnieuw sprak U tot mijn hart.)

Daar zal ik zingen, voor U zingen
als in de dagen van mijn jeugd,
in het dal van Achor klinkt mijn lied.

Refrein:

Want God maakte het dal
tot een deur der hoop.
Daarom zing ik vol vreugd dit lied.

Zing halleluja, halleluja, zing halleluja.
Halleluja, halleluja, amen.

(Refrein)

Zingen: Opwekking 496 – Kadosj, Kadosj ... Heilig, Heilig ...

Kadosh, kadosh, kadosh.)

Kadosh, kadosh, kadosh.)

Adonai Elohim, tz' vaoth,) 2x

Adonai Elohim, tz' vaoth.)

Refrein 1:

Asher hayah v'hoveh v'yavo!

Asher hayah v'hoveh v'yavo!

Heilig, heilig, heilig.

Heilig, heilig, heilig

is de Heer onze God, de Almachtige,

is de Heer onze God, de Almachtige,

die was en die is)

en die komen zal,)

die was en die is) 2x

en die komen zal.)

Gods wegen en bedoelingen kennen door Zijn Woord

Gebed om de Heilige Geest

Kindermoment: *Om niet te vergeten ...*

Schriftlezing door Sjoerd den Braber: Exodus 28:9-21, 29-30
en Psalm 133 (HSV)

Zingen: Psalm 133:1,2,3

1

Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is 't dat zonen
van 't zelfde huis als broeders samenwonen.

Een liefdeband houdt hen tezaam.

De zegen van Gods hoog verheven naam
daalt op hen neer vol zoete tederheid,
als olie die den priester wijdt.

2

Als olie die Aarons baard en kleren
met geur doordringt, zo is de gunst des Heren
voor wie eendrachtig samen zijn.

Als dauw is het, die ligt zo mild en rein
op Hermons top en daalt op Sion neer.
't Wordt al een tuin voor God den Heer.

3

Jeruzalem! Hier geeft de Heer zijn zegen,
hier woont Hij zelf, hier wordt zijn heil verkregen
en leven tot in eeuwigheid.

Preek: *Israël op het Hart ...*

Zingen: Psalm 87:1,2,3,4 – Op Sions berg sticht God zijn heil'ge stede ...

1

Op Sions berg sticht God zijn heilge stede.
Zij heeft zijn hart, Hij houdt er open hof.
O Godsstad, vrolijk zingen wij uw lof;
door uwe poort zal ieder binnentreden.

2

Rahab en Babel zullen u behoren.
Ja volk na volk buigt eenmaal voor Hem neer
en ieder land erkent Hem als de Heer.
O moederstad, uit u is elk geboren!

3

God zal hen zelf bevestigen en schragen
en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft,
hen tellen, als in Israel ingelijfd,
en doen de naam van Sions kindren dragen.

4

Zij zullen saam, de groten met de kleinen,
dansend de harpen en cymbalen slaan,
en onder fluitspel in het ronde gaan,
zingend: "In U zijn al onze fonteinen".

Met de HEER 'op het hart dragen': de HEER schenkt en zegent ambtsdragers

Inleidende woorden

De HEER schenkt en zegent geloof:

belijdenis van Ruben Buijs

gebed, een persoonlijk Bijbelwoord en zegening onder handoplegging

zingen: Psalm 68:10 (OB)
Geloofd zij God met diepst ontzag!
Hij overlaadt ons dag aan dag
met Zijne gunstbewijzen.
Die God is onze zaligheid;
wie zou die hoogste Majesteit
dan niet met eerbied prijzen?
Die God is ons een God van heil;
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil,
ons 't eeuwig, zalig leven;
Hij kan, en wil, en zal in nood,
zelfs bij het naad'ren van den dood,
volkomen uitkomst geven.

De HEER schenkt en zegent ambtsdragers:
we zijn dankbaar voor ambtsdragers: Ezra Overbeek – Arjan van der Vliet
bevestiging van Ruben Buijs en Robert-Jan Wesselius
gebed en zegening onder handoplegging
Toewijding van de kant van de gemeente
zingen: Opwekking 710 B (= 'Zegen ons ...' + 'Vader, maak ons ...')
Zegen ons waar we in geloof voor leven.
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.
Zegen om de ander tot zegen te zijn.
O God, zegen ons tot in eeuwigheid!

Refrein 1:
Vader, maak ons tot een zegen;
ga ons niet voorbij.
Wachtend op Uw milde regen
om zelf een bron te zijn.
Met een hart vol vrede
zijn wij zegenend nabij.
Van Uw liefde delend
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

Met God 'meedragen' – Gebeden en gaven

Lofprijzing en dank

Gebeden – voorbeden – gebed voor Israël – afgesloten met een gezongen zegen over het volk Israël: Opwekking 18g (alleen!) vers 3 (2x) : De Heer zegene u ...

De Heer zegene u,

de Heer zegene u.

Hij, die de hemel en aarde gemaakt heeft
zegene u.

Inzameling van de gaven



Gezegend onderweg

Zingen: Gezang 42:1,3 – Verheug u, gij dochter van Sion ...

1

Verheug u, gij dochter van Sion,
en jonkvrouw Jeruzalem, juich!

Uw koning rijdt binnen,
het rijk gaat beginnen,
de zalige tijden,
Hij komt ons bevrijden
rechtvaardig, zachtmoedig,
de aarde zal spoedig
een bloeiende tuin zijn van vrede en recht,
de Heer heeft het heden gezegd.

2

Verheug u, gij dochter van Sion,
en jonkvrouw Jeruzalem, juich!
Hij zal u regeren
met God en met ere.
De wagens, de paarden,
de wapens, de zwaarden,
krijgszuchtige plannen,
Hij zal ze verbannen,
Hij zal ze verdoen in zijn toorn en zijn recht,
het is van te voren voorzegd.

Zegen

Collecte bij de uitgang is bestemd voor:

Israël en de Bijbel / Israël werkgroep

Wilt u contact of napraten naar aanleiding van de dienst, dan kunt u de ouderling van dienst bij de uitgang aanspreken.

Een jaar later: samen (leren) bidden vanuit Gods bewogenheid en Zijn verlangen naar de vrede voor en van Jeruzalem.

Op maandagavond 7 oktober - precies een jaar na de aanval van Hamas op Israël - wordt D.V. in de Dorpskerk een gebedsbijeenkomst gehouden.

Het is ons verlangen om vanuit Gods bewogenheid met Zijn volk Israël en vanuit Zijn liefde voor de volken samen te (leren) bidden.

Uiteindelijk is in de vrede van Jeruzalem ook de uiteindelijke vrede voor de volken gelegen.

We verlangen ernaar dat onze gebeden deel zullen uitmaken van Gods verlangens.

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd onder verantwoordelijkheid van de Dorpskerk en de Levend Evangelie Gemeente.

Graag nodigen we ook leden van andere kerken en gemeenten die samenwerken binnen Aalsmeer over Hoop uit.

Deze gebedsbijeenkomst begint om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) en wordt afgesloten om 21.30 uur.

We hopen op de aanwezigheid van velen.

Namens de werkgroep Israël van de Dorpskerk en het gebedswerk binnen de LEG,

Edjan Westerman en Annet de Jong

6 oktober 'Zingen in de Dorpskerk' met Aalsmeers Mannenkoor Con Amore

6 oktober a.s. om 18.30 uur is er weer een zangdienst in de Dorpskerk van Aalsmeer. Er zal deze avond medewerking worden verleend door het bekende Aalsmeers koor: Mannenkoor Con Amore onder leiding van Theo van der Hoorn. De samenzang en een deel van de koorzang zal begeleid worden door organist Theo Griekspoor, ook geen onbekende in de Aalsmeerse muziekwereld. De avond zal onder leiding staan van dhr. Eppo Kramer. Uiteraard is er deze avond ook volop gelegenheid voor samenzang. Iedereen is van harte uitgenodigd. De toegang is, zoals gebruikelijk, gratis.