

Zondagsbrief

13 oktober 2024

Voorganger: prop Arie de Wit
Ouderling van dienst: Yvette Bomert
Schriftlezing: Cees Harting
Kindermoment: Ruben Buijs
Organist: Peter Burger
Muziekgroep



Thema: De naam van God

Orgelspel

Psalm 122: 1, 2 en 3

1

Hoe sprong mijn hart hoog op in mij,
toen men mij zeide: "Gord u aan
om naar des Heren huis te gaan!
Kom ga met ons en doe als wij!
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in,
u, Godsstad, mogen wij ontmoeten!
Jeruzalem, van ver aanschouwd,
wel saamgevoegd en welgebouwd,
o schone stede, die wij groeten.

2

Hoe zijn de stammen opgegaan!
Hier gingen ons de voeten voor
der pelgrims, die de Heer verkoor,
hier, waar uw heilige muren staan!
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in
naar 's Heren woord, om zijns naams ere!
Zo is het Israel gezegd;
hier zijn de zetels van het recht,
de troon, waar David zal regeren!

3

Bidt heil toe aan dit Vredesoord;
dat die u mint bevredigd zij,
dat vrede in uw wallen zij,
gezegend zij uw muur en poort!
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in
om u met vrede te ontmoeten!
Om al mijn broeders binnen u,
om 's Heren tempel wil ik u,
o stad van God, met vrede groeten.

Opwekking 832: Jezus Overwinnaar

Waar U verschijnt, wordt alles nieuw,
want U bevrijdt en geeft leven.
Elke storm verstilt door de klank van uw stem.
Alles buigt voor Koning Jezus.

U bent de held die voor ons strijdt.
U baant de weg van overwinning.
Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer.
Naam boven alle namen, hoogste Heer.

Refrein:

Voor eeu-wig is uw heerschappij.
Uw troon staat onwankelbaar.
Ongeëvenaarde kracht ligt in uw grote naam,
Jezus, overwinnaar.

De duisternis licht op door U.
De duivel is door U verslagen.
Dood, waar is je macht, waar is je prikkel gebleven?
Jezus leeft en ik zal leven.

De schepping knielt in diepst ontzag.
De hemel juicht voor onze Koning.
En de machten van de hel weten wie er regeert,
naam boven alle namen, hoogste Heer!

(Refrein 2x)

Naam boven alle namen.
Naam boven alle namen.
Naam boven alle namen.

Naam boven alle namen.
Naam boven alle namen.
Naam boven alle namen.

Naam boven alle namen.
Naam boven alle namen.
Naam boven alle namen.
Naam boven alle namen.

Refrein:

Voor eeu-wig is uw heerschappij.
Uw troon staat onwankelbaar.
Ongeëvenaarde kracht ligt in uw grote naam,
Jezus, overwinnaar.
Ongeëvenaarde kracht ligt in uw grote naam,
Jezus, overwinnaar.
U bent Jezus, overwinnaar.
U bent Jezus, overwinnaar.

Welkom en mededelingen

Gezang 242: 1, 3 en 6 ('Komt laat ons deze dag')

1

Komt laat ons deze dag
met heilig vuur bezingen
en met vernieuwde vreugd,
want God deed grote dingen.
Eens gaf de Heil'ge Geest
aan velen heldenmoed.
Bidt dat Hij ons vandaag
verlicht met Pinkstergloed.

3

In 't lichaam van de Heer
tot leden uitverkoren,
zijn wij door uwe kracht
als kindren nieuw geboren.
Deel dan uw gaven uit,
wees met uw kracht nabij.
Dat ieder op zijn plaats
een levend lidmaat zij.

Persoonlijk stil gebed
Bemoediging en Groet
Psalm 105: 1 en 2

1

Looft God den Heer, en laat ons
blijde
zijn glorieijke naam belijden.
Meldt ieder volk en elk geslacht
de wonderen die God volbracht.
Gij die van harte zoekt den Heer,
verblijdt u, geeft zijn naam de eer.

Leefregel
Kindermoment
Psalm 33: 1 en 11

1

Komt nu met zang en roert de snaren,
gij volk, dat leeft van 's Heren recht.
Hijzelf heeft zijn getrouwe scharen
een lofzang in de mond gelegd.
Word' als nooit tevoren door wie Hem behoren
't feestlied ingezet!
Meldt de blijde mare bij de klank der snaren,
steekt de loftrompet.

8

Wij wachten stil op Gods ontferming,
ons hart heeft zich in Hem verheugd.
Hij komt te hulp en geeft bescherming,

6

Vul aan wat ons ontbreekt,
want stukwerk is ons pogen.
En wat ons afleidt van
de vrede uit den hoge,
laat dat, verheven licht,
in vuur en wind vergaan.
Houdt Gij ons staande door
het wonder van Gods naam.

2

Vraagt naar des Heren grote
daden;
zoekt zijn nabijheid, zijn genade.
Gedenkt hoe Hij zijn oordeel velt,
zijn wonderen ten teken stelt,
volk dat op Abram u beroemt,
met Jakobs nieuwe naam
genoemd.

zijn heilige naam is onze vreugd.
Laat te allen tijde
uwe liefd' ons leiden,
uw barmhartigheid.
God, op wien wij wachten,
geef ons moed en krachten
nu en voor altijd.

Opwekking 638: Prijs Adonai

Wie is als Hij?
de Leeuw maar ook het Lam,
gezet op de troon.
Bergen buigen neer,
de zee verheft haar stem
voor de allerhoogste Heer.

Refrein 1:
Prijs Adonai,
wanneer de zon opkomt
totdat zij onder gaat.
Prijs Adonai,
alle naties van de aard',
alle heiligen; aanbid Hem.

Gebed om de Heilige Geest

Lezing door lector uit de NBV21:

Exodus 3 : 1-6 en 11-16a

Johannes 1 : 14-18

Opwekking 876: Voor altijd heilig

Duizend generaties knielen in aanbidding,
het lied van alle eeuwen zingen zij.
Zij die al geloofden, of nog geloven gaan,
zij zingen voor het Lam in eeuwigheid.

Uw naam is de hoogste,
uw naam is de grootste,
uw naam staat altijd bovenaan.
Alle tronen en krachten,
regering en machten,
uw naam staat altijd bovenaan.

Refrein 1:
In de hemel klinkt: Heilig.
Heel de schepping zingt: Heilig.
U bent hoogste Heer: Heilig.
Voor altijd heilig.

Als je bent vergeven en als je bent verlost,
zing je lied voor eeuwig voor het Lam.
Als je leeft in vrijheid, door Jezus' bloed gekocht,
zing je lied voor eeuwig voor het Lam.

Zing je lied voor eeuwig en amen.

(Refrein 1)

Refrein 2:

Heel uw volk zingt uit: Heilig.

Voor U Majesteit: Heilig.

U bent voor altijd heilig.

Voor altijd heilig.

Uw naam is de hoogste,)
uw naam is de grootste,)
uw naam staat altijd bovenaan.)
Alle tronen en krachten,) 2x
regering en machten,)
uw naam staat altijd bovenaan.)

(Refrein)

U bent voor altijd heilig.)
Voor altijd heilig.) 2x

Voor altijd heilig. 4x

Verkondiging

Luisterlied:

Opwekking 805: Vol ontzag

Maak ons hart onrustig, God,
dat het ontevreden klopt
als we mooie leugens horen
en gemakkelijke woorden!
Maak ons hart onrustig, God.

Stort in ons uw tranen uit.
Mensen worden uitgebuit,
weggeschopt en opgesloten.
Zegen hen als wij hen troosten.
Stort in ons uw tranen uit.

Steek in ons uw woede aan
om het onrecht te weerstaan!
Geef ons moed om op te treden.
Laat ons vechten voor de vrede.
Steek in ons uw woede aan.

Laat ons dwaas en koppig zijn.
Laat ons doorgaan tot het eind.
Gaat het onze kracht te boven,
laat ons dan in U geloven.
Laat ons dwaas en koppig zijn.

Want het is uw koninkrijk tot in alle eeuwigheid.

Voor- en dankbeden

Collecte

Opwekking 731: Hallelujah Adonai

Jezus, ik hou van U,
meer dan de sterren van de hemel,
meer dan het water van de zee,
meer dan ik U zeggen kan.
Jezus, ik hou van U,
meer dan de sterren van de hemel,
meer dan het water van de zee,
meer dan ik U zeggen kan.

Refrein 1:

Halleluja Adonai,
halleluja Adonai,
halleluja Adonai.
Amen.

Halleluja Adonai,
halleluja Adonai,
halleluja Adonai.
Amen.

Wegzending en zegen (met gezongen Amen)

Collecte bij de uitgang is bestemd voor:

Kerk en beheer



Wilt u contact of napraten naar aanleiding van de dienst, dan kunt u de ouderling van dienst bij de uitgang aanspreken.

Kaartenactie Mexico.

We denken dat het leuk is om namens onze kerken een kerstgroet te sturen naar de gasten van het centrum van Paulien.

Op twee Zondagen kunt u uw kaart in het doosje bij de ingang van de kerk doen zoals we dat al gewend zijn voor Fred en Wilma met Pasen.

Op Zondag 20 en Zondag 27 Oktober staan de doosjes in de kerk zodat u uw kaart erin kunt doen en de kaarten verstuurd kunnen worden om op tijd bij Paulien te zijn.

We maken onderscheid tussen kaarten voor volwassenen en kinderen, doet u uw kaart in het daarvoor bestemde doosje?

Zo hopen we dat alle gasten persoonlijk een kerstgroet zullen ontvangen.

Het gaat in totaal om maximaal 100 personen dus als we allemaal 1 kaart schrijven krijgen alle gasten een kerstgroet uit Aalsmeer, doet u mee?

Namens de Diaconie Rietje Hulbos