

Zondagsbrief

27 oktober 2024

Ouderling van dienst: Ben Sparnaaij
Zangleider: René Spaargaren
Spreker: Gor Khatchikyan
Organist: Hans van Noord
Kindermoment: Marije Koster
Gebeden: Peter kersloot
Muziekgroep.



Orgelspel

Voor de dienst

Gezang 255

1

Ere zij aan God, de Vader,
ere zij aan God, de Zoon,
eer de Heil'ge Geest, de Trooster,
de Drieëen'ge in zijn troon.
Halleluja, halleluja,
de Drieëen'ge in zijn troon!

3

Ere zij de Heer der eng'len,
ere zij de Heer der kerk,
ere aan de Heer der volken;
aard' en hemel looft uw werk!
Halleluja, halleluja,
looft de Koning, heel zijn kerk!

2

Ere zij aan Hem, wiens liefde
ons van alle smet bevrijdt,
eer zij Hem die ons gekroond heeft,
koningen in heerlijkheid.
Halleluja, halleluja,
ere zij het Lam gewijd.

4

Halleluja, lof, aanbidding
brengen eng'len U ter eer,
heerlijkheid en kracht en machten
legt uw schepping voor U neer.
Halleluja, halleluja,
lof zij U, der heren Heer!

Opwekking 797 (U roep ons samen)

U roept ons samen als kerk van de Heer,
verbonden met U en elkaar.

Wij brengen U lof, geven U alle eer:
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.

Jezus is gastheer en nodigt ons uit:
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis!

Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest
die alles gelooft en verdraagt.

Streef naar de gaven die God aan ons geeft:
veelkleurig, verschillend en dienstbaar.

Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.

Refrein:

Breng ons samen, één in uw naam.

Ieder is welkom hier binnen te gaan.

Samen, één door de Geest;

verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

U roept ons samen voor Woord en gebed,
als deel van uw kerk wereldwijd.

Wij bidden om vrede, verzoening en recht;
gebruiken met vreugde de maaltijd.

Wij breken het brood en verstaan het geheim,
om samen uw kerk en van Christus te zijn.

Refrein:

Breng ons samen, één in uw naam.

Ieder is welkom hier binnen te gaan.

Samen, één door de Geest;

verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

Wij belijden één geloof en één Heer;)

zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.)

Heer, geef vrede die ons samenbindt.) 2x

Vader, maak ons één!)

Refrein:

Breng ons samen, één in uw naam.

Ieder is welkom hierbinnen te gaan.

Samen, één door de Geest;

verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

Welkom en mededelingen

Gebed

Psalm 118 : 1, 5 en 9

1

Laat ieder 's Heren goedheid prijzen,
zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Laat, Israel, uw lofzang rijzen;
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Dit zij het lied der priesterkoren;
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Gij, die den Heer vreest, laat het horen;
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.

5

De Heer is mij tot hulp en sterkte,
Hij is mijn lied, mijn psalmgezing.
Hij is het, die mijn heil bewerkte.
Ik loof den Heer mijn leven lang.
Hoor in hun kamp Gods knechten zingen
nu Hij de zege heeft gebracht;
Gods rechterhand doet grote dingen,
Gods rechterhand heeft grote kracht!

9

Dit is de dag, die God deed rijzen,
juicht nu met ons en weest verblijd.
O God, geef thans uw gunstbewijzen,
geef thans het heil door ons verbeid.
Gezegend zij de grote koning
die tot ons komt in 's Heren naam.
Wij zegnen u uit 's Heren woning,
wij zegnen u al tezaam.

Gezang 231 : 1 en 2

1

Wij knielen voor uw zetel neer,
wij, Heer, en al uw leden,
en eren U als onze Heer
met lied'ren en gebeden.
Dat alle macht, hoe hoog, hoe groot,
voor U, o Godsgetuige,
o Eerstgeboren' uit de dood
zich diep eerbiedig buige!

2

Die ons, gereinigd door uw bloed,
tot priesters hebt verheven,
en ons de hoge rang, de moed
van koningen gegeven,
U zij de roem, U zij de lof,
U de eerkroon opgedragen!
Geheel de aard' en 't hemelhof
moet van uw eer gewagen.

Woorden van genade

Opwekking 720 (God maakt vrij)

In de naam van de Vader, in de naam van de Zoon,)
in de naam van de Geest voor uw troon,)
zijn wij hier gekomen en verhogen uw naam.) 2x
U geeft ons genade, U roepen wij aan.)

Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt,
eng'len buigen neer, uw gemeente zingt
en U draagt ons hoog op uw vleugels mee.
Heel de wereld ziet het:

Refrein:

God maakt vrij, God maakt vrij,
in die hoop leven wij.

In de naam van de Vader, in de naam van de Zoon,
in de naam van de Geest voor uw troon,
zijn wij hier gekomen en verhogen uw naam.
U geeft ons genade, U roepen wij aan.

Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt,
eng'len buigen neer, uw gemeente zingt
en U draagt ons hoog op uw vleugels mee.
Heel de wereld ziet het:

(Refrein)

God maakt vrij, God maakt vrij,
in die hoop leven wij.
Ons verdriet wordt een lied.
God maakt vrij, God maakt vrij.

Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt,
eng'len buigen neer, uw gemeente zingt
en U draagt ons hoog op uw vleugels mee.
Heel de wereld ziet het,
ja de wereld ziet het:

(Refrein)

God maakt vrij, God maakt vrij,
in die hoop leven wij.
Ons verdriet wordt een lied.
God maakt vrij, God maakt vrij.

God maakt vrij, God maakt vrij,
God maakt vrij, God maakt vrij!

Kinderlied 118 (Meer en meer)

Refrein:

Ik wil meer en meer
gaan lijken op Jezus,
Ik wil meer en meer
gaan lijken op Hem.
Ik wil meer en meer
gaan lijken op Jezus,
Ik wil meer gaan lijken op Hem.

In alles wat ik ben
en alles wat ik doe
wil ik zijn zoals Jezus dat wil.
Dus ook op elk moment
en niet zo 'af en toe',
want dat maakt een heel groot verschil. (Refrein)

Ik wil graag dat de mensen
Jezus in mij zien
omdat ik een getuige wil zijn.
Al ben ik nog wat jong,
nou en! en bovendien
is voor Jezus niemand te klein. (Refrein)

Toch merk ik telkens weer
dat ik het zelf niet kan,
daarom geeft God zijn
Heilige Geest.
Hij helpt mij meer en meer
te leven naar Gods plan,
zonder Hem was ik nergens geweest. (Refrein)

Ik wil meer gaan lijken op Hem.
Ik wil meer gaan lijken op Hem.

Kindermoment (Marije Koster)
Kinderen gaan naar de nevendienst

Opwekking 623 (Laat het huis gevuld zijn)

Laat het huis gevuld zijn
met wierook van aanbidding.
Laat het huis gevuld zijn
met de wolk van mijn Geest.
Laat het huis gevuld zijn
met het brood van eeuwig leven.
Laat het huis gevuld zijn
met mijn geur.

Refrein 1:

Want Ik wil komen met mijn Geest
en doorwaaien heel het huis.
Ik wil het maken tot een tempel
waar Ik woon.
Laat mijn leven in je zijn,
Ik maak je heilig, puur en rein.
Laat het levend water stromen
door je heen.

Laat het huis bekleed zijn
met kleden van fijn linnen.
Laat het huis bekleed zijn
met gerechtigheid en trouw.
Laat het huis gekleurd zijn
door het bloed van uw Zoon Jezus.
Laat het huis gereinigd zijn
en schoon.

Refrein 2:

Want U wilt komen met uw Geest
en doorwaaien heel het huis.
U wilt het maken tot een tempel
waar U woont.
Laat uw leven in ons zijn,
maak ons heilig puur en rein.
Laat het levend water stromen
door ons heen.

Heer, wij roepen tot U:)
'Kom opnieuw met uw vuur.')2X
Wij verlangen naar echtheid;
bewerk het diep in ons hart.

Heer, wees welkom met uw Geest)
en doorwaai nu heel het huis.)
Kom en maak het tot een tempel)
waar U woont.)
Laat uw leven in ons zijn,)2X
maak ons heilig, puur en rein.)
Laat het levend water stromen)
door ons heen.)

Gebed om de Heilige Geest

Lezingen

Verkondiging

Opwekking 867 (De naam van Jezus)

Dames

In geloof spreek ik de naam van Jezus
over ieder hart en elk verstand.
In zijn aanwezigheid vinden wij vrede.
Ik spreek Jezus.

In geloof spreek ik de naam van Jezus
tot iedere verslaving breken zal.
In Hem is er hoop en echte vrijheid.
Ik spreek Jezus.

Refrein 1:

Uw naam geeft leven.
Uw naam geneest ons,
is vol van kracht,
breekt alle banden,
brandt in het duister,
schijnt in de nacht.

In geloof spreek ik de naam van Jezus
over alle onrust, alle angst.
Vrijheid voor wie worstelt met depressie.
Ik spreek Jezus.

(Refrein 1)

Roep Jezus van de daken,)
Jezus overal.)
Jezus in het duister,)
dat de vijand buigen zal.) 3x
Over mijn familie)
spreek ik de grote naam: Jezus.)

Uw naam geeft leven.)
Uw naam geneest ons,)
is vol van kracht,)
breekt alle banden,) 2x
brandt in het duister,)
schijnt in de nacht.)

In geloof spreek ik de naam van Jezus
over ieder hart en elk verstand.
In zijn aanwezigheid vinden wij vrede.
Ik spreek Jezus.

Dank- en Voorbede Collecte



Gezang 44

1
Dankt, dankt nu allen God
met hart en mond en handen,
die grote dingen doet
hier en in alle landen,
die ons van kindsbeen aan,
ja, van de moederschoot,
zijn vaderlijke hand
en trouwe liefde bood.

2
Die eeuwig rijke God
moge ons reeds in dit leven
een vrij en vrolijk hart
en milde vrede geven.
Die uit genade ons
behoudt te allen tijd,
is hier en overal
een helper die bevrijdt.

3

Lof, eer en prijs zij God
die troont in 't licht daarboven.
Hem, Vader, Zoon en Geest
moet heel de schepping loven.
Van Hem, de ene Heer,
gaf het verleden blijk,
het heden zingt zijn eer,
de toekomst is zijn rijk.

Zegen Orgelspel

Collecte bij de uitgang is bestemd voor:
Jeugd in eigen wijk



*Wilt u contact of napraten naar aanleiding van de dienst, dan kunt u de
ouderling van dienst bij de uitgang aanspreken.*

Kaartenactie Mexico.

We denken dat het leuk is om namens onze kerken een kerstgroet te sturen naar de gasten van het centrum van Paulien.

Op twee Zondagen kunt u uw kaart in het doosje bij de ingang van de kerk doen zoals we dat al gewend zijn voor Fred en Wilma met Pasen.

Op Zondag 20 en Zondag 27 Oktober staan de doosjes in de kerk zodat u uw kaart erin kunt doen en de kaarten verstuurd kunnen worden om op tijd bij Paulien te zijn.

We maken onderscheid tussen kaarten voor volwassenen en kinderen, doet u uw kaart in het daarvoor bestemde doosje?

Zo hopen we dat alle gasten persoonlijk een kerstgroet zullen ontvangen. Het gaat in totaal om maximaal 100 personen dus als we allemaal 1 kaart schrijven krijgen alle gasten een kerstgroet uit Aalsmeer, doet u mee?

Namens de Diaconie Rietje Hulsbos

Interkerkelijk beachvolleybaltoernooi

Op zaterdag 30 november a.s. van 19:00 – 22:00 uur wordt er een interkerkelijk beachvolleybaltoernooi georganiseerd. Hieraan zullen de meeste kerken van Aalsmeer en Kudelstaart aan mee doen. Dus kan de Dorpskerk natuurlijk niet achterblijven! De teams zijn dames en heren gemixt. En de wedstrijdjes duren 10 minuten.

Wil je mee doen met een team van de Dorpskerk? Geef je dan op bij Maaike Heil fam.heil@caiway.net of 06-45230206