

Zondagsbrief

1 december 2024

Voorganger: ds. Edjan Westerman
Ouderling van dienst: Yvette Bomert
Schriftlezing: André Mosselman
Organist: Joshua Prins
Muziekgroep



1^e Adventszondag met viering van het Heilig Avondmaal

Thema : *Diner à Dieu – Hemels tafelen onderweg ...*

Voor de dienst:

Gezang 126:1,3 (LvK) – Verwacht de komst des Heren ...

1
Verwacht de komst des Heren,
o mens, bereid u voor:
reeds breekt in deze wereld
het licht des hemels door.
Nu komt de Vorst op aard,
die God zijn volk zou geven;
ons heil, ons eigen leven
vraagt toegang tot ons hart.

3
Een hart dat wacht in ootmoed
is lieflijk voor de Heer,
maar op een hart vol hoogmoed
ziet Hij in gramschap neer.
Wie vraagt naar zijn gebod
en bidden blijft en waken,
in hem wil woning maken
het heil, de Zoon van God.

Opwekking 159 – Here der heren ...

Here der heren,
Koning der koningen,
U wil ik eren,
U wil ik lofzingen,
rots aller eeuwen,
U bent mijn vesting,
mijn vaste burcht,
bij wie ik schuil.

Refrein 1:
Eer aan de Vader,
eer aan de Zoon,
eer aan de Geest,
U heb ik lief.

Halleluja, halleluja,
halleluja, halleluja.

Eer aan de Vader, die alle dingen schiep.	(Refrein)
Eer aan de Zoon, die mij tot leven riep.	Halleluja,
Eer aan de Geest, U maakt ons samen één, U alleen, U heb ik lief.	halleluja, halleluja, halleluja.

Begin van onze eredienst

Welkom en mededelingen

Anvangslied: Psalm 103:1,7 – Zegen mijn ziel ...

1

Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren,
laat al wat binnen in mij is Hem eren,
vergeet niet hoe zijn liefde u heeft geleid,
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven,
die u geneest, die uit het graf uw leven
verlost en kroont met goedertierenheid.

7

Maar 's Heren gunst zal over die Hem vrezen
in eeuwigheid altoos dezelfde wezen,
en zijn gerechtigheid de eeuwen door.
Zijn heil omsluit de komende geslachten;
zo volgen zij die zijn verbond betrachten,
van zijn barmhartigheid het lichtend spoor.

Stil gebed

Votum en groet

Vorbereiding: Hoe zal ik HEM ontvangen?

Lezen: 1 Johannes 3:1-4 (HSV)

Gebed

Zingen: Gezang 117:1 – Hoe zal ik U ontvangen ...

Hoe zal ik U ontvangen, hoe wilt Gij zijn ontmoet, der wereld hoogst verlangen, des harten heiligst goed? Wil zelf uw fakkel dragen	in onze duisternis, opdat wat U behage ons klaar en zeker is.
---	---

Kindermoment

Aansteken eerste Adventskaars

Er komt een feest, moet je horen:
de zoon van God wordt geboren.
Dus steken wij de eerste kaars nu aan
en zullen vol verwachting verder
gaan.

Advent is hopen, advent is uitzien,
en van een wereld dromen
van licht en liefde en vol van vrede
als Jezus straks zal komen.

Lofprijzing voor de gekomen en komende Heer

Zingen:

Opwekking 400 – Liefde was het ...

1

Liefde was het, onuitputt'lijk,
liefd' en goedheid, eind'loos groot.
Toen de levensvorst op aarde
tot ons heil zijn bloed vergoot.
Komt, laat ons zijn liefde prijzen!
God geeft vreugd' en dankensstof.
Eenmaal zingen wij voor eeuwig
in de hemel zijnen lof.

2

Rijd als Heerser door de velden,
Jezus in uw grote kracht.
Niets, niets kan U tegenhouden,
zelfs de hel niet met haar macht.
Voor uw naam, zo groot en heerlijk
zinkt de vijand weg in 't niet.
Heel de schepping, Heer, zal beven,
als zij U, haar Koning, ziet.

Zingen:

Opwekking 146 – Immanuël, Immanuël ...

Immanuël, Immanuël,)
zijn naam zal zijn Immanuël,)
God met ons, getoond aan ons,) 2x
zijn naam zal zijn, Immanuël.)

Gods Woord door ons gelezen en gehoord

Gebed om de Heilige Geest

Diner à Dieu – Hemels tafelen onderweg ...

Drie maal een paar verzen uit de Schrift overdacht:

- Exodus 24:9-11 (NBG-1951)
- 1 Corinthiërs 10:14-17 (NBG-1951)
- Openbaring 19:6-9 (NBG-1951)

Zingen: Gezang 75:2,7 (LvK) – Gij zijt het brood van God gegeven

2
Gij zijt het brood van God gegeven,
de spijs van de eeuwigheid;
Gij zijt genoeg om van te leven
voor iedereen en voor altijd.
Gij voedt ons nog, o hemels brood,
met leven midden in de dood.

7
U kennen, uit en tot U leven,
Verborgene die bij ons zijt,
zolang ons 't aanzijn is gegeven,
de aarde en de aardse tijd,
o Christus, die voor ons begin
en einde zijt, der wereld zin!

De Maaltijd van onze Heer: Hemels tafelen onderweg ...

Inleiding, gebed en uitnodiging voor de Maaltijd van onze Heer

Luisterlied:

Aan Tafel (Opwekking 737)

1
U nodigt mij aan tafel,
om dicht bij U te zijn;
te proeven van het leven,
dat U deelt door brood en wijn.
U leidt mij in de stilte,
ik volg U met ontzag;
een plaats van rust
waar ik U ontmoeten mag.

3
De beker in uw handen,
neem ik vol liefde aan,
uit handen die verwond zijn,
waarin de tekens staan.
Geen woorden meer van oordeel,
genade onverdiend,
die aan tafel wordt geproefd
en wordt gezien.

2
U ziet mijn hart en leven,
de onrust die verwacht;
mijn onbesproken vragen,
die er leven in mijn hart.
U kent al mijn gedachten,
verbergen kan niet meer;
in vertrouwen
leg ik alles voor U neer.

4
U deelt met mij de maaltijd,
reikt mij verzoening aan.
Uw liefde is nog groter
dan de schuld die is voldaan.
U toont mij uw genade,
die werkzaam is in mij;
door de kracht van uw genade ben
ik vrij!
Door de kracht van uw genade
ben ik vrij!

1^e tafel Gezang 118:1 (LvK) – Op U, mijn Heiland ...

Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.
Verlos mij van mijn bange pijn!
Zie, heel mijn hart staat voor U open
en wil, o Heer, uw tempel zijn.
O Gij, wien aard' en hemel zingen,
verkwik mij met uw heil'ge gloed.
Kom met uw zachte glans doordringen,
o zon van liefde, mijn gemoed!

2^e tafel Gezang 118:2 (LvK) – Vervul, o Heiland ...

Vervul, o Heiland, het verlangen,
waarmee mijn hart uw komst verbeidt!
Ik wil in ootmoed U ontvangen,
mijn ziel en zinnen zijn bereid.
Blijf in uw liefde mij bewaren,
waar om mij heen de wereld woedt.
O, mocht ik uwe troost ervaren:
doe intocht, Heer, in mijn gemoed!

Gebeden
Dankzegging en voorbede
Collecte



Gezegend

Slotzang: Opwekking 717 – Stil, mijn ziel, wees stil ...

Stil, mijn ziel, wees stil
en wees niet bang
voor de onzekerheid van morgen.
God omgeeft je steeds;
Hij is erbij
in je beproevingen en zorgen.

Refrein:
God, U bent mijn God
en ik vertrouw op U en zal
niet wank'len.
Vredevorst, vernieuw
een vaste geest binnenin mij,
die rust in U alleen.

Stil, mijn ziel, wees stil en dwaal niet af;
dwars door het dal zal Hij je leiden.
Stil, vertrouw op Hem
en hef je schild
tegen de pijlen van verleiding.

(Refrein)

Stil, mijn ziel, wees stil
en laat nooit los
de waarheid die je steeds omarmd heeft.
Wacht, wacht op de Heer;
de zwartste nacht
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt. (Refrein 2x)

Zegen



Collecte bij de uitgang is bestemd voor: Leprazending

Wilt u contact of napraten naar aanleiding van de dienst, dan kunt u de ouderling van dienst of iemand van het Pastorale team bij de uitgang aanspreken.

Wij gaan sparen voor schatten!

Met de kindernevendienst zijn we dit jaar op zoek gegaan naar een nieuw goed doel om voor te sparen. Dit jaar willen we het alleen net even anders doen dan anders. We gaan met elkaar sparen voor actie schoenendoos. Een heel seizoen lang sparen zodat we aan het eind van het seizoen met elkaar, en dan bedoel ik echt met elkaar, heel veel schoenendozen kunnen vullen. De kinderen van de kindernevendienst zullen de dozen prachtig versieren en zoals het plan er nu ligt gaan we met de hele gemeente de dozen vullen.



U kunt dus ook meedoen! Door schoenendozen mee te nemen voor de kindernevendienst met een afmeting van hoog max.12 cm. Lengte max. 34 cm. De lengte en breedte samen moet tussen de 46 en 56 cm. zijn. Ook kunt u helpen door te geven via de qr code van de kindernevendienst maar ook door straks de handen uit de mouwen te steken en samen met de kinderen de dozen te vullen. Samen handen en voeten geven aan ons geloof. Samen schatten verzamelen. Doet u mee??

Kerststuk-workshop

Er wordt door velen al naar uitgekeken: de kerststuk-workshop! Peter van de Velde zit vol ideeën en hij gaat er weer iets moois van maken. Veel benodigdheden voor het stuk verzamelt hij op de veiling en soms kan Peter spullen gedoneerd krijgen. Dat maakt de workshop interessant: het levert

geld op voor het goede doel, en het is de gevraagde prijs dubbel en dwars waard.

Doe jij ook weer mee? Je maakt het kerststuk thuis met de aanwijzingen op een duidelijk filmpje wat je gemaild krijgt. Misschien maak je er een gezellige meeting van met familie of vriendinnen.

Hoe kun je mee doen?

Opgeven door een mail te sturen naar diaconiehva@gmail.com. Vermeld duidelijk hoeveel workshops je wilt hebben.

De workshop kost € 35,00. Maak het bedrag van één of meerdere workshops over naar het bankreknr van de Diaconie Hervormde Gemeente



NL95 RABO 0300 1205 16 o.v.v. kerststukworkshop (en hoeveel je er wil) of gebruik de QR-code die hierbij is afgedrukt.

Meld je zo snel mogelijk aan, omdat er een maximum aan het aantal te verkopen workshops is gesteld. Uiterste aanmelddatum is 8 december.

Op 14 december kun je de workshop(s) ophalen in Gebouw Irene, Kanaalstraat 12 in Aalsmeer tussen 10 en 12 uur.

Op 14 december krijg je het filmpje met duidelijke instructies gemaild. Er wordt stap voor stap uitgelegd hoe het kerststuk te maken is. Daarbij is het handig dat je het filmpje stop kunt zetten en opnieuw kunt bekijken. Iedereen kan het maken!

De opbrengst van de workshop is bestemd voor onze zendelingen. De diaconie steunt al jaren de zendelingen met een vast maandelijks bedrag, en hoopt met de opbrengst van deze workshop gesterkt te worden.

We hopen op een succesvolle workshop! Dat houdt in dat er veel plezier en creativiteit aan beleefd wordt. Een grote opbrengst voor het goede doel is ook ons streven en daarom zijn giften van harte welkom.

Een vriendelijke groet van de diaconie

Avond met rabbijn Groenewoudt van de Sjoel Amstelveen - 2 december

Op maandag 2 december hopen we met een groep vanuit onze gemeente (Dorpskerk en Oosterkerk) rabbijn Groenewoudt uit Amstelveen te ontvangen.

Rabbijn Groenewoudt had aangeboden weer een keer een ontmoeting te hebben met een groep van onze kant.

Het onderwerp dat hij zal inleiden zal op die avond cirkelen rond:

Hoop en Volharding: het leven als Joodse gemeenschap in een wereld vol Jodenhaat.

Heel actueel, zowel na alles wat er gebeurd is na 7 oktober 2023, maar ook na wat er donderdag 7 november is gebeurd in Amsterdam.

Opnieuw blijkt het verleden geen verleden te zijn.

Jodenhaat is springlevend, al neemt het misschien een andere vorm aan.

Na de Kristallnacht van 1938 (9-10 november) nu in 2024 jacht op Joodse Israëli's in de straten van Amsterdam.

Het raakt Joodse mensen wereldwijd, maar ook dichtbij!

Daarom zijn we blij met deze gelegenheid tot een ontmoeting. U kunt erbij zijn. Tijdens het koffiedrinken na de kerkdiensten op 10, 17 en 24 november en 1 december liggen er intekenlijsten in Irene en ook in het Anker.

U kunt uw naam, telefoonnummer en email-adres invullen.

Dan nemen we contact met u op.

In tegenstelling tot wat eerder is gemeld zal de avond op 2 december in gebouw Irene plaatsvinden. Vanaf 19.30 uur inloop, om 20.00 uur beginnen we. U hoort er meer over in kerkblad en op de andere zondagen.

De werkgroep Israël van de Dorpskerk.

Avondmaalcollecte voor de Leprazending.

Het avondmaal wordt gevierd op 1 december in de Dorpskerk. Er wordt dan gecollecteerd voor de Leprazending. Lepra bestaat nog steeds. Dagelijks berooft deze ziekte honderden mensen van hun toekomst. Deze ziekte treft de allerarmsten. Elke twee minuten krijgt iemand de diagnose lepra met als gevolg dat zij worden verstoten door hun familie, gezin, vrienden en burens. Zij komen in een sociaal isolement en stoppen met school, werk en dromen.



Al ruim 50 jaar zet de Leprazending zich met hart en ziel in voor de strijd tegen lepra. En niet voor niets, want deze inzet is effectief gebleken. Dankzij vroegtijdige opsporing, behandeling en genezing. Dankzij preventieve behandelingen van naaste contacten waarmee bij hen lepra met maar liefst

60% kunnen voorkomen. Door voorlichting en training van gezondheidswerkers wordt lepra tijdig te herkend en discriminatie en uitsluiting tegengegaan.

De diaconie beveelt deze collecte van harte aan. U kunt geven tijdens de collecte, of een bedrag overmaken naar het bankreknr van de diaconie NL 95 RABO 0300 1205 16 of gebruik de QR code hierbij afgedrukt.