



X-Mas 2024

Ds. M.J. Zandbergen

Thema: "Wanneer wordt het licht"

Muziekteam: X-Mas band

24 December 2024

22:00 uur



**Hervormd
Aalsmeer
Wijk Oost**

Damascus en Kinga Ban

Sela

Kom tot ons, de wereld wacht,
Heiland, kom in onze nacht.
Licht dat in de nacht begint,
kind van God, Maria 's kind.

Gij daalt van de Vader neer
tot de Vader keert Gij weer,
die de hel zijt doorgestaan
en hemelwaarts opgestaan.

Uw kribbe blinkt in de nacht
met een ongekende pracht.
Het geloof leeft in dat licht
waarvoor al het duister zwicht.

Lof zij God in 't hemelrijk,
Vader, Zoon en Geest gelijk,
nu en overal altijd,
nu en tot in eeuwigheid.
nu en overal altijd,
nu en tot in eeuwigheid.

Lied

O kom, o kom, Immanuël,
verlos uw volk, uw Israël,
herstel het van ellende weer,
zodat het looft uw naam, o Heer!
Weest blij, weest blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuël!

O kom, Gij sleutel Davids, kom
en open ons het heiligdom;
dat wij betreden uwe poort,
Jeruzalem, o vredesoord!

Het licht

Kom tot ons de wereld wacht

O kom, o kom, Immanuël



Weest blij, weest blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuël!

Heer, wij wachten op U.

6x

O kom, die onze Heerser zijt,
in wolk en vuur en majesteit.
O Adonai die spreekt met macht,
verbreek het duister van de nacht.
Weest blij, weest blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuel!

Lauren Daigle

Love incarnate, love divine,
star and angels gave the sign.
Bow to babe on bended knee,
the Savior of humanity.
Unto us a Child is born,
He shall reign forevermore.

Noel, Noel.
Come and see what God has done.
Noel, Noel.
The story of amazing love!
The light of the world, given for us.
Noel.

Son of God and Son of man,
there before the world began.
Born to suffer, born to save,
born to raise us from the grave.
Christ the everlasting Lord!
He shall reign forevermore.

Noel, Noel.
Come and see what God has done.
Noel, Noel.
The story of amazing love!
The light of the world, given for us.
Noel.

2x

Sela

Stille Nacht, heilige nacht!
Davids Zoon, lang verwacht,

Noel

Mens geworden liefde, goddelijke liefde,
sterren en engelen gaven het teken.
Ze buigen neer voor het kind,
de verlosser van de mensheid.
Een kind is ons geboren,
Zijn heerschappij zal oneindig zijn.

Noel, Noel.
Kom en zie wat God heeft gedaan.
Noel, Noel.
Het verhaal van zijn fantastische liefde!
Het licht van de wereld, aan ons gegeven.
Noel.

Zoon van God en zoon van mensen,
Hij was er voordat onze wereld begon.
Gekomen om te lijden, gekomen om te
redden,
om ons te redden van de dood.
Christus, de eeuwige Heer!
Zijn heerschappij zal oneindig zijn.

Noel, Noel.
Kom en zie wat God heeft gedaan.
Noel, Noel.
Het verhaal van zijn fantastische liefde!
Het licht van de wereld, aan ons gegeven.
Noel.

Stille nacht



die miljoenen eens zaligen zal,
wordt geboren in Bethlehems stal,
Hij, der schepselen Heer.
Hij, der schepselen Heer.

Hulploos kind, heilig kind,
dat zo trouw zondaars mint.
Ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd,
werd Ge in stro en in doeken gelegd.
Leer me U danken daarvoor.
Leer me U danken daarvoor.

Stille Nacht, heilige nacht!
Vreed' en heil wordt gebracht,
aan een wereld, verloren in schuld;
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen, Gode zij eer!
Amen, Gode zij eer!
Amen, Gode zij eer!

Sela

Komt allen tezamen

Komt allen tezamen, jubelend van vreugde,
komt nu, o komt nu naar Bethlehem.
Ziet nu de Vorst der eng'len, hier geboren,
komt laten wij aanbidden,
die koning.

De hemelse eng'len,
riepen eens de herders,
weg van de kudde naar 't schamel dak.
Spoeden ook wij ons met eerbiedige schreden.
Komt, laten wij aanbidden,
die koning.

Want U alleen bent waardig,
Want U alleen bent waardig,
Want U alleen bent waardig,
o koning.

2x

Opwekking 527

Licht in de nacht

Licht in de nacht: een ster schijnt
door de wolken,
dit is de nacht dat zijn leven begon.
'n Sluier van angst en pijn lag
op de volken,



totdat Hij kwam en het kwaad overwon.
Nieuwe hoop is Hij ons komen brengen;
stralend breekt die held're morgen aan.

Prijs nu zijn naam,
samen met de engelen.
O, nacht vol licht,
o, nacht dat Jezus kwam.
O, nacht vol licht,
o, nacht dat Jezus kwam.

Wat Hij ons leert
is geven om een ander;
liefde alleen is de weg die Hij wees.
En als Hij spreekt
verbreekt Hij alle banden,
vrij van het juk van verdrukking en vrees.
Uit ons hart en dwars door alle tranen
ontspringt een lied dat jubelt door de tijd.

Prijs nu zijn naam,
de naam der alle namen.
En geef hem glorie in alle eeuwigheid.
En geef hem glorie in alle eeuwigheid.

Sela

Kom, vier het feest met mij

Een vreugdevuur gaat van huis tot huis
en zet alle harten in vuur en vlam.
Het wonder dat de Verlosser kwam,
geeft ons reden om kerstfeest te vieren.

Kom, vier het feest met mij,
kom, dans en zing want jij hoort erbij.
Deel de vreugde met arm en rijk,
dat Jezus voor ons is gekomen.

In alle landen op heel de aarde
belevén mensen het met elkaar.
Een nieuw begin in een grauw bestaan,
waaruit vreugde en kleur zijn verdwenen.

Kom, vier het feest met mij,
kom, dans en zing want jij hoort erbij.
Deel de vreugde met arm en rijk,
dat Jezus voor ons is gekomen.



Kleur nu je leven met rood van liefde,
met wit van vrede en groen van hoop.
En houd je vast aan wat is beloofd,
want het rijk van het licht is gekomen.

Kom, vier het feest met mij,
kom, dans en zing want jij hoort erbij.
Deel de vreugde met arm en rijk,
dat Jezus voor ons is gekomen. 2x

medley

Go, tell it on the mountain,
over the hills and everywhere.
Go, tell it on the mountain
that Jesus Christ is born.

While shepherds kept their watching
over silent flocks by night,
behold throughout the heavens
there shone a holy light.

Go, tell it on the mountain,
over the hills and everywhere.
Go, tell it on the mountain
that Jesus Christ is born.

Down in a lowly manger
the humble Christ was born.
And God sent us salvation
that blessed Christmas morn'.

Go, tell it on the mountain,
over the hills and everywhere.
Go, tell it on the mountain
that Jesus Christ is born.

Joyful, joyful,
Lord, we adore Thee,
God of glory,
Lord of love.

Go tell it on the mountain, Joyfull Joyfull, Aint that good news

Ga en vertel het op de berg,
vertel het voorbij de heuvels en vertel het
overall.

Ga en vertel het op de berg
dat Jezus Christus is geboren.

Terwijl de herders de wacht hielden
's nachts over hun kudde,
zie er scheen vanuit de hemel
een heilig licht.

Ga en vertel het op de berg,
vertel het voorbij de heuveles en vertel het
overall.

Ga en vertel het op de berg
dat Jezus Christus is geboren.

In een eenvoudige stal
werd Jezus geboren.
God zond ons redding
op die gezegende kerstochtend.

Ga, en vertel het op de berg,
vertel het voorbij de heuveles en vertel het
overall .

Ga en vertel het op de berg
dat Jezus Christus is geboren.

Vreugde, vreugde,
Heer wij aanbidden U,
God van glorie,
Heer van de liefde.



Hearts unfold like flowers before Thee,
hail Thee as the sun above.
Melt the clouds of sin and sadness,
drive the dark of doubt away.
Giver of immortal gladness,
fill us with the light of day.

Onze harten openen zich voor U,
gegroet, U die als de zon bent.
U laat onze wolken van zonde en verdriet
wegsmelten,
U drijft de duisternis en twijfel weg.
Schenker van eeuwige blijdschap,
vul ons met het licht van de dag.

Ain't that good news?!

Is dat geen goed nieuws?!

Joke Buis

Eer zij God in onze dagen

Eer zij God in onze dagen,
eer zij God in deze tijd.
Mensen van het welbehagen,
roept op aarde vrede uit.
Gloria in excelsis Deo,
gloria in excelsis Deo.

Eer zij God die onze Vader
en die onze Koning is.
Eer zij God die op de aarde,
naar ons toe gekomen is.
Gloria in excelsis Deo,
gloria in excelsis Deo.

Lam van God, Gij hebt gedragen,
alle schuld tot elke prijs,
geef in onze levensdagen,
peis en vreê kyrieleis.
Gloria in excelsis Deo,
gloria in excelsis Deo.

Zegen

Dank voor jouw aanwezigheid.
Een andere samenkomst beleven:

Woensdagochtend 25 december 2024, 10 uur, Ds. M.J. Zandbergen, Kerstdienst

Zondag 29 december 2024, Kerkdienst, 10 uur, Ds. W. Dekker, Oosterwolde

Dinsdagavond 31 december 2024, Kerkdienst 19 uur, Ds. M.J. Zandbergen, oudjaar
Woensdagochtend 1 januari 2025, kerkdienst, 10.30 uur, Ds. M. J. Zandbergen, nieuwjaar

Zondag 5 Januari 2025, Kerkdienst 10 uur, Ds. M.J. Zandbergen



De diensten zijn te volgen via de livestream van de Hervormde gemeente wijk Oost,

[Oosterkerk Aalsmeer - YouTube](#) of www.oosterkerk.tv

Op zondagen ook te zien op het tv-kanaal van radio Aalsmeer (Caiway kanaal 12/KPN kanaal 1389)

Zie ook de kalender op <http://hervormdaalsmeer.nl>

of QR-code hiernaast

Wilt u doorpraten of meer informatie over de Oosterkerk, neem dan contact op met:

Ds. Menno Zandbergen, tel: 06-12889809 of voorganger@oosterkerk-aalsmeer.nl

Kerkraad, Bert Rijkmans, tel: 06-12991003 of bertrijkmans@xs4all.nl

