



Kerst 2024

Ds. M.J. Zandbergen

Thema: "Zie, ik verkondig u grote vreugde"

Schriftlezing: Lucas 2: 22-38 (NBV)

Organist: Jan Teeuw

Koor: I.k. Mannenkoor Haarlemmermeer

o.l.v. Hans van Noord

Piano: Mirjam Alderden

25 December 2024

10:00 uur



**Hervormd
Aalsmeer
Wijk Oost**

Johannes Daniel Falk

1. O, du fröhliche, o du selige
gnadenbringende Weihnachtszeit!
Welt ging verloren,
Christ ward geboren,
freue, freue dich o Christenheit!

2. O, du fröhliche, o du selige
gnadenbringende Weihnachtszeit!
Christ ist erschienen,
uns zu versöhnen,
freue, freue dich o Christenheit!

3. O, du fröhliche, o du selige
gnadenbringende Weihnachtszeit!
Himmlische Heere,
jauchzen Dir Ehre,
freue, freue dich o Christenheit!

O, du Frölich....

O jij vrolijke, o jij gezegende
genade brengende kersttijd!
De wereld was verloren,
Christus werd geboren,
verheug u, verheug u, o christenen.

O jij vrolijke, o jij gezegende
genade brengende kersttijd!
Christus is verschenen
om ons te verzoenen
Verheug u, verheug u, o christenen.

O jij vrolijke, o jij gezegende
genade brengende kersttijd!
Hemelse legers,
juichen tot Uw eer,
verheug u, verheug u, o christenen.

Gezang 138

Komt allen tezamen

1. Komt allen tezamen, jubelend van vreugde:
komt nu, o komt nu naar Bethlehem!
Ziet nu de vorst der eng'len hier geboren.
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.

2. De hemelse eng'len riepen eens de herders
weg van de kudde naar 't schamel dak.
Spoeden ook wij ons met eerbied'ge schreden!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden, die Koning.



3. Het licht van de Vader, licht van den beginne,
zien wij omsluierd, verhuld in 't vlees:
goddelijk Kind, gewonden in de doeken!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.

4. O Kind, ons geboren, liggend in de kribbe,
neem onze liefde in genade aan!
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.

Welkom

Opwekking 717

Stil, mijn ziel, wees stil

Stil, mijn ziel, wees stil en wees niet bang
voor de onzekerheid van morgen.
God omgeeft je steeds;
Hij is erbij in je beproevingen en zorgen.

God, U bent mijn God en ik vertrouw op U
en zal niet wank'len.
Vredevorst, vernieuw een vaste geest binnenin mij,
die rust in U alleen.

2 Stil, mijn ziel, wees stil en dwaal niet af;
dwars door het dal zal Hij je leiden.
Stil, vertrouw op Hem
en hef je schild tegen de pijlen van verleiding.

God, U bent mijn God en ik vertrouw op U
en zal niet wank'len.
Vredevorst, vernieuw een vaste geest binnenin mij,
die rust in U alleen.

Stil, mijn ziel, wees stil en laat nooit los
de waarheid die je steeds omarmd heeft.
Wacht, wacht op de Heer;
de zwartste nacht verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt.

God, U bent mijn God en ik vertrouw op U
en zal niet wank'len.
Vredevorst, vernieuw een vaste geest binnenin mij,
die rust in U alleen.

2x



Ik rust in U alleen.
In U alleen.

Levend Kerstschilderij

I.K. Haarlemmermeer

Waar is de Redder?

1. Waar is de Redder en waar onze Heer?
Waar is het lied dat mijn hart zong steeds weer?
Wanneer zien wij Hem, die eens werd beloofd?
Kom nu, Immanuel, Gods eigen Zoon.

Hoop voor de armen, voor hen die treuren,
machtige Vredevorst.
Hulp voor de zwakken, rust voor vermoeiden,
Zijn heerschappij duurt voort.

2. Waar is de Redder, Hij, die mij laat zien
mildheid, genade die ik niet verdien?
Wat brengen wij Hem dan, moe en verward?
Als we Hem ontmoeten geef ik Hem mijn hart. (refrein)

Hoop voor de armen, voor hen die treuren,
machtige Vredevorst.
Hulp voor de zwakken, rust voor vermoeiden,
Zijn heerschappij duurt voort.

3. Waar is de Redder en waar onze Heer?
Waar is het lied dat mijn hart zong steeds weer?
Wanneer zien wij Hem, die eens werd beloofd?
Kom nu, Immanuel, God's eigen Zoon. (refrein)

Hoop voor de armen, voor hen die treuren,
machtige Vredevorst.
Hulp voor de zwakken, rust voor vermoeiden,
Zijn heerschappij duurt voort.

Gebed

Levend Kerstschilderij

Gezang 143

Stille nacht

1. Stille nacht, heilige nacht!
Davids Zoon, lang verwacht,
die miljoenen eens zaligen zal,
wordt geboren in Bethlehems stal,



Hij, der schepselen Heer,
Hij, der schepselen Heer.

2. Hulploos Kind, heilig Kind,
dat zo trouw zondaars mint,
ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd,
wordt Ge op stro en in doeken gelegd.
Leer me U danken daarvoor.
Leer me U danken daarvoor.

3. Stille nacht, heilige nacht!
Vreed' en heil wordt gebracht
aan een wereld, verloren in schuld;
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen, Gode zij eer!
Amen, Gode zij eer!

Levend Kerstschilderij

Gezang 134

Eer zij God in onze dagen

1. Eer zij God in onze dagen, eer zij God in deze tijd.
Mensen van het welbehagen, roept op aarde vrede uit.
Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo.

2. Eer zij God die onze Vader en die onze Koning is.
Eer zij God die op de aarde naar ons toe gekomen is.
Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo.

3. Lam van God, Gij hebt gedragen alle schuld tot elke prijs,
geef in onze levensdagen peis en vreë kyrieleis.
Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo.

Levend Kerstschilderij

Op Toonhoogte 72

Jubel het uit. De Heer is hier

Jubel het uit. De Heer is hier; ontvang het koningskind!
Als redder van de aarde geeft Hij het leven waarde.
Dus hemel en aarde, zingt!
Dus hemel en aarde, zingt!
Dus hemel, dus hemel en aarde, zingt!

Jubel het uit. De Heer regeert; wees blij, verhef je stem!
Zing als de schepping juicht, aanbiddend voor Hem buigt
een vreugdelied voor Hem, een vreugdelied voor Hem,
een vreugde-, een vreugdelied voor Hem!



Zijn koningschap zal eeuwig zijn, rechtvaardig en vol kracht!
Laat ieder volk op aarde zijn heerlijkheid ervaren;
de liefde die Hij bracht, de liefde die Hij bracht,
de liefde, de liefde die Hij bracht!

I.K. Haarlemmermeer

't Is geboren het God'lijk kind

't Is geboren het God'lijk Kind!
Komt, herders speelt op uw feestschalmeien!
't Is geboren het God'lijk Kind,
dat ons allen zo teer bemint.

'k Zie een engel die daar gezwind,
dalend over de groene weiden.
'k Zie een engel die daar gezwind,
Bij hun schaapkes de herders vindt.

't Is geboren het God'lijk Kind!
Komt, herders speelt op uw feestschalmeien!
't Is geboren het God'lijk Kind,
dat ons allen zo teer bemint.

Schrikt niet, herders, weest blijgezind,
Laat uw schaapkes in de valleien!
Schrikt niet, herders, weest blijgezind,
Nu u daar de Verlosser vindt.

't Is geboren het God'lijk Kind!
Komt, herders speelt op uw feestschalmeien!
't Is geboren het God'lijk Kind,
dat ons allen zo teer bemint.

In een stal ligt dat God'lijk Kind,
Op wat stro moet 't zijn leden spreien!
In een stal ligt dat God'lijk Kind,
Waar zijn moeder 't in doekjes windt!

't Is geboren het God'lijk Kind!
Komt, herders speelt op uw feestschalmeien!
't Is geboren het God'lijk Kind,
dat ons allen zo teer bemint.





Kindermoment Advent

Wijze mannen vinden de nieuwe koning in Betlehem

Matteüs 2:1-12

Wijze mannen uit een ver land volgen een ster op zoek naar de nieuwe koning van de Joden. Ze vinden Hem niet in het paleis in Jeruzalem, maar in Betlehem, zoals de profeet Micha had aangekondigd.

Kinderliedje

Ga je mee op zoek naar het koningskind?

Ga je mee op zoek naar het Koningskind?
Ga je mee op zoek, want wie zoekt, die vindt.
Ga je mee op zoek naar het Koningskind?
Want wie zoekt, die vindt!

Ga je mee op reis?
Wie weet lang en ver.
Ga je mee op reis?
Kijk, daar is de ster!
Ga je mee op reis?
Wie weet lang en ver,
kijk daar is de ster!

We hebben die ster, daar in het westen gezien.
De mooiste van de mooiste, de lichtste bovendien.
Er is een kind geboren, een kind als nooit tevoren.
Een heel bijzonder Koningskind misschien...

Ga je mee op zoek naar het Koningskind?
Ga je mee op zoek, want wie zoekt, die vindt.
Ga je mee op zoek naar het Koningskind?
Want wie zoekt, die vindt!

Want wie zoekt, die vindt! 3x

Gebed

Adolphe Adam

Cantique de Noël

Solo: O, Heil'ge nacht, o, heil vervulde stonde
waarin Gods zoon als mens verscheen op aard.
Hij droeg voor ons de eeuw'ge schuld der zonde
dat ons de hope des heils bleef bewaard.
Een heil'ge vreugde voer door alle landen
toen eng'lenlied weerklonk in dezen nacht.



Knielt voor Hem neer, uw Heiland slaat de banden.
En brengt Hem dank die ons den vrede bracht,
en brengt Hem dank die ons den vrede bracht.

Koor: O, Heil'ge nacht, o, heil vervulde stonde
waarin Gods zoon als mens verscheen op aard.
Hij droeg voor ons de eeuw'ge schuld der zonde
dat ons de hope des heils bleef bewaard.
Der Heem'len Heere werd zo arm geboren,
versmaadde alle ijd'le pralen pracht.
Buig u voor 't Kind, tot Heiland u verkoren.
En brengt hem dank die ons den vrede bracht,
en brengt Hem dank die ons den vrede bracht.

Lucas 2:22-38

²² En toen de dagen hunner reiniging naar de wet van Mozes vervuld waren, brachten zij Hem naar Jeruzalem om Hem de Here voor te stellen, ²³ gelijk geschreven staat in de wet des Heren: Al het eerstgeborene van het mannelijke geslacht zal heilig heten voor de Here, ²⁴ en om een offer te brengen overeenkomstig hetgeen in de wet des Heren gezegd is, een paar tortelduiven of twee jonge duiven. ²⁵ En zie, er was een man te Jeruzalem, wiens naam was Simeon, en deze man was rechtvaardig en vroom, en hij verwachtte de vertroosting van Israël, en de heilige Geest was op hem. ²⁶ En hem was door de heilige Geest een godsspraak gegeven, dat hij de dood niet zou zien, eer hij de Christus des Heren gezien had. ²⁷ En hij kwam door de Geest in de tempel. En toen de ouders het kind Jezus binnenbrachten om met Hem te doen overeenkomstig de gewoonte der wet, ²⁸ nam ook hij het in zijn armen en hij loofde God en zeide: ²⁹ Nu laat Gij, Here, uw dienstknecht gaan in vrede, naar uw woord, ³⁰ want mijn ogen hebben uw heil gezien, ³¹ dat Gij bereid hebt voor het aangezicht van alle volken: ³² licht tot openbaring voor de heidenen en heerlijkheid voor uw volk Israël. ³³ En zijn vader en zijn moeder stonden verwonderd over hetgeen van Hem gezegd werd. ³⁴ En Simeon zegende hen en zeide tot Maria, zijn moeder: Zie, deze is gesteld tot een val en opstanding van velen in Israël en tot een teken, dat weersproken wordt ³⁵ – en door uw eigen ziel zal een zwaard gaan –, opdat de overleggingen uit vele harten openbaar worden. ³⁶ Ook was daar Hanna, een profetes, een dochter van Fanuël, uit de stam Aser. Zij was op hoge leeftijd gekomen, nadat zij met haar man na haar huwelijksdag zeven jaren had geleefd, ³⁷ en nu was zij weduwe, ongeveer vierentachtig jaar oud, en zij diende God onafgebroken in de tempel, met vasten en bidden, nacht en dag. ³⁸ En zij kwam op datzelfde ogenblik daarbij staan, en zij loofde mede God en sprak over Hem tot allen, die voor Jeruzalem verlossing verwachtten.

Gezang 139: 1

Komt, verwondert u hier, mensen

1. Komt, verwondert u hier, mensen,
ziet, hoe dat u God bemint,
ziet vervuld der zielen wensen,
ziet dit nieuw geboren kind!
Ziet, die 't woord is, zonder spreken,



ziet, die vorst is, zonder pracht,
ziet, die 't al is, in gebreken,
ziet, die 't licht is, in de nacht,
ziet, die 't goed is, dat zo zoet is,
wordt verstoten, wordt veracht.

Overdenking

“Zie ik verkondig u grote blijdschap”

Sela

Kom, vier het feest met mij

(Gemeente zingt refrein mee)

Een vreugdevuur gaat van huis tot huis
en zet alle harten in vuur en vlam.
Het wonder dat de Verlosser kwam,
geeft ons reden om kerstfeest te vieren.

Kom, vier het feest met mij,
kom, dans en zing want jij hoort erbij.
Deel de vreugde met arm en rijk,
dat Jezus voor ons is gekomen.

In alle landen op heel de aarde
beleven mensen het met elkaar.
Een nieuw begin in een grauw bestaan,
waaruit vreugde en kleur zijn verdwenen.

Kom, vier het feest met mij,
kom, dans en zing want jij hoort erbij.
Deel de vreugde met arm en rijk,
dat Jezus voor ons is gekomen.

Kleur nu je leven met rood van liefde,
met wit van vrede en groen van hoop.
En houd je vast aan wat is beloofd,
want het rijk van het licht is gekomen.

Kom, vier het feest met mij,
kom, dans en zing want jij hoort erbij.
Deel de vreugde met arm en rijk,
dat Jezus voor ons is gekomen. 2x

Johannes de Heer 70

Heerlijk klonk het lied der eng'len

1. Heerlijk klonk het lied der eng'len, in het veld van Efrata:
Ere zij God in de hoge, looft de Heer, Halleluja!

Vrede zal op aarde dagen, God heeft in de mens behagen!
Zalig, die naar vrede vragen, Jezus geeft die, hoort Zijn stem.



2. Jezus kwam op aarde neder, als een kindje klein en teer;
Maar, hoe arm Hij toen mocht wezen. Hij was aller Hoofd en Heer.

Vrede zal op aarde dagen, God heeft in de mens behagen!
Zalig, die naar vrede vragen, Jezus geeft die, hoort Zijn stem.

3. In een kribbe lag Hij neder. Weldra werd een kruis Zijn troon;
Ja, om jou en mij te verlossen, droeg Hij spot en smaad en hoon.

Vrede zal op aarde dagen, God heeft in de mens behagen!
Zalig, die naar vrede vragen, Jezus geeft die, hoort Zijn stem.

4. Leer ons bij Uw kribbe buigen, leer ons knielen bij Uw kruis,
leer ons in Uw Naam geloven, neem ons eens in 't Vaderhuis.

Vrede zal op aarde dagen, God heeft in de mens behagen!
Zalig, die naar vrede vragen, Jezus geeft die, hoort Zijn stem.

5. Zoals Hanna zich verheugde, in het kind van Bethlehem!
Hij is de Redder uit de hoge, licht van de wereld.

Vrede zal op aarde dagen, God heeft in de mens behagen!
Zalig, die naar vrede vragen, Jezus geeft die, hoort Zijn stem.

Dankgebed en voorbede

Collecte

(Meer informatie, zie einde liturgie)

The Talley Trio?

Born in Bethlehem (tijdens de collecte)

Hear the bells ring, hear the angels sing:
Glory! Hallelujah to the new born King.
Peace on earth good will to men,
Jesus is born in a Bethlehem.

Gloria! Halleluja voor de juist geboren Koning.
Vrede op aarde, voor mensen van goede wil,
Jezus is geboren in Bethlehem.

Shepperds on the hill, the angels in the sky,
the baby in the manger, the mothers lullaby;
the wiseman from the East, the star that shone so
bright,
remind me of this joy of the blessed holy night.

Herders op de heuvel, de engelen in de lucht,
de baby in de kribbe, het slaapliedje van de
moeder;
de Wijzen uit het Oosten, de ster die zo helder
fonkelt,
herinnert mij aan de vreugde van deze gezegende
Heilige nacht.

Hear the bells ring, hear the angels sing:
Glory!, Hallelujah to the new born King.
Peace on earth good will to men,
Jesus is born in a Bethlehem. 3x

Hoor de bellen luiden , hoor de engelen zingen:
Gloria!, Halleluja voor de juist geboren Koning.
Vrede op aarde, voor mensen van goede wil,
Jezus is geboren in Bethlehem.

Hoor de bellen luiden, hoor de engelen zingen:





Kerst 2024

25 December 2024

Ds. M.J. Zandbergen

10:00 uur

Thema: "Zie, ik verkondig u grote vreugde"

Schriftlezing: Lucas 2: 22-38 (NBV)

Organist: Jan Teeuw

Koor: I.k. Mannenkoor Haarlemmermeer

o.l.v. Hans van Noord

Piano: Mirjam Alderden



**Hervormd
Aalsmeer
Wijk Oost**

Johannes de Heer 48

Ere zij God

Ere zij God! Ere zij God
in de hoge, in de hoge, in de hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.
Ere zij God in de hoge,
ere zij God in de hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen, in de mensen
een welbehagen,
in de mensen een welbehagen,
een welbehagen.
Ere zij God! Ere zij God
in de hoge, in de hoge, in de hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.
Amen, Amen.

Zegen

Collectes

Er zijn deze week, 2 collectes:

In de dienst bestemd voor 'Kerkrentmeesters & Diaconie'
Bij de uitgang bestemd voor 'Kinder in de Knel – Kerk in actie'

De collecte tijdens de dienst:

U kunt uw collecte voor in de dienst van 'Kerkrentmeesters & Diaconie', overmaken op rekeningnummer NL08 RABO 0300 1421 61 t.n.v. Kerkv. Hervormde Gemeente Aalsmeer o.v.v. 'Kerkrentmeesters & Diaconie of QR code Kerkrentmeesters



De uitgangscollecte is voor 'Kinder in de Knel – Kerk in actie'

Met deze collecte willen we de kinderen in Oekraïne de oorlog door helpen.



Iedereen in Oekraïne, van jong tot oud, is blootgesteld aan de gevolgen van de oorlog in het land. Maar de veerkracht van de mensen in Oekraïne is bewonderenswaardig. Ondanks de oorlog en de ellende die dit veroorzaakt, bouwen ze elke dag aan hun toekomst. Voor zichzelf, maar vooral voor hun kinderen.

Door de jarenlange contacten met Oekraïense kerken kan Kerk in Actie hulp bieden in het hele land. Zij bieden kinderen een veilige plek om te spelen en psychosociale hulp om mentaal gezond te blijven. Oekraïense gezinnen ontvangen voedsel- en zadenpakketten, zodat ze toch eten op tafel hebben. Op centrale plekken in getroffen steden staan mobiele locaties waar kinderen en hun ouders kunnen opwarmen en hun verhaal kwijt kunnen. Ook wordt geholpen bij het herstel van kapotgebombardeerde schoolgebouwen, zodat kinderen kunnen blijven leren.



Help kinderen in Oekraïne de oorlog door. Doe je mee? Geef tijdens de collecte of maak je bijdrage over op de bankrekening van de ZWO Zendingen commissie Hervormde Gemeente NL73 RABO 03801440 69 o.v.v. kinderen in de knel of de QR-code ZWO

Volgende diensten:

Zondag 29 december 2024, Kerkdienst, 10 uur, Ds. W. Dekker, Oosterwolde

Dinsdagavond 31 december 2024, Kerkdienst 19 uur, Ds. M.J. Zandbergen, oudjaar

Woensdagochtend 1 januari 2025, kerkdienst, 10.30 uur, Ds. M. J. Zandbergen, nieuwjaar

De diensten zijn te volgen via de livestream van de Hervormde gemeente wijk Oost,

[Oosterkerk Aalsmeer - YouTube](#) of www.oosterkerk.tv

Op zondagen ook te zien op het tv-kanaal van radio Aalsmeer (Caiway kanaal 12/KPN kanaal 1389)



Zie ook de kalender op <http://hervormdaalsmeer.nl> of QR-code hiernaast

Wilt u doorpraten of meer informatie over de Oosterkerk, neem dan contact op met:

Ds. Menno Zandbergen, tel: 06-12889809 of voorganger@oosterkerk-aalsmeer.nl

Kerkraad, Bert Rijkmans, tel: 06-12991003 of bertrijkmans@xs4all.nl

