



Samenkomst

Ds. W. Dekker, Oosterwolde

Thema: "De adelaar en de merel"

Schriftlezing: Johannes 1:1-18 (HSV)

Organist: Tae Young Kim

Muziekteam: Gerard & Mirjam

29 December 2024

10:00 uur



**Hervormd
Aalsmeer
Wijk Oost**

Welkom en mededelingen

Psalm 149: 1, 3

1. Halleluja! laat opgetogen
een nieuw gezang den Heer verhogen.
laat allen die Gods naam belijden
zich eensgezind verblijden.
Volk van God, loof Hem die u schiep;
Israël, dank Hem die u riep.
Trek, Sion, in een blijde stoet
uw Koning tegemoet.

3. De Heer gedenkt in gunst de zijnen.
Hij kroont de zwakken en de kleinen.
Hij kent de stillen in den lande,
het heil is nu ophanden.
Weest verheugd, die den Heer verbeidt,
nu Hij komt en u zelf bevrijdt.
Prijst dan zijn naam bij dag en nacht
en roemt zijn grote macht.

Halleluja! laat opgetogen

Stil gebed, Votum, groet

Aanvangstekst

Hemelhoog 104

Alzo lief had God de wereld,
alzo lief had God de wereld,
de wereld, de wereld,
God had de wereld lief.

Dat Hij aan ons heeft gegeven,
dat Hij aan ons heeft gegeven,
gegeven, gegeven,
zijn ééngelboren Zoon.

Alzo lief had God de wereld



Opdat een ieder die gelooft,
opdat een ieder die gelooft,
een ieder, een ieder,
het eeuwig leven heeft.

Gebod en aansporing te wandelen in het licht

Gezang 169: 6

Zingt dan de Heer, stemt allen in

6. Zingt dan de Heer, stemt allen in
met ons die God lof geven:
Hij schiep ons voor een nieuw begin,
hoeveel wij ook misdreven.
Hij riep ons uit de nacht in 't licht
van zijn genadig aangezicht.
in Christus is ons leven!

Gebod om de opening van het Woord en de verlichting door de Heilige Geest



Kindermoment

Zing voor de Heer

Psalm 150

Een uitbundig loflied voor God.

Kinderopwekking 55

Glorie, glorie, halleluja

En de Heer kwam op de wereld
als een kindje in de kribbe.
Glorie, glorie halleluja.

En zij hadden geen wijn
en Hij gaf het hun te drinken.
Glorie, glorie halleluja.

En zij hadden geen brood
en Hij gaf het hun te eten.
Glorie, glorie halleluja.

En de blinden gingen zien
en de doven gingen horen.
Glorie, glorie halleluja.

En de Heer sprak tot de wind
en de zee kwam tot bedaren.



Glorie, glorie halleluja.

En de Heer ging naar de hemel
en wij mogen Hem aanbidden.
Glorie, glorie halleluja.

Gebed

Johannes 1:1-18

HSV

¹ In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. ² Dit was in het begin bij God. ³ Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. ⁴ In het Woord was het leven en het leven was het licht van de mensen. ⁵ En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen. ⁶ Er was een mens door God gezonden; zijn naam was Johannes. ⁷ Hij kwam tot een getuigenis, om van het licht te getuigen, opdat allen door hem geloven zouden. ⁸ Hij was het licht niet, maar was gezonden om van het licht te getuigen. ⁹ Dit was het waarachtige licht, dat in de wereld komt en ieder mens verlicht. ¹⁰ Hij was in de wereld en de wereld is door Hem ontstaan en de wereld heeft Hem niet gekend. ¹¹ Hij kwam tot het Zijne, maar de Zijnen hebben Hem niet aangenomen. ¹² Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven; ¹³ die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. ¹⁴ En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid. ¹⁵ Johannes getuigt van Hem en heeft geroepen: Hij was het van Wie ik zei: Deze Die na mij komt, is vóór mij geworden, want Hij was er eerder dan ik. ¹⁶ En uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen, en wel genade op genade. ¹⁷ Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. ¹⁸ Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in de schoot van de Vader is, Die heeft Hem ons verklaard.

Gezang 150

In den beginne was het woord

1. In den beginne was het woord,
op aarde is zijn stem gehoord
die spreken wil tot elk geslacht,
Hij werd geboren in de nacht.

2. Hij werd geboren in de nacht
die al het licht heeft voortgebracht,
aan zon en maan zijn teugel legt,
Hij is de Heer, Hij werd een knecht.

3. Hij is de Heer, Hij werd een knecht,
op Hem wordt alle last gelegd,
Hij woont te midden van het kwaad,
Hij troont in onze lage staat.



4. Hij troont in onze lage staat
waar al wat leeft verloren gaat,
Hij kwam toen niemand naar Hem riep,
dit licht dat zoveel luister schiep.

5. Dit licht dat in het duister sliep
is God die ons bij name riep,
Hij roept totdat Hij wordt gehoord,
in den beginne was het woord.

Overdenking

Hemelhoog 160

Jezus als kind aan de wereld beloofd,
komt bij ons wonen als mens heel dichtbij.
Wie had durven dromen, wie had dit geloofd?
De Verlosser wordt mens zoals wij.
Zo stond het geschreven, zo is het beloofd;
een redder is gekomen, brengt iedereen hoop!

Gloria, gloria klinkt in de nacht.
Een lied over vrede aan herders gebracht.
Gloria zingt heel het engelenkoor.
Ere zij God! Het lied klinkt in stilte nog door.

Jezus de hoop voor een wereld in nood,
komt in ons wonen en blijft voor altijd.
Wie heeft ons de weg naar de Vader getoond?
Jezus, redder die ons heeft bevrijd.
Zo stond het geschreven, zo is het beloofd;
een Redder is gekomen, brengt iedereen hoop!

Gloria, gloria klinkt in de nacht.
Een boodschap van vrede op aarde gebracht.
Gloria zingt heel het engelenkoor;
ere zij God! Het lied klinkt de eeuwen nog door

Heer, ik ben dankbaar voor wat u mij geeft.
U bent mijn leven, mijn licht in de nacht.
Leven oneindig is wat U mij geeft;
U bent meer dan ik ooit had verwacht.

Dankgebed en voorbede

Onze Vader



“De adelaar en de merel”

Zo is het beloofd

Collecte

(Meer informatie, zie einde liturgie)

Sela

In het licht (tijdens de collecte)

In de donkere nacht verschijnt een licht
en de duisternis krijgt het niet in haar macht.

Eeuwenlang al voorzeggd: het woord van God
dat geboren wordt.
Hoop waar de wereld op wacht.

In het licht van Gods Zoon,
zien wij zijn goedheid, zijn waarheid.
In het licht van Gods Zoon,
brengt Hij in kleinheid zijn grootheid dichtbij.

Niemand ziet Gods gezicht,
maar in zijn zoon wordt Hij een persoon,
maakt Hij bekend wie Hij is.

In het licht van Gods Zoon,
zien wij zijn goedheid, zijn waarheid.
In het licht van Gods Zoon,
brengt Hij in kleinheid zijn grootheid dichtbij.

In mijn donkere nacht verschijnt zijn licht
en de duisternis krijgt het nooit in haar macht.

Psalm 150

Looft God, looft Hem overal.

1. Looft God, looft Hem overal.
Looft de Koning van 't heelal
om zijn wonderbare macht,
om de heerlijkheid en kracht
van zijn naam en eeuwig wezen.
Looft de daden, groot en goed,
die Hij triomferend doet.
Hem zij eer, Hij zij geprezen.

2. Hef, bazuin, uw gouden stem,
harp en fluit, verheerlijkt Hem!
Cither, cimbels, tamboerijn,
laat uw maat de maatslag zijn
van Gods ongemeten wezen,
opdat zinge al wat leeft,
juiche al wat adem heeft



tot Gods eer. Hij zij geprezen

Zegen

Collectes

Er zijn deze week, 2 collectes:

In de dienst bestemd voor 'Kerkrentmeesters & Diaconie'

Bij de uitgang bestemd voor 'Kerk en Beheer'

De collecte tijdens de dienst:

U kunt uw collecte voor in de dienst van 'Kerkrentmeesters & Diaconie', overmaken op rekeningnummer NL08 RABO 0300 1421 61 t.n.v. Kerkv. Hervormde Gemeente Aalsmeer o.v.v. 'Kerkrentmeesters & Diaconie' of QR code Kerkrentmeesters



De uitgangscollecte is voor 'Kerk en Beheer'

Hiermee kunnen we allerlei zaken bekostigen wat tot de kerkdienst en samenkomsten behoort. Maar ook het onderhouden van alle gebouwen, dat tot de gemeente behoort. U kunt uw bijdrage overmaken op de bankrekening van de Kerkrentmeesters NL08 RABO 0300 1421 61 t.n.v. Kerkv. Hervormd Aalsmeer, o.v.v. 'Kerk en Beheer' of QR-code uitgaanscollecte



Volgende samenkomsten:

Dinsdagavond 31 december 2024; 19 uur, Ds. M.J. Zandbergen, 'avond'

Woensdag 1 januari 2025; 10.30 uur, Ds. M.J. Zandbergen

Zondag 5 januari 2025; 10 uur, Ds. W. Dekker - Oosterwolde

De diensten zijn te volgen via de livestream van de Hervormde gemeente wijk Oost,

[Oosterkerk Aalsmeer - YouTube](#) of www.oosterkerk.tv

Op zondagen ook te zien op het tv-kanaal van radio Aalsmeer (Caiway kanaal 12/KPN kanaal 1389)

Zie ook de kalender op <http://hervormdaalsmeer.nl>

of QR-code hiernaast

Wilt u doorpraten of meer informatie over de Oosterkerk, neem dan contact op met:

Ds. Menno Zandbergen, tel: 06-12889809 of voorganger@oosterkerk-aalsmeer.nl

Kerkraad, Bert Rijkmans, tel: 06-12991003 of bertrijkmans@xs4all.nl

