

Zondagsbrief

15 december 2024

Voorganger: dhr Rob Hondsmark
Ouderling van dienst: Martine van Soest
Schriftlezing: Arjan Hoogendoorn
Organist: Rogier Postma
Muziekgroep



Voor de dienst:

Gezang 118

1
Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.
Verlos mij van mijn bange pijn!
Zie, heel mijn hart staat voor U open
en wil, o Heer, uw tempel zijn.
O Gij, wien aard' en hemel zingen,
verkwik mij met uw heilige gloed.
Kom met uw zachte glans
doordringen,
o zon van liefde, mijn gemoed!

2
Vervul, o Heiland, het verlangen,
waarmee mijn hart uw komst
verbeidt!
Ik wil in ootmoed U ontvangen,
mijn ziel en zinnen zijn bereid.
Blijf in uw liefde mij bewaren,
waar om mij heen de wereld woedt.
O, mocht ik uwe troost ervaren:
doe intocht, Heer, in mijn gemoed!

Opwekking 797

U roept ons samen als kerk van de Heer,
verbonden met U en elkaar.
Wij brengen U lof, geven U alle eer:
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.
Jezus is gastheer en nodigt ons uit:
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis!

Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest
die alles gelooft en verdraagt.
Streef naar de gaven die God aan ons geeft:
veelkleurig, verschillend en dienstbaar.
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.

Refrein:

Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

U roept ons samen voor Woord en gebed,
als deel van uw kerk wereldwijd.

Wij bidden om vrede, verzoening en recht;
gebruiken met vreugde de maaltijd.

Wij breken het brood en verstaan het geheim,
om samen uw kerk en van Christus te zijn.

(Refrein)

Wij belijden één geloof en één Heer;)
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.)
Heer, geef vrede die ons samenbindt.) 2x
Vader, maak ons één!)

Refrein:

Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde...

(Refrein)

welkom en mededelingen

Gezang 125: 1, 3 en 5

1
O kom, o kom, Immanuel,
verlos uw volk, uw Israel,
herstel het van ellende weer,
zodat het looft uw naam, o Heer!
Weest blij, weest blij, o Israel!
Hij is nabij, Immanuel!

5
O kom, die onze Heerser zijt,
in wolk en vuur en majesteit.
O Adonai die spreekt met macht,

3
O kom, o kom, Gij Orient,
en maak uw licht alom bekend;
verjaag de nacht van nood en dood,
wij groeten reeds uw morgenrood.
Wees blij, weest blij, o Israel!
Hij is nabij, Immanuel!

verbreek het duister van de nacht.
Weest blij, weest blij, o Israel!
Hij is nabij, Immanuel!

Votum stil gebed
Bemoediging en Groet
Psalm 118: 1, 8 en 9

1
Laat ieder 's Heren goedheid prijzen,
zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Laat, Israel, uw lofzang rijzen;
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Dit zij het lied der priesterkoren;
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Gij, die den Heer vreest, laat het horen;
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.

9
Dit is de dag, die God deed rijzen,
juicht nu met ons en weest verblijd.
O God, geef thans uw gunstbewijzen,
geef thans het heil door ons verbeid.
Gezegend zij de grote koning
die tot ons komt in 's Heren naam.
Wij zegnen u uit 's Heren woning,
wij zegnen u al tezaam.

Opwekking 654

Dank U voor deze nieuwe dag
die ik van U ontvangen mag,
Heer wat een zegen, elke dag
opnieuw.
U geeft uw liefde telkens weer
en uw genade keer op keer,
iedere morgen, elke dag opnieuw.

Refrein 1:

Ja, de blijdschap die U mij geeft,
is meer dan de vreugde die de
wereld heeft.
Als de zon schijnt

8
De steen, dien door de
tempelbouwers
verachtelijk was een plaats ontzegd,
werd tot verbazing der beschouwers
ten hoeksteen door God zelf gelegd.
Dit werk is door Gods alvermogen,
door 's Heren hand alleen geschied.
Het is een wonder in onz' ogen.
Wij zien het, maar doorgronden 't
niet.

U geeft mij vrede die de wereld
niet geeft,
U geeft mij blijdschap door uw
Heilige Geest.

en in de donkere nacht;
de vreugde van U is mijn kracht,
de vreugde van U is mijn kracht.

Kindermoment

Adventslied - Kaarsenlied

1

Er komt een feest, moet je horen:
de zoon van God wordt geboren.
Dus steken wij de eerste kaars nu aan
en zullen vol verwachting verder
gaan.

Refrein
Advent is hopen, advent is uitzien,
en van een wereld dromen
van licht en liefde en vol van vrede
als Jezus straks zal komen.

2

Er komt een feest, moet je horen:
de zoon van God wordt geboren.
Dus steken wij de tweede kaars nu aan
en zullen vol verwachting verder gaan.

Refrein

3

Er komt een feest, moet je horen:
de zoon van God wordt geboren.
Dus steken wij de derde kaars nu aan
en zullen vol verwachting verder gaan.

Refrein

Lezing(en) door lector: Jesaja 40: 1-11 (HSV)

Verkondiging

Gezang 453:3 en 4 (Op de wijs van Gezang 303)

3

Rotsvast staat ons vertrouwen,
de hoeksteen is gelegd.
Wij zullen Hem aanschouwen
Hij heeft het zelf gezegd.
Ons hart blijft op Hem hopen
die ons heeft liefgehad.
Straks gaan de poorten open
der grote gouden stad.

4

Ik weet waar mijn geloven
onwrikbaar vast in staat,
als alles wordt verstoven.
Ik weet wat niet vergaat.
Wat stand houdt als tot scherven
de wereld zal vergaan
wat glans houdt in het sterven
en eeuwig zal bestaan.

Voor- en dankbeden (stil gebed / gezamenlijk Onze Vader)

Collecte voor kerk en diaconie



Gezang 126

1

Verwacht de komst des Heren,
o mens, bereid u voor:
reeds breekt in deze wereld
het licht des hemels door.
Nu komt de Vorst op aard,
die God zijn volk zou geven;
ons heil, ons eigen leven
vraagt toegang tot ons hart.

3

Een hart dat wacht in ootmoed
is lieflijk voor de Heer,
maar op een hart vol hoogmoed
ziet Hij in gramschap neer.
Wie vraagt naar zijn gebod
en bidden blijft en waken,
in hem wil woning maken
het heil, de Zoon van God.

2

Bereid dan voor zijn voeten
de weg die Hij zal gaan;
wilt gij uw Heer ontmoeten,
zo maak voor Hem ruim baan.
Hij komt, bekeer u nu,
verhoog de dalen, effen
de hoogten die zich heffen
tussen uw Heer en u.

Zegen

Collecte bij de uitgang is bestemd voor: jongeren in Palestina

Wilt u contact of napraten naar aanleiding van de dienst, dan kunt u de ouderling van dienst of iemand van het Pastorale team bij de uitgang aanspreken.

Wij gaan sparen voor schatten!

Met de kindernevendienst zijn we dit jaar op zoek gegaan naar een nieuw goed doel om voor te sparen. Dit jaar willen we het alleen net even anders doen dan anders. We gaan met elkaar sparen voor actie schoenendoos. Een heel seizoen lang sparen zodat we aan het eind van het seizoen met elkaar, en dan bedoel ik echt met elkaar, heel veel schoenendozen kunnen vullen. De kinderen van de kindernevendienst zullen de dozen prachtig versieren en zoals het plan er nu ligt gaan we met de hele gemeente de dozen vullen.



U kunt dus ook meedoen! Door schoenendozen mee te nemen voor de kindernevendienst met een afmeting van hoog max.12 cm. Lengte max. 34 cm. De lengte en breedte samen moet tussen de 46 en 56 cm. zijn. Ook kunt u helpen door te geven via de qr code van de kindernevendienst maar ook door straks de handen uit de mouwen te steken en samen met de kinderen de dozen te vullen. Samen handen en voeten geven aan ons geloof. Samen schatten verzamelen. Doet u mee??



Kom naar het kinderkerstfeest!

Zondag 22 december om 16:30 uur vieren we het kinderkerstfeest in de Dorpskerk.

Dit feest is voor alle kinderen en hun vriendjes, broers, zussen, ouders, opa's, oma's en burens etc.

We zingen kerstliedjes, kijken naar de kerstmusical "lichtjes in het duister" en ook is er een kerstdans.

Kom je ook?

Collecte op 15 december voor de jongeren in Palestina.

Het ontbreken van elk perspectief ontnemt veel Palestijnse jongeren alle moed om iets van het leven te maken. De christelijke organisatie YWCA Palestina wil de kracht van jonge mensen aanwakkeren en biedt hun trainingen in ondernemerschap en mediavaardigheden. Jongeren schrijven een bedrijfsplan en maken kans op een startbedrag voor een eigen onderneming. Anderen mogen zelf programma's en podcasts ontwikkelen voor een



landelijke radiozender. Door dit eigen geluid vergroten jongeren hun stem in de samenleving. Wilt u dit doel steunen, dan kunt u uw gift in de collecte doen of een bedrag overmaken naar het bankreknr van de ZWO NL 73 RABO 0380 1440 69 of gebruik de QR code hierbij afgedrukt.
Hartelijk dank, uw diaconie

Ik geef de Bijbel door aan

Josje van Soest heeft het idee opgevat om als gemeente een jaar lang te lezen in een Doorgeefbijbel. Zij hoorde van dit project bij Groot Nieuws Radio en het leek haar leuk om dit eens als Dorpskerk met elkaar te doen. Het idee is dat de Bijbel elke week met een ander gemeentelid mee naar huis gaat. Het gemeentelid leest een week lang in de Bijbel en onderstreept zijn/haar favoriete Bijbeltekst/passage en schrijft de datum en naam in de kantlijn naast het Bijbelvers. Na een week kiest het gemeentelid zelf weer een ander gemeentelid om de Bijbel aan door te geven. We starten op 1 januari 2025. We zien ernaar uit om dit project te starten en straks een mooie Bijbel te hebben met alle favoriete Bijbelverzen van de gemeente. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact zoeken met Josje van Soest en/of Judith Langeveld-de Groot (06-16036304)

Meedoen met de Rouw en Vierkas? Er is nog plek!

Gistermiddag is de Kas voor Rouwen en Vieren geopend. De kas staat op het Driekolommenplein. Een plek van troost en verbinding in de 'donkere dagen rond kerst'. Vanaf vandaag tot en met 29 december kan iedereen tussen 13 en 20 uur hier binnen lopen om een kaarsje te branden of iets te schrijven. Enerzijds om uiting te geven aan het gevoel van gemis van een dierbare, anderzijds om dankbaarheid te tonen voor het feit dat je deze persoon mocht kennen.

Aalsmeer over Hoop is als initiator en organisator nog op zoek naar gastheren en - vrouwen die de kas een paar uurtjes willen bemannen. Er zijn nog enkele plekken open.

Wil je ook meehelpen om hier voor de lokale gemeenschap een onvergetelijk mooi en warm kerstproject van te maken, meld je dan aan via de website www.aalsmeeroverhoop.nl/rouwkas. Er staat een heel eenvoudig in te vullen schema klaar. Meer informatie nodig? Mail naar rouwkasaalsmeer@gmail.com of bel met 06 55706261.

De kascommissie

Oliebollen actie 2024

We zijn al weer op volle stoom met de voorbereidingen voor de oliebolle actie van dit jaar. De eerste vergaderingen zijn achter de rug, de WhatsApp groep van de commissie staat niet stil. De berichtjes volgen elkaar in hoog tempo op. Alles met als doel om iedereen dit jaar weer van heerlijke oliebolle en appelbeignets te kunnen voorzien.

Ook dit jaar zullen we weer de kramen opzetten op het pleintje aan de Beethovenlaan in de Hornmeer, tussen de Hoogvliet en 't Koepeltje en ook weer op de vertrouwde stek op de brug bij The Beach aan de Oosteinderweg.

Wie al zeker wil zijn van voldoende oliebolle en beignets kan voor de bestelling al terecht op de website

www.hervormdaalsmeer.nl/oliebolleactie. De bestellingen kunnen worden thuisbezorgd of worden afgehaald in 't Anker aan de Oosteinderweg. Ook kunt u gebruik maken van het bestelformulier achter in het kerkblad en deze inleveren in de Dorpskerk en Oosterkerk of in de brievenbus van Oosteinderweg 317 en Venkel 6 in Aalsmeer of Leeghwaterstraat 54 in Kudelstaart.

Vriendelijke groeten namens de Oliebollencommissie (Rita de Jong, Nico Kortenoeven, Rosanne de Niet, Hilda van den Berg en Arjan Spaargaren)

Bestelformulier 2024

Oliebollenactie Hervormde Gemeente Aalsmeer

U kunt ook online bestellen.
<https://hervormdaalsmeer.nl/oliebollenactie/>

Naam
Straat + huisnummer
Postcode + woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres (optioneel)

Aantal	Product	Prijs	Totaal
	6 oliebollen <u>met</u> rozijnen per zak	€ 6,95	€ ,
	6 oliebollen <u>zonder</u> rozijnen per zak	€ 6,95	€ ,
	3 appelbeignets per zak	€ 6,95	€ ,
Totaalbedrag van uw bestelling			€ ,

Dit bestelbriefje kunt u inleveren in de inleverdoos in de Oosterkerk, maar ook in de brievenbus van: Oosteinderweg 317, Venkelhof 6, beide te Aalsmeer of Leeghwaterstraat 54 te Kudelstaart.

Bezorgen: vanaf 9:00 uur bij u thuis op:

30 december 31 december

Afhalen: tussen 10:00-12:00 uur in 't Anker aan de Oosteinderweg 273 op:

30 december 31 december

Bedankt voor uw bestelling!

Op 30 en 31 december staan er weer kramen op de brug bij The Beach in Aalsmeer-Oost en naast de Hoogvliet in de Hornmeer te Aalsmeer.

