

# Zondagsbrief

12 januari 2025

Voorganger: Prop. J.W. Sterrenburg  
Ouderling van dienst: Ben Sparnaaij  
Schriftlezing: Arjan Hoogendoorn  
Organist: Cornelis Schaap  
Muziekgroep



---

## Psalm 89: 1 en 7

1

Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied  
des Heren milde gunst, het werk aan ons geschied.  
Mijn mond verkondigt, Heer, aan komende geslachten  
hoe Gij uw trouw betoont aan hen die U verwachten.  
Uw goedertierenheid rijst op en gaat zich welven,  
een altijd veilig huis, vast als de hemel zelve.

7

Hoe zalig is het volk dat U de lofzang zingt,  
dat uitbreekt in gejuich als de bazuin weerklinkt.  
Uw lichtend aangezicht zal altijd hen geleiden.  
Zij zullen in uw naam zich dag aan dag verblijden,  
zij gaan in vrede voort, zij wandlen voor uw ogen,  
want uw rechtvaardigheid zal hen voorgoed verhogen.

## Opwekking 733 Tienduizend redenen

De zon komt op, maakt de morgen wakker;  
mijn dag begint met een lied voor U.  
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen,  
laat mij nog zingen als de avond valt.

Refrein 1:

Loof de Heer, o mijn ziel.  
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam.  
Met meer passie dan ooit;  
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige naam.

Heer vol geduld toont U ons uw liefde.  
Uw naam is groot en uw hart is zacht.  
Van al uw goedheid wil ik blijven zingen;  
tienduizend redenen tot dankbaarheid.

(Refrein 1)

En op die dag, als mijn kracht vermindert,  
mijn adem stekt en mijn einde komt,  
zal toch mijn ziel uw loflied blijven zingen;  
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.

(Refrein 1)

### **Welkom**

**Zingen: Psalm 86 vers 1 Hoor mij Heer**

Hoor mij, Heer, wil antwoord zenden,  
zie mijn bittere ellende.  
Hoed mijn leven, U gewijd,  
stel uw knecht in veiligheid.  
Heer mijn God, wees mij genadig,  
want ik roep tot U gestadig.  
Stel mij in het blijde licht,  
want ik zoek uw aangezicht.

### **Bemoediging & Groet**

**Zingen: Psalm 86 vers 2 Ja tot U hef ik mijn leven**

Ja tot U hef ik mijn leven,  
Gij zijt mild om te vergeven,  
rijk in goedertierenheid  
voor een hart dat tot U schreit.  
Heer, neem mijn gebed ter ore,  
wil mijn luide smeken horen.  
In het bitterste getij  
roep ik en Gij antwoordt mij.

## In memoriam Dhr Joop Parlevliet

### Johan de Heer 493: 1 en 5

1

De Heer is mijn Herder!  
'k Heb al wat mij lust.  
Hij zal mij geleiden  
naar grazige weiden.  
Hij voert mij al zachtkens  
aan waat'ren der rust.

5

De Heer is mijn Herder!  
Hem blijf ik gewijd.  
'k Zal immer verkeren  
in 't huis mijnes Heren.  
Zo kroont met haar zegen  
Zijn liefde m' altijd.

### Verootmoediging, genadeverkondiging en leefregel uit Filippenzen 4: 4-5

#### Zingen: Opwekking 324 Ik wil komen en knielen (3x)

Ik wil komen en knielen  
aan uw voeten Heer Jezus.  
In uw nabijheid is volheid van vreugd.  
Er is niemand, niets en niemand  
die mij zo vervullen kan.  
'k Vind mijn vreugde in U alleen, o Heer.

#### Opwekking 557 Laat uw glorie zien

Laat uw glorie zien  
aan heel de wereld om ons heen;  
als wij samen U aanbidden  
dan maakt U ons één.  
Laat uw glorie zien,  
laat alle blijdschap die U brengt  
een getuigenis van hoop zijn  
voor wie U niet kent.

Laat uw glorie zien  
dat heel de wereld horen mag  
het lied van Jezus en het kruis  
waar Hij ons redding bracht.  
Laat uw glorie zien  
aan wie gebroken is en moe  
dat zij horen hoe U liefdevol  
hun namen roept.

Refrein:

Als wij samen U aanbidden  
en vol eerbied voor U staan,  
daalt Uw Geest neer in ons  
midden;  
raak ons allen aan.  
Als wij Jezus' naam belijden  
als de enige die redt;  
toon uw majesteit en glorie,  
dat is ons gebed.

(Refrein)

Laat uw glorie zien  
aan heel de wereld om ons heen;  
als wij samen U aanbidden  
dan maakt U ons één.

Laat uw glorie zien,  
laat alle blijdschap die U brengt  
een getuigenis van hoop zijn  
voor wie U niet kent.

(Refrein)

Laat uw glorie zien,  
laat uw glorie zien.  
Laat uw glorie zien,  
laat uw glorie zien.

Wij aanbidden U,  
wij aanbidden U.  
Wij aanbidden U,  
wij aanbidden U.  
Wij aanbidden U.

### **Gebed om de heilige Geest**

#### **Kindermoment**

#### **Kinderen gaan naar de nevendienst**

**Schriftlezing: Numeri 14 vers 1-10 (NBV21)**  
**Deuteronomium 2 vers 14**  
**Johannes 5 vers 1-9**

#### **Zingen: Gezang 170 vers 1 en 2 Meester men zoekt U**

1  
Meester, men zoekt U wijd en zijd,  
komend langs velerlei wegen.  
Oud'ren gaan rustig welbereid  
jongeren aarz'lend U tegen.  
Maar vroeg of laat, 't zij dag of nacht,  
eens vindt Ge ons moe en zonder  
kracht,  
hunkerend naar uwe zegen.

2  
Arts aller zielen, 't is genoeg,  
als Gij ons neemt in uw hoede.  
Heel toch de wond, die 't leven sloeg,  
laat ons niet hoop'loos verbloeden.  
Spreek slechts een woord, een woord  
met macht,  
dan krijgt ons leven nieuwe kracht.  
Spreek, dan keert alles ten goede.

#### **Verkondiging n.a.v. Johannes 5 vers 5-7**

**Thema: Een directe vraag en een eerlijk antwoord**  
**Na het 'amen' van de verkondiging zijn we een moment 'stil'**

**Zingen: Hemelhoog 343 Ik ben**

1

Wie zal ons voeden, het brood met ons breken?  
Waar wordt de honger voor altijd gestild?  
In Christus alleen is het brood van het leven;  
breekt het voor ieder, deelt het om niet.

2

Wie zal ons laven, de dorst van ons nemen?  
Waar is geen droogte, geen pijn of verlies?  
In Christus alleen is het water des levens;  
reikt ons de beker, geeft het om niet.

Refrein:

Bron van leven,  
ons gegeven,  
vol van liefde en vrede:  
Christus, Hij alleen!

3

Wie spreekt de woorden van waarheid en leven?  
Waar wordt gevonden de zin van bestaan?  
In Christus alleen is de Waarheid gegeven;  
weg tot de Vader, weg om te gaan.

4

Wie zal onthullen hoe wij zijn geschonden?  
Waar komt er licht in ons donker verdriet?  
In Christus alleen worden harten gevonden;  
Licht van de wereld, licht dat ons ziet.

Refrein:

Tussenspel

5

Wie zal ons leven in liefde doen groeien?  
Waar zijn de vruchten die nooit meer vergaan?  
In Christus alleen zullen ranken volgroeien:  
Vruchten van vrede, recht van bestaan.

6

Wie zal ons zoeken tot wij zijn gevonden?  
Waar zoeken wij naar een toevlucht en thuis?  
Met Christus alleen, zijn wij eeuwig verbonden;  
weidt ons in vrede, leidt ons naar huis.

Refrein:

### **Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader Collecte**



### **Zingen: Psalm 116 vers 1,6 en 8 God heb ik lief**

1

God heb ik lief, want die getrouwe Heer  
nam, toen ik riep, met toegenegen oren  
mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen  
en levenslang ben ik niet eenzaam meer.

6

Hoe zal ik naar geloften, toen gedaan,  
nu danken voor de redding van mijn leven?  
Ik heb de kelk van 's Heren heil geheven  
en noem voor heel het volk zijn grote naam.

8

Voor 't oog van al de zijnen zal ik Hem  
offers van dank naar mijn beloften brengen,  
in 's Heren voorhof mijn gejubel mengen  
metuw lofprijzingen, Jeruzalem.

### **Zegenbede beantwoordt met gezongen Amen**

**Collecte bij de uitgang is bestemd voor:** Jeugd in eigen wijk.



*Wilt u contact of napraten naar aanleiding van de dienst, dan kunt u de  
ouderling van dienst of iemand van het Pastorale team bij de uitgang  
aanspreken.*

## **Wij gaan sparen voor schatten!**

Met de kindernevendienst zijn we dit jaar op zoek gegaan naar een nieuw goed doel om voor te sparen. Dit jaar willen we het alleen net even anders doen dan anders. We gaan met elkaar sparen voor actie schoenendoos. Een heel seizoen lang sparen zodat we aan het eind van het seizoen met elkaar, en dan bedoel ik echt met elkaar, heel veel schoenendozen kunnen vullen. De kinderen van de kindernevendienst zullen de dozen prachtig versieren en zoals het plan er nu ligt gaan we met de hele gemeente de dozen vullen.



U kunt dus ook meedoen! Door schoenendozen mee te nemen voor de kindernevendienst met een afmeting van hoog max.12 cm. Lengte max. 34 cm. De lengte en breedte samen moet tussen de 46 en 56 cm. zijn. Ook kunt u helpen door te geven via de qr code van de kindernevendienst maar ook door

straks de handen uit de mouwen te steken en samen met de kinderen de dozen te vullen. Samen handen en voeten geven aan ons geloof. Samen schatten verzamelen. Doet u mee??

## **Week van Gebed in Aalsmeer van 19 tot 26 januari**

Van 19 tot 26 januari 2025 is de week van gebed in Aalsmeer.

De kerkenraad vindt het belangrijk dat we met elkaar tijd en ruimte maken voor gebed. Soms voor persoonlijk gebed, soms voor gebed bij de wekelijkse gebedskring, en soms, zoals nu, een keer per jaar tijdens de gebedsweek. Daarom willen we graag meedoen in deze week en onderdeel daarvan uitmaken.

In de Oosterkerk zal op donderdag 23 januari zijn van 19:30-20:30 de samenkomst gehouden worden.

Op de andere dagen is er een ontmoeting in andere kerken. Zodra daarvan plaats en tijd bekend zijn zullen wij u hierover informeren.

Voor nu is het goed om deze datum van 23 januari alvast in uw agenda te vermelden. Wij hopen en rekenen erop dat velen hierbij aanwezig willen en kunnen zijn.

Op de website van [aalsmeervandaag.nl](http://aalsmeervandaag.nl) leest u ook meer over de gebedsweek



'25

**week  
van  
gebed**  
voor eenheid

# Ja, ik geloof

19 t/m 26 januari

Johannes 11:17-27

Zo. 19 januari 10.00 uur Oecumenische viering Open Hof Kerk, Ophelialaan 247, Aalsmeer  
Voorganger Ds. Paul F.Thimm.

Ma. 20 januari 19.30 uur: Lijnbaankerk, Lijnbaan 5, Aalsmeer.

Di. 21 januari 19.30 uur De Spil, Spilstraat 5, Kudelstaart.

Wo. 22 januari 19.30 uur Hervormde Dorpskerk, Kanaalstraat 12, Aalsmeer

Do. 23 januari 19.30 uur Hervormde Oosterkerk, Oosteinderweg 269, Aalsmeer

weekvan  
gebed.nl