

Oud

31 december 2024

Voorganger: dhr Dik Vollmuller
Ouderling van dienst: Edwin Koster
Schriftlezing: Annelies kreeft
Organist: Cornelis Schaap



Voor de dienst

Zingen JdH 881 vers 1 en 2 Is hier een hart door vrees benard.....

1

Is hier een hart,
door vrees benard,
vermoeid door 's levens strijd?
Twijfel drukt U neer;
gij struikelt telkens weer
O, vat weer moed,
want God is goed
en steeds tot hulp bereid!
Zo gij slechts kunt geloven,
ziet gij Zijn heerlijkheid.

Refrein:

Daar zijn geen grenzen
aan Jezus' macht
voor elk die wond'ren
van Hem verwacht
Ja, wie Hem aanraakt
ervaart Zijn kracht
Daar zijn geen grenzen
aan Jezus', macht.

2

Gaat gij gebukt,
door zorg gedrukt?
Leg dan Uw lasten neer!
Tob niet langer voort
vertrouw op 's Heren woord:
Hij hoort Uw beê,
en schenkt U vreê,
in liefde eind'loos teer,
zo gij slechts kunt geloven
Niets is onmoog'lijk meer!

Mededeling door ouderling van dienst

Aanvangslied Gezang 460 vers 1 en 2 Loof de Koning, heel mijn wezen

1
Loof de Koning, heel mijn wezen,
gij bestaat in zijn geduld,
want uw leven is genezen
en vergeven is uw schuld.
Loof de Koning, loof de Koning,
tot gij Hem ontmoeten zult.

2
Looft Hem als uw vaadren deden,
eigent u zijn liefde toe,
want Hij bergt u in zijn vrede,
zegenend wordt Hij niet moe.
Looft uw Vader, looft uw Vader,
tot uw laatste adem toe.

Welkom en groet

Zingen Gezang 460 vers 3 en 5 Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons

3 Ja, Hij spaart ons en Hij redt
ons,
Hij kent onze broze kracht.
Hij bewaart ons, Hij ontzet ons
van de boze en zijn macht.
Looft uw Heiland, looft uw
Heiland,
die het licht is in de nacht.

5 Engelen, zingt ja en amen
met de Koning oog in oog!
Zon en maan, buigt u tezamen
en gij sterren hemelhoog!
Looft uw Schepper, looft uw
Schepper,
looft Hem, die het al bewoog!

Gebed om de verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezingen: **Psalm 119 vers 105,**
 Johannes 8 vers 12
 Johannes 15 vers 9-10

Zingen JdH 13 vers 1,2,3 en 4 Ik wandel in het licht met Jezus

Ik wandel in het licht met Jezus,
het donk're dal ligt achter mij,
en 'k weet mij in zijn trouw geborgen,
welk een liefdevolle vriend is Hij.

Refrein:
Ik wandel in het licht met Jezus,
en 'k luister naar zijn dierb're stem,
en niets kan mij van Jezus scheiden
sinds ik wandel in het licht met Hem.

Ik wandel in het licht met Jezus,
geen duist're wolk bedekt de zon,
en 'k kan niet anders 'k moet Hem prijzen,
die de zonde in mij overwon.

(Refrein)

Ik wandel in het licht met Jezus,
mijn ziel is Hem gans toegewijd,
met Hem verzezen tot nieuw leven,
volg 'k mijn Heiland tot in eeuwigheid. (Refrein)

Ik wandel in het licht met Jezus,
o, mocht ik zelf een lichtje zijn,
dat straalt te midden van de wereld,
die gebukt gaat onder zorg en pijn. (Refrein)

Verkondiging "Een gids voor ons leven"

Zingen Opw. 527 vers 1 en 2 Licht in de nacht

Licht in de nacht:

een ster schijnt door de wolken,
dit is de nacht dat zijn leven begon.
'n Sluier van angst
en pijn lag op de volken,
totdat Hij kwam en het kwaad overwon.
Nieuwe hoop is Hij ons komen brengen;
stralend breekt die held're morgen aan.

Refrein 1:

Prijs nu zijn naam,
samen met de eng'len.
O, nacht vol licht,
o, nacht dat Jezus kwam.
O, nacht vol licht,
o, nacht dat Jezus kwam.

Wat Hij ons leert
is geven om een ander;
liefde alleen is de weg die Hij wees.
En als Hij spreekt
verbreekt Hij alle banden,
vrij van het juk van verdrukking en vrees.
Uit ons hart en dwars door alle tranen
ontspringt een lied dat jubelt door de tijd.

Refrein 2:

Prijs nu zijn naam,
de naam van alle namen,
en geef Hem glorie
in alle eeuwigheid,
en geef Hem glorie
in alle eeuwigheid.

Refrein 3:

Prijs nu zijn naam de naam van alle namen
en geef Hem Glorie
in alle eeuwigheid.
O geef Hem glorie in alle eeuwigheid.

Dank- en voorbede stil gebed afsluitend Het onze Vader
Collecte



Zingen Slotlied Lichtstad met Uw paarl'len poorten

1.
Lichtstad met uw paarlen poorten,
Wond're stad zo hoog gebouwd
Nimmer heeft men op deez' aarde,
Ooit uw heerlijkheid aanschouwd.

Refrein.
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
Luist'ren naar zijn liefdestem.
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem.

2.
Heilig oord vol licht en glorie
Waar de boom des levens bloeit
En de stroom van levend water
Door de gouden godsstad vloeit.

Refrein.

3.
Schoon tehuis voor moede pelgrims
Komend uit de zand-woestijn,
Waar zij rusten van hun werken
Bij de springende fontein.

Refrein.

4.
Wat een vreugde zal dat wezen
Straks vereend te zijn met Hem
In die stad met paarlen poorten
In het nieuw Jeruzalem.

Refrein.

Zegengroet



Collecte bij de uitgang is bestemd voor: Jeugd in eigen Wijk

Wilt u contact of napraten naar aanleiding van de dienst, dan kunt u de ouderling van dienst of iemand van het Pastorale team bij de uitgang aanspreken.

en Nieuw

1 januari 2025

Voorganger: dhr Theo Maarsen
Ouderling van dienst: René Spaargaren
Schriftlezing: Cees Harting
Organist: Cornelis Schaap
Muziekgroep



Begroeting en welkom

Aanvangslied: Psalm 92 : 1, 2, 3, 7

1

Waarlijk, dit is rechtvaardig
dat men den Here prijst,
dat men Hem eer bewijst:
zijn naam is eerbied waardig.
Wij loven in de morgen
uw goedertierenheid,
ook als de nacht zich spreidt
houdt ons uw hand geborgen.

3

Gij hebt mij door uw daden,
o Here God, verheugd.
Mijn hart is vol van vreugd,
ik juich om uw genade.
Hoe groot zijn uwe werken,
de werken uwer hand,
Gij houdt het volk in stand.
Gij zult hun hart versterken.

Waarlijk, dit is rechtvaardig...

2

Gezegend zal Hij wezen
die ons bij name riep,
die zelf de adem schiep
waarmee Hij wordt geprezen;
laat alom musiceren,
met stem en instrument,
maak wijd en zij bekend
de grote naam des Heren.

7

Zoals de cederbomen
hoog op de Libanon,
staan bij de levensbron
de nederige vromen.
Die in Gods huis geplant zijn,
zij bloeien in Gods licht
als palmen opgericht.
Hun lot zal in zijn hand zijn.

Stil gebed

Votum en Groet

Hemelhoog 171

Geprezen zij de Heer, Die eeuwig leeft

1

Geprezen zij de Heer
die eeuwig leeft,
die vol ontferming ieder
troost en alle schuld vergeeft,
die heel het aards gebeuren
vast in handen heeft.

Refrein:

Hem zij de glorie,
want Hij die overwon,
zal nooit verlaten wat zijn hand
began.

Halleluja. Geprezen zij het Lam,
dat de schuld der wereld
op zich nam.

2

Verdreven is de schaduw
van de nacht.
En wie Hem wil aanvaarden
wordt eens veilig thuisgebracht.
Voor hem geldt ook dit wonder:
alles is volbracht.

(Refrein)

3

Hij doet ons dankbaar
schouwen in het licht,
dat uitstraalt van het kruis,
dat eens voor ons werd opgericht.
En voor ons oog verrijst
een heerlijk vergezicht.

(Refrein)

Gebed om de opening van Gods woord

Lezingen: **Psalm 92** **(NBV21)**
 Psalm 139 : 1 – 12, 23 – 24 **(NBV21)**

Gezang 1 : 1 – 4 God heeft het eerste woord

1

God heeft het eerste woord.
Hij heeft in den beginne
het licht doen overwinnen,
Hij spreekt nog altijd voort.

2

God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,
zijn roep wordt nog gehoord.

3

God heeft het laatste woord.
Wat Hij van oudsher zeide,
wordt aan het eind der tijden
in heel zijn rijk gehoord.

Verkondiging

Hemelhoog 295 Doorgrond mijn hart

1

Doorgrond mijn hart
en ken mijn weg, o Heer.
Beproof m' en zie
wat niet is tot uw eer.
Is soms de weg die 'k ga
niet goed voor mij;
leid m' op de eeuw'ge weg.
Heer, maak mij vrij!

3

Zie Heer, hier ben 'k;
maak mij een vat voor U.
Woon in mijn hart,
vernieuw het, doe het nu!
Verbreek mijn wil,
maak m' ook van hoogmoed vrij.
'k Wil in U blijven, Heer,
blijf Gij in mij.

Dankgebed, Voorbede Collecte



4

God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin.

2

O, Heer, heb dank,
'k mag toch de uwe zijn.
Uw dierbaar bloed
wast mij van zonden rein.
Dooop mij met vuur,
opdat 'k mij niet meer schaam.
'k Wil leven Heer,
tot eer van uwe Naam.

4

O, heil'ge Geest,
kom tot uw heerschappij.
Schenk een herleving
en begin bij mij.
Zegen uw volk,
maak 't als een bruid bereid,
wachtend op Jezus'
komst in heerlijkheid.

Slotlied: Hemelhoog 627 : 1, 2 Abba Vader

Abba, Vader, U alleen,
U behoort ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen.
Abba, Vader, U alleen,
U behoort ik toe.

Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen.
Dat mijn wil voor eeuwig zij
d'uw' en anders geen.
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.
Laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen.

Zegenbede

Aansluitend Gezang 456 : 1, 2, 3

1
Zegen ons Algoede,
neem ons in uw hoede
en verhef uw aangezicht
over ons en geef ons licht.

3
Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer

Zegen ons Algoede

2
Stort, op onze bede,
in ons hart uw vrede,
en vervul ons met de kracht
van uw Geest bij dag en nacht.

Collecte bij de uitgang is bestemd voor: Kerk en beheer



Wilt u contact of napraten naar aanleiding van de dienst, dan kunt u de ouderling van dienst of iemand van het Pastorale team bij de uitgang aanspreken.

Wij gaan sparen voor schatten!

Met de kindernevendienst zijn we dit jaar op zoek gegaan naar een nieuw goed doel om voor te sparen. Dit jaar willen we het alleen net even anders doen dan anders. We gaan met elkaar sparen voor actie schoenendoos. Een heel seizoen lang sparen zodat we aan het eind van het seizoen met elkaar, en dan bedoel ik echt met elkaar, heel veel schoenendozen kunnen vullen. De kinderen van de kindernevendienst zullen de dozen prachtig versieren en zoals het plan er nu ligt gaan we met de hele gemeente de dozen vullen.



U kunt dus ook meedoen! Door schoenendozen mee te nemen voor de kinderveendienst met een afmeting van hoog max.12 cm. Lengte max. 34 cm. De lengte en breedte samen moet tussen de 46 en 56 cm. zijn. Ook kunt u helpen door te geven via de qr code van de kinderveendienst maar ook door straks de handen uit de mouwen te steken en samen met de kinderen de dozen te vullen. Samen handen en voeten geven aan ons geloof. Samen schatten verzamelen. Doet u mee??