

Zondagsbrief

16 maart 2025

Voorganger: ds R.A. Houtman
Ouderling van dienst: Martine van Soest
Organist: Cornelis Schaap
Schriftlezing: Frans van der Kolk
Muziekgroep



Opwekking 604

Kom en laat ons prijzen
de God van alle eeuwen,
Vader van de schepping,
Heer van zee en land.
Kom en laat ons prijzen
en juichen voor zijn grootheid,
want Hij, de grote Koning,
heeft de wereld in zijn hand.

Kom, laat ons aanbidden
de God van onze redding,
onze goede herder,
die ons leven leidt.
Kom, laat ons aanbidden,
ons buigen voor zijn grootheid,
want Hij is onze God
en wij de schapen die Hij weidt.

Refrein 1:
Eer en verheerlijk Hem,
open je hart voor zijn
aanwezigheid.
Eer en gehoorzaam Hem,
want Hij, de grote Koning,
heeft de wereld in zijn hand.
Eer en verheerlijk Hem,
open je hart voor zijn
aanwezigheid.
Eer en gehoorzaam Hem,
want Hij, de grote Koning,
heeft de wereld in zijn hand.

Refrein 2:
Eer en verheerlijk Hem,
open je hart voor zijn
aanwezigheid.
Eer en gehoorzaam Hem,
want Hij is onze God
en wij de schapen die Hij weidt.
Eer en verheerlijk Hem,
open je hart voor zijn
aanwezigheid.
Eer en gehoorzaam Hem,
want Hij is onze God
en wij de schapen die Hij weidt.

Omdat wij aan Hem toebehoren,
wandelen wij in zijn licht.
Om Hem te zien, zijn stem te horen,
komen wij voor zijn aangezicht.

(Refrein 1)

Want Hij, de grote Koning,
heeft de wereld in zijn hand.

Opwekking 270

Wie is God behalve onze Heer?
En wie is een Rots behalve onze God?
Een Schuilplaats en een Schild,
een Burcht en een Bevrijder is Hij,
voor wie vertrouwen op Hem.

Wie is God behalve onze Heer?
En wie is een Rots behalve onze God?
Hij sterkt mij in de strijd
en doet mij overwinnen keer op keer,
ik geef voor eeuwig Hem de eer.

Welkom en mededelingen

Aanvangslied: Gezang 425:1,2,3 – Ga uit, o mens, en zoek uw vreugd

1
Ga uit, o mens, zoek uw vreugd,
nu in de lente zich verheugt
al wat er leeft op aarde!
De gaarden zijn op 't schoonst
gesierd,
opdat gij 't lieve leven viert,
dat God u openbaarde.

2
De bomen staan in blad gezet,
de aarde dekt haar naaktheid met
een lichte groene wade;
een tulp en narcis evenzo:
veel heerlijker dan Salomo
bekleedt ze Gods genade.

3
En vogels, waar men hoort of ziet,
de leeuwrik zingt het hoogste lied,
de zwaluw voedt haar jongen.
De bronnen ruisen overal,
loof Hem, in wie u eens voor al
het leven is ontsprongen.

Stil gebed

Bemoediging en groet

Zingen: Gezang 425:5,6 – God heeft Zijn schepping goed gedaan

5

God heeft zijn schepping goedgegaan,
hoe zou ik zelf dan buiten staan?
Hij heeft de dood verdreven.
En ik zing mee, nu alles zingt,
het lied dat overal weerklinkt,
de lofzang om het leven.

6

Want is het, Heer, reeds hier zo schoon
en geeft Ge ons al zo heerlijk loon
op deze arme aarde,
wat heerlijkheid moet dan eenmaal
ons wachten in uw hemelzaal,
Gij ongeevenaarde!

In memoriam Anna Willy van Oudenallen – Kamp

Gezang 14: 1 en 5

1

De Heer is mijn Herder!
'k Heb al wat mij lust;
Hij zal mij geleiden
naar grazige weiden.
Hij voert mij al zachtkens
aan waatren der rust.

5

De Heer is mijn Herder!
Hem blijf ik gewijd!
'k zal immer verkeren
in 't huis mijnes Heren:
zo kroont met haar zegen
zijn liefde me altijd.

Woorden van leven: 1 Petrus 1,13-25

Zingen: Gezang 426:5 – Omdat Gij mijn hart doet branden

Omdat Gij mijn hart doet branden,
omdat Gij mij zo bemint,
hef ik, Heer, tot U mijn handen:
Vader, zie ik ben uw kind.
Wil mij de genade geven,
U te dienen, hier en nu;
God die liefde zijt, aan U
vast te houden, heel mijn leven,
tot ik U na deze tijd
liefheb in der eeuwigheid.

Kindermoment

Gebed om de Heilige Geest

Lezing (NBV):

Lezen: Lukas 9,51-56 door liturg

Zingen: opwekking 876

Duizend generaties knielen in aanbidding,
het lied van alle eeuwen zingen zij.

Zij die al geloofden, of nog geloven gaan,
zij zingen voor het Lam in eeuwigheid.

Uw naam is de hoogste,
uw naam is de grootste,
uw naam staat altijd bovenaan.
Alle tronen en krachten,
regering en machten,
uw naam staat altijd bovenaan.

Refrein 1:

In de hemel klinkt: Heilig.
Heel de schepping zingt: Heilig.
U bent hoogste Heer: Heilig.
Voor altijd heilig.

Als je bent vergeven en als je bent verlost,
zing je lied voor eeuwig voor het Lam.
Als je leeft in vrijheid, door Jezus' bloed gekocht,
zing je lied voor eeuwig voor het Lam.
Zing je lied voor eeuwig en amen.

(Refrein 1)

Refrein 2:

Heel uw volk zingt uit: Heilig.
Voor U Majesteit: Heilig.
U bent voor altijd heilig.
Voor altijd heilig.

Uw naam is de hoogste,]
uw naam is de grootste,]
uw naam staat altijd bovenaan.]
Alle tronen en krachten,] 2x
regering en machten,]
uw naam staat altijd bovenaan.]

In de hemel klinkt: Heilig.
Heel de schepping zingt: Heilig.
U bent hoogste Heer: Heilig.
Voor altijd heilig.

Heel uw volk zingt uit: Heilig.
Voor U Majesteit: Heilig.
U bent voor altijd heilig.
Voor altijd heilig.

U bent voor altijd heilig.)
Voor altijd heilig.) 2x

Voor altijd heilig. 4x

Lezen: 1 Koningen 19,19-21 en Lk.9,57-62 door liturg

Verkondiging

Zingen: Opwekking 701 – Hoor de roep van de Koning

Hoor de roep van de Koning,
kijk omhoog naar de Zoon.
Laat je loflied als reukwerk zijn
dat opstijgt voor zijn troon;
want Gods rijke genade
wordt in Christus betoond
aan een ieder die in Hem gelooft.

Hoor de roep van de Koning,
om te leven in 't licht
om als Christus te dienen,
heilig voor Gods aangezicht.
Om rechtvaardig te leven,
steeds in zijn liefde één;
zo wordt Christus zichtbaar door
ons heen.

Refrein 1:

Hoogste Koning,
hier zijn wij om te gaan,
U te volgen, want uw Geest vuurt ons aan.
Vol van passie, vol van kracht getuigen wij:
verlossing in Jezus' naam!

Hoor de roep van de Koning;
breng verlorenen thuis,
want God toont zijn ontferming
in het wonder van het kruis.
Breng vergeving en vrede;
bied de wereld weer hoop,
totdat elke tong zijn naam verhoogt.

Refrein 2:

Hoogste Koning,
hier zijn wij om te gaan,
U te volgen,
want uw Geest vuurt ons aan.
Vol van passie,
vol van kracht getuigen wij:
verlossing in Jezus' naam!

Refrein 3:
Hoogste Koning,
hier zijn wij om te gaan,
U te volgen,
want uw Geest vuurt ons aan.
Vol van passie,
vol van kracht getuigen wij:
verlossing in Jezus' naam!
Verlossing in Jezus' naam!
Verlossing in Jezus' naam!

Voorbede en dankgebed
Inzameling van de gaven



Slotlied: Gezang 305:1,2 – Waar God de Heer Zijn schreden zet

1

Waar God de Heer zijn schreden zet
daar wordt de mens, van dwang gered,
weer in het licht geheven.
Als 's Heren woord weerklinkt met macht
wordt aan het volk dat Hem verwacht
de ware troost gegeven.
Zijn Geest weerstaat de valse schijn
en schrijft in harten het geheim
van 's Vaders grote daden.
Zo leven wij om Christus' wil
te allen tijd gerust en stil
alleen van zijn genade.

2

O Heer, uw onweerstaanbaar woord
drijft rusteloos de eeuwen voort
dat mensen ook verzinnen.
En waar de weg onvindbaar scheen
mochten wij door geloof alleen
de tocht opnieuw beginnen.
Gij hebt de vaderen bevrijd
en uit het diensthuis uitgeleid
naar 't land van melk en honing.

Hervorm, herschep ook ons geslacht,
opdat het door de wereldnacht
de weg vindt naar uw woning.

Zegen – afgesloten met Gezang 456:3

Amen, amen, amen!

Dat wij niet beschamen

Jezus Christus onze Heer,

amen, God, uw naam ter eer!

Collecte bij de uitgang is bestemd voor:

Jeugd in eigen wijk



Wilt u contact of napraten naar aanleiding van de dienst, dan kunt u de ouderling van dienst of iemand van het Pastorale team bij de uitgang aanspreken.

Een cadeau ontvangen van iemand die jou helemaal niet kent en die toch met liefde, zorg en aandacht een schoendoos heeft gevuld. Dat is precies wat wij gaan doen met de actie schoendoos. Een heel seizoen sparen wij met de kindernevendienst voor dit mooie doel. U kunt ons helpen. Door u gift over te maken en door schoendozen te sparen. Zo kunnen we aan het eind van dit seizoen met elkaar veel mooie dozen versieren en vullen.

Je kunt je amper voorstellen wat voor impact de dozen hebben.

Vorig jaar gingen er meer dan 42.000 schoendozen naar onder meer Sierra Leone, Roemenië, Lesbos, Moldavië, Albanië en Togo. De jongens en meisjes nemen de versierde schoenzolen stralend in ontvangst. Kinderen in Moldavië hebben soms niet eens een eigen knuffeltje en kinderen in Afrika kunnen niet naar school omdat ze geen schoolspullen hebben.

Door een doos vol spullen krijgen ze perspectief en voelen ze zich gezien. Voor veel kinderen in armoede is die versierde schoendoos-met-inhoud het eerste cadeau in hun leven.

Helpt u mee om deze actie tot een groot succes te maken?

Wilt u meer weten over deze actie kijk dan op schoendoosactie.nl

Namens de kindernevendienst alvast hartelijk bedankt!



Schoonmaken kerk:

Namens de Kerkrentmeesters nog even een reminder voor de schoonmaakronde van de kerk en Irene, zaterdag 22 maart, 9.00- 11.00 u. Check nog even de lijst, of dit jou schoonmaak zaterdag is. Graag zelf wat schoonmaakspullen mee nemen, maar ook is er nog behoefte aan een paar extra stofzuigers. Zet hem er even bij in de auto, als het nodig is kan dit zo gepakt worden. Sta je in het rooster van Maart en ben je toch onverwachts verhinderd, kijk graag of er met iemand is te ruilen of die het over wil nemen. Vele handen maken licht werk.
De Kerkrentmeesters.

Buurtkastje

We hebben weer een gift gekregen van 50 euro via het bankrekeningnummer van de diaconie. Hartelijk dank daarvoor! Ook veel dank voor alle etenswaren en verzorgingsartikelen die we kregen in de krat in de kerk of die in het kastje zijn gezet. We hopen op uw blijvende steun!
Het buurtkastjes-team

We gaan dit jaar weer: Op stap!

Wij nodigen je van harte uit om gezellig (een keer of meer) mee te lopen. Wie? Voor iedereen (man/vrouw, jong/oud) die zin heeft om anderen te ontmoeten tijdens een wandeling in het bos; gezellig en gezond. Wanneer?

Donderdag 3 april, 1 mei, 5 juni, 3 juli, 7 augustus en 4 september. Tot 19.00 uur verzamelen we op de parkeerplaats halverwege de Bosrandweg tegenover de Rietwijkeroordweg Aalsmeer.

We lopen met elkaar +/- 5 kwartier door het bos en sluiten af met gezamenlijk koffie/thee bij startlocatie.

Deelname is vrijblijvend, aan-/afmelden is niet nodig.

In principe gaat de wandeling bij elk weertype door. Zo nodig (b.v. bij andere weersomstandigheden) wordt er om 18.00 uur een app gestuurd of de wandeling wel of niet doorgaat.

Heb je vragen: mail ze dan naar opstapmetoosterkerk@hotmail.com

Wil je op de hoogte blijven: mail dan je o6 nummer naar opstapmetoosterkerk@hotmail.com zodat we je (zo nodig) kunnen appen.

Weet je welkom en wandel gezellig mee!

Groetjes Anne Marie van Elswijk en Ina van Willegen.